

# Lætare 'Verheugje!'

## Vierde zondag in de Veertigdagen

Protestantse Gemeente Nijmegen (Maranathakerk)  
22 maart 2020 | *Voorganger* Ds Henk Gols  
*Ouderling en lector* Gré Berkelaar  
*Organist* Arjen Uittenbogaard

*Orgelmuziek - Welkom*

### PSALM 122 : 1

#### OPENINGSWOORDEN

*(ouderling)*

In de naam van de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest. **Amen.**

Onze hulp is in de naam van de HEER,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft.**

#### GEBED VAN TOENADERING

*(ouderling)*

Heer,  
veertig vreemde dagen lang  
zijn wij naar Pasen onderweg.  
Het feest is niet meer ver.  
Wij bidden:  
laat ons op deze zondag  
herademen  
en vreugde vinden. Amen.

#### EPISTEL : Efesiërs 5:8-14

*(lector)*

Lezing uit de brief van Paulus aan de gemeente  
te Efese:

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door  
uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinde-  
ren van het licht. Het licht brengt goedheid voort  
en gerechtigheid en waarheid.

Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem  
geen deel aan de vruchteloze praktijken van de  
duisternis maar ontmasker die juist, want wat  
daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk  
voor woorden.

Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt,  
wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is  
zelf licht. Daarom staat er:

‘Ontwaak uit uw slaap,  
sta op uit de dood,  
en Christus zal over u stralen.’

#### PSALM 23f *(in beurtspraak: lector - allen)*

*refrein: 1 voorzang, 2 allen*

Mijn her-der, Gij al-leen,  
het zal mij nooit aan iets ont-bre-ken.

Gij brengt mij in een oase van groen,  
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,  
daar is het goed rusten. *refrein*

Ik kom weer tot leven,  
dan trekken wij verder, vertrouwde wegen,  
Gij voor mij uit, want trouw is uw naam. *refrein*

Al moet ik het duister in van de dood,  
ik ben niet angstig, Gij zijt toch bij me,  
onder uw hoede durf ik het aan. *refrein*

Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,  
en allen die tegen mij zijn moeten het aanzien:  
dat Gij mij bedient,  
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,  
dat Gij mijn beker vult tot de rand. *refrein*

Overal komen geluk en genade  
mij tegemoet, mijn leven lang.  
En altijd kom ik terug in de vrede van uw huis,  
tot in lengte van dagen. *refrein*

*(voorganger)*

#### GROET

#### EVANGELIE : Johannes 9:1-13 en 26-39

- *Acclamatie:*

Dit is het evangelie van de Heer!  
Lof zij U, Christus,  
**in eeuwigheid. Amen.**

#### WOORDEN TER OVERWEGING

*Orgelmuziek*

#### VOORBEDE

... bidden wij tezamen:  
**Heer, ontferm u.**

#### ONZE VADER

#### GEBED VAN DE ZONDAG

Gij, over alle machten God,  
die ons begrip te boven gaat,  
wij worden terecht getuchtigd,  
daar zijn onze daden naar,  
maar sta ons toe  
dat wij herademen  
in Uw geest,  
met uw genade getroost.

*(Willem Barnard—naar het Latijnse gebed uit de  
vroeg eeuwen van de kerk)*

#### ZEGEN - Amen.

*Orgelmuziek*