



Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: [scribasectiestad@gmail.com](mailto:scribasectiestad@gmail.com) ; tel. 024-3241364.  
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar [nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com](mailto:nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com).

**Kerkdienst op zondag 22 mei:**

Voorganger: ds. Henk Gols

Organist: Hannelore van der Woude

Taakdragers: Hendrik Jan Bosman (ambtsdrager van dienst); Ati de Jong (lector)

Collectes: voor het Kruispunt en voor Missionair werk.

Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het werd in 1998 opgericht met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat en kreeg in 2003 een thuis in de Titus Brandsmakapel. Een bijzondere, monumentale plek met ruimte om rustig te zitten voor een gesprek bij een bakje koffie. In alle activiteiten en projecten staan de kernwaarden centraal: laagdrempelig, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, open, betrokken en mensen in hun kracht zetten.

Oog voor kinderen: pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer en ontmoetingsplek voor de wijk zijn, ook voor kinderen en jongeren. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor goede gesprekken, leuke activiteiten en gezelligheid. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen, spelen met een spelcomputer en snacken. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen de kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast al deze activiteiten is er ook gelegenheid voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Met uw gift in de tweede collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk.

**Vertalingsavond op woensdag 25 mei:**

Welke versie gebruiken we vandaag? Het is ongetwijfeld opgevallen dat we geregeld (weer!) een andere versie van het Onze Vader gebruiken. Dat heeft te maken met de hertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling die eind vorig jaar uitkwam (de zogeheten NBV 21). Daarmee is een aantal veranderingen aangebracht t.o.v. de vertaling uit 2004, die de NBG-vertaling uit 1951 verving. En dan zijn ook nog de Willibrordvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Naardense Bijbel en de Herziene Statenvertaling in gebruik. Allemaal met een ander Onze Vader; zien we door de bomen het bos nog? Op 25 mei wordt hier aandacht aan besteed. Behalve de versies van het Onze Vader komt nog veel meer aan bod, met steeds herkenbare voorbeelden. Geleid door ds. Wouter Slob samen met een echte vertaalspecialist: Hendrik Jan Bosman. De avond vindt plaats in de Maranathakerk en begint om 20.00 uur.

**Wandelen met Hemelvaart en Pinksteren:**

Mede vanuit de werkgroep Inspitatie willen we voor Nijmegen en Landwijk de feesten van Hemelvaart en Pinksteren ook met enkele wandelingen vorm geven. Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei organiseren Marije Klijnsma en Boukje Nauta een wandeling met overdenkingen in de Hatertse Vennen. Start om 10.00 uur bij Parkeerplaats de Diervoort, t.h.v. Staddijk 17, 6603 LM Wijchen. Einde van de wandeling rond 12 uur. Loopafstand ongeveer 5 km.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni organiseren Theo van Driel en Jeanette van der Zande twee keer een wandeling met overdenking in Beek. U kunt starten om 10.00 of om 14.00 uur. Er is eerst een korte bijeenkomst in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek, Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX. Loopafstand ongeveer 5 km, natuurlijk met enig klimmen en dalen. Einde van de wandeling rond 12 uur en in de middag rond 16 uur.

We zullen aansluiten bij de landelijke thema's voor Hemelvaart en Pinksteren: Alles komt goed en Feest van hoop. Om te weten op hoeveel wandelaars we kunnen rekenen, is het prettig als je van te voren aanmeldt. Voor Hemelvaart bij [boukjenauta@hotmail.com](mailto:boukjenauta@hotmail.com), voor Pinksteren bij [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl). Als je op tijd bent, kun je natuurlijk ook spontaan aansluiten. We hopen op gezellige en inspirerende wandelingen.

**Bemoediging of groet?:**

Mocht u iemand willen voordragen voor een kaart of een bloemetje vanuit onze gemeente, dan kunt u dat aan Ati de Jong laten weten. Bij voorkeur via haar e-mailadres: [aatjedejong@outlook.com](mailto:aatjedejong@outlook.com).

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 'KONDIG HET JUBELEND AAN', DE 6E VAN PASEN, 22 MEI 2022

WELKOM – *stilte – aansteken van de tafelkaarsen*

Intredelielied: **659 : 1, 2**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

**G: Amen**

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**G: en het werk van Zijn hand niet loslaat**

GEBED VAN TOENADERING

K: O Heer,

wij zijn gekomen naar Uw huis

en wij vragen:

maak ons gebed de ruimte van uw vreugde.

**G: Amen**

Zingen: **Lied 659 : 4, 5, 6**

*Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst*

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn naam prijzen

**G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde**

KYRIEGEBED

Acclamatie: **Lied301f**

Glorialied: **302 : 1**

*De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

GROET V: De Heer zal bij u zijn

**G: De Heer zal u bewaren**

GEBED

SCHRIFTLIZING: Handelingen 8: 5-8 en 14-17  
Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden

aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.

Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.

Zingen: **Psalm 66: 3, 5, 7**

**Halleluja 338k**

EVANGELIE: Johannes 14:23-29

Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

acclamatie: *allen herhalen het Halleluja*

VERKONDIGING

Orgelspel

Zingen: **Lied 686**

GEBED, VOORBEDEN,

acclamatie **Lied 368f**

stil gebed,

gezamenlijk **Onze Vader** (versie NBV 21)

MEDEDELINGEN

Zingen: **Lied 422**

UITZENDING EN ZEGEN,

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.