

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 15 MEI 2022

Voorganger: ds. Hermen Kroesbergen; organist: Arjen Uittenbogaard; ambtsdrager: Ellen de Feijter; lector: Ab Wanders; collectes: voor de Stichting Bulawayo en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

In een van de armste wijken van de stad Bulawayo in Zimbabwe staat een multifunctionele werkplaats. Het is een project van de gezamenlijke kerken aldaar om training en ondersteuning te geven bij de opzet van kleinschalige bedrijvigheid. Mede door uw bijdrage in de eerste collecte kan dit project voortgang vinden.

WELKOM – *stilte* – *aansteken van de tafelkaarsen*

Intredelied **655 : 1, 2, 3**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: God in de hemel,

voor U zijn er geen geheimen,

U weet alles wat wij doen en denken,

als wij ons best doen, als we verkeerde

dingen doen, als we goede dingen willen,

als wat we willen eigenlijk niet goed is,

U weet het, we leggen dit alles bij U neer.

Wilt U kracht geven om wat we doen en denken

beter te maken, dat het goede meer wordt

en het verkeerde minder, zodat we beter passen

bij U die altijd alleen maar goed bent

en ons altijd wilt helpen.

G: Amen

Zingen: **Lied 655 : 4, 5**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Zingen: Kyrielied '**Hoe kan er in de wereld vrede zijn**'
(tekst Ria Borkent, melodie Lied 119)

1. Hoe kan er in de wereld vrede zijn

wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,

wanneer soldaten sneuvelen in pijn

en burgers schuilen in verborgen kelders.

Als de agressor aast op meer terrein

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

2. Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
3. Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

GLORIEKST

*De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

GROET: V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

GEBED

SCHRIFTELEZING: Deuteronomium 4 : 32-40
Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: Is zo iets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen? U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat alleen de HEER God is; er is geen ander naast Hem. Vanuit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen om u te onderrichten, en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekend-gemaakt. De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de HEER God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Zingen: Lied 657: 1, 2

SCHRIFTELEZING: Johannes 15 : 1-8

'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Zingen: Lied 657: 3

VERKONDIGING

Orgelspel

Zingen: Lied 657: 4

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie: Lied 368f
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader (versie NBV 21)

MEDEDELINGEN

Zingen: Lied 653: 1, 5, 7

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen Amen.

Samen stilstaan bij oorlog Oekraïne:
Op zaterdag 21 mei worden op meerdere plekken door heel Nederland om 12.00 uur stiltekringen voor vrede georganiseerd, op initiatief van PAX. Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. Hiermee laten we zien solidair te zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog, de ontheemden en de vluchtelingen. Alle religies en levensbeschouwingen zullen dit op 21 mei gezamenlijk doen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om vanaf 11.30 uur te verzamelen in de Ontmoetingskerk. De organisatie is in handen van de Ambassade van Vrede, waarin de Raad van Kerken, het Huis van Compassie en de Raad van Levensbeschouwing en Religie verenigd zijn.