

MARANATHAKERK, 8 MEI 2022,

gezamenlijke onderwegdienst met als thema:

VERTROUWEN EN VERBINDEN

Vorbereid en uitgevoerd door de werkgroep Inspiratie

Muziek: Jenneke van de Streek (toetsen), Marleen Moggré (fluit)

Gestreamd naar Ontmoetingskerk door Ruud Koopman.

Collectes: voor Stichting Gast en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Stichting Gast helpt asielzoekers in Nijmegen en omgeving die leven onder schrijnende omstandigheden. Zij zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Vaak maken de vluchtelingen nog een reële kans op een verblijfsvergunning, maar de overheid zal ze tot die tijd niet meer ondersteunen. Feitelijk staan ze daardoor gewoon op straat. Het streven is om hen - voor zover zij een binding hebben met Nijmegen - te begeleiden bij de aanpak van problemen en het maken van een plan voor de toekomst. Stichting Gast biedt hen onderdak, leefgeld en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, zodat er uitzicht komt op een economisch zelfstandige toekomst.

In de kerkzaal zijn we stil en luisteren naar muziek.

Op de muur staat het hongerdoek Ubuntu geprojecteerd: "Ik ben omdat wij zijn".

De kaarsen worden aangestoken en we gaan staan

Openingslied **139C (antifoon B) + 139 : 1, 2, 3**

BEMOEDIGING:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

die hemel en aarde gemaakt heeft

en trouw is tot in eeuwigheid

Die niet loslaat het werk van zijn handen

DREMPELGEBED:

Goede God,

Deze ochtend verbonden met U en met elkaar

U die wij kunnen vertrouwen

U die ons verbindt

U die ons kan openen

U die ons kan laten zijn wie we werkelijk zijn

U die ons kan troosten

Dat wij delen in onze rijkdom

Dat wij ons inzetten voor Uw schepping

Dat wij in stilte, verbondenheid en vertrouwen dit met U, onze God, mogen ervaren.

Amen

Lied **139 : 14 + 139C (antifoon B)**

WELKOM EN INLEIDING

Laten we de heer in ontferming aanroepen en Zijn naam prijzen

want zijn barmhartigheid heeft geen einde

REGENBOOGRITEUWEL

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing Johannes 16: 16-23

Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug.'

Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: 'Wat betekent wat Hij nu zegt: "Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug"? En: "Ik ga naar de Vader"? Wat betekent "nog een korte tijd"? Wat bedoelt Hij toch?' Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: 'Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met "Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug"? Werkelijk, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven.

Lied 322 : 1, 2, 3

MEDITATIES

Muziek

Lied 256

MEDEDELINGEN

VOORBEDEN met acclamatie



Onze Vader

Kinderen komen terug

REGENBOOGRITEUWEL

WEGZENDING:

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.

Eén hand alleen kan geen touw

om een bundel knopen.

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.

Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.

Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last.

Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.

Ze heeft maar twee voeten,

Ze heeft maar twee armen.

Ze heeft maar twee ogen

Maar in de gemeenschap

Heeft ieder duizend handen,

Heeft ieder duizend voeten,

Loopt niemand ooit alleen.

ZEGENBEDE:

De Eeuwige zij voor ons

om ons de juiste weg te wijzen.

De Eeuwige zij naast ons

om ons in de armen te sluiten

en om ons te beschermen tegen gevaar.

De Eeuwige zij onder ons

om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen.

De Eeuwige zij in ons

om ons te troosten als we verdriet hebben.

Hij omgeve ons

als een beschermende muur,

wanneer anderen over ons heen vallen.

De Eeuwige zij boven ons

om ons te zegenen.

Zo zegene ons God

vandaag, morgen en in eeuwigheid.

Amen.

Slotlied 416 : 1, 2, 3, 4

Kostadres gezocht:

Hoi! Ik ben Nelleke Groenendijk, 17 jaar en kom uit Rouveen. Dit jaar rond ik de havo af en in september begin ik met de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HAN in Nijmegen. Omdat deze stad voor mij niet naast de deur is en de kamers duur zijn, ben ik op zoek naar een adresje in de omgeving van of in Nijmegen. Hier zou ik het komende seizoen de 3 à 4 dagen per week dat ik les heb kost en inwoning willen ontvangen. Mocht u iemand kennen of zelf ruimte en interesse hebben, dan hoor ik het graag! Dat kan door een berichtje naar telefoon 06-58732638 of mail negroenendijk@gmail.com