

# Over & Weer

Jaargang 43  
nummer 8

december 2023 / januari 2024

## 'Geef vrede, Heer, geef vrede'

In de jaren zestig, nog maar tamelijk recent, is dit lied 1010 gedicht door Jan Nooter, maar het verwoordt een verlangen van eeuwen. Inderdaad, zoals de tweede strofe zingt: 'de aarde wacht zo lang'. Is geweld en oorlog dan van alle eeuwen en alle plaatsen? En moeten we dat maar als voldongen feit aanvaarden: 'de wereld wil slechts strijd'? Bijna twee jaar woedt de oorlog in Oekraïne en uitzicht op vrede lijkt er niet te zijn. Misschien nòg hopelozender is de situatie in Israël/Palestina; zelfs het gebruik, en de volgorde, van deze twee benamingen kan reden voor ruzie zijn.

Al decennialang staan de Palestijnen en de Israëli/Joden als vijanden tegenover elkaar (ook hier kan de benaming reden voor controverse zijn). Graag 'wordt het recht beleiden,' en alle kampen doen er een beroep op, maar 'het onrecht heerst op aarde.' En 'de leugen triomfeert,' in de gekleurde berichtgeving die van alle kanten het verlangstuk van de propaganda is. Pijnlijk treffend zijn deze woorden van een paar decennia geleden; en er is nog niets veranderd.

Met het feest van de vrede in aantocht kunnen we ons daarbij niet neerleggen. Zeker niet omdat in beide conflicten ook godsdienstige overtuigingen een bepalende rol spelen. Het conflict in Oekraïne wordt niet alleen politiek door de Patriarch van Moskou gesteund; het wordt ook als een spirituele strijd tussen Oosterse vroomheid en Westerse decadentie afgeschilderd.



En dat kan bizarre vormen aannemen. De oude kerkgebouwen van Geboorte en Graf in resp. Bethlehem en Jeruzalem zijn door verschillende Christelijke kerken in zeggenschap verdeeld. Door de eeuwen heen is er steeds ruzie geweest over wie wat voor het zeggen had, en geregeld liep dat uit op vecht- en zelfs moordpartijen. Christelijke broeders (meest broeders, niet vaak zusters...) die elkaar te lijf gingen! De Ottomaanse overheid heeft in de 18e eeuw na weer zo'n knokpartij alle aanspraken zeer strak afgebakend, de sleutels van de kerk bij bevriende moslimse families in beheer gegeven (want de verschillende kerken gunden elkaar dit voorrecht niet) en verordeneerd dat je alleen aan mag raken wat van jou is.

Boven de voordeur van de Heilig Graf kerk in Jeruzalem staat al die tijd een laddertje tegen een raam (zie afbeelding). Niemand weet van wie dat laddertje is; -en niemand mag er dus aankomen. En dus staat het er nog altijd, als stille getuige van onheilige bezitsdrang. Als er een stoel verkeerd wordt verschoven, kan het al weer flink mis gaan (zoek 'priests brawl' op YouTube en je krijgt een treurige illustratie). Zouden we dan niet bidden: 'bekeer ons felle hart'? Wat als we zouden inzien dat het Heilige bij uitstek niet ons bezit is? En dat het ons niet geschonken is om te bezitten, maar om anderen ermee te dienen? Misschien sowieso een goed idee om zo tegen elk eigendom aan te kijken: bezit niet om te hebben, maar om ervan te delen.

In Palestina/Israël is de godsdienstige component nog duidelijker en spelen Bijbelse gegevens een doorslaggevende rol. Zelfs wanneer seculiere Joden geen aanspraak op de goddelijke landbelofte willen doen, ontlenen ze aan de Bijbelse gegevens wel het idee dat het land al drieduizend jaar 'van hen' is. Jeruzalem is door de eeuwen heen in alle diaspora stad van verlangen gebleven. 'Volgend jaar in Jeruzalem,' heeft het altijd geklonken als slot van de Pesach-maaltijd. Maar datzelfde Jeruzalem is de tweede heiligste stad van de Moslims, en ook zij maken aanspraak op haar heiligheid. En eeuwenlang hebben ook Christenen de zeggenschap over de stad opgeëist en er de kruistochten om gevoerd. Als stad van de Heilig Grafkerk is Jeruzalem immers ook voor Christenen van centrale betekenis en bovendien de plaats van de verwachte wederkomst. Geen wonder dat alle drie de godsdiensten deze stad claimen.

Maar misschien ligt dáár wel de wortel van het probleem: we denken het Heilige te kunnen claimen en te kunnen bezitten. Het is eigenlijk een zeer in het oog springend verschijnsel in het Heilige Land: iedere godsdienst of godsdienstige groepering bewaakt en bevecht haar eigendom.

Maar bij religieuze aanspraken nog meer het geval: als er een eigenaar van het Heilige is, dan God! In de dagen van december klinkt dit vast als een mooie vrome, maar natuurlijk hopeloos naïeve droom; in de praktijk niet uitvoerbaar, want politiek onhaalbaar. Maar als er iets politiek naïef is, dan het denken dat geweld, tegengeweld, wraak en snoei-harde respons de geringste kans op een duurzame oplossing zouden bieden. Dit buitensporige geweld kent alleen slachtoffers: zowel aan de kant van de slachtoffers als aan de kant van de daders. Zou de ziel van het land niet gevaar zijn als het beheerst wordt door 'boosheid.'

Vrome praat, waar we vruchteloos op wachten, want God laat zich niet zien of horen; kwam Hij maar!

Of is Hij er steeds al; en wijzen wij Hem af? 'Geef vrede, Heer, geef vrede,' is niet een wensdroom die nog nooit is uitgekomen. We hebben het dusver nog nooit willen ontvangen. Want de vrede van God is binnen handbereik als we onze bezitsaanspraken laten varen en het heil van God als geschenk willen erkennen. Een geschenk om van te delen en anderen mee ten dienste te zijn.

Ds Slob



## Kerkdiensten

### Zondag 17 december

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Studentenkerk	12.00 uur	ds. Marieke Fernhout
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Hanneke Allewijn (HA)

Collecte voor: 1. Advent: Binnenlands diaconaat  
2. PGN: kosten kerstnachtdienst

### Zondag 24 december Kerstnacht

Maranathakerk	19.00 uur	kinderkerstspel
Stevenskerk O.C.P.	22.30 uur	ds. Wouter Slob / ds. Wilma Hartogsveld
Studentenkerk	21.30 uur	Nicole Schubert

### Maandag 25 december 1e Kerstdag

Bartholomeuskerk	10.00 uur	diaken Theo van Driel
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine v/d Hoogen / ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Hanneke Allewijn

Collecte voor: 1. Kerstcollecte: Kinderen in de knel  
2. PGN: extra aandacht voor pastoraat

### Zondag 31 december Oudjaar

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Reijer de Bruijn
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastor Ton Bun
Ontmoetingskerk	19.00 uur	ds. Wouter Slob

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN: onderhoud gebouwen

### Zondag 10 december

Ontmoetingskerk	09.30 uur	onderwegdienst cantorijen i.s.m. ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Wilma Hartogsveld
Studentenkerk	11.00 uur	Geloofsgespreksgroep

Collecte voor: 1. Advent: ontheemde kinderen in Myanmar  
2. PGN: werkgroepen

### Zondag 24 december

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Hermen Kroesbergen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk

Collecte voor: 1. Advent: Buiten de Boot  
2. PGN

### Zondag 7 januari

Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA) ds. Wouter Slob / pastor Joska vd Meer
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastor Ton Bun
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	viering

Collecte voor: 1. Fietsen alle jaren  
2. PGN

### Zondag 14 januari

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN

### Zondag 21 januari

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag (HA)
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Huis van Compassie  
2. PGN

### Zondag 28 januari

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst  
2. PGN: onderhoud gebouwen

Wij wensen u een  
mooi en gezond

2024

Kerstliederen & kinderkerstspel

# Ga je mee?



Kerstavond in de Maranathakerk  
24 december 19:00 uur - Steenbokstraat 86

## Menu, en dan?

Ontmoetingsmaaltijd op donderdag 14 december, welkom vanaf 18:00 uur in de Maranathakerk

Voor iedereen uit de Moslim gemeenschap Sema, de Lutherse gemeenschap en de PGN gemeenschap.

- Wat verbindt ons met anders gelovigen en met elkaar?
- Kunnen we kijken naar en uitwisselen van ieders geloofsbelevingen?
- Is het mogelijk uit onze eigen bubbel te komen... en durven we dat?
- Gezelligheid staat bovenaan!

Opgeven voor 7 december via de intekenlijst in de kerk of bij een van onderstaande personen:

- L** Coby Bouwens ([cdb09art@gmail.com](mailto:cdb09art@gmail.com))
- M** Ineke Stoffels ([glmstoffels@ziggo.nl](mailto:glmstoffels@ziggo.nl))
- B** Jeanette v.d. Zande ([jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl))
- O** Ella Heusinkveld ([jeheusinkveld@hotmail.com](mailto:jeheusinkveld@hotmail.com))
- S** Ekrem Yilmaz ([Ekrem001@gmail.com](mailto:Ekrem001@gmail.com))

## Bijbelleesrooster

woensdag	6 december	Openbaring 18:1-8	zondag	31 december	Psalm 45
donderdag	7 december	Openbaring 18:9-24	maandag	1 januari	Psalm 99
vrijdag	8 december	Openbaring 19:1-10	dinsdag	2 januari	Maleachi 3:1-5
zaterdag	9 december	Openbaring 19:11-21	woensdag	3 januari	Maleachi 3:6-12
zondag	10 december	Psalm 35:1-10	donderdag	4 januari	Psalm 72
maandag	11 december	Psalm 35:11-28	vrijdag	5 januari	Jesaja 60:1-9
dinsdag	12 december	Openbaring 20:1-10	zaterdag	6 januari	Jesaja 60:10-22
woensdag	13 december	Openbaring 20:11-15	zondag	7 januari	Marcus 1:1-13
donderdag	14 december	Psalm 123	maandag	8 januari	Jesaja 61:1-11
vrijdag	15 december	Jesaja 65:1-7	dinsdag	9 januari	Jesaja 62:1-12
zaterdag	16 december	Jesaja 65:8-16	woensdag	10 januari	Romeinen 12:1-8
zondag	17 december	Jesaja 65:17-25	donderdag	11 januari	Romeinen 12:9-21
maandag	18 december	Psalm 80	vrijdag	12 januari	Romeinen 13:1-10
dinsdag	19 december	2 Samuël 5:1-5	zaterdag	13 januari	1 Samuel 1:1-8
woensdag	20 december	2 Samuël 5:6-16	zondag	14 januari	1 Samuel 1:9-18
donderdag	21 december	2 Samuël 5:17-25	maandag	15 januari	1 Samuel 1:19-28
vrijdag	22 december	2 Samuël 6:1-11	dinsdag	16 januari	1 Samuel 2:1-11
zaterdag	23 december	2 Samuël 6:12-23	woensdag	17 januari	1 Samuel 2:12-26
zondag	24 december	2 Samuël 7:1-16	donderdag	18 januari	1 Samuel 2:27-36
maandag	25 december	2 Samuël 7:17-29	vrijdag	19 januari	1 Samuel 3:1-10
dinsdag	26 december	Psalm 96	zaterdag	20 januari	1 Samuel 3:11-4:1a
woensdag	27 december	Openbaring 21:1-8	zondag	21 januari	Marcus 1:14-20
donderdag	28 december	Openbaring 21:9-27	maandag	22 januari	1 Samuel 4:1b-11
vrijdag	29 december	Openbaring 22:1-11	dinsdag	23 januari	1 Samuel 4:12-22
zaterdag	30 december	Openbaring 22:12-21	woensdag	24 januari	1 Samuel 5:1-12

## GO en de aapjes van V&amp;D

GO@PKN-Nijmegen.nl



Weet u het nog? Ja, het is best al een tijd geleden! V & D was een warenhuis waar iedereen wel eens kwam. En in dat warenhuis stond een apparaat, waar je een muntstuk in kon gooien (een kwartje meen ik). En dan gebeurde er iets wat je altijd vrolijk maakte: alle aapjes in het apparaat begonnen te bewegen, muziek te maken en met deksels te slaan. Hoe vaak heb ik, hoe vaak hebben anderen hiernaar gekeken? U hebt gelijk: ze deden iedere keer hetzelfde, het was hetzelfde riedeltje, maar steeds opnieuw hadden volwassenen en nog meer de kinderen er weer plezier in.



Het jaarthema van de kerken is "Ga mee". Dat zeg ik nu ook: Ga eens mee met uw gedachten en zet het kerstfeest, zoals wij dat ervan maken, eens op de plek van de aapjes. Juist: je stopt er geld in en dan speelt elk jaar zich weer een heel gebeuren af waar wij van genieten. Vaak is het meer van hetzelfde, eenzelfde riedeltje: een kerstboom, kerstliedjes, een kerstdiner, een kerstnachtdienst.....

Er is niets mis met tradities, maar staan wij nog bij het kind in de stal? Ervaren wij wezenlijk wat ons overkomt? In de kerstnacht raakt de hemel aan de aarde. Laten we ons er vooral diep van laten doordringen dat in één nacht alles anders werd.

Michèle van der Steenstraten



## Kinderkerstspel

Op zondag 24 december, om 19.00 uur, gaan we weer kerstliederen zingen en een kinderkerstspel uitvoeren in de Maranathakerk. Kom jij ook kijken en meezingen?



Meedoen in het kerstspel kan trouwens ook nog: mail naar [hendrik.jan.bosman@kpnmail.nl](mailto:hendrik.jan.bosman@kpnmail.nl) of kom gewoon naar het oefenen, dat is tijdens de kerkdiensten in de adventstijd.

Namens werkgroep Jeugd en Jongeren,  
Hendrik Jan Bosman

## Ontmoetingsmaaltijd

U heeft het vast al gezien op het affiche op de vorige pagina: woensdag 14 december is er een Ontmoetingsmaaltijd in de Maranathakerk.



Uitgenodigd zijn mensen vanuit moslimgemeenschap Sema, vanuit de Lutherse kerkgemeenschap en de PGN gemeenschap. We gaan met elkaar aan tafel. Wat verbindt ons met anders gelovigen en met elkaar? Kunnen we kijken naar ieders geloofsbelevingen? Gezelligheid staat bovenaan!

Natuurlijk willen we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. In alle kerken ligt een intekenlijst. Voor 42 mensen is plaats, dus wacht niet te lang! Sluitingsdatum is 7 december. Op de avond zelf is er mogelijkheid een bijdrage te leveren voor de onkosten van de maaltijd. We ontmoeten jullie graag. Voel je welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,  
Ella Heusinkveld

## Aansluiting bij Wijdekerk

De Kleine Kerkenraad heeft het besluit genomen om zich aan te sluiten bij de groep kerken in ons land die hun deuren óók openzetten voor mensen uit de LHBT+ gemeenschap. Veel kerken zijn de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk hierin al voorgegaan. Wij hebben ons bij de Stichting Wijdekerk opgegeven om net als veel andere kerken transparant te zijn over het welkom zijn van LHBT+ mensen in onze kerkdiensten én in onze kerkgemeenschap. Alle drie vierplekken van onze gemeente staan nu op de website van stichting Wijdekerk en op een landelijke kaart met locatiegegevens. Er is een logo aan gekoppeld (zie hiernaast). De aansluiting bij Wijdekerk leeft in onze gemeente en daaraan heeft de Kerkenraad zeker gehoor willen geven. Wij willen uitdragen dat onze deuren open staan voor iedereen die zich christen noemt of zich als christen betuigt.

 wij staan vermeld op [www.wijdekerk.nl](http://www.wijdekerk.nl)



Hieraan gekoppeld, zullen wij ook op enkele momenten in het jaar de Regenboogvlag uithangen bij onze gebouwen. Dat willen wij doen om aan te geven, dat wij staan achter mensen die wegens hun seksuele oriëntatie niet overal in onze maatschappij acceptatie ontmoeten.

Wilt u meer weten over Wijdekerk, zie: [www.wijdekerk.nl](http://www.wijdekerk.nl)

Gerbrand Hoek

## Blik op de Kerkenraad (55)



In deze Blik op ... geven we in grote lijnen weer wat in de verschillende vergaderingen van de Kerkenraad en Kleine Kerkenraad over de periode na het zomerreces werd besproken. Het betreffen de vergaderingen van augustus, september, oktober én november – een hele tijd dus. Verschillende onderwerpen kwamen in deze vergaderingen meerdere keren terug.

In alle vergaderingen werd geruime tijd ingeroosterd voor presentaties van de thematische werkgroepen. Per keer een uitgebreide presentatie van de activiteiten en plannen van een van de werkgroepen, gevolgd door een korte informatie-ronde door de andere. Op deze manier werd de inhoudelijke inbreng vanuit de zeven thematische werkgroepen (incl. het CvK en CvD) alle ruimte geboden en konden inhoudelijke zaken, óók die op de 'werkvloer' speelden, goed met elkaar worden doorgesproken.

### De Haard verkocht en betrokkenheid digitale kerkganger

Een van die terugkerende onderwerpen was de verkoop van het diaconaal centrum De Haard. Inmiddels is de verkoopakte getekend. Koper is Zaadel Makerij Nijmegen geworden, een organisatie die uiteenlopende, maatschappelijke activiteiten ontplooit. Het complex van De Haard is een uitstekende locatie voor deze partij en voldoet aan de maatschappelijke invulling die de Diaconie voor ogen staat. Momenteel wordt de financiering geregeld. Als dat rond is, kan de transportakte worden getekend. Uiterlijk 1 april 2024 wordt De Haard overgedragen.

Verder waren de invoering van het nieuwe Zondagsnieuws voor alle drie de secties aan de orde en de vraag hoe we de digitale kerkgangers beter bij het gemeentelven zouden kunnen betrekken. Dit laatste is nog niet zo eenvoudig. Over deze kwestie zullen de werkgroepen Pastoraat en Liturgie & Eredienst met elkaar verder in overleg gaan en met voorstellen komen.

Voor wat het jeugdwerk betreft, waarbinnen nogal wat activiteiten gestalte krijgen, kwam onder meer het probleem aan de orde dat er voor de kindercrèche nog slechts zeer beperkt oppas is te organiseren. In de Ontmoetingskerk is er momenteel zelfs niemand beschikbaar. Hiervoor moeten we als gemeente dus nog aan de bak. Mocht u iemand weten?

### Andere terugkerende zaken

Andere onderwerpen die verschillende malen terugkwamen, betroffen de organisatie van de Actie Kerkbalans 2024, de methode van collecteren (indachtig corona: het al dan niet met zakjes collecteren), het opzetten van een nieuw diaconaal beleidsplan en de concrete uitvoering van het project 'Veilige Gemeente'. Bij dit laatste punt speelden de volgende zaken: de ondertekening van de Gedragscode, het aanvragen van VOG's (Verklaring omtrent Gedrag) voor zowel

KR- en KKR-leden, als met name voor de vrijwilligers die regelmatig met kwetsbare gemeenteleden omgaan, en de introductie van de vertrouwenspersonen mw. Gerda Sollie en dhr. Thomas van Heerde.

Overigens wordt momenteel de Gedragscode door de KR- en KKR-leden ondertekend. Alle leden van ons kerkbestuur willen zich zo conformeren aan de Gedragscode Veilige Gemeente. De verkorte versie van deze code werd in de vorige editie van Over & Weer gepubliceerd.

### Iets doen tijdens het koffiedrinken?

In de KR-vergadering van september werd nog gesproken over het voornemen om eens per maand, direct na de kerkdienst en dus tijdens de koffie, een gezamenlijke activiteit te organiseren. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een discussie over de preek, samen zingen, koffiedrinken bij een of meer digitale kerkgangers thuis, of een bijbelquiz... Ook kennismaking met de twee vertrouwenspersonen 'Veilige Gemeente' na de dienst kan onder dit initiatief worden geschaard (is al gepland voor 17 december). De werkgroep Inspiratie zal voor de uitwerking van deze beoogde maandelijkse activiteit de coördinatie op zich gaan nemen.

### Bestuurlijke zaken

Tot slot van deze weergave van besproken zaken kan gemeld worden, dat het College van Diakenen een ambtelijk secretaris heeft kunnen aanstellen in de persoon van mw. Truus Nota. Deze functie was al enige tijd vacant. De officiële secretarisfunctie (met tekeningsbevoegdheid) zal worden gekoppeld aan de functie van penningmeester – een dubbelfunctie dus. Deze dubbelfunctie wordt daarmee bekleed door diaken Roelf Groenhuis, de functionerende CvD-penningmeester. Over de koppeling van beide bestuursfuncties werd voor de noodzakelijke toestemming contact gezocht met de Classis Gelderland Zuid & Oost. U zult begrijpen dat het gaat om een gevonden oplossing uit noodzaak. Gemeenteleden die binnen het ambt van diaken tevens de secretariaatsfunctie op zich wilden nemen zijn helaas tot nog toe niet gevonden.

De Begrotingen 2024 van zowel de PGN, als de Diaconie werden vastgesteld. Zo ook het Collecterooster 2024. De Begroting PGN laat voor komend jaar een tekort zien van ruim 86.000 euro. Voorzien wordt dat in de jaren hierna weinig verbetering zal optreden. Het in goede staat houden van de kerkgebouwen is en blijft namelijk een grote zorg. De metafoor van een 'te grote jas' voor een slinkende gemeente met twee gebouwen in eigendom ligt dan al snel voor de hand...

De Begroting 2024 van de Diaconie vertoont een exploitatie-tekort van ruim 41.000 euro, waarbij voor het diaconale werk in onze eigen stad een kostenpost van 35.000 euro is uitgetrokken.

Beide begrotingen liggen voor de gemeente ter inzage op het kerkelijk bureau (in de Maranathakerk!), gedurende vijf werkdagen na het verschijnen van deze editie van Over & Weer.

Gerbrand Hoek, scriba

## Diaconale collecten



### 10 december: Ontheemde kinderen uit Myanmar op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand overgevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

### 17 december: Binnenland: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

### 24 december: Buiten de Boot

Elke zaterdag zet een groep enthousiaste vrijwilligers zich in voor de actie 'Buiten de Boot'. Twee bakkers uit Nijmegen stellen belangeloos brood ter beschikking voor mensen die buiten de boot vallen, ofwel buiten elke regeling vallen die hen van extra voedsel zouden kunnen voorzien. Een groepje vrijwilligers haalt het brood na sluitingstijd bij de bakkers op en brengt het naar de Antonius van Paduakerk, waar het door anderen gesorteerd en gedistribueerd wordt. Wat overblijft gaat naar de noodopvang van de Stichting Noodopvang Vluchtelingen.

### 25 december: kerstcollecte Kerk in Actie Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

### 31 december: Algemeen diaconaal werk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Om de diaconale activiteiten gaande te houden zijn we afhankelijk van bijdragen uit de gemeente.

### 7 januari: Fietsen Alle Jaren; ritje met een fietsriksja

Stichting Fietsen Alle Jaren (ook actief in Nijmegen) biedt mensen die minder mobiel zijn een gratis ritje in de fietsriksja aan. Iedereen heeft recht op wind door zijn haar. Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst, of gewoon een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur gaat. Fietsen Alle Jaren combineert die verhalen met de vreugde van een stukje fietsen. De stichting kan financiële ondersteuning gebruiken, o.a. voor aanschaf en onderhoud van de fietsriksja's en websites voor contact tussen passagiers en vrijwillige fietsers.

### 14 januari: Algemeen diaconaal werk

Zie de collecte van 31 december

### 21 januari: Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Ze organiseren activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven zij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Ook organiseren ze o.m. debatten, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat.

### Nieuw telefoonnummer diaconie

Per half december is het vaste nummer van de diaconie niet meer in gebruik. U kunt ons voortaan bereiken via tel. 06 - 42694514. Krijgt u geen gehoor, spreek dan een voicemail in of stuur een appje.

## Een kleurrijke boekenlegger

Elke zondag staat in het liturgisch centrum een vaas met bloemen voor een zieke, voor iemand die een steuntje kan gebruiken of voor een jarige op hoge leeftijd.

Ondergetekende heeft enige tijd terug aan Hanneke v/d Lugt, omdat ze graag leest, enkele boekenleggers gegeven met voorbeelden van mijn tekenhobby. Toen ik hoorde dat Hanneke zorgt voor een kaartje bij de wekelijkse bloemen in de kerk, heb ik haar laten weten een 'kaartje' (formaat boekenlegger) te ontwerpen met een vaste tekst. Dit 'kaartje' wordt nu samen met het boekje gegeven aan de ontvanger van de bloemen.

Het ontwerp heeft als basis de kleuren van het grote raam in de Maranathakerk. Rood: vuur, Blauw: lucht en water, Opstaand ovaal: vlam, Groen: aarde en grond.

In samenwerking met drukkerij Grovako in Wijchen is het geworden tot wat u hiernaast ziet.

Zowel diegene die de bloemen bezorgt als die het boekje krijgt, zijn enthousiast.

Jan J. Feenstra



## Terugblik op Pelgrimswandeling

Op zondag 12 november hebben we met een groep een mooie pelgrimswandeling in Beek gemaakt. Het was een zonnige herfstdag. De zon scheen prachtig tussen de gekleurde bomen en we vonden overal mooie paddenstoelen en kastanjes.



Onderweg stonden we af en toe stil om samen een korte tekst te lezen. Teksten over meegaan en wat je daarvoor nodig hebt. Voor meegaan heb je bijvoorbeeld ook loslaten nodig. De herfst laat ons dat zien. De bomen en planten laten hun vruchten los en kleuren de bladeren nog één keer prachtig voordat ze die ook los moeten laten. Wij mensen kunnen ook niet alles vasthouden. Soms, onderweg, blijkt je tas te zwaar. Meegaan vraagt vertrouwen. Je hebt niet alles nodig. Sterker nog, het kan ook in de weg zitten. Spullen, bezit, ideeën, angsten, verwachtingen, kunnen een last worden. Meegaan vraagt van je dat je ruimte en tijd maakt voor iets nieuws en dat je iemand toelaat. Dat je ruimte maakt voor God die met je meegaat.

In een middag samen wandelen komt dat ook aan het licht. Sommigen kenden elkaar van de kerk. Er waren ook twee mensen via het plaatselijke krantje (de Rozet) gekomen en helemaal nieuw. Al wandelend heb je al snel een fijne sfeer met elkaar en goede gesprekken. Zo met elkaar optrekken is waardevol.

Marije Klijsma



## Terugblik op Gospel lieddag

Op 4 november was er een inspirerende lieddag in de Maranathakerk. We hebben onder leiding van Brechtje Verboven een middag heerlijk kunnen zingen. De middag werd afgesloten met een korte viering. De titel van de viering was een gedicht van Bert Schierbeek: *Mooi zijn de stromen die komen uit de bron van het hart*

De viering en de liederen die we daarin zongen gingen over hoe God het water in beweging brengt en ons leidt naar bevrijding.

De groep die meedeed was heel gevarieerd. Mensen kwamen uit verschillende kerken en er waren ook behoorlijk wat mensen van buiten de kerk gekomen via De Brug. Na afloop vroeg ik hen hoe ze het ervaren hadden. Ze waren erg enthousiast. "Kunnen jullie voor kerst ook zoiets organiseren? Dat we dan een middag kerstliederen zingen." Ik heb hen ook gevraagd hoe zij de viering ervaren hadden omdat ze zelf niet kerkelijk waren. Ze vonden het mooi om door de viering de liederen beter te begrijpen en ze in die context te zingen. Het was een mooie middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Marije Klijsma



## Hebreeuwse miniaturen

שלום

### Hans, het wonder

Of ik de naam van haar vriend Hans in het Hebreeuws kon vertalen, vroeg iemand me per e-mail, want met een vertaalmachine lukte het niet. Nu zijn namen eigenlijk onvertaalbaar, in elk geval ligt de tijd dat een Engelse John in Nederlandse vertaling Jan ging heten ver achter ons.

In zulke gevallen kijk ik daarom of er een Hebreeuwse Wikipedia-pagina bestaat van een of andere Hans. Je ziet dan hoe de naam in het Hebreeuws geschreven wordt en dat is waar het eigenlijk om gaat. Het bleek met de letters hee, noen en samech te moeten: *hns*. Ik zag geen probleem, maar mijn digitale gesprekspartner wel want ze voerde dit Hebreeuws aan een vertaalmachine en kreeg als vertaling niet 'Hans' maar 'het wonder' terug. Hoe zat dat?

Dat zat zo. Waar geschreven Hebreeuws geen klinkers bevat moet je die zelf invullen en dus is *hns* voor meerdere interpretaties vatbaar. De machine - mogelijk niet ingesteld op namen - interpreteerde het niet als *hans* maar als *hanees*, wat inderdaad 'het wonder' betekent. Helemaal gratis een extra dimensie voor Hans.

Lees alle miniaturen op [www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen](http://www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen)

# Nieuws vanuit de vierplekken



## Contactadressen pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:  
tel. 06 - 191 778 44  
[wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

- Marije Klijnsma:  
tel. 06 - 190 474 40  
[marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl)

- diaken Theo van Driel:  
tel. 06 - 181 936 12  
[diaconie@pkn-nijmegen.nl](mailto:diaconie@pkn-nijmegen.nl)

## In memoriam

### mw Teunie Reijmerink

Op 4 oktober overleed mw Teuntje Bastiaantje Cornelia Reijmerink – Verschoor in de leeftijd van 87 jaar. Teunie verbleef het laatste jaar in Waterborg en werd vrijwel dagelijks bezocht door Arie, met wie ze 63 jaar was getrouwd.

De communicatie was niet meer zo makkelijk. Bezoek herkende ze altijd en we ontdekten dat bekende liederen ook nog aan de oppervlakte lagen: als we zongen, zong ze meteen mee! De levensvreugde die steeds in haar ogen is blijven schitteren kreeg dan ook weer even stem. Het lijflied was misschien wel: 'Gij die alle sterren houdt'. Niet alleen prachtig van melodie, niet alleen een loflied op de natuur en de onafzienbare nachtelijke pracht, maar ook: licht en hoop in duisternis en symbool van de aanvaardende liefde van God. Christus die wordt bezongen als 'licht der lichten,' waarheen wij onze schreden mogen richten. Dat pad heeft ze altijd gevolgd en heeft haar uiteindelijk thuisgebracht.

Daags voor het overlijden hebben we aan bed afscheid genomen met gebed, een lezing en de zegen. In alle rust is ze zo ook weggeleden, en mogen we troost hebben in de woorden van dit lied 919 dat zij de Getrouwe in Zijn hoge rijk nu mag aanschouwen. We wensen en bidden Arie en de kinderen die troost en Zijn kracht toe.

Ds Wouter Slob

Uiteindelijk mocht het niet baten en is Geert Veltman enkele dagen later, op 28 oktober, in het ziekenhuis overleden. Hoewel Geert niet meer aanspreekbaar was, gaven die enkele dagen wel de tijd om afscheid te nemen. Als belastingman heeft hij kans gezien om ook zijn liefde en talent voor theater vorm te geven. Niet alleen zette hij rollenspelen in bij veranderingsprocessen bij de belastingdienst, ook schroomde hij niet om zelf in de schijnwerpers te staan. Postuur en timbre had hij daarbij mee. Maar de belangstelling was niet eenzijdig: hij was zelf ook graag toeschouwer. Van theater en dan vooral dans, maar ook van de wereld. Dat bleef, ook toen hij de laatste jaren sterk aan huis was gekluisterd en moeilijk de straat op kon. Vanuit de stoel bekeek hij de wereld direct om zich heen, en met wat verder weg was hield hij contact via de telefoon. En hield hij grip. Want hij wilde niet zomaar worden overspoeld door wat er kon voorvallen of gebeuren. Veranderingen waren niet alleen onvermijdelijk, ook goed; maar hij wilde wel graag aan de teugels zitten. Samen met Ans op de bok, zestig jaar samen waarvan zevenenvijftig getrouwd. Hij zal een grote leegte achterlaten, het huis is stiller en de telefoons koelen af. In het ziekenhuis en bij de uitvaart zongen we 'Ga met God, tot wij weer elkaar ontmoeten'. Het afscheid was daarom geen 'vaarwel', maar een 'à Dieu'. Zo droegen we Geert over in de handen van God en zwaaiden we hem, letterlijk, uit op het kerkplein.

Ds Wouter Slob

### dhr Geert Veltman

Terwijl hij met zijn geliefde vrouw Ans in gesprek was, werd Geert Veltman getroffen door een hartstilstand. Er werd adequaat gereageerd en hulpverleners waren snel ter plaatse.

### mw Ine van Esveld

Mw Catharina (Ine) van Esveld, door de nichten liefkozend 'tante Piek' genaamd, is zittend op bed vermoedelijk door een hartstilstand getroffen en met het hoofd op haar kussen gevallen.



**Onze eigen PGN app is er!**

Zoek in de Play Store of App Store op **PGNijmegen**



Eigenlijk vredig is ze zo gevonden, door de betrokken burens die hadden opgemerkt dat de lichten niet aan gingen zoals gebruikelijk. Volgens de schouwwarts is ze op vrijdag 3 november overleden; de burens houden het zelf op zaterdag 4 november, want ze hadden haar nog horen schuifelen.

De grote betrokkenheid van de 'dierbare omgeving' is een groot compliment aan wie haar na stonden, maar zegt ook iets over de betrokkenheid van Ine/tante Piek zelf. Als ontwikkelde en zelfstandige vrouw had ze ook oog en vooral oor voor anderen en leefde zelf ook belangstellend mee.

Ook in haar afhankelijkheid kon ze zo nog veel geven. Dat heeft ze haar leven lang gedaan. Niet getrouwd en zonder kinderen heeft ze haar eigen leven opgepakt en haar verantwoordelijkheden genomen. Niet alleen op het werk in het bibliotheekwezen, maar ook op maatschappelijk terrein heeft ze haar sporen verdiend in verschillende functies. Van Stevenskerk, tot wijkgemeente, Bachkoor en kinderkoor Neerbosch; als bestuurder, drijvende kracht, zanger of pianiste. Steeds met inzet en passie. Heel fijn was de aanwezigheid van het laatste koor waar zij deel van uitmaakte tijdens de uitvaart. Het Radboudkoor verleende medewerking en gaf daarmee gestalte aan één van haar grote liefdes: de muziek.

Na de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk heeft de familie in kleine kring haar begeleid naar de begraafplaats in Nijkerk om haar daar te begraven.

Ds Wouter Slob

### Mw. Loes van der Kraan

Op 14 oktober overleed Loes van der Kraan, na een kort maar heftig ziekbed door een bloedingstorting in haar hoofd, waardoor ze tijdelijk niet of nauwelijks kon praten. Gelukkig voor haar en haar familie verbeterde het praten weer en kon ze in alle rust afscheid nemen van haar grote familie. Loes zag dit als een geschenk van God. Ook was ze blij met het gebed en zegen die ze kreeg van ds Slob. Een paar dagen later is ze in haar slaap overleden.

Loes was geboren in Rotterdam in een gezin van 13 kinderen, waarvan Loes de achtste was.

Haar vader was architect en ontwierp o.a. 6 gereformeerde kerken waar Loes erg trots op was. Eén daarvan staat in Zuidlaren.

Helaas overleed hun vader op jonge leeftijd vlak na de oorlog, en braken er zware tijden aan voor het gezin. Na de Mulo ging Loes naar de kweekschool en werd kleuterleidster in Rotterdam.

Daarna verhuisde ze naar Nijmegen en werd kleuterleidster op Kinderdorp Neerbosch. Met grote bewogenheid vertelde ze over die tijd en is voor veel kinderen als een moeder geweest.

In de gezinnen van haar broers of zussen heeft ze veel hulp geboden bij ziekte en overlijden.

Loes was 30 jaar lid van een kleine wandelgroep waarmee ze in vakanties overal in Europa in de bergen wandelde. Ze was trouw in vriendschap en gehecht aan haar familie.

Tot de corona was Loes elke zondag in de Ontmoetingskerk, daarna werd het moeilijker voor haar omdat het lopen steeds meer energie kostte.

Gré Berkelaar

### Bij de diensten

Op 10 december is het 2e advent en is de dienst in de Ontmoetingskerk. De cantorijen van zowel de Ontmoetingskerk als de Maranathakerk verzorgen de dienst. Veel zang en muziek dus. Maar ook lezingen die met Verwachten te maken hebben: Jesaja 40: 1-11 en 2 Petrus 3: 10-13. Ds Slob verleent medewerking aan de dienst.

3e advent vieren we op 17 december in de Maranathakerk. Het koor Joy verleent medewerking aan de dienst. In de advent lezen we vaak de profetieën uit het Oude Testament; maar hoe moeten we dat precies begrijpen? Konden de profeten de toekomst voorspellen, of herkenden de vroege christenen zich in hun woorden? We lezen volgens rooster uit Jesaja 65: 17-25 en 1 Tess. 5: 12-24

Op 24 december is het 4e advent. In de ochtend gaat ds Hermen Kroesbergen uit Heumen bij ons voor. De dienst is in de Ontmoetingskerk.

24 december is er 's avonds de kerstnachtviering in de Stevenskerk. Medewerking wordt verleend door onder andere het koor Capella Cumerana. Voorgangers zijn ds Wilma Hartogsveld en ds Wouter Slob. De dienst begint om 22.30 uur.

Kerstochtend wordt in alledrie de kerken gevierd. In de geboorte van Jezus vieren we steeds de komst van het Christuskind. God blijft niet op afstand, maar komt ons tegemoet!

In de Bartholomeuskerk gaat diaken Theo van Driel voor. De dienst begint daar om 10.00 uur

In de Ontmoetingskerk gaat ds Johan Dorst voor en de Cantorij van de Ontmoetingskerk verleent medewerking. Aanvang 9.30 uur.

In Maranathakerk gaat ds Wouter Slob voor en doet de Cantorij van de Maranathakerk mee aan de dienst. Aanvang 9.30 uur.

In de ochtend van 31 december gaat ds Reijer de Bruin voor de Maranathakerk.

Op Oudjaarsavond sluiten we het jaar af met een dienst in de Ontmoetingskerk. Voorganger is ds Wouter Slob. De dienst begint om 19.00 uur.

Op 7 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar. In de Ontmoetingskerk vieren we dan samen met de parochie. Deze dienst begint om 10.30. Voorgangers zijn pastor Els Geelen en ds Wouter Slob. In deze dienst wordt ook het Avondmaal gedeeld.

Op 14 januari gaat ds Johan Dorst voor in de Ontmoetingskerk. Deze dienst begint op de gebruikelijke tijd van 9.30.

Op 21 januari is er een viering in de Kleine Bartholomeüskerk, om 10 uur. Voorganger is ds Wouter Slob. In de Maranathakerk gaat deze zondag ds Bauk Zondag voor om 9.30 uur.

### Protestantse Vrouwendienst

**PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert**  
Als deze Over & Weer bij u op de mat valt, hebben wij inmiddels op donderdag 30 november onze ouderenmiddag gehouden.

Vorig jaar hebben wij een kerststukje gemaakt onder leiding van Ella Heu-sinkveld. Het was een groot succes en dit jaar hebben we Ella weer bereid gevonden om met ons een stukje te maken. Ella vertelt ons eerst iets over liturgisch bloemschikken en de kleuren rondom kerst. Daarna begeleidt zij ons bij het maken, zodat uiteindelijk alle deelnemers een mooi kerststukje mee naar huis konden nemen.

Aangezien dit de laatste uitgave van Over & Weer in 2023 is, brengen wij u alvast op de hoogte van de kerstviering voor onze oudere gemeenteleden op donderdag 21 december a.s. We beginnen dan vanaf kwart over drie met koffie of thee met iets lekkers.

Om vier uur starten we met de dienst, waarin ds. Wouter Slob voorgaet. Het thema is: 'In de gloria'.

De verdere informatie vindt u op de persoonlijke uitnodiging, die wij bij u langs komen brengen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de kerstviering te komen dan kunt u de dienst ook thuis volgen. Er wordt een livestream van deze dienst uitgezonden en deze is te volgen op uw pc of laptop via [www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net) (klik op: beelduitzendingen). Ook kunt u de livestream volgen op uw tv-toestel. Ga hiervoor in het menu van uw afstandsbediening naar You Tube en zoek of tik in "Ontmoetingskerk Nijmegen".

We hebben nog een gift van 100 euro en van 20 euro mogen ontvangen. Wij zijn hier heel blij mee. De gevers hartelijk bedankt hiervoor!

We hopen u allen te zien op donderdag 21 december.

De dames van de Vrouwendienst

### **PVD Maranathakerk**

#### **Terugblik: contactmiddag 17 oktober ds. Slob over pelgrimeren naar Santiago de Compostella**

In de Handelingen der Apostelen lees je niet over goede voornemens, wél over het doen ervan. Zo is het ook met Wouter en iedereen weet dat intussen wel; ds. Slob onderneemt en is altijd onderweg naar ieder die hem nodig.

Gezegend en uitgezwaaid vanuit de Maranathakerk ging hij en zijn vrouw Nicolien op weg, pelgrimerend per fiets naar Santiago de Compostella in Spanje, waar aan de kust ooit het gebeente van de apostel Jacobus aanspoelde en, volgens overlevering, bewaard gebleven is in de kathedraal. Hun voornemen was om in elk geval over de Pyreneeën te komen. Voortgestuwd door de wind in de rug langs de Franse kust bereikten ze dat doel veel eerder dan verwacht en dat bracht hen ertoe hun tocht naar het einddoel voort te zetten.

Maar die laatste 700 kilometer bleken heel zwaar. De wind en de vele zeer steile klimmetjes daar tartten hun doorzettingsvermogen. Ze hielden vol en bereikten met vele andere pelgrims de kathedraal van Santiago.

Dankzij Wouter's boeiende reisverslag en de vele mooie foto's op het grote beeldscherm konden alle aanwezigen de tocht meebelevén en hebben daar erg van genoten.

#### **Samenkomst 21 november**

Bij het inleveren van de kopij moest deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Volgende keer zal ik verslag doen over de middag met 'Pracht of Prul', waar kunsthistoricus Peter Schipper ons over zal vertellen.

#### **Bericht van overlijden**

Op 15 november is Joop Verhagen overleden. Hij was de man van onze medewerkster Joke.

Joop was een graag geziene gast bij de ouderenmiddagen. Hij genoot erg van gezelligheid en hielp graag een handje.

In september was hij nog present bij de middag waarop we liedjes van vroeger tijden hebben gezongen. Hij, als enthousiast koorzanger, ging erbij staan om uit volle borst te kunnen zingen.

In de laatste maanden van zijn leven is hij meerdere keren met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op 31 oktober werd hij in hospice 'De Linde' opgenomen. Zondags voor zijn overlijden brachten we een kaart uit de kerk.

Hij zat aan tafel een spelletje te spelen, keek opeens heel blij en bedankte voor de vele kaarten die hij gekregen had en zei, dat hij graag weer naar de komende ouderenmiddag wilde komen. Dat heeft niet zo mogen zijn; een paar dagen later is hij rustig ingeslapen.

Wij, medewerksters van de PVD, wensen Joke troost en kracht toe na het verlies van Joop, zo'n dierbaar mens.

#### **Kerstviering**

Nu zijn we ons aan het voorbereiden op de Kerstviering. Deze zal zijn op dinsdag 19 december om half 3.



Dominee Slob zal de overdenking doen. Het thema is 'In de Gloria'. Wat is dat, die gloria? Het heeft iets met grote blijdschap te maken, met vrede, met momenten waarop de hemel even lijkt open te gaan, die momenten, waarop hemel en aarde elkaar raken, momenten van verbondenheid, momenten waarop God zich laat zien. In een wereld van dood al tweeduizend jaar. Er spelen verhalen en dromen omheen van onuitsprekelijke vrede, beelden van heimwee in ieder van ons.

Kerst is het feest van de hoop. Hoop geeft grond onder de voeten. Dat we

dat weer mogen ervaren het komende Kerstfeest. Van harte welkom! Neemt u gerust een introductie mee.

#### **Kerstgroet**

Ook dit jaar gaan we naar 'onze mensen' toe met een kerst attentie als blijk van persoonlijke aandacht.

Onze mensen; dat zijn niet alleen degenen, die elk jaar naar de kerstviering kwamen, maar juist diegenen, waarvoor dat niet meer mogelijk is. Het zijn ook de mensen die bijeen komen in buurtgroepen of gesprekskringen en natuurlijk zij die steeds weer hun onbaatzuchtige medewerking verlenen bij welke klus van de kerk dan ook.

Mede dankzij de laatste groep kunt u een Kerstgroet aan huis bezorgd krijgen.

Daarmee wenst de Vrouwendienst u allen een Gezegend Kerstfeest. Dat het Licht u mag verlichten, dankzij de geboorte van Jezus, Hij, die ons bemoeit en ons leven richting geeft.

#### **Vooruitblik: dinsdag 23 januari**

Uren, dagen, maanden, jaren rijgen zich aaneen in het leven, maar 'rijgen' gaat voor velen in een veel langzamer tempo dan wij de jaren aan ons voorbij voelen gaan.

Het is nu half november als ik dit schrijf; het volgende kerkblad zal pas eind januari in uw brievenbus vallen. Vandaar dat ik nu al de PVD bijeenkomst van januari aankondig.

Om krachtvoer op te doen voor het nieuwe jaar nodigen wij u, alle ouderen van de PVD- Maranathakerk, uit om op 23 januari om 14.30 uur naar de Maranathakerk te komen voor een bijeenkomst met een drankje en een stevige hap, nl. een stampottenmaaltijd, waarbij gekozen kan worden uit diverse soorten.

Voordat we aan tafel gaan, hebben we ruimschoots de tijd om elkaar de beste wensen voor 2024 te doen toekomen.

Van harte welkom alle 65-plussers op deze nieuwjaarsreceptie! Bent u de 23e januari niet in staat om te komen, ook dan wensen wij u veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet namens alle medewerksters

Addie Wanders  
telefoon: 024- 355 8471  
e-mail: [abaddiewanders@hotmail.com](mailto:abaddiewanders@hotmail.com)



Oecumenische Studentenkerk

De Studentenkerk kent een diversiteit aan vieringen. Dat wil zeggen: 'klassieke' eucharistievieringen zijn er drie keer per week, op zondag aan het einde van de middag en dinsdag en donderdag rond lunchtijd. Deze vieringen zijn Engelstalig en met name ook aantrekkelijk voor internationale studenten. Elke woensdagmiddag is er een Taizé-viering die door een vaste groep studenten wordt verzorgd. In een half uur van zingen, bidden en meditatieve stilte wordt als het ware Taizé naar Nijmegen gebracht. Dan is er oecumenische viering op zondagmorgen, die om de week plaatsvindt en tijdens Advent en de Veertigdagentijd elke zondag.

Als dit nummer van Over & Weer door de bus valt is de Adventstijd net begonnen. In voorgaande jaren was er dan vaak een thema of een project, dit jaar zijn het drie losse, maar wel heel bijzondere vieringen. Op de eerste zondag van Advent ging HAN-studentenpastor Nicole Schubert voor in een viering rond dans. Op de tweede zondag van Advent, 10 december, wordt de dienst grotendeels ingevuld door leden van de zgn. Geloofsgespreksgroep die nu een aantal jaar draait in de Studentenkerk, waarbij één van de leden de uitdaging op zich heeft genomen de preek voor zijn rekening te nemen.

En dan is er op de derde zondag van Advent een dienst waar ik eigenlijk al jaren naar uitkijk: 'A Festival of Lessons and Carols'. In deze klassieke Anglicaanse en dus Engelstalige vorm van vieren zingt een koor, afwisselend en samen met de 'congregation', bekende Engelse Christmas Carols en worden er negen passages uit de Bijbel gelezen. Deze Schriftlezingen nemen ons als het ware mee op een reis door de tijd, van de schepping van de mens,

de aankondiging van de komst van de Messias door de profeten, naar de geboorte van Jezus Christus, Gods licht voor de wereld.

Vijf jaar geleden vierde ik Kerst in de York Minster, de grote kathedraal (en tevens de grootste gotische kathedraal in Europa, na die van Milaan) die het centrum is van het aartsbisdom York. Bij Kerst vieren in Engeland hoort als vanzelfsprekend een 'Festival of Lessons and Carols', dat kort voor Kerst gevierd wordt.



Na dit Festival in York in 2018 wilde ik niets liever dan eenzelfde Festival in 'mijn' kerk. Nu houdt het Nijmeegse Studentenkoor Alphons Diepenbrock ([www.nskad.nl](http://www.nskad.nl)) sinds september van dit jaar haar wekelijkse repetities in de Studentenkerk en bleek het koor al een aantal Christmas Carols op haar repertoire te hebben staan, dus de muzikale verbinding was gauw gelegd. Voor een 'talige twist' zullen de Schriftlezingen niet allemaal in het Engels worden gedaan; een tweetal zal in een variant van het Saksisch worden gelezen en weer twee andere in talen die we (ook) niet elke dag horen (de Engelse en Nederlandse teksten zullen ook in de liturgie staan zodat iedereen mee kan lezen). Kortom: als u nieuwsgierig bent geworden naar dit 'Festival of Lessons and Carols' in de Studentenkerk: op zondag 17 december om 12.00 uur is het zover!

Advent is dan nog niet ten einde, maar omdat de vierde zondag van Advent op 24 december valt, is er die ochtend geen viering in de Studentenkerk. Natuurlijk wel op Kerstavond om 21.30 uur, in een Kerstviering waarin we bekende Nederlandse Kerstliederen zingen en het zondagochtendkoor de sterren van de hemel zal zingen.

En tot slot: op zondag 21 januari is er weer een bijzondere dienst in de Studentenkerk, als theologiestudent Lieke Noortman belijdenis zal doen en gedoopt zal worden.

U allen een mooie en inspirerende voorbereidingstijd in Advent gewenst, een vreugdevol Kerstfeest en al het goede voor het nieuwe jaar!

Met een hartelijke groet,  
Ds. Marieke Fernhout

## Activiteiten

### Jongeren-theaterweekend

Wil jij in een weekend samen met een grote groep leeftijdsgenoten je eigen draai geven aan een bijbelverhaal? Veel oefenen, lachen, zingen, de viering op zondagmiddag en niet te vergeten het feest op zaterdagavond zorgen binnenkort weer voor een geweldig weekend.



Het weekend van 27 en 28 januari 2024 vindt het inmiddels 27e Theaterweekend in de Ontmoetingskerk plaats. Wij kijken ernaar uit om er weer een geweldig weekend van te maken met veel jongeren en jongvolwassenen.

### Kleuterviering

Zondag 14 januari is er weer een viering speciaal voor peuters en kleuters. De viering begint om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.



We willen kleine kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de verhalen die in de bijbel staan.

Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen op bekende melodien van kinderliedjes met andere teksten.

Na ongeveer 40 minuten sluiten we de viering af met limonade en koffie. Voor gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. Wees welkom!

## Terugblik op muziekuitvoering door 'eigen' mensen

Op zondagmiddag 29 oktober gaf een tiental muzikale gemeentelieden in de kerkzaal van de Maranathakerk een concert voor belangstellenden uit onze eigen gemeente. Allen bespelen een instrument – of zelfs meerdere – of kunnen goed zingen. Eén lid van de groep uitvoerenden heeft de gave van de vertelkunst.

Het was een gevarieerd concert, waarin als het ware een reis werd gemaakt door de verschillende muziekperioden heen – van renaissance via de barok naar de moderne tijd. Het thema van het concert was dan ook “Ga mee ....” (door de verschillende muziekperioden heen). Er waren solostukken (op dwarsfluit, piano, en orgel) en muziekstukken die door twee mensen werden uitgevoerd, waarbij een variëteit aan instrumenten te horen was: zang met piano, zang met gitaar, orgel met altsaxofoon, bugel en orgel, dwarsfluit en piano, en ook nog de trombone.

Tussen alle muziek door vertelde Arjen Uittenbogaard twee dierenverhalen van Toon Tellegen, één voor de pauze en eentje erna. Hij deed dat op zo'n boeiende manier dat je helemaal het verhaal werd ingezogen. Het concert werd afgesloten met drie meerstemmig gezongen Taizé-liederen, waarbij ook het publiek kon aansluiten. Een prachtig en bezielend slot!

Het aantrekkelijke van dit concert was de grote variëteit aan instrumenten en de combinaties daarvan. En dan ook nog door de verschillende muziekperioden heen, met als extra de twee mooi vertelde verhalen.

### Spontaan initiatief

Verrassend dat we al dit muzikalent in onze kerkgemeenschap hebben. En dát was nu juist ook de aanleiding om zo'n concert een keer te organiseren. Spontaan als ideeetje ontstaan tijdens de koffie na een kerkdienst eerder dit jaar. Een beginnend en bescheiden enthousiasme 'ontaardde' in een zwaan-kleef-aan effect.



Kijk op de achterpagina voor een **FOTOVERSLAG** van dit bijzondere concert.

Binnen 'no time' was de groep gevormd en werden – na de eerste voorbereidingsvergaderingen over het hoe en wanneer – al de afspraken gemaakt tussen deelnemers om met elkaar te gaan oefenen. Ieder mocht zijn of haar favoriete stuk(ken) uitkiezen.

De groep heeft het met enthousiasme gedaan. Ik ben van mening dat we op het neergezette resultaat en de onderlinge samenwerking zeker trots mogen zijn. Die onderlinge samenwerking verliep zo prettig, dat er spontane reacties waren in de trant van: “het ging zó leuk dat ik wel meer muziek samen met jou zou willen maken”. Het leidde ook tot een zekere mate van verbondenheid.

Wie weet, doen we het volgend jaar weer een keer...

### Wie deden er mee?

Hannelore van der Woude (orgel en zang), Marleen Moggré (dwarsfluit en piano), Michèle van der Steenstraten (altsaxofoon), Margreth Vogelesang (zang), Hendrik Jan Bosman (gitaar), Jenneke van de Streek (piano en orgel), Roland de Jong (bugel) en Paul van der Linde (trombone). Willem van Tilburg verzorgde de catering en de faciliteiten. Zelf deed ik de organisatie.

### Doel vrijwillige bijdrage

We hebben geen entreegeld willen vragen, maar wel een vrijwillige bijdrage voor een goed doel: de Stichting Leergeld Nijmegen. Een stedelijke stichting die het mogelijk maakt, dat kinderen uit gezinnen met financiële moeilijkheden toch kunnen deelnemen aan sport, cultuur, vakantiecamp, etc. In elk geval proberen te voorkomen dat deze kinderen worden achtergesteld bij klasgenootjes uit gezinnen die het royaler hebben. De mooie opbrengst van totaal 260 euro heb ik dinsdagmiddag 14 november op locatie overhandigd aan medewerkers van de stichting. Men was daar bijzonder dankbaar voor én verrast. Ik moest die dank aan de hele gemeente overbrengen. Bij dezen dus.

Gerbrand Hoek (organisatie concert)



## Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

[www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online](http://www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online)

## Verwarring

COLUMN



We staan op het stationsplein van Amsterdam Amstel en de bussen rijden af en aan, maar waar moeten wij wachten op de rolstoelbus van Valys? Gelukkig komt daar een taxi en die stopt naast het busstation. Nee, er staat geen P taxibord, maar dit is Amsterdam en daar zal wel het een en ander worden gesloopt. Wieger loopt naar de taxi en vraagt of Valys hier de ophaalplek heeft. Nee, de chauffeur is zeker, hier niet, alleen elektrische taxi's mogen hier mensen ophalen. Die bussen zijn diesels. Maar waar moeten we dan zijn?

Beneden is ook een plein en daar gaan we heen.

Op het asfalt staat een symbool van "Kiss and ride". Daar misschien? Gelukkig komt er iemand van de NS langs en zo vragen we het aan deze dame. Nee, hier is het zeker niet. Ga voor de zekerheid maar even naar binnen en vraag het bij de informatiezuil.

Gelukkig hebben we een behoorlijke tijd tussen het verlaten van de trein en de aankomst van Valys en dat is ook wel nodig. Bij de zuil worden we ook niet wijzer, maar dan komt er een verlossend telefoontje van Valys binnen, de chauffeur zelf zegt dat hij ons met een minuut of tien komt ophalen. "Waar haalt u ons op?", kan ik nu rustig vragen en zijn antwoord is duidelijk. Gelukkig, we zijn allebei opgelucht en wachten in de zon op de taxi die ons wat later naar Artis brengt. Ons dagje uit, een gewonnen prijs en omdat we er al heel, heel lang niet geweest zijn leek ons dit een mooi uitje in deze heerlijke nazomer.

In de dierentuin genieten we van de levende tentoonstelling van uitheemse dieren en hebben en passant leuke gesprekken met andere ouderen die eveneens genieten van het buiten zijn tussen de flora en fauna in de stad.

Veel te snel gaat de tijd voorbij en moeten we weer terug en zonder problemen komen we op Amsterdam Amstel en ook daar verloopt alles volgens plan. Wat een drukte en dat om half vier. Met de assistentie van de NS komen we op onze plaats in de trein: bij het toilet, want daar mogen een of twee rolstoelen worden geplaatst. Met horten en stoten rijden we

richting Nijmegen, maar dan wordt er omgeroepen dat de trein maar tot Arnhem rijdt. Even later komt de conducteur om het ons persoonlijk te vertellen. Ik moet bellen naar de klantenservice om te regelen dat ik in Arnhem uit de trein moet en graag ook overstaphulp, hoewel. In Arnhem moeten we overstappen op de sprinter naar Wijchen en die stopt bij ons voor de deur. In de sprinter kunnen we zonder hulp instappen, maar later hebben we spijt dat we geen hulp hebben gevraagd. In de drukte gaan we trein in via de eerste de beste deur die voor ons is. Mee met de massa, want al die mensen uit de lange intercity willen in de kleine sprinter. Zo rijden we met een overvolle trein naar Nijmegen. Het eerste station is Elst en o, wat nu, de deur aan de uitstapkant is kapot! Als je eruit wil moet je door de mensenmassa naar het volgende balkon. Onder veel gelach en gedrang lukt het de meeste mensen, maar hoe moet dat met de rolstoel? Voor alles is een oplossing, blijkt hier.

In Nijmegen gaan we snel uit de trein en Wieger sprint achter mijn rolstoel om bij de volgende deur weer in te stappen. Hèhè, dat is gelukt. Rijden maar weer! Goffert en dan Dukenburg. Niet vergeten om uit te checken, de lift doet het ook en zo zijn we weer thuis.

Verwarring, ook in de kerk kan er verwarring ontstaan, we volgen de dienst online en wilden laatst naar de dienst in de Maranathakerk. Geen dienst? Doet het internet het niet? Is de kerkomroep overbelast? Niets van dit alles, de dienst is in de Stevenskerk. Maar zo is de om-en-om regelmaat doorbroken en er zijn mensen die alleen naar "hun" kerk gaan. Het geeft verwarring, net als bij ons dagje uit, maar met de "klantenservice", de Over& Weer bijvoorbeeld, is het juiste spoor weer te vinden.

Met een vriendelijke groet,  
Loes Hogeweg

## Omgaan met verlies

Ruim een jaar geleden heb ik afscheid moeten nemen van mijn man Frans.

Terwijl ik dit schrijf, kan ik eigenlijk niet beschrijven hoe dit jaar is geweest. Zo vaak heb ik ernaast gestaan bij anderen, maar kon onmogelijk invoelen wat het echt doet met je.

Wat mij overeind hield waren/zijn mijn kinderen inclusief ahang, maar ook de aandacht het gevoel van medeleven van heel veel lieve mensen om me heen. Ook uit de kerk kwam en komt nog steeds vaak de vraag "hoe is het met je". Of er is iemand die zegt, kom we gaan lekker even wandelen in de Hatertse Vennen. Mensen die even langskomen voor een praatje, kopje koffie!

Dat is fantastisch, want naast dat je veel steun haalt uit je geloof, is ook het menselijk contact zo belangrijk.

Dus bij deze heel erg DANKJEWEL.

En laten we blijven omkijken naar elkaar, altijd.

Lieve groeten, Rian Boorsma

Midden in het leven een bericht van wankelen  
Ongerijmd ik niet ik.  
Einder plotsklaps vlakbij, eenzaam tasten naar hoop  
Geen vat op angst.  
Lijf dat in de steek laat, strijd tegen ten ondergaan  
En toevertrouwen ook.  
Zoeken naar grond, schouder van liefde  
Taal die mij troost.  
Altijd sterk ben ik, nu ook in zwakte  
Onbegaanbaar en gaan.  
Zij om me heen, geest die dragen zal  
Midden in het leven.

## Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen dat kan meezingen. Ad de Keyzer verduidelijkt de betekenis van de cantate voor ons in deze tijd.

Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Voor meer informatie: [www.bach-cantates-nijmegen.nl](http://www.bach-cantates-nijmegen.nl)

### Zondag 10 december: Bachs adventscantate BWV 62 "Nun komm, der Heiden Heiland"

Deze zondag valt in de adventstijd, de periode voor Kerstmis waarin de komst van Christus wordt afgewacht. Een tijd van stilte en bezinning, en in Leipzig klonk in deze weken daarom geen muziek in de kerk. De laatste cantate vóór kerst werd op de eerste advents-zondag uitgevoerd. Uit Bachs cantates voor die zondag kozen we BWV 62.

In het feestelijke openingskoor zingen de sopranen de koraalmelodie in grote lijnen boven alles uit. Maar daaraan voorafgaand hoor je die melodie al voortdurend in de overige stemmen van het koor en ook in het orkest. In een liefdevolle aria met de twee hobo's en strijkers zingt de tenor vervolgens over het wonder dat de redder der mensheid op de wereld komt als een kind. Bachs recitatieven zitten vaak vol verrassende muzikale schilderijen. Zo ook in het korte recitatief voor de bas, waarin bezongen wordt hoe Christus zijn weg vreugdevol zal afleggen om ons, die gevallen zijn te verlossen. Meteen daarop aansluitend zingt de bas, begeleid door alle strijkers unisono (voor alle instrumenten gelijke noten), zijn blijde aria waarin de triomf wordt gevierd van de komst van Christus die ons sterk zal maken in al onze kwetsbaarheid. En vervolgens zien we hoe de koor-sopranen en -alten samen met de strijkers dankbaar en eerbiedig het christuskind in de kribbe tegemoet treden. Samen zingen we het slotkoraal in een eenvoudige vierstemmige toonzetting.

De eerstvolgende cantates zijn: zondag 14 januari (cantate BWV 3) en zondag 11 februari (cantate BWV 127)

## Terugblik op jubileum van Perplex

Op 28 oktober vierde Perplex / De Verwondering haar 30-jarig bestaan in een redelijk gevulde Molenstraatkerk. Daarna werd er verder gefeest in het eigen gebouw in de Eilbrachtstraat. Er waren eigengebakken taarten, koffie, thee en drankjes en daarna kon worden geluisterd naar verhalen of kon er in gesprek worden gegaan over de ontwikkeling van het kerkelijk leven in Nijmegen. Met een dankbaar hart kijken we erop terug.

Het koffiehuis is elke donderdag geopend tussen 11-15 uur voor een betaalbare bak koffie of thee en een eenvoudige lunch. Op zaterdag om de 14 dagen is er van 13-16 uur een inloopmaaltijd. Van harte welkom en graag tot ziens in Perplex!

Theo van Driel, diaconaal werker

## Het leven gelaten

*Het leven gelaten... opdat wij ook hen niet vergeten...  
Ontsteek dan een Lichtend vuur dat nooit meer dooft.*

De maand november, de maand waarin we gedenken degenen die ons ontfallen zijn, onze geliefden, een broer of zus, een vriend(in). Op 2 november gebeurt dat op Allerzielen vanuit de RK kerk. De laatste zondag in november is het Eeuwigheidszondag, de dag dat we in de PKN-kerken de overledenen gedenken.

Iets bijzonders troffen wij op 6 november op begraafplaats Jonkerbos. Daar is een laantje, het Daklozenlaantje, waar een plek is voor het gedenken van mensen uit onze samenleving waar weinig of geen plaats voor was. Zij kenden niet de beschutting van een woonplek, een huis. Wel waren zij welkom bij Het Kruispunt. Daar zijn hun namen bekend.



Er waren gelukkig wel mensen die naast deze mensen gestaan of geleefd hebben. Op deze regenachtige maandag was er een gedenken voor hen die dit afgelopen jaar zijn gestorven.

Twee ijzeren bomen stonden er waar op deze middag 18 'tranen' werden opgehangen met namen van medemensen, daklozen, die dit afgelopen jaar zijn gestorven. Ook werd voor ieder van hen een Licht aangestoken. Mooie liederen werden gezongen door een uitvaartkoor, er werd gebeden. Bijzondere teksten werden gelezen, soms door een goede vriend, soms door een pastor, een begeleider, soms door een mede dakloze.

Heel ontroerend dit samenzijn, in de stromende regen, onder paraplu's, maar zo saamhorig! Wij zeiden tegen elkaar: hier was God aanwezig. Een gebeurtenis om bij te zijn, aanwezig met allen die dit mee gevierd hebben.

Toen de ceremonie voorbij was werden we uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. Heel symbolisch voor het leven van de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben: buiten!!!! Koud, nat, maar wel samen!!! En God was erbij...

Jan en Ella Heusinkveld

## Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

### Kerkenraad

**Scriba:** G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28  
e-mail: [scriba.pgn@kpnmail.nl](mailto:scriba.pgn@kpnmail.nl)

### Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen  
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op  
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14  
**Correspondentie:** bij voorkeur per mail  
[kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl](mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl)  
**Penningmeester:** Yvonne Sans  
**Bank:** NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

**Collectebonnen:** boek 50 euro of een  
meervoud over naar rekening van CvK  
(zie hiernaast) o.v.v. 'Collectebonnen'

### Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen  
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur  
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:  
[administratie@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:administratie@kerkinactie-nijmegen.nl)  
**Rekeningnr:** NL52 INGB 0000 9026 39  
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

### Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612  
[thedoor52@live.nl](mailto:thedoor52@live.nl)

### Vertrouwenspersonen

Gerda Sollie: [solliegerda@gmail.com](mailto:solliegerda@gmail.com)  
Thomas van Heerde: [vanheerdedthomas@gmail.com](mailto:vanheerdedthomas@gmail.com)

## Algemene adressen

### Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
[www.maranathakerk-nijmegen.nl](http://www.maranathakerk-nijmegen.nl)

**Koster:** Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail:  
[koster@maranathakerk-nijmegen.nl](mailto:koster@maranathakerk-nijmegen.nl)

**Sectiekas:** rekening NL16 RABO 0373  
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad

### Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27  
e-mail: [hendrik.jan.bosman@gmail.com](mailto:hendrik.jan.bosman@gmail.com)

### Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56  
[www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)  
[secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net](mailto:secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net)

### Bespreking kerkrumtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

### Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.  
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

### Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

**Auto-ophaaldienst:** Loes Hogeweg,  
[autodienst@pkn-nijmegen.nl](mailto:autodienst@pkn-nijmegen.nl) of  
tel. 06-36070007

### Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-  
Ubbergen

### Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande  
e-mail: [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl)  
tel. 06-253 073 69

### Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a  
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91  
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53  
e-mail: [marieke.fernhout@ru.nl](mailto:marieke.fernhout@ru.nl)  
website: [www.ru.nl/studentenkerk](http://www.ru.nl/studentenkerk)

### Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79  
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,  
[ds.freytag@lutherszuidnederland.nl](mailto:ds.freytag@lutherszuidnederland.nl)

### Pro Persona

mw. Stefien Jansen  
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 131 606 83

### Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /  
mobiel: 06 - 229 875 97  
e-mail: [b.zondag@pompestichting.nl](mailto:b.zondag@pompestichting.nl)

### Radboudumc

ds. Anneke de Vries,  
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,  
e-mail: [anneke.devries@radboudumc.nl](mailto:anneke.devries@radboudumc.nl)  
tel. (024) 361 33 20

### Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69  
e-mail: [andrea.visser@cwz.nl](mailto:andrea.visser@cwz.nl)

### Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina  
tel. (024) 684 77 77

### Stadskerk Nijmegen

mw. Diny Schotanus  
e-mail: [info@stadskerknijmegen.nl](mailto:info@stadskerknijmegen.nl)

## Werkgroepen

- Beheer: [beheer@pkn-nijmegen.nl](mailto:beheer@pkn-nijmegen.nl)
- Communicatie:  
[communicatie@pkn-nijmegen.nl](mailto:communicatie@pkn-nijmegen.nl)
- Diaconie: [diaconie@pkn-nijmegen.nl](mailto:diaconie@pkn-nijmegen.nl)
- Inspiratie: [inspiratie@pkn-nijmegen.nl](mailto:inspiratie@pkn-nijmegen.nl)
- Jeugd & Jongeren:  
[jeugd@pkn-nijmegen.nl](mailto:jeugd@pkn-nijmegen.nl)
- Liturgie & Eredienst:  
[eredienst@pkn-nijmegen.nl](mailto:eredienst@pkn-nijmegen.nl)
- Pastoraat:  
[pastoraat@pkn-nijmegen.nl](mailto:pastoraat@pkn-nijmegen.nl)

## Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de  
Protestantse Gemeente  
Nijmegen/Landwijk

### Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk  
zondag 31 december aanleveren via:  
[over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl)  
Dit nummer verschijnt 16/17 januari..

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:  
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/  
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

### Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie  
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

### Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols  
en Franz van Vlaanderen (redactie)  
Cor Sikkens (fotografie)

### Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36  
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

**Druk en verzending:** Editoo (Arnhem)

## Data kopijsluiting 2024



- nr 1 - zondag 31 december

De overige kopijdata staan  
binnenkort op:

[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/  
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Op zondagmiddag 29 oktober gaf een tiental muzikale gemeenteleden in de kerkzaal van de Maranathakerk een concert voor belangstellenden uit onze eigen gemeente. Zie pagina 12 voor het tekstverslag.



## Hooglied

Over het Hooglied hadden we het, met de filosofengroep. Het 'lied der liederen' dat op zachte, warme en ingetogen manier de liefde bezingt. En dan niet zomaar de geestelijke liefde, zoals die vaak in de Bijbel ter sprake is. Maar zeker ook de lichamelijke liefde. Alle zintuigen worden ingeschakeld: zien, horen, voelen en proeven. Dichterlijk en integer. En in bepaalde zin erotisch.

Een bijzonder boek echter dat door deze erotische ondertoon in de kerkiedenis ook steeds wat ongemakkelijk heeft gevoeld. Eeuwenlang werd het gelezen als een beeldspraak waarmee de liefde van God voor Israël, of die van Christus voor de kerk werd bezongen. Er is geen reden waarom het boek niet op deze manier zou mogen worden gelezen. Maar er is evenmin reden om daarmee de zinnebeeldige taal te ontkennen. De liefde wordt wel degelijk in zeer lichamelijke termen bezongen.

Het zou eigenlijk weleens goed zijn om dat onderwerp meer op de agenda te zetten. Seksualiteit is niet vaak onderwerp van het kerkelijke gesprek. Dikwijls (te vaak ongetwijfeld) was seksualiteit omgeven met veel regels en veel taboes. Voor het huwelijk mocht het niet en tussen twee mensen van hetzelfde geslacht evenmin. Soms werden/worden daar bijbelteksten bij aangehaald die heldere taal lijken te spreken, maar bij goed



RONDGAAND

lezen heel wat minder eenduidig zijn dan weleens gemeend.

In onze vrijheidsdrang, en misschien om goed eigentijds te willen zijn, worden de taboes geregeld ook kerkelijk over boord gegoid en sluiten we ons, vaak stilzwijgend, aan bij de 'vrije seks'-praktijk van onze tijd.

Dan moet alles maar kunnen, en wordt er geen enkele grens meer gesteld. Of dat recht doet aan een gezonde opvatting van seksualiteit is echter bepaald niet gegeven. Moet alle pornografische willekeur ook kerkelijk dan verwelkomd worden?

Zou er niet alle reden zijn om ook binnen de kerk over seksualiteit na te denken? Niet op een belerende toon waarmee alles in een keurslijf wordt geperst, maar evenmin als iets waar we geen eigen ideeën over zouden mogen hebben. In het christendom is namelijk echt wel wat dieper nagedacht over ook dit onderwerp dan de benepenheid soms doet vermoeden. Onder andere in de gedachte van Paulus dat we in een huwelijk (dwz seksuele relatie) het eigendom over ons lichaam overdragen aan de partner (zie 1 Kor. 7). Niet om het uit te buiten, maar om het te koesteren en te dienen; wederzijds. In feite zijn we dan bezig met het doordenken van een christelijke seksuele moraal. En dat is veel minder stoffig dan het klinken kan. Ook daadwerkelijk!

Ds Wouter Slob