



ONTMOETINGSKERK
Nijmegen

ONTMOETINGSBRIEF

PG Nijmegen/Landwijk
Parochie Heilige Drie-eenheid

2024-03
18-19 mei 2024

Ontmoetingsweekend

- 18/19 mei Pinksteren**
Hand. 2,1-11 + Joh. 15,26-27; 16,12-15
- za. 18.30 uur **Vormselviering - Eucharistie**
Vg. Joska v.d.Meer
en pater Eduard Kimman
m.m.v. Jongerenkoor
- zo. **10.30 uur Oecumenische Ontmoetingsviering**
Vg. Joska v.d.Meer en ds. Rainer Wahl
m.m.v. Gregoriaans koor en Cantorij
- 9.30 uur Protestantse Dienst in **Maranathakerk**
Vg. Ds. Wouter Slob
- 10.00 uur Protestantse dienst in de
Bartholomeuskerk
Vg. Diaken Theo van Driel

PG Nijmegen/Landwijk

- 26 mei**
9.30 uur Dienst in de Maranathakerk
Vg. Marije Klijnsma



Via de QR-code kunt u eenvoudig en anoniem uw bijdrage via iDeal overmaken voor de collecte van de protestantse gemeente.

Parochie Heilige Drie-eenheid

- 20 mei 2^e Pinksterdag GEEN VIERING**
- 22 mei** Jak. 4,13-17 en Mc. 9,38-40
wo. 9.00 uur **Liturgische viering**
- 25/26 mei** Deut. 4,32-34.39-40 en Mt. 28,16-20
za. 18.30 uur **Woord- en Communieviering**
Vg. Ineke Keizers en Trees van Kraaij
m.m.v. Encore
- zo. **10.30 uur Feest H. Drie-eenheid**
Eucharistieviering
in de H. Antonius Abt kerk in Malden
Vg. Hele pastoraal team
geen koor
- 29 mei** 1 Petr. 1,18-25 en Mc. 10,32-45
wo. 9.00 uur **Liturgische viering**



Met deze QR-code kunt u een bijdrage overmaken aan de parochie. De code is geldig t/m 7 juni.

► Familieberichten

Deze week hebben we afscheid genomen van de heer Piet van der Doef, 94 jaar.

Uitleg liturgische bloemschikking Pinksteren

De liturgische kleur is rood, vlammend rood.

De banieren aan de wanden hebben een grote zeggingskracht.

De gaven van de Geest worden verbeeld door verschillende vruchten die in verband staan met zegen: druiven, olijven, vijgen en dadels, in de Bijbel genoemd als gezegende vruchten.

De bloemen in de schikking zijn rode en oranje rozen. Paradijsvogelbloem prachtige bloem, in de schikking naar elkaar gericht, zoals in de gemeente. De duif is het symbool van vrede.

De 8 armige kandelaar, de Menora staat voor Jezus, het Licht van de wereld. Vlamme kaarsen zijn vurige tongen. Alles wordt verbonden met klimop: de trouw van God aan ons mensen !

De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te beluisteren via de kerkomroep.

U kunt deze vinden door naar onze website www.ontmoetingskerk.net te gaan, te klikken op 'Kerkradio' en vervolgens op 'Uitzendingen'.

► **Voorjaarsconcert Koor Surplus 'Over de Horizon'**

Zaterdag 18 mei, 14.30 uur -

Entree: 15,00/17,50 euro, tickets: www.koorsurplus.nl

Koor Surplus zingt deze middag werken van onder meer Dvořák, Brahms en Vaughan Williams.

► **Herberg voor de Ziel**

Donderdagavond 23 mei vindt er weer een bezinningsbijeenkomst plaats van Herberg voor de Ziel! Om **19.45 uur** starten we met ons meditatieve gedeelte: we staan stil bij teksten en muziek, geïnspireerd door verschillende religies en culturen. De bijeenkomst is gericht op verdieping en bezinning, om daarna weer met frisser gemoed de wereld in te kunnen gaan.

Je bent welkom vanaf 19.30 uur, dan staat de koffie en thee voor je klaar.

We zien je graag, Maarten en Marjolein.

► **Klaasmarkt inzamelzaterdag**

Om op zaterdag 12 oktober a.s. een mooie markt neer te zetten, hebben we goede tweedehands spullen nodig. U kunt deze op **zaterdag 25 mei tussen 11.00 en 13.00 uur** aanbieden bij de Ontmoetingskerk. Volgende inzamelzaterdag: 29 juni.

Opslagruimte en medewerkers

We hebben behoefte aan meer opslagruimte en ook medewerkers door het jaar of op en rond de Klaasmarkt kunnen we goed gebruiken. Aanmelden kan via klaasmarktdukenburg@gmail.com.

Klaaswinkeltje

Als u in de buurt bent, loop gerust de Ontmoetingskerk binnen om rond te snuffelen in het Klaaswinkeltje.

Naast allerhande goede en goedkope gebruiksvoorwerpen vindt u er ook sieraden, religieuze artikelen en boeken.

► **Parochieblad**

Ons parochieblad Drieklank is nog niet helemaal bezorgd. We zoeken nog mensen die een rondje in hun wijk of in een andere wijk willen lopen en een pakket rond willen brengen. We zijn erg blij met alle hulp. De pakketten liggen in de hal van de kerk.

► **Ruimte voor rouw**

De bijeenkomsten van de rouwverwerkingsgroep, om stil te staan bij het verlies van een dierbare met gedichten, muziek en gesprek, zijn op de donderdagochtend.

Data: 30 mei en 13 juni, 10.30 - 12.00 uur.

Begeleiding en meer info: Joska van der Meer, joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net.

► **Psalmen dag woensdag 5 juni in Abdij Koningsoord**

Woensdag 5 juni wordt voor de tweede keer een psalmen dag georganiseerd bij de Trappistinnen van de Abdij Koningsoord in Oosterbeek. Tijdens deze dag, die grotendeels in stilte zal plaatsvinden, zullen we vier gebedsdiensten meemaken. Ook zijn er twee inleidingen over psalmen, verzorgd door pastor Els Geelen en Irene Welle, oefenen we het zingen van een psalm en kunnen we een documentaire bekijken van het leven van de zusters.

We vertrekken op woensdag 5 juni gezamenlijk vanuit Nijmegen om 11.00 uur en zijn rond 20.00 uur terug. Kosten zijn € 35,00 per persoon. Hiervoor krijg je een warme maaltijd, broodmaaltijd, koffie of thee. De kosten mogen geen belemmering zijn om deze dag mee te maken, zowel neem dan contact op met pastor Els. Informatie en opgave: mail naar E.Geelen@h3eenheid.nl.

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot donderdag 12:00 uur per e-mail insturen aan zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl. Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak. Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl.

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het wekelijkse r.k. mededelingenblad door een e-mail te sturen aan: okmededelingen@ontmoetingskerk.net. Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: redactie@ontmoetingskerk.net uiterlijk woensdag 12.00 uur

Voorjaarsprogramma: Pelgrimeren

Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een heilige plaats, zoals bijvoorbeeld Santiago of Lourdes. In mei-juni kun je dicht bij huis bezig zijn met pelgrimeren door:

Iona maaltijd en viering

Datum: 5 juni, 18.00 -

18:00 Maaltijd en verhaal van een pelgrim

19:30 Ionaviering i.s.m. de Cantorij

Iona is een bijzondere pelgrimsplek in Schotland. Uit de hele wereld komen er mensen voor een week bezinning. De Iona Community is een oecumenische gemeenschap van mensen met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities. Kom kennismaken met de spiritualiteit en bijzondere eigen muziek van de Iona community en luister naar het verhaal van een pelgrim die er verbleef. Natuurlijk eten we ook samen.

Opgeven voor het eten kan via secretariaat@ontmoetingskerk.net t/m dinsdag 28 mei 12.00 uur.

Meer info: iona.org.uk/ en ionacommunity.nl/.

De eerste etappe naar Santiago

Datum: 9 juni, 11.30 -

Als afsluiting van het voorjaarsprogramma Pelgrimeren kun je op **9 juni** zelf een pelgrimservaring op doen: we volgen de Jacobsweg van Beek naar Kranenburg. Deze 9 km zijn een deel van de eerste etappe naar Santiago. Startpunt is de Jacobskapel in Nijmegen. Het programma bestaat uit twee delen: een pelgrimsviering en de wandeling. Het is mogelijk met één van beiden mee te doen. Begeleiding: Joska van der Meer en Marije Klijnsma.

11.30 maandelijkse pelgrimsviering in de Jacobskapel meemaken. Aansluitend zijn er koffie en broodjes en is er het verhaal van een pelgrim. Ook wie niet mee kan of wil lopen en wil pelgrimeren zonder op reis te gaan kan hierbij aansluiten. Adres Jacobskapel: Glashuis 4 te Nijmegen.

13.30 start pelgrimswandeling Beek-Kranenburg 9 km, onder weg worden we aan het nadenken gezet door teksten en wat er zich aandient en bezoeken enkele kerken onderweg. Eindpunt is de kerk in Kranenburg waar ieder een pelgrimsstempel ontvangt. Terugreis vanuit Kranenburg met bus (op zondag eens in de 2 uur) en/of auto.

Praktisch:

- Startpunt is het kleine Bartholomeuskerkje Nieuwe Holleweg 2 in Beek
- vooraf aanmelden voor de wandeling is handig en noodzakelijk i.v.m. met planning vervoer terug vanuit Kranenburg bij: joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net, maar spontaan aansluiten kan altijd!
- wie wil kan de route verlengen door meteen na de viering vanuit de Jacobskapel zelf de pelgrimsroute naar Beek te lopen.
- identiteitsbewijs of paspoort en eigen eten/drinken meenemen.

Fietsbedevaart voor jongeren naar Kevelaer

Datum: 14 en 15 juni

In samenwerking met de Betuwse Broederschap organiseren we een fietsbedevaart voor jongeren (16-32 jaar) naar pelgrimsoord Kevelaer, net over de Duitse grens. Er zijn nog een paar plekken vrij, dus geef je snel op via kevelaer.betuwe@gmail.com, ook als je meer informatie wilt!

Vertrek: Cenakelkerk (Heilig Landstichting). Kosten: 30 euro (inclusief hotelovernachting).

Op zaterdag is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het programma van de Betuwse bedevaart.

Na afloop fietsen we weer terug naar Nijmegen.



ONTMOETINGSKERK
Nijmegen

Orde van dienst

Protestantse Gemeente Nijmegen/ Landwijk
Parochie Heilige Drie-eenheid

19 mei 2024

Ontmoetingsviering Pinksteren, 10.30 uur Thema "Open! "

Voorgangers: Pastor Joska van der Meer en
Ds Rainer Wahl
Diaken: Rian Boorsma
Koren: Gregoriaans koor en Cantorij
Organist: Lolle Wynia
Techniek: Ruud Koopman

Openingslied Veni Creator Spiritus/Kom Schepper Geest
door allen

Gebed om Gods geest

Lied 669 Kom o Geest des Heren kom
Wisselzang: Gregoriaanse koor in het Latijn en
in het Nederlands door de Cantorij.
Allen: Amen

Lied Alleluia lied uit Iona

Lied 693 Wij vieren vandaag het feest (canon)

Een mooi Frans **liedje** van Iona over psalm 9
Door de Cantorij

Stof tot nadenken... Korte meditatie
Stilte

Woorden van Geloof

Ik geloof de God die leven geeft aan ons allen,
mensen, dieren, planten, een en al scheppingskracht.
Hij maakt steeds weer een nieuw begin
met onze wereld en in mij.
Ik geloof in Jezus die de Redder is. Licht uit Licht.
Die het diepste donker kent in de wereld en in mij.
Die is opgestaan in oneindige Liefde.
Ik geloof de Geest, die levend maakt en in beweging zet.
Kracht van God die alle deuren opent,
om vrijheid en vrede binnen te laten.
Helende verbinding, troostende toewijding
in de wereld en in mij.

Uitnodiging tot schrijven intenties/voorbeden

Collecte: Ondertussen zingt het Gregoriaans koor
Offertorium - Confirma hoc Deus

Accl.: Lied 333 Kom Geest van God maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Tafelgebed

Samenzang/koren: lied 404c Heilig, heilig, heilig

Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het
kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de
majesteit, In eeuwigheid. Amen.

Vredeswens

Uitnodiging tot delen van brood en beker

Gregoriaans koor zingt: Communio – Factus est repente

Lied 701 Zij zit als een vogel:
couplet 1, 2 door cantorij, volgende coupletten door
allen.

Mededelingen

Slotgedachte

Zegenbede: Zegen ons en behoed ons
refrein door allen

Slotlied 686 De Geest des Heren heeft een nieuw
begin gemaakt