

Ik groet je met vrede

Over tafelmanieren

Vredegroet

In onze kerkdiensten is het gebruikelijk geworden om te doen wat al gebeurde in de kerk van de eerste eeuwen: het uitwisselen van de vredegroet vóórdat wij brood en wijn

ontvangen. In de abdij van Chevetogne, in de Belgische Ardennen, voltrekt zich de vredegroet op een fijnzinnig gestileerde, aansprekende wijze. Op het moment van de vredegroet begint niet iedereen tegelijk met gebaar en woord de vrede aan een ander mee te delen; nee de vrede komt van het altaar en beweegt zich vanaf dat punt langzaam door de kerk heen, de vrede maakt een zichtbare beweging door de ruimte, zoekt zich rustig een weg door de rijen. Je geeft de vrede pas door als die jou heeft bereikt. Want — dat wordt op die manier wel heel duidelijk — wat

je aan een ander geeft is niet van jouzelf, je geeft door wat van elders komt. Het is niet zomaar vrede, het is de vrede van Christus. Het zijn niet mijn eigen goede bedoelingen die ik communiceer; al zit ik zelf vol onvrede, ik mag een vrede doorsluizen die mijn eigen verwarring en onrust en mijn eventuele moeite met een ander te boven gaat.

Het kan niet bestaan dat ik de vrede die ik zelf ontvang aan een ander zou weigeren. Het is immers niet mijn vrede, die ik op basis van mijn persoonlijke voorkeur aan een ander meedeel of uit antipathie een ander onthoud. Het gaat om de vrede die de Opgestane zijn leerlingen toespreekt:

dat is een vrede die ons te boven gaat en uit wil stromen. Wie ben ik dat ik die mateloosheid zou beperken of blokkeren!



Het delen van het brood - uit een evangelieboek uit Echternach, rond 1040.

Vrede en altaar

In het protestantse Dienstboek is het voorkeursmoment voor de vredegroet het begin van de dienst van de Tafel, nog voordat de gaven worden ingezameld — dus niet pas vlak voordat brood en wijn worden gedeeld, zoals onze lokale gewoonte is. Het geven van de vredegroet voordat de gaven worden ingezameld is een vroeg-christelijk gebruik, in navolging van wat Jezus zegt in zijn Bergrede (5:23-24):

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.

Het altaar komt pas in beeld als zusters en broeders zich met elkaar verzoend hebben. Het brengen van de gaven naar de Tafel is pas een mogelijkheid als we bereid zijn de beweging van de vrede die zich een weg naar ons zoekt, alle ruimte te geven — juist ook waar er iets mis is in de onderlinge verhoudingen.

De voorganger als eerste?

Het is met de vrede als met het delen van brood en wijn: je deelt wat je hebt ontvangen. Wat je ontvangt is niet uitsluitend voor jouzelf bedoeld, maar om verder uit te delen.

vervolg op bladzijde 3

Actualisering ledenbestand PGN

Vanwege de nieuwe privacywet moeten de persoonsgegevens in ons ledenbestand gecontroleerd worden. Daarom ontvangt u binnenkort* van ons een brief met een formulier om uw gegevens in te vullen. U kunt aangeven welke gegevens door ons opgeslagen en gebruikt mogen worden voor kerkelijke doeleinden. Wellicht zult u denken dat uw gegevens bij ons voldoende bekend zijn, maar helaas zijn er in de loop van de tijd fouten in het systeem geslopen. Wij hopen dat u daarom de moeite wilt nemen om alles nog een keer door te geven.

* binnenkort betekent :
november 2018: verspreiding in sectie Landwijk
februari 2019: verspreiding sectie Dukenburg/Lindenholt
maart/april 2019: verspreiding in sectie Stad

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De kerkenraad

Uitnodiging gemeenteavond

De Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond voor de gehele Protestantse Gemeente te Nijmegen op donderdag 15 november. De locatie is het diaconaal centrum De Haard en de bijeenkomst begint om 19:30 uur.

Op deze avond zal de gemeente worden ingelicht over het voorgenomen besluit van de kerkenraad over het verkoopproces van de Maranathakerk.

De gehele gemeente is van harte welkom.

Op de zaken vooruit lopen...

Op het moment dat de Over & weer op uw deurmat neerdwarrelt is de maand november alweer begonnen. De pepernoten en marsepein liggen al sinds begin september in de schappen van de supermarkt en in de Intratuin kunt u, zo u wilt, uw wagentje vol laden met de nieuwste kerstballen. Vroeger had ik daar, als ik eerlijk ben, altijd een hekel aan dat de winkels zo op de zaken vooruit liepen.

Sinds ik als geestelijk verzorger op Kalorama werk heb ik ontdekt dat ook ik hier niet aan kan ontsnappen... Zo vond ik mij afgelopen zomer onder de snikhete zon samen met Frits Hendriks gebogen over de kerstverhalen. Naast mijn werk op Kalorama ga ik op verschillende plekken binnen Nijmegen voor waaronder in de oecumenische studentenkerk, waar ik zelf al 15 jaar kom. Samen met Frits heb ik me dit jaar opgeworpen om het kinderkerstspel te organiseren.

'Engel zoekt kerst' Zo zal het gaan heten. Een Engel gaat op zoek want hij heeft een boodschap te vertellen: Zie, grote blijdschap, een kind is ons geboren, zie grote blijdschap, dat wordt een Koningsfeest! Maar of dat een gezellig kerstfeest wordt...? De Engel kan wel wat kleine kerstengelen gebruiken om samen mee op zoek te gaan naar het kerstfeest. Zo kunnen zij er samen een feest van maken!



Nu kan ik natuurlijk niet teveel verklappen over dit mooie kerstspel dat samen met de bezoekende kinderen (engeltjes) gespeeld wordt maar weet u in ieder geval van harte welkom met uw kinderen, uw kleinkinderen of buurjongens en meisjes.



En ja, ik loop een beetje op de zaken vooruit... maar nog een paar weken en dan is het advent. Misschien een mooie vraag voor u om mee te nemen de advent in: Hoe bereidt u zich voor op de kerstdagen? Wat maakt kerst voor u werkelijk de moeite waard? Of is het soms een beetje zoeken naar de kerst tussen alle familiebezoeken, het koken van culinaire hoogstandjes en het uitpakken van cadeautjes door...? Hoe dan ook, ik wens u vast een heerlijk avondje op 5 december en inspirerende kerstdagen toe!

Kinderkerst is een activiteit van Studentenkerk Nijmegen voor alle kinderen in de basisschoollleeftijd. Kerstavond 24 december van 19.00 tot 19.45 uur. (Kom niet te vroeg; er is plaats genoeg in de herberg). De studentenkerk is op de Erasmuslaan 9a Nijmegen. U kunt parkeren bij de rotonde Heijendaalseweg-Erasmuslaan. www.ru.nl/studentenkerk/kinderkerst Weet u van harte welkom!

Daniella Martina
Geestelijk verzorger, Stichting Kalorama



Bijbelleesrooster

vrijdag	9 november	Marcus 12:18-27	dinsdag	27 november	Rechters 20:29-35
zaterdag	10 november	Marcus 12:28-34	woensdag	28 november	Rechters 20:36-48
zondag	11 november	Openbaring 5:1-14	donderdag	29 november	Rechters 21:1-25
maandag	12 november	Openbaring 6:1-8	vrijdag	30 november	Lucas 1:1-25
dinsdag	13 november	Openbaring 6:9-17	zaterdag	1 december	Lucas 1:26-38
woensdag	14 november	Openbaring 7:1-17	zondag	2 december	Openbaring 8:1-13
donderdag	15 november	Rechters 17:1-13	maandag	3 december	Openbaring 9:1-12
vrijdag	16 november	Rechters 18:1-10	dinsdag	4 december	Openbaring 9:13-21
zaterdag	17 november	Rechters 18:11-31	woensdag	5 december	Openbaring 10:1-11
zondag	18 november	Psalm 16	donderdag	6 december	Openbaring 11:1-14
maandag	19 november	Marcus 12:35-44	vrijdag	7 december	Openbaring 11:15-19
dinsdag	20 november	Marcus 13:1-13	zaterdag	8 december	Lucas 1:39-56
woensdag	21 november	Marcus 13:14-27	zondag	9 december	Openbaring 12:1-12
donderdag	22 november	Marcus 13:28-37	maandag	10 december	Openbaring 12:13-18
vrijdag	23 november	Rechters 19:1-10a	dinsdag	11 december	Openbaring 13:1-10
zaterdag	24 november	Rechters 19:10b-30	woensdag	12 december	Openbaring 13:11-18
zondag	25 november	Rechters 20:1-11	donderdag	13 december	Openbaring 14:1-13
maandag	26 november	Rechters 20:12-28	vrijdag	14 december	Openbaring 14:14-20

vervolg van voorpagina

Traditioneel neemt de voorganger als eerste brood en de wijn. Dat is niet omdat hij of zij boven de anderen verheven is, maar omdat ook de voorganger, net als de anderen, uit zichzelf niets heeft om uit te delen en daarom eerst moet ontvangen.

Bij ons is het gebruik gegroeid dat de voorganger en de tafeldienaren (diaconen) als laatsten nemen van brood en wijn. Deze omkering van de oude gewoonte is ongetwijfeld ingegeven door de behoefte om bescheidenheid te tonen. Zij die bedienen aan de Tafel willen laten zien dat zij niet de eersten maar de laatsten zijn. Toch zit in die bescheidenheid een vorm van hoogmoed: alsof de voorganger en de tafeldienaren, anders dan de anderen, het niet nodig zouden hebben om eerst zèlf te ontvangen alvorens met uitdelen te beginnen. Jammer ook is dat de beweging van het delen die uitrimpelt vanaf de Tafel wordt gestopt en naar de Tafel teruggebogen. De Tafel, die uitgangspunt is, wordt tot eindpunt gemaakt doordat de voorganger als laatste neemt — terwijl het eindpunt van de beweging van het delen de wereld zou moeten zijn.

Offergave

Nog iets over de gaven die wij geven. De inzameling van de gaven heeft plaats aan het begin van de dienst van de Tafel. Wij geven weliswaar ook gaven als wij de Maaltijd van de Heer niet vieren, maar ook dan dragen wij de gaven naar de Tafel en blijft zodoende de verbinding met de heilige Maaltijd. De gaven zijn een offer. Daarom is het tijdens het inzamelen en aandragen van de gaven ook zo eerbiedig stil in de kerk: we beseffen dat we niet zomaar wat geld dat we (toevallig) bij ons hebben in een collectezak stoppen.

Wat er diepzinnig gebeurt wordt in de Maranathakerk op een mooie manier duidelijk als de Maaltijd van de Heer wordt gevierd: het collectegeld wordt dan samen met de gaven van brood en wijn naar de Tafel gedragen in één eerbiedige offergang. Zo wil duidelijk zijn wij in de gaven onszelf aanbieden 'als een levend, heilig en God welgevallig offer' (Romeinen 12:1).

Wat wij vervolgens vanaf de Tafel terug ontvangen is niet wat wij geofferd hebben. Ons altijd aanvechtbare offer wordt opgenomen in het offer van Christus. Brood en wijn die wij aandragen worden zijn lichaam en bloed. In brood en wijn ontvangen wij dus niet onszelf terug maar Christus, de Levende, die door lijden en dood en onze puinhopen heen is gegaan. Zoals onze gaven veranderen in zijn gave, zo mogen wij van zomaar-wat-losse-mensen veranderen in 'gemeente van Christus'. Er heeft een transformatie plaats. Aan tafel worden wij het tastbare hoopvolle lijf van de Opgestane. We blijken niet te zijn die we dachten: wie wij zijn is nog helemaal in wording. Rond de Tafel vangen we een glimp op van wat met ons is bedoeld. Even worden wij mensen voorbij de tegenstellingen en verdampen onze antipathieën en vooroordelen. Even manifesteert zich vrede die gul, vreugdevol en grenzenloos is. Even — want wat wij vieren is niet automatisch de dagelijkse praktijk. Daarom vieren we steeds opnieuw en heet erediens ook wel godsdienstoefening: van zondag op zondag oefenen wij in geven en ontvangen, in ontvangen en delen. Zo wagen we ons aan proces van levensvernieuwing waarmee we nooit klaar zijn. Een voltooid leven valt buiten onze grenzen.

Henk Gols

Diaconale collecten



Zondag 11 november - Diaconaat in Nederland

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Zondag 18 november - Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 25 november – St. Bulawayo

Bulawayo is de 2e stad van Zimbabwe en ruim 80% van de bevolking is werkloos met veel armoede als gevolg, want werklozen krijgen geen uitkering in Zimbabwe. De gezamenlijke kerken hebben in 1993 de Bulawayo Projects Centre opgericht. Hier worden werklozen en schoolverlaters gestimuleerd om economische activiteiten te ontwikkelen die resulteren in kleine ondernemingen. Inmiddels heeft de Projects Centre meer dan 2600 potentiële ondernemers getraind en hebben 1800 kleinschalige irrigatieboeren op het platteland een ondernemers training gevolgd. Aan het project werken veel vrijwilligers mee, mede hierdoor is het een efficiënt project met zeer weinig overhead kosten.

Zondag 2 december – Stichting Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. De overheid zet vluchtelingen, vaak ziek of getraumatiseerd, gewoon op straat. Stichting Gast helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. Tegelijkertijd maken zij zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties.

Zondag 9 december - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

De weg van de liturgie

Op de eerste zondag van de Advent (2 december) begint een nieuw liturgisch jaar. Het is het zogenaamde C-jaar, waarin op de zondagen buiten de feestdagen uit het evangelie naar Lucas wordt gelezen. Eigenlijk is de Advent geen nieuw begin, maar de voortzetting van de weken van verlangen die op Allerheiligen (1 november) zijn begonnen. Ingebed in eeuwenlange verwachting gedenken wij de gestorvenen; in onze protestantse gemeente doen we dat op de zondag net vóór de Advent (25 november).

De verwachting van 'de laatste dingen', de grote profetische visioenen, de wereldwijde vergezichten spitsen zich gaandeweg de Advent toe op de Ene in wie de Eeuwige zijn tent onder ons zal opslaan. De hoop die op vele manieren spreekt uit de heilige Schriften vereenvoudigt zich tot het woord uit Christus' mond. Dat vieren wij straks op Kerstmis (25 december) en Epifanie (6 januari).



Henk Gols

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



Schuif aan bij Eet & ontmoet

Twee keer per maand (elke eerste en laatste maand) organiseert het Huis van Compassie een maaltijd met thema 'Eet & Ontmoet'.

Eet & Ontmoet is voor mensen met weinig inkomen, die het leuk vinden om met andere mensen te eten.

Ook is er plek voor andere mensen die willen aanschuiven.



De eerstvolgende maaltijd is op maandag 26 november om 18 uur. We hebben nog plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan! Via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Of bel: 024 – 322 84 80. Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.

12 november: Maaltijd en tentoonstelling

We komen weer gezellig samen in het Huis van Compassie om samen te eten, kunst te kijken en het verhaal erover te horen. De nieuwe en veelkleurige tentoonstelling van het Atelier van de Overlevingskunst wordt dan geopend.

Het Atelier is in 2004 begonnen als kunstproject voor (en met) dak- en thuisloze mensen in Nijmegen. In de Titus Brandsmakapel krijgen mensen de mogelijkheid om zich op creatieve wijze te uiten en ontwikkelen. Kunstenaars van de straat krijgen zo een podium. De opbrengst van de verkoop is 50% voor de kunstenaar en 50% voor nieuwe materialen. Dit project is onderdeel van Het Kruispunt Nijmegen, een motiverende en zingevende plek waar gelijkwaardige ontmoeting van mens tot mens centraal staat. Vrijwilliger Hans Garritsen zal ons er over vertellen.

Achmed Chalabi zal met zijn team een Iraakse maaltijd voor ons bereiden, die om 18.00 wordt opgediend.

De tweegangige maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. Of u betaalt naar draagkracht.

Aanmelding voor de maaltijd is noodzakelijk via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Bellen kan ook: tel. 024 – 322 84 80

16 november: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie.

Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e vrijdag van de maand terecht kunnen voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.



Het eerstvolgende Repaircafé vindt plaats op vrijdag 16 november van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.



We leren het elkaar

Mensen met een Nederlandse en met een Arabische achtergrond kunnen bij deze cursus op gezellige wijze kennis maken met elkaars taal en cultuur. We gaan de beide talen spreken en we leren ook wat te schrijven. We oefenen van goede dag zeggen tot de weg vragen etc.

En we praten samen over welke waarden en gebruiken we hebben. We leren het elkaar is heel breed en laagdrempelig.

De lessen worden verzorgd door:

Elmoiz Elnour, docent Arabisch en Mirjam van den Eerenbeemt, cultuurpsycholoog.

Er zullen ook presentaties van deelnemers zijn en boeiende gastspreekers.



Wekelijks op maandagochtend van 10.00 tot 11.30 uur: 12, 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december 2018 7, 14, 21 en 28 januari en 4, 11 en 18 februari en 4 en 11 maart 2019.

Kosten: 60 euro voor 15 lessen (betaling aan het begin). Deelnemers met een uitkering kunnen gratis deelnemen. Aanmelding of vragen via mail: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en tel.nummer. Bellen kan ook: 024 – 322 84 80, vraagt u dan naar Mirjam.

Vrouwen zonder grenzen

In Nederland zijn veel vrouwen die kort of al langer bezig zijn met inburgeren. Ze worden steeds meer 'losgelaten' door de instanties, maar hoe bouw je je nieuwe leven hier verder op? Hoe ga je met verschillen om? In het Huis van Compassie komen vrouwen uit verschillende landen, ook uit Nederland, een paar keer samen om over dit soort vragen te praten.

Hoe sluit je vriendschappen in een vreemd land? Waar droom je van? Met oog voor anders denken, helpen ze elkaar te begrijpen. Ze kijken naar wat ze zelf kunnen en waar ze nog hulp bij kunnen gebruiken. Ze kunnen elkaar hierna ook blijven zien en ondersteunen.

Loubna Khaled Alsayed en Emmie Elliott van Spectrum hebben eerder zulke bijeenkomsten georganiseerd en zullen ook deze groep begeleiden. Om mee te doen is het niet nodig dat u heel goed Nederlands spreekt. Als u bijvoorbeeld Arabisch of Engels spreekt bent u ook welkom.

De bijeenkomsten zijn op drie donderdagmiddagen van 15.30 tot 17.00 uur: 8 en 22 november en 6 december.

Deelname is gratis.

Aanmelding of vragen via mail: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en tel.nummer. Bellen kan ook: 024 – 322 84 80, vraagt u dan naar Mirjam v.d. Eerenbeemt.

30 november: Filmavond



We laten dit seizoen weer vier films zien die er volgens ons toe doen. Films met een hart en een ziel en met diepgang; films die uitnodigen tot uitwisseling van gedachten. Na de films is er daarom ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer.

Op 30 november vertonen we 'Le tout nouveau testament'. In deze film woont God in Brussel, maar denk maar niet dat hij daardoor een spat toegankelijker wordt. Zich met zijn gezin verschuilend in een bedompt appartement zonder deuren, is God (Benoît Poelvoorde) een in badjas rondslofende asociaal, die de mensheid puur ter eigen vermaak geschapen heeft.

Zijn tijd doodt hij voornamelijk door op zijn computer universele wetten van ellende te tikken. Zijn dochter beslist op een dag zich tegen haar vader te keren, hackt zijn computer en zet daarmee het leven van alle mensen en God op z'n kop.

België, 2015, Jaco Van Dormael

'Le tout nouveau testament' is een inventieve komedie, die op een ontroerende manier ingaat op belangrijke levensvragen: over hoe mensen hun trauma's meetorsen en af kunnen werpen, hoe zij omgaan met hun sterfelijkheid én onsterfelijkheid, hoe vrouwen zich gedragen ten opzichte van autoritaire mannen, over ... Komt het zien!

Voorafgaand aan de film zal Kees Waardenburg heel kort iets zeggen over de methode van filmbespreking zoals zich die in de laatste jaren in Huis van Compassie heeft ontwikkeld.

Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje. Het nagesprek wordt geleid door Riekie Dunnewind.

Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur
Toegangsprijs: 7 euro (of naar draagkracht), inclusief koffie en een drankje.

Aanmelding is niet nodig.

Nadere informatie: poels@huisvancompassienijmegen.nl
of bel 024 - 3228480 en vraag naar Pieter Poels.

Andere films dit seizoen:

25 januari Like Father, like Son
29 maart Happy Go lucky

Moestuin Voedselbank



De oogst is gedaan, het seizoen voorbij en het is tijd voor afscheid. Er is thee gemaakt van munt en citroenmelisse. Pieter Poels (projectleider Huis van Compassie) heeft gezorgd voor gebakjes. Vijf moestuiniers zitten gezellig bij elkaar in het zonnetje, sommigen van hen kijken trots richting de moestuin.

Deze heeft een bijzondere functie. Alles wat uit de tuin gehaald wordt, gaat rechtstreeks naar de voedselbank in Nijmegen-Oost. Iedere week wordt daar geprobeerd om brood, vlees en groente aan te bieden. Helaas lukt dat niet altijd. Van sommige producten is er weleens niet voldoende om iedereen die langskomt hetzelfde mee te geven. Toch is het streven om alles zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Ik bezoek de moestuin tijdens een zonovergoten woensdagmiddag om te horen over het werk dat op dit vruchtbaar stukje grond verricht wordt om mensen met minder inkomen te helpen.

Wie zijn jullie en wat brengt jullie hier?

Christel: 'Ik ben mede oprichter van de moestuin. Zelf was ik ooit afhankelijk van de voedselbank. Ik kreeg destijds vreemde producten, waarvan ik niet wist wat ik ermee moest. Er werd door het Huis van Compassie een kookcursus georganiseerd. Hier heb ik geleerd hoe ik de producten die ik kreeg het best kon gebruiken. Tijdens de cursus ontdekte een medecursist dat ik veel van tuinieren af wist en werd ik gevraagd om mee te doen om een moestuin te gaan maken. Mijn grootouders waren boeren. Ik ben op het land groot geworden.'

Thijs: 'Ik ben door Christel gevraagd en zou tijdelijk gaan helpen. Ben hier nu voor het tweede jaar,' grinnikt hij. 'Het is leuk werk. Als kind werd ik min of meer gedwongen dit werk te doen. Ik vond het desondanks wel fijn werk om te doen. Het is lekker buiten. Daar geniet ik nu ook van met mijn oude dag.'

Ook Helen is door Christel gevraagd om mee te doen. 'Ik wist helemaal niets van tuinieren en nu leer ik hoe een moestuin opgebouwd wordt. Ook ben ik gemotiveerd vanwege het feit dat de tuin er is voor de voedselbank.' Dit is tevens ook een reden voor de anderen om aanwezig te zijn bij dit project.

Lees het hele interview: www.huisvancompassienijmegen.nl

Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Peter van der Vange:
e-mail: pvandervange@gmail.com
tel. 024 - 3241596

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag

Bij de diensten

De Ontmoetingskerk is op **11 november gesloten**. U bent dan van harte welkom in de Maranathakerk (10.00 uur) voor de afscheidsdienst van Ds. P. v.d. Vange als predikant van Nijmegen.

Zondag 18 november is er weer een viering in de Ontmoetingskerk. Dan gaat Ds. B. Zondag voor.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheids zondag, valt dit keer op 25 november. Ds. J. Waagmeester is in deze dienst onze voorganger. We staan dan stil bij het gemis en dat gemis stellen we in het Licht van Gods eeuwigheid. Ook dit jaar gedenken we de gemeentelieden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Tevens is er voor alle aanwezigen de gelegenheid om zelf een lichtje aan te steken en stil te staan bij de namen uit het persoonlijke leven. De Cantorij o.l.v. Viviën Moffat zal aanwezig zijn om de dienst muzikaal te ondersteunen.

We beginnen het nieuwe kerkelijk jaar met de periode van Advent. Week voor week, dag voor dag, gaan we vanuit het duister van de tijd op weg en wordt het licht op het pad naar Kerst zichtbaar. De eerste zondag van Advent valt samen met een 1^{ste} zondagviering, op 2 december om 10.30 uur. Deze dienst wordt voorbereid door Ds. B. Zondag samen met een voorbereidingsgroep en het Gemengd koor.

Op zondag 9 december, de tweede zondag van Advent, gaat Mevr. de Reus voor. Ds. R. Wahl is voorganger op 16 december, de derde zondag van Advent.

De vierde zondag van Advent, 23 december, klinkt het feest van Kerst al meer door. In deze viering waarin Ds. P. Oosterhoff voorgaat, zingt de Cantorij o.l.v. Viviën Moffat.

Pleun!

In Over & Weer van september stond een stukje over kleine Pleun. Dat stukje van de mama van Pleun hakte er bij mij wel even in! Pleun is alleen als ze met haar moeder naar de kerk gaat. Op zich is Pleun altijd alleen, want Pleun heeft geen broertje of zusje. Pleun is een heel leuk kindje, ze is altijd heel vrolijk en beweeglijk. Echt lief!

Maar Pleun heeft als ze met haar moeder naar de kerk gaat, geen opvang! De moeder van Pleun neemt haar dan mee de kerk in en dat is soms best lastig als je van een dienst aldaar wil genieten. Maar onze Pleun is klein en druk en ze wil graag even lopen tijdens de dienst en dat is soms best lastig voor moeder.

Dus ik heb de moeder gezegd, na een afspraakje, dat ik dit zou oplossen. Hoe ga ik dat doen, dacht ik achteraf. Nou, door het volgende te doen: vragen via Over& Weer, nu dus, of er nog meisjes en/of dames zijn die 1 x in de maand willen oppassen op Pleun en met haar willen spelen tijdens een dienst die moeder uitzoekt.

Daarom vraag ik aan iedereen: zijn er misschien 3 moeders of meisjes die minimaal 1 x in de maand op Pleun willen passen tijdens de kerkdiensten. Geef je op aan Nienke, de moeder van Pleun en maak een afspraak wat jullie kunnen betekenen voor Pleun en haar moeder. En anders bel je gewoon Frans Boersma op.

**Protestantse Vrouwendienst
Dukenburg / Lindenholt / Hatert**

Donderdag 29 november is er in zaal M van de Ontmoetingskerk weer de maandelijkse middag voor onze ouderen. Dit keer komt Mevr. Marianne Mattijsen, lid van de vertelkring "Het vijfde seizoen", ons een tweetal verhalen vertellen. Waar het in deze verhalen over gaat is nog een verrassing. In de pauze drinken we met elkaar warme chocolademelk met daarbij een stukje gevulde speculaas. (Het is dan immers bijna Sinterklaas.) Na de pauze is er gelegenheid gezellig te kletsen en (voor degenen die dat leuk vinden) kunnen er een aantal spellen worden gespeeld.

U bent van harte uitgenodigd voor deze middag. We starten om 14.00 uur en tegen 16.00 uur sluiten we. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, belt u dan vóór 27 november met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Houdt u ook alvast 20 december vrij in uw agenda. We hebben dan onze jaarlijkse kerstviering.

De Vrouwendienst

Klaasmarkt

Jaarlijkse rommel(?)markt in en rondom de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033 op vrijdag 9 november van 9 tot 16.00 uur. De aangeboden goederen zijn goede en bruikbare materialen die de medewerkers het hele jaar door ingezameld en vervolgens gesorteerd hebben. De opbrengst van de markt komt ten goede aan het welzijnswerk van de kerk.

Vorig jaar tijdens de Klaasmarkt gehoord: De Klaasmarkt is de Bijenkorf onder de rommelmarkten.

Leesgroep

Dinsdag 6 november en woensdag 28 november, aanvang: 20.00 uur



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Pastoraat (tijdelijk):
voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige vragen via mailadres scriba
Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op 'zaalbeheer')
Rekeningnummer sectiekas:
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:
redactie@ontmoetingskerk.net



Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze veeleer vermoeid geworden?
Hoe kan men vandaag over opstandingsgelooft en eeuwig leven spreken?

Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema in zijn boek "Niets aan het einde?"

De leesgroep staat o.l.v. Hans van Gennip: j.vangennip@its.ru.nl

Geleide Meditatie

Donderdag 15 november, 10.00 uur
U bent van harte welkom om aan deze geleide meditatie deel te nemen. U wordt begeleid door Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Film "Storm" (voor kinderen uit de bovenbouw)

Vrijdag 16 november, 17.00 – 19.00 uur.
De film "Storm" speelt zich af in de Middeleeuwen. De 12-jarige Storm ziet hoe zijn vader Klaas wordt gearresteerd omdat hij een verboden brief heeft gedrukt. In een race tegen de klok moet Storm zijn vader vrij zien te krijgen.

We praten – voorzien van tosti's en broodjes knakworst - na de film door over wat vrijheid betekent.
Kosten: 2,50 euro.

Geloven Nu

Woensdag 21 en vrijdag 23 november, aanvang: 10.00 uur
Samen met anderen kunt u zich onder leiding van Theo van Grunsven en/of Ineke Keizers buigen over (meestal) Bijbelteksten. Schuif eens aan op woensdag-, of vrijdagmorgen.

Als u zich vooraf aanmeldt bij ineke@keizers-teunissen.nl krijgt u de teksten toegestuurd.

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.

Ga hiervoor naar de website van PGN: www.pkn-nijmegen.nl (onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail : s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Diensten

18 november, 10:00 uur (voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar)
ds. S. Freytag, H.A. (en gedenken van de overledenen)
2 december, 10:00 uur (1^o Advent)
ds. S. Freytag, H.A.
16 december, 10:00 uur (3^o Advent)
ds. S. Freytag

Oecumenische cursus Leren van Luther

De oecumenische cursus Leren van Luther gaat op dinsdagavond 13 november om 19:30 uur van start in de Lutherse Kerk.

Dit seizoen gaat het over de vier 'Sola's: alleen Christus, alleen uit de Schrift, alleen uit geloof, alleen uit genade'. De folder staat op de website: www.lutherszuidnederland.nl (bij de activiteiten). Voor een beschrijving van de cursus zie ook Over & Weer september, pagina 14.
Er zijn al voldoende aanmeldingen dat de cursus doorgaat. Wilt u ook meedoen kunt u zich nog opgeven bij ds. Susanne Freytag (gegevens zie boven).



Waalse Gemeente
Arnhem-Nijmegen

Waalse gemeente
Secretaris/sécrétaire: Cor de Jonge
Clingendaal 13, 6715 JG Ede
tel (0318) 637307
e-mail: eglisewallonnearnhem@gmail.com

Zondag 11 november om 17:00 uur zal er een dienst zijn van de Waalse kerk, in de Zuiderkapel van de Stevenskerk. De dienst wordt voorgedaan door ds. Ruth van der Waall-Schaeffer.

Mevrouw Van der Waall woont en werkt in Zuid-Frankrijk waar zij l'Espace Le Figuier leidt. Het motto is 'Ruimte voor inzicht en uitzicht'. Het centrum met haar doelstellingen is te vinden op internet. Ruth van der Waall zal, naast de kerkdienst in Nijmegen, op 17 november een inleiding verzorgen onder auspiciën van de 'd3deverdieping'. Deze lezing vindt plaats in het Sint-Petersgasthuis, Rijnstraat 7, Arnhem met als titel: 'Rituelen: gewoon brood of brood met beleg?'

Rituelen – gewoon brood of brood met beleg?

17 november van 10:00 tot 16:30
in het St. Petersgasthuis

Wat zijn rituelen eigenlijk? Hebben wij zelf rituelen? Rituelen kunnen verbinden (denk maar aan het ritueel van een stille tocht), maar ook voor scheuring zorgen (het jaarlijkse familieverjaardag). Men zegt wel eens: in de opvoeding zijn de 3 R's belangrijk: Rust, Reinheid en Regelmaat. Zou hieraan niet nog een 4e toegevoegd moeten worden? De R van rituelen? Aansluitend: Wijnatelier – 'Wijn verheugt het hart' (psalm 104) en 'wijn opent het hart'... (Horatius 65 v. Chr.) Wijn proeven met al onze zintuigen! Door: Ruth van der Waall-Schaeffer (zie: www.ruthvanderwaall.com)
Kosten: 48 euro incl. lunch en wijnatelier.



Secie Stad
Maranathakerk

Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Verhuur Petruskerk: mevr. van der
Heijden, tel: 024-3733339 of 06-21 57 78
26;

email: fvdh@dds.nl

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
M. Voegelzang – 377 25 78, of H. Wiedhaup
- 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

'Lekendiensten'

Op de zondagen 18 november en 16 december zullen kerkdiensten worden gehouden voorbereid en geleid door gemeenteleden. Zelf zal ik de voorbereiding begeleiden. Wie de dienst van 16 december mee willen helpen vormgeven, kunnen zich bij mij aanmelden (henkgols@planet.nl; tel. 06-51999262).

Henk Gols

PVD Zuid/West/Oost

Wanneer ik dit schrijf is onze gezamenlijke contactmiddag net voorbij, want zoals U inmiddels al weet hebben de twee aparte PVD's het besluit genomen om voortaan als één PVD door te gaan. PVD Z/W en PVD Oost gaan afwisselend de contactmiddagen verzorgen, elk met zijn eigen inbreng en gewoontes. Alleen de kerstviering zal dit keer niet gezamenlijk worden gehouden, omdat we nu nog niet kunnen inschatten of het niet té druk zal worden. Oost doet dit op 18 december en Z/W op 19 december.

Op 23 oktober werd de middag georganiseerd door PVD Zuid/West. We hebben genoten van een interessante

lezing over de Sint Stevenskerk door de heer Wanders. Prachtige verhalen én beelden van de trots van onze stad: de Sint Stevenskerk! Bedankt, Ab.

De volgende contactmiddag is op 27 november. Dit keer georganiseerd door Oost. Wij hebben de heer Peter Schipper uitgenodigd. Peter is al twee maal eerder te gast geweest bij ons. Eén keer met een lezing over het fruitbaasje Flipje en de tweede keer, met gasten uit Zuid, West én Oost met een lezing met de titel Pracht of Prul.

U weet het beslist nog! We mochten allemaal iets meenemen ter beoordeling of het nou antiek of tóch alleen maar oud was.

Deze keer houdt Peter een lezing met de titel: De Hippe jaren 60! Wie kent niet meer die toen voor ons nieuwe begrippen: bezettingen, hip, provo, protestsongs en flowerpower. Het wordt dus een feest van herkenning in beeld én geluid, want de beelden worden afgewisseld met muziek uit de jaren zestig via originele singles op een ouderwetse platenspeler.

Kom U ook de 27e november? Vanaf 14.30 uur in de Grote Zaal van de Maranathakerk.

Want dit mag U niet missen: deze heerlijke middag vol nostalgie en verlangen naar die mooie jaren 60!

Ook wanneer U nog nooit een PVD contactmiddag heeft bijgewoond: Weet dat U welkom bent en U mag ook een vriend(in) meebrengen.

Hartelijke groet van de
medewerksters van de PVD
Anneke Jansen, tel. 3221489

Wijziging bankrekening Sectie Stad

De bankrekening van de 'Wijkkas' van sectie stad is met ingang van 1 november 2018 gewijzigd van een FVLB rekening naar de volgende RABO bankrekening: NL16 RABO 0373 7260 23. Dit rekeningnummer is alleen voor betalingen aan de wijkkas en niet voor kerkbalans en andere betalingen.

Huizenruil tijdens 4Daagse 2019

Wij gaan met onze kleindochter en zoon de 4Daagse lopen en willen graag tijdens deze week in Nijmegen verblijven. Wie wil met ons van huis ruilen? We wonen in Drenthe en hebben een nieuwbouwhuis met veel slaapruiimte. Sauna en jacuzzi aanwezig en vervoer tijdens deze week kan geregeld worden.

Wim en Marja Pathuis
06 - 33742425



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in d de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl) postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen) - St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl) - Titus Brandsma kapel (Doddendaal) Pastorale contactadres: Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd.

Wekelijks vrijdagmiddaggebed om 13 uur in de Stiltekapel van Stevenskerk.

Engelse Koorvespers met Capella Cumerana: eerste zaterdag van de maand om 16 uur (data: 1 december, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni).

St. Jacobskapel

De kapel ligt op een oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Voor vele pelgrims uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun tocht. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur is er een 'Jacobsviering voor mensen onderweg'.

Op zondag 11 november gaat Bärbel de Groot-Kopetzky voor, op 9 december: Pater Paul Reehuis.

Oecumenische bijbelkring

Al vele jaren bestaat een geanimeerde oecumenische bijbelkring in de binnenstad. Maandelijks komen wij bijeen in de Molenstraatkerk. Eerstvolgende keer is donderdag 6 december om 20.30 uur. Meer info: henkgols@planet.nl

Henk Gols

Meedoen aan cantorij

Zingen in de mooiste en oudste kerk van Nijmegen? Dat kan!

De cantorij van de Stevenskerk zingt 2 keer per maand in de vieringen van het Oecumenisch Citypastoraat en verzorgt mede de vieringen rondom Kerstmis en Pasen. Van april tot oktober zingen we in de grote kerk. In de herfst en winter in de zuiderkapel. Elke maandagavond van 20.00-22.00 uur repeteren we onder de enthousiaste leiding van José Doodkorte. José is een bekende in De Nijmeegse korenwereld. Er wordt veel aandacht besteed aan koorklank. We putten uit de rijke traditie van de kerkmuziek; zowel oude (Engelse, lutherse) als modernere kerkmuziek (Taizé) komt aan de orde. De cantorij bestaat uit ongeveer 12 leden. Wil je een keer vrijblijvend meezingen in een viering of een repetitie bijwonen? De cantorij zingt op de volgende zondagen 25 november, 2 december, 16 december en 25 december (kerst). De twee repetities daaraan voorafgaand op maandag oefenen we voor de viering op zondag van 10.00 uur. Meer info via William Agelink: w.agelink@xs4all.nl

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.



*Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470,
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720
kas wijkgemeente Landwijk*

In memoriam

22 oktober jl. overleed Berendina Maria Ribbink-Veldhuizen (Diny) op 87 jarige leeftijd.

Op zaterdag 27 oktober jl hebben we in een mooie dienst afscheid genomen van Diny en haar daarna bij haar man op ons kerkhofje begraven.

Diny is 10 april 1931 geboren in Oosterbeek. Ze groeide op buiten het dorp in het bos met haar ouders en zusje en is een echt natuurmens geworden. De oorlog heeft veel indruk op haar gemaakt. Het gezin moest vluchten en hun huis werd gebombardeerd. Na een periode in Geneve gewoond en gewerkt te hebben is Diny in Nijmegen komen wonen waar ze Bram via de kerk leerde kennen. Diny en haar man Bram zijn altijd heel actief en betrokken geweest bij onze kerkelijke gemeente. Ze hielpen met de oprichting van de Stichting Kleine Bartholomeüskerk en zorgden zo mede voor het behoud van het kerkgebouw. Diny zat in de kerkenraad en was zeer betrokken bij het wel en wee van onze gemeenschap. Als er iemand behoefte had aan een bezoekje ging Diny op pad, eerst werd een boeketje gemaakt van bloemen uit de eigen tuin want dat scheelde de kerk weer geld. Diny wist ook altijd allerlei manieren te vinden om geld in te zamelen, zo hielp ze mee met organisatie van diverse rommelmarkten. Ze ging in de Vijverhof bij iedereen langs om te zien of ze niet iets konden missen voor de rommelmarkt. Bij de laatste braderie van ons kerkje in november 2017 was ze al slecht ter been maar haalde ze toch nog haar hele huis overhoop, zodat ze wat beschikbaar kon stellen aan ons voor de verkoop.

Ze was een markante verschijning die een duidelijke mening had over het reilen en zeilen van de kerk. Ze had een warm open hart voor mensen in haar eigen omgeving en ook voor mensen die behoefte hadden aan een beetje aandacht. Diny, een lieve, zeer maatschappelijk betrokken vrouw die we gaan missen in onze gemeenschap. We wensen allen die haar lief hadden veel sterkte en Gods nabijheid toe bij dit verlies.

Gastpredikanten

Als u dit leest, hebben we al de laatste dienst waarin Peter voorging in onze kerk achter de rug. Officieel zullen we afscheid van Peter als predikant van de Protestantse Gemeente Nijmegen nemen tijdens een dienst in de Maranathakerk op 11 november. Een nieuwe periode breekt aan en er zullen zaken veranderen in de gemeente. Er is een interimpredikant aangesteld

die zal werken in de gehele PGN en ook bij ons zal voorgaan en ons zal helpen een pad te vinden in de toekomst van onze kerkgemeenschap.

Nu we geen 'vaste' predikant meer hebben zal er vaker een gastspreker worden uitgenodigd, een wens die ook naar voren kwam in de gesprekken die we met u gevoerd hebben over de toekomst. Voor 2018 hebben we Berber Overdijk (Kalorama) en Ruud Stiemer (Prot.Gem. 's-Hertogenbosch) bereid gevonden om bij ons te preken en we gaan er dan van uit dat u in grote getale naar deze diensten zult komen aangezien het mede uw wens is dat er gastpredikanten komen. Berber Overdijk zal op 2 december voorgaan, die dienst zal opgeluisterd worden door het Bartholomeus Ensemble. Ruud Stiemer zal op 16 december voorgaan. Die zondag kunt u ook een bijdrage voor de voedselbank meenemen (zie het bericht van de voedselbank hieronder). Rainer Wahl (interimpredikant) zal voorgaan op 18 november, dat is voor onze kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar en in die dienst zullen we dan ook de overledenen van dit jaar herdenken en zal na afloop Marije Klijnsma u iets vertellen over het pastorale werk (zie hieronder). Kerstmis zullen we dit jaar vieren met Jan Waagmeester als voorganger (Kerstavond en Kerstmorgen).

Pastoraal werk

Naast de interimpredikant is er ook een kerkelijk werker aangesteld, Marije Klijnsma voor de gehele PGN. Zij zal in onze gemeente meehelpen het pastoraal werk te organiseren. Marije is al zeer actief betrokken bij Landwijk en heeft er al diverse bezoeken aan gemeenteleden op zitten. Dat kan ze niet alleen. Zij kan niet in haar eentje alle gemeenteleden opzoeken die behoefte hebben aan contact. We hebben uw hulp daarbij nodig. Misschien heeft u wel een half uurtje over waarin u best even naar iemand in uw buurt zou willen toegaan voor een bezoekje, of gewoon even een kort telefoontje. Kortom even aandacht voor iemand die dat nodig heeft. Marije gaat ons helpen een "pastorale groep" op te zetten en zal die waar nodig ook begeleiden. Een groep mensen die wil helpen om te zien naar gemeenteleden die dat even nodig hebben. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor en we hopen het op zo'n manier te gaan organiseren dat veel mensen een (kleine) bijdrage gaan leveren. Marije wil hier graag na de dienst van 18 november met u over in gesprek. Wij hopen dat u er bij kunt zijn. U bent van harte uitgenodigd.



Actie voor de voedselbank

We houden weer een voedselinzameling voor cliënten van de Voedselbank in onze wijk. Na de samenvoeging van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek zijn de voedselbanken van Millingen en Groesbeek samen gegaan. De voedingsmiddelen die we de laatste keer hebben ingezameld zijn naar de locatie in Millingen gegaan en zo gebruikt in onze wijk. Dat is ook nu weer de bedoeling.

De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Het aantal cliënten van de voedselbank blijft toenemen. En het aanbod van levensmiddelen uit winkels neemt af. Dus alle reden om er flink de schouders onder te zetten! U kunt weer meedoen.

De inzameling is zondag 16 december in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek. Kunt u zondag niet, maar wilt u wel mee doen? U kunt uw bijdrage op zaterdag 15 december tot 13.00 uur ook brengen naar de Oude Gracht 4 in Beek.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag:

- Groente en fruit in blik/ pot
- Soep in pak / blik / zak
- Pindakaas / chocoladepasta / jam
- Koffie / thee / suiker / koffiemelk
- Houdbare melk / drinkyoghurt
- Rijst / pasta(saus) / aardappelpuree
- Olijfolie / zonnebloemolie
- Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt!)
- Vis/ vlees in blik/ pot

Alles minstens 12 weken houdbaar!!!

Heel welkom is ook:

- Wasmiddel
- Tandborstel/tandpasta

Wij rekenen op u!

Stoppen met roken

Op vakantie kwam bij mij de herinnering boven aan het bezoek van dominee Osborne aan Den Haag. Het was een grauwe zondagmiddag met motregen, ik vermoed in het najaar van 1956.

Mijn vader nam ons, mijn oudste broer en ik, mee naar het Malieveld in Den Haag, waar ik woonde. Daar vond een bijeenkomst plaats, waarbij de gebedsgenezer, dominee Osborne, mensen genas of daar in ieder geval een poging toe deed. Hoe dat precies in zijn werk ging kan ik mij niet herinneren. We stonden nogal ver van het podium.

Gebaseerd op andere beelden van gebedsgenezers, denk ik, dat hij de mensen die met zijn bemiddeling

genezing zochten, aanraakten en met hen bad. Handoplegging dus.

Wat mijn vader daar zocht wisten we niet. Hij sprak daar niet over en mijn broer en ik zullen gedacht hebben dat het niet meer dan een uitje was. Mijn vader hoefde er geen genezing te vinden. Twee jaar eerder had hij die al gevonden. Hij was een jaar van huis geweest om van de tuberculose te genezen.

Bij keuring voor emigratie naar Australië had hij een vlekje op de long. Dat werd met een operatie, waarvan ik vrij recent hoorde hoe riskant die was, weggehaald. Hij hield er zijn leven lang een spoorlijn van zijn borstbeen tot op zijn rug aan over. Op een kind maakt dat des te meer indruk.

Daarna lag hij een jaar in Zonnegloren, een sanatorium in Soestduinen. Hij kwam er, in ieder geval qua uiterlijk, als een ander mens vandaan. Mijn vader ging het ziekenhuis in als een lange magere slungel met ingevallen wangen die minstens een pakje sigaretten per dag rookte. Hij kwam weer thuis met een gevuld gezicht, waardoor hij een veel breder hoofd leek te hebben en eigenlijk gold dat voor zijn hele lijf. Dat was de methode. Als er al een tuberkelbacil was overgebleven werd hij door vet opgesloten.

Eén ding was er niet veranderd: m'n vader rookte nog steeds. In het sanatorium was dat verboden geweest, maar zeker als de patiënten in een huisje buiten lagen, kon er stiekem worden gerookt. Roken was toen gewoon. Misschien heeft mijn moeder wel bij hem aangedrongen om te stoppen, maar weet heb ik daarvan niet. Wij maakten er gebruik van door hem rook te laten blazen in een glazen flesje of potje en dan gauw het deksel er op. Kijken hoelang de rook zichtbaar bleef. Achteraf bekeken, moet er toch een impuls in hem zijn geweest om te stoppen met roken.

De bijeenkomst op het Malieveld was afgelopen. Ik heb de mensen nog op het netvlies die in rolstoel weer werden afgevoerd. Niet iedereen kwam er genezen vandaan. Mijn vader wel, dat bleek pas later. Misschien wel de dag daarop of een paar dagen later, rookte mijn vader zijn laatste sigaret. Voor mijn vader waren wij vast te jong om het hele verhaal te vertellen, maar mijn moeder was er van overtuigd dat een hand hem had aangeraakt bij dominee Osborne. Hij heeft nooit meer een sigaret aangeraakt.

Paul van Woerkom

Concert: Mariken door Cappella ad Fluvium

Zaterdag 24 november brengt het koor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul van Beekum het programma Mariken, over het sterk tot de verbeelding sprekende verhaal van Mariken van Nieuweghen dat precies 500 jaar geleden voor het eerst in druk verscheen. De reis van Mariken wordt tot klinken gebracht met muziek van componisten als Ockeghem, Obrecht, Des Prez, Di Lasso, Lambrechts en Kleppe.

Het verhaal heel in het kort: Mariken woont in een dorpje bij Nijmegen en wordt ervan beschuldigd een verhouding te hebben met haar oom, die priester is. Zij bidt om hulp en krijgt die van Moenen, de duivel, met wie zij naar Antwerpen reist en jarenlang in zonde samenleeft. Dan krijgt Mariken berouw. Ze probeert vergeving te zoeken, en reist daarvoor terug naar Nijmegen, en vervolgens naar Keulen en Rome en uiteindelijk naar een klooster in Maastricht waar ze boete doet.

In dit programma volgen we Mariken op haar lange queeste. Peet Theeuwen vertelt het verhaal, Cappella ad Fluvium verzorgt bij elke 'statie' een passende muzikale illustratie. U hoort het bekende Susanne een jour van Orlando di Lasso, Salve regina van Josquin des Prez, Alma redemptoris mater van Johannes Ockeghem, en verder stukken van onder meer Joost Kleppe, Heinrich Isaac, Jean Lambrechts en Hildegard von Bingen. Al met al een afwisselende combinatie van oude en nieuwe muziek.

Wanneer?

Zaterdag 24 november om 20.15 uur in de Stevenskerk te Nijmegen

Entree

De entreprijs bedraagt 14 euro in de voorverkoop (via www.adfluvium.nl). Aan de kassa is de entreprijs 17 euro. De prijs voor CJP / studenten bedraagt 7,50 euro.



Opbrengst actie Kerkbalans 2018

Wat betreft het resultaat van de actie Kerkbalans 2018 kan het volgende worden gemeld (zie ook tabel hieronder). Het jaar 2018 is nog niet helemaal gepasseerd, er rest een periode van twee maanden dat er nog betalingen kunnen binnenkomen. Het gaat hier dus om voorlopige cijfers.

De twee andere jaren zijn uiteraard definitieve cijfers.

Wat valt op?

De toezeggingen – door middel van de formulieren aan het begin van de actie – laten een gestadige daling zien over de laatste jaren (linker kolom). De totale ontvangsten van Kerkbalans zijn in 2017 t.o.v. 2016 toegenomen, een wat ongebruikelijk patroon omdat de daadwerkelijke ontvangsten ook jaarlijks afnemen. Vorig jaar dus niet. Ook het gemiddeld gegeven bedrag per deelnemer (=pastorale eenheid/geefadres) nam in 2017 t.o.v. het jaar daarvoor aanmerkelijk toe. Een hoger gemiddeld bedrag van 31 euro!

We waren hierover dan ook blij verrast. Hebben dan toch veel (al goede) gevers zich het financiële lot van onze kerkgemeente nóg meer aangetrokken en gehoor gegeven aan de oproep in de Kerkbalanskatern van Over & Weer in januari?

Daarom is het een beetje spannend wat uiteindelijk voor 2018 het resultaat gaat worden. Laten we hopen dat die mogelijke grotere betrokkenheid zich wederom zal laten gelden.

Nog een oproep: heeft u uw toezeggingsformulier (om welke reden dan ook) nog niet aan het College van Kerkrentmeesters toegestuurd, wilt u dit dan alsnog a.u.b. doen en de daarin vermelde vrijwillige bijdrage overmaken? U kunt – nu het jaar al zo ver gevorderd is – ook een bedrag aan de kerk schenken zonder toezeggingsformulier. Dit formulier dient er namelijk alleen voor om in het begin van het jaar te weten welk totaalbedrag de kerk aan vrijwillige bijdragen mag verwachten. Graag in dezen uw medewerking.

Gerbrand Hoek,
Werkgroep Geldwerving

	Toegezegd	Totaal ontvangen	Aantal deelnemers	Aantal aangeschrevenen	Gemiddeld bedrag per deelnemer
2016	237.592	247.201	935	2044	264
2017	232.270	255.032	864	2077	295
2018	207.878	202.312	731	1977	277

Blik op de Kerkenraad (26)

Op 25 september vergaderde de Kerkenraad. Er was een compacte maar belangwekkende agenda: kennismaking met interim-predikant ds. Rainer Wahl en kerkelijk werker mw. Marije Klijnsma, alsmede besluitvorming over de voortgang van het verkoopproces van de Maranathakerk. De kennismaking met beide 'pastorale nieuwelingen' in ons midden verliep op prettige wijze. Zo werd verteld waarom het werk bij onze PGN voor hen een uitdaging is. Voor de essentie van beider verhaal wordt u verwezen naar de stukjes die ds. Wahl en mw. Klijnsma in eerdere edities van Over & Weer schreven.

De besluitvorming over het verkoopproces van de Maranathakerk nam eigenlijk de gehele vergadering in beslag. De voorzitter van de KR (Barend de Gooyert) overhandigde voor dit agendapunt de voorzittershamer aan ds. Wahl, zodat ook hij alle vrijheid had mee te discussiëren.

Er werd een aankoopbod van vier partijen besproken aan de hand van 11 criteria. Aan de hand van deze criteria werd een soort sterkte-zwakke analyse op de geboden bedragen losgelaten. Normaal gesproken moet dat een discussie over verschillende uiteenlopende mogelijkheden zakelijk en efficiënt houden. Maar gaandeweg de discussie, die overigens constructief verliep, bleek dat de leden van de Kerkenraad bij de meeste bieders toch nog wel wat nadere gegevens misten om tot een eenduidig besluit te kunnen komen. Er moest dan ook de conclusie worden getrokken dat op dat moment niet verantwoord overgegaan kon worden tot een besluitvormende stap in het verkoopproces. Eerst zou door alle partijen nog nadere toelichting dan wel aanvullende gegevens op hun bod verstrekt moeten worden, weliswaar door de ene partij meer dan de andere. Daarom werd hiertoe besloten. Die gewenste aanvullende gegevens zouden dan vóór 1 november bij het College van Kerkrentmeesters moeten zijn aangeleverd.

Met het oog op dit alles werd gekozen voor een extra KR-vergadering op 6 november. Dan zal het tot een definitieve besluitvorming moeten komen t.a.v. de marktpartij waarmee verder over de verkoop van de kerk onderhandeld zal gaan worden.



Vervolgens had de Kleine Kerkenraad (KKR) op dinsdagavond 30 oktober zijn vergadering. De belangrijkste onderwerpen waren: het jaarlijkse overleg met het bestuur van het Oecumenisch Citypastoraat (OCP) en de Begroting 2019 van zowel de Diaconie als van de PGN. De jaarexploitatie 2019 van de Diaconie wordt geschat op een tekort van 107.600 euro. Als de toevoegingen/onttrekkingen aan fondsen buiten beschouwing worden gelaten, zal de jaarexploitatie 2019 van de PGN een deficit laten zien van 108.527 euro. Als de fondsen er wel bij betrokken worden, zal het tekort 61.303 bedragen.

Beide begrotingen werden voorlopig vastgesteld. Na de ter inzagelegging voor gemeentelieden zullen beide documenten hun definitieve status verkrijgen.

De KKR ging akkoord met het werkplan van de nieuwe kerkelijk werker, mw. Klijnsma, en met de eerste opzet van een nieuwe regeling voor uitvaarbegeleiding binnen onze PGN werd eveneens ingestemd.

Gerbrand Hoek, scriba

Inzage Begrotingen 2019

De begrotingen voor het jaar 2019 van de Diaconie en van de PGN zijn voorlopig vastgesteld en liggen tot 30 november ter inzage bij de het bureau van de Diaconie, Groenestraat 170 te Nijmegen.

Over de begrotingen kunt u schriftelijk uw mening kenbaar maken: College van Diakenen: Postbus 273, 6500 AG Nijmegen.



Steun uw kerk met een periodieke gift “Voor hetzelfde geld geeft u meer”

Veel mensen die worden benaderd voor de actie Kerkbalans geven een jaarlijks bedrag aan de Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN). Die bijdrage wordt in veel gevallen in één keer overgemaakt, of als het om een wat groter bedrag gaat in meerdere keren, door het jaar heen.

Zoals bekend, zijn de giften aan de PGN net als giften of donaties aan stichtingen met een maatschappelijk doel onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dat geldt voor een totaalbedrag aan jaarlijkse giften boven de 1 procent (met een minimum van 60 euro) en tot een maximum van 10 procent van het 'verzamelinkomen'. Dat verzamelinkomen is opgebouwd uit de inkomsten van: werk, eigen woning, sparen + beleggen en inkomen 'uit aanmerkelijk belang', zoals dat heet in belastingtermen.

Maar weet dat deze grenzen **niet** gelden voor een periodieke gift!

Een periodieke gift is een gift, waarbij voor minimaal vijf jaar een vast jaarlijks bedrag aan – in dit geval – onze kerkelijke gemeente wordt geschonken. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel en zonder maximum. Een periodieke gift moet wel in een overeenkomst met de kerkelijke gemeente (het College van Kerkrentmeesters) worden vastgelegd. Dat kunt u snel en gemakkelijk zelf doen, bovendien zijn er geen kosten aan verbonden.

Kiest u ervoor om ook uw belastingvoordeel van de gift ten goede te laten komen aan onze kerkelijke gemeente, dan zou u uw jaarlijkse bijdrage met dat belastingvoordeel kunnen verhogen, terwijl u dat niet meer kost. De kerk krijgt er wel een hogere bijdrage door. Goed om hier even over na te denken!

Wilt u hier meer van weten, met name uw belastingvoordeel?

Kijkt u dan eens naar de zogeheten 'Schenkcalculator'. U kunt dan het bedrag berekenen dat u terug kunt krijgen van de Belastingdienst bij een periodieke gift. Afhankelijk van het belastingtarief kan het belastingvoordeel oplopen tot 52 procent. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe de bijdrage aan de PGN kan worden verhoogd, zonder extra kosten. Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is de schenkcalculator te vinden:

www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator.

U kunt ook contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via het Kerkelijk Bureau, tel. 024-3234854 (bereikbaar op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur). U kunt dan een afspraak maken om meer uitleg te krijgen of hulp ontvangen bij het opstellen van een overeenkomstformulier. Wilt u zelf het formulier printen, dan verwijzen wij u naar de website van Kerkbalans:

www.kerkbalans.nl/organiseren/periodieke-gift-en-kerkbalans

In de afgelopen paar jaar hebben een aantal mensen voor deze vorm gekozen, doordat zij met een artikel als dit erop gewezen werden. Wij hopen dat dit artikel ook andere mensen ertoe brengt om over te gaan tot een periodieke gift. U helpt onze PGN er reuze goed mee!

Mocht u het overwegen dan graag tijdens of nog vóórat de nieuwe Actie Kerkbalans (2019) start. Alvast veel dank voor uw bereidwilligheid.

Overbodig om te melden, maar u kunt de kerk natuurlijk ook altijd 'bedenken' in uw testament, in de vorm van een legaat of erfstelling. Hiervoor heeft u overigens wel een notaris nodig, voor een Overeenkomst Periodieke Gift niet.

Gerbrand Hoek,
Werkgroep Geldwerving



Taizéviering thema 'met Hart en Ziel'

23 november om 19.30 uur, Kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen

Als het gaat over 'met hart en ziel' dan gaat het over wie jij bent en wat je doet. Wat leeft er in jou, wat raakt jou, wat houdt je bezig? De ene keer wordt dat vooral bepaald door wat je meemaakt, aan vreugde of verdriet, aan drukte of gebeurtenissen. Een andere keer ben je misschien juist op zoek naar bezieling of loop je rond met zinvragen.

In deze Taizéviering willen we stil staan bij dit thema, even een moment van stilte waarin je kan nadenken over deze vragen of juist een moment om 'stil' te worden van binnen.

Welke beweegreden je ook mag hebben, iedereen is welkom op 23 november bij de Taizéviering in de Kleine Bartholomeuskerk. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Woonruimte voor studente

Radboud studente, 18 jaar, zoekt zelfstandige woonruimte. Weet u iemand of heeft u zelf ruimte aan te bieden, wilt u dan contact opnemen via Elise Bakker: hpdbakker@upcmail.nl of 06-51798108.



Albertinumlezingen 2018 – 2019: Heilige boeken

In de loop van de geschiedenis van de verschillende religieuze tradities, jodendom, christendom en islam, zijn canonieke teksten ontstaan die als heilige boeken werden bestempeld: de thora, de bijbel en de koran. Maar wat wordt ermee bedoeld als een boek heilig wordt genoemd? Betykt dit dat een dergelijk boek een exclusief soort waarheid bevat, omdat het door goddelijke openbaring tot stand is gekomen en daardoor apart staat van alle andere soorten teksten? Hoe kan men de omgang met deze heilige boeken in de verschillende religieuze tradities karakteriseren? Wat zijn op dit punt de belangrijkste verschillen tussen jodendom, christendom en islam en binnen deze religies? En wat kan de rol van deze boeken nog zijn in onze huidige moderne, geseculariseerde cultuur: wat hebben die eeuwenoude boeken ons, moderne mensen, nog te zeggen?



Wij stellen deze thematiek in vier lezingen aan de orde waarbij telkens vanuit een bepaalde religieuze traditie wordt gekeken naar de omgang met het heilig boek. In de laatste lezing wordt ingegaan op de zeggingskracht van heilige boeken in deze tijd.

8 november: Heilige boeken in het christendom

Spreker: dr. Dick Akerboom, oud-docent geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg.

15 november: Heilige boeken in het jodendom

Spreker: prof. dr. Emile Schrijver, bijzonder hoogleraar geschiedenis van Joodse boek, Universiteit van Amsterdam

22 november: Heilige boeken in de islam

Spreker: dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort, universitair docent Islamstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen

29 november: De zeggingskracht van heilige boeken in deze tijd

Spreker: prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie, Universiteit van Tilburg.

Wij mensen zoeken waarheid, maar de waarheid in heilige boeken is van een andere orde dan de waarheid van wetenschappen. In deze lezing gaan we in op het waarheidsbegrip van heilige boeken in deze tijd en daarmee op de zeggingskracht van die boeken voor ons.

Algemene informatie

De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen. De entree bedraagt 7 euro.

Meer informatie: www.albertinumgenootschap.nl

Bachcantate in Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat ieder die wil, kan meezingen. Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.



ZONDAG 11 NOVEMBER

Cantate BWV 52 "Falsche Welt, dir trau ich nicht"

Voor deze zondag staat opnieuw een bijzondere cantate op het programma: een sopraan-solo cantate, gezongen door Francine van der Heijden.

Het thema van de cantate is de tegenstelling tussen de onbetrouwbare wereld waarin we leven en de betrouwbare God bij wie de gelovige zich veilig mag weten.

Bach opent heel feestelijk met het eerste deel van zijn eerste Brandenburgs concert, met de rijke bezetting van twee jachthoorns, drie hobo's plus fagot, strijkers en continuo. Maar die vrolijke muziek staat toch voor de vergankelijke werkelijkheid, zo laat de sopraan ons meteen daarna weten, in een recitatief vol dissonanten waarmee zij haar ellendige situatie in deze "falsche Welt" kenschetst. En aansluitend in haar aria: het lijkt allemaal zo mooi, maar in feite voelt zij zich van alles verstoten. Alleen God kan haar vriend zijn.

Dat is ook haar redding, horen we in het volgende recitatief: "Gott ist getreu!" En in haar daarop volgende aria zingt ze blijmoedig, begeleid door vier houtblazers, dat ze die valse wereld achter zich kan laten omdat ze op God vertrouwt. Bij die bede sluit de gemeente zich aan in het samen gezongen slotkoraal.

Ds. Henk Gols geeft tekst en uitleg bij de cantate. Welkom!

Liefhebbers van Bach, opgelet!

Ter gelegenheid van 10 jaar uitvoeren van Bachcantates in de Petruskerk is een professionele film gemaakt van het instuderen en van de uitvoering van Bachs feestelijke Magnificat.

Ook zijn interviews opgenomen met concertmeester Plasschaert en dirigent Van Haften.

Het College van Kerkrentmeesters heeft 100 dvd's van de opnamen beschikbaar voor leden van de PGN.

U kunt een dvd bestellen door overmaking van een gift van 5 euro op de bankrekening van de sectie waarvan u lid bent (zie Over&Weer voor het IBAN-nummer van de sectie) onder vermelding van de naam van de besteller en "DVD Bach-cantates". De opbrengst is voor de sectiekas. Eén DVD per besteller in volgorde van binnenkomst van de betalingen. Op is op. Mochten er DVD's overblijven dan worden deze in een 2e ronde aan PGN gegadigden geleverd.

U kunt de dvd na betaling ophalen in de kerk na de kerkdienst (of na afspraak met een lid van het sectiebestuur).

Hebreeuwse miniaturen שלום

Sefardiet

Het is er op deze plaats al eens over gegaan: er zijn van oudsher ruwweg twee manieren om het Hebreeuws uit te spreken. Op z'n Sefardisch (Portugees-Joods) zeg je *sjalòm* en *makòm*, op z'n Asjkenazisch (Hoogduits) zeg je *sjólem* en *mókem*. Kwestie van klinkers en klemtonen.

Uit de magistrale biografie van Jaap Meijer door de onlangs helaas overleden historica Evelien Gans (*zichronah livracha*, haar nagedachtenis zij tot zegen) leerde ik dat de uitspraak van het Hebreeuws in het vooroorlogse Mokem tot controverses leidde. '[De zionistische organisatie] Zichron Ja'akov organiseerde al jaren sjoeldiensten voor zijn leden, en voerde halverwege de jaren dertig daar het *sefardiet* in, de in Palestina gebruikelijke sefardische uitspraak van het Hebreeuws. Dat was een politiek - een zionistisch - statement in sjoel.' (Gans, *Jaap en Ischa Meijer*, p.112.)

Sefardiet is de standaard geworden, voor het moderne Hebreeuws en ook bijvoorbeeld voor Nederlandse bijbelaars zoals ik. Asjkenazisch hoor je - ook in Nederland, is mijn indruk - niet veel meer. Het gebruik ervan lijkt beperkt tot ultra-orthodoxe gemeenschappen.

Arian Verheij

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Vrijdagmiddaggebed

Iedere vrijdag om 13.00 uur wordt een middaggebed gebeden in de Stiltekapel van de Stevenskerk: een ogenblik van verstillig, waarin wij God zoeken en bidden om verzoening en vrede in stad en wereld. Het middaggebed maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van gebed en daadwerkelijke inzet voor vrede en verzoening (www.crossofnails.org).

In Nederland wordt het vrijdagmiddaggebed ook gebeden in Achlum-Hitzum (Gertrudiskerk), Arnhem (Sint-Walburgiskerk), Breukelen (Pauluskerk), Den Haag (roulerend in de Bezuidenhoutse kerken), Den Helder (marinegebouw Flevo), Deventer (Lebuinuskerk), Doesburg (Martinikerk), Doetinchem (Driekoningenkapel), Middelburg (Nieuwe Kerk), Rotterdam (Laurenskerk), Utrecht (Domkerk) en Wageningen (Sint- Johannes de Doperkerk).

Koorvespers in de Stevenskerk

Engelse Koorvespers ('Choral Evensong') staan volop in de belangstelling: op vele plaatsen in het land worden ze regelmatig uitgevoerd. Ook in de Stevenskerk worden, maandelijks, Engelse Koorvespers gezongen door Capella Cumerana onder leiding van Jetty Podt; de voorganger is Ds Henk Gols.

De koorvesper op zaterdag 1 december, om 16 uur, opent de periode van de Advent. De verdere data in dit seizoen: 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni.

Henk Gols



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Julliette van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v.
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 4 december binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 2 december.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2018

nummer 9 - 4 december (Kerst)

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Zondag 11 november

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	10.00 uur	afscheidsdienst ds. P. van der Vange
Ontmoetingskerk	geen dienst	
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. A. de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	geen dienst
Studentenkerk	11.00 uur	Froukien Smit
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	11.00 uur	geen dienst
Radboud umc	10.00 uur	pastor W. Smeets

Collecte voor: 1. Diaconaat in Nederland
2. Sectiekas

Zondag 18 november

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. R. Wahl
Maranathakerk	09.30 uur	viering
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. B. Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ed Metz
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Eva Martens
CWZ	10.30 uur	pastor A. Fischer
Pro Persona	11.00 uur	pastor J. v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1. Sociale zorg
2. PGN

Taizéviering

23 november 2018

19.30 uur

Kleine Bartholomeüskerk
Beek-Ubbergen

Thema: *met Hart en Ziel*

meer informatie over de Taizé viering op blz. 12



Zondag 25 november

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. J. Waagmeester
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. P. Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Hans Schilderman
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor Rita van Eck

Collecte voor: 1. Stichting Bulawayo
2. PGN

Zondag 2 december

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. B. Overdijk
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Stolk
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1ste zondagviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. P. Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	pastor A. Fischer
Pro Persona	11.00 uur	pastor S. Jansen
Radboud umc	10.00 uur	ds. A. de Vries

Collecte voor: 1. Stichting Gast
2. PGN

Zondag 9 december

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. Oosterhoff
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. A. de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Hans Schilderman
CWZ	10.30 uur	pastor J. v/d Smissen
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor im Smeets

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. Landelijk: Pastoraat nieuwe stijl

Adventskalender 2018

Leef toe naar Kerst, het feest van hoop
Bestel de gratis adventskalender!

'Hoop' is de rode draad door alle dagen van de Adventskalender 2018. Een dagelijkse Bijbeltekst, een quote, verhaal of recept brengen u iedere dag een stukje dichters bij Kerst. Voor elke dag is een moment van bezinning of meditatie aanwezig.

Bestel de adventskalender via de website van PKN:
www.protestantsekerk.nl/adventskalender