

Pinksteren

De leerlingen van Jezus waren met Pinksteren allen bij elkaar in één huis. Zo begint het verhaal van Pinksteren. Ik denk dan meteen jaloers: "Zij mogen gezellig met zijn allen in één huis bij elkaar komen. Dat mag nu na meer dan een jaar corona nog steeds niet. Dat moeten we juist in deze tijd zo missen.

Wij zijn in deze tijd bijna opgesloten in onze huizen, aan huis gekluisterd. Wij zijn afgesloten van de nabijheid van anderen, teruggeworpen op onszelf, op onze vier muren. We houden afstand omdat we bang zijn besmet te worden of anderen te besmetten.

De discipelen konden wel bij elkaar komen maar op dat moment waren ook zij bang, bang voor de wereld buiten hen. Ze zochten steun bij elkaar. Zij waren op dat moment een heel klein groepje van mensen die in de ban van Jezus, in de ban van God en geloof waren geraakt en geloofden in zijn opstanding. Daar gelooft toch niemand anders in – dachten zij. Jezus was ten hemel gevaren, hij verscheen niet meer onder hen. Niemand zal begrijpen wat zij hebben meegemaakt.



Dat opgesloten zijn in jezelf, in je huis, in je eigen leven dat zie je terug in de gesloten ogen op dit schilderij van het pinkstergebeuren. Hoewel de leerlingen en Maria hier dicht bij elkaar zijn, zijn ze in zichzelf gekeerd. Ieder voor zichzelf, geconcentreerd in zichzelf. Nu ik dat zo zie, denk ik, dat we vóór deze corona-tijd, toen we nog ongehinderd bij elkaar konden komen, ook vaak net als zij in ons zelf gekeerd waren. In het afgelopen jaar leerden we gaandeweg wat we werkelijk moeten missen als we de onderlinge nabijheid moeten ontberen. Misschien leren we hierdoor de nabijheid met anderen veel meer waarderen.

En dan gebeurt er iets in dat huis waar de leerlingen bij elkaar waren. Zo maar uit het niets vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. De Heilige Geest kunnen we ons moeilijk voorstellen. Je kunt die Heilige Geest niet zien alleen voelen. Dat niet kunnen zien is hier sprekend uitgebeeld. Je ziet de kop van de vogel niet, die vogel is het teken van de Heilige Geest. De vuurkracht, de warmte, de energie, de stralen van de Heilige Geest komen vanuit de hemel voor de leerlingen niet zichtbaar van boven en achteren naar hen toe. Jezus heeft de Heilige Geest ook eens met de wind vergeleken omdat deze net zo ongrijpbaar is. De Heilige Geest is als een kracht die je van achteren steunt en een duwtje geeft.

Ik moest bij deze kracht in je rug denken aan wanneer ik fiets met de wind in de rug. Je voelt de wind niet. Je merkt alleen dat het fietsen wel erg gemakkelijk gaat. Het gekke is, dat je dan denkt dat jezelf zo lekker hard fietst. Pas op de terugweg, wanneer je de tegenwind voelt, merk je pas hoezeer de wind je heeft vooruit geduwd.

Zo ging het ook met de leerlingen van Jezus. Zij werden door de Geest de wereld in gestuurd om het verhaal van wat zij met Jezus hebben meegemaakt door te vertellen. Zij werden aangevuurd om wat ze hadden ervaren door te geven aan anderen. Zij deden hun ogen open, gingen de wereld in en vertelden wat ze met Jezus hadden mee gemaakt.

Daar gaat het met Pinksteren om. Ga niet bang in je huis zitten maar blijf het verhaal van Jezus en het geloof door vertellen zodat het de hele wereld rond gaat. Zo worden ook wij aangevuurd om het verhaal van het geloof in Jezus Christus te blijven doorvertellen. Daarvoor hebben we twee dingen nodig: dat we werkelijk open staan voor de mensen om ons heen, dat wil zeggen dat we onze ogen open hebben. En als tweede dat we bereid zijn hun taal te leren spreken.

De Heilige Geest schenkt ons de creativiteit en inspiratie om over te brengen wat ons in het geloof heeft geraakt, het vuur dat in ons is gaan branden over te brengen. Maar om zelf verbonden te blijven met de ons inspirerende Heilige Geest daar is het goed voor om soms de ogen te sluiten en stil te worden. Dat zijn de momenten om goed te luisteren naar wat de Heilige Geest ons wil laten doen.

Vanaf Pinksteren zijn wij nodig om het vuur van Pinksteren niet te laten doven. Toch is het de Heilige Geest die ervoor zorgt dat het vuur van het geloof blijft doorgaan en overspringt van de ene mens op de andere.

De Heilige Geest laat zich niet door maatregelen tegenhouden en blijft mensen inspireren!

Een gezegend Pinksterfeest gewenst,

Ds. Susanne Freytag

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Ik schrok vorige week van een verhaal. Een kennis vertelde mij dat haar kinderen vervelende ervaringen op de basisschool hebben. De kinderen weten van elkaar of ze getest zijn op corona en sommige kinderen willen niet spelen met klasgenoten die niet getest zijn tijdens een quarantaine. Ik vind het schokkend dat zulke jonge kinderen daarmee bezig zijn en dat ze gezonde klasgenoten gevaarlijk vinden.

We worden allemaal beïnvloed door wat we meemaken en de informatie die we krijgen. En in deze tijd is er zoveel verschillende informatie te vinden dat soms onduidelijk wordt wat echt is en wat het beste is om te doen. Dit zal geen nieuws voor jullie zijn, maar ik wil er toch iets over schrijven omdat ik merk dat het tot verwijdering tussen mensen leidt, ook in onze kerk. Ik hoop dat als we als gemeenschap onze ogen blijven richten op wat er echt toe doet, wat ons verbindt, dat we elkaar vast kunnen blijven houden.

In mattheus 22,37-39 zegt Jezus: "U zult de Heere, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf."

Vandaag werd het tegen mij gezegd in een pastoraal gesprek. Je kunt nog zulke verschillende ideeën hebben, maar als je dit samen kunt geloven gaat dat boven de verschillen uit. Ik hoop dat we dit voor ogen kunnen houden in ons denken over elkaar en in onze ontmoetingen.

Een oordeel is snel geveld. Ook door u en mij. Zeker als je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten. Het is net of we allemaal op verschillende kleine eilandjes leven en maar weinig andere eilandjes bezoeken. Veel van onze naasten zien we helemaal niet. We weten niet echt meer hoe het daar op dat andere eilandje is.

En in crisistijd waarin we sneller gespannen, bang, verdrietig, somber of boos zijn zien we soms niet alles meer in een goed perspectief. Ik hoop dat als het erop aankomt we tegen elkaar kunnen zeggen: 'Ik zie je, en je bent goed zoals je bent, er wordt van je gehouden'.

Hans Andreus zegt het zo:

<i>Je bent zo mooi anders dan ik,</i>	<i>natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders,</i>	<i>ik zou je nooit anders dan anders willen</i>
---	--	---

Marije Klijnsma



Bijbelleesrooster

zaterdag	1 mei	Psalm 136	zaterdag	29 mei	Deuteronomium 6:13-25
zondag	2 mei	Ezechiël 37:1-14	zondag	30 mei	Johannes 3:1-13
maandag	3 mei	Ezechiël 37:15-28	maandag	31 mei	Johannes 3:14-21
dinsdag	4 mei	Psalm 116	dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30
woensdag	5 mei	Ezechiël 38:1-13	woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36
donderdag	6 mei	Ezechiël 38:14-23	donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12
vrijdag	7 mei	Ezechiël 39:1-16	vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20
zaterdag	8 mei	Ezechiël 39:17-29	zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12
zondag	9 mei	Jozua 23:1-16	zondag	6 juni	Marcus 3:20-35
maandag	10 mei	Jozua 24:1-13	maandag	7 juni	Marcus 4:1-12
dinsdag	11 mei	Jozua 24:14-28	dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20
woensdag	12 mei	Jozua 24:29-33	woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34
donderdag	13 mei	1 Johannes 4:1-10	donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27
vrijdag	14 mei	1 Johannes 4:11-21	vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16
zaterdag	15 mei	1 Johannes 5:1-12	zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31
zondag	16 mei	1 Johannes 5:13-21	zondag	13 juni	Johannes 4:1-12
maandag	17 mei	Ezechiël 40:1-16	maandag	14 juni	Johannes 4:13-26
dinsdag	18 mei	Ezechiël 40:17-37	dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42
woensdag	19 mei	Ezechiël 40:38-47	woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53
donderdag	20 mei	Ezechiël 40:48-41:15a	donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6
vrijdag	21 mei	Ezechiël 41:15b-26	vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14
zaterdag	22 mei	Psalm 104:1-18	zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23
zondag	23 mei	Psalm 104:19-35	zondag	20 juni	Marcus 4:35-41
maandag	24 mei	Deuteronomium 4:44-5:5	maandag	21 juni	Marcus 5:1-20
dinsdag	25 mei	Deuteronomium 5:6-21	dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43
woensdag	26 mei	Deuteronomium 5:22-27	woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10
donderdag	27 mei	Deuteronomium 5:28-6:3	donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22
vrijdag	28 mei	Deuteronomium 6:4-12	vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13

Blik op de Kerkenraad (38)



Deze aflevering van “Blik op de Kerkenraad” handelt deze keer over één onderwerp, en wel de daadwerkelijke verkoop van de Petruskerk in stadsdeel Hees. In de vorige Over & Weer maakten wij al melding van het lopende verkoopproces, maar konden wij u hierover nog niets definitiefs berichten, nu wel. Overigens werd de gemeente eerder (mei 2020) in de gelegenheid gesteld om te reageren op het principebesluit van de Kerkenraad om de kerk te verkopen. Er waren geen bezwaren.

Na een relatief korte periode de kerk publiekelijk in de verkoop te hebben gehad, heeft de Kerkenraad op 25 februari van dit jaar in meerderheid besloten om de Petruskerk te verkopen aan de Nijmeegse projectontwikkelaar Dornick B.V. (directeur Hendriks). Van de uiteindelijk laatste twee interessante partijen deed Dornick het hoogste bod, namelijk 401.250 euro (k.k.), aanzienlijk meer dan de daaropvolgende bieder (een ton verschil!). Inmiddels is op 30 april jl. de akte van levering bij de notaris gepasseerd en is de Petruskerk vanaf die datum niet meer ons eigendom.

Mogelijk zal bij een aantal gemeenteleden dit feit een gevoel van weemoed en nostalgie oproepen. Verkoop van een kerkgebouw doet altijd pijn. Vele, vele jaren kwamen daar lief en leed langs, werd gedoopt, getrouwd en vonden van hieruit begrafenissen plaats. Vaak heeft een kerkgebouw een iconische uitstraling, zeker is dit het geval bij het eeuwenoude kerkje in stadsdeel Hees. Overigens is de term eeuwenoud alleen van toepassing op de toren en het koor van de kerk. Het middenschip werd tijdens WO II geheel verwoest en werd nadien herbouwd in de zogeheten wederopbouwstijl.

U werd de afgelopen jaren telkens via Over & Weer dan wel op gemeenteavonden op de hoogte gesteld van de drastisch teruglopende vrijwillige bijdragen (Kerkbalans, collecten en giften of legaten) en oplopende tekorten. Mede daarom moesten we ook al eerder in de tijd kerkgebouwen afstoten, zoals de Opstandingskerk in Nijmegen-Oost en de Pauluskerk in Nijmegen-Zuid. Ook moesten twee pastorieën van de hand worden gedaan: de pastorie van de voormalige Opstandingskerk en als laatste de pastorie die ‘behoorde’ bij de Petruskerk. En ‘last but not least’ is er gesneden in het aantal predikantsplaatsen. We zijn over een aantal jaren genomen teruggaan van vier predikantsplaatsen naar nog maar één voor de komende periode. Voor een stadsgemeente als Nijmegen een extreme bezuiniging op pastoraat.

U zult misschien denken: er is al zoveel verkocht en bezuinigd, moet er dan nóg meer verkocht worden? Ja, dat moest inderdaad, en met pijn in het hart. Als er jarenlang begrotingstekorten optreden en bezuinigingen in de normale kerkelijke huishouding

die tekorten onvoldoende helpen oplossen, dan resten er twee mogelijkheden. Enerzijds de inkomsten van met name Kerkbalans opkrikken, of (opnieuw) een gebouw verkopen. Hoe we het ook telkens weer probeerden – de opbrengsten Kerkbalans zijn tot nu toe níét omhoog te krijgen. Zelfs een stabilisatie lukt niet. De Kerkbalansresultaten dalen jaar op jaar. Dán resteert er nog maar één oplossing: de verkoop van een kerk, in ons geval dus de Petruskerk. Een kerk waar overigens al een redelijk aantal jaren geen kerkdiensten meer worden gehouden.

De Kerkenraad is niet gemakkelijk tot dit besluit gekomen, weest u daarvan overtuigd. Ondanks dat het kerkje niet meer actief in gebruik was, wordt er nog wel ‘zorg’ voor dit gebouw gevoeld. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters, op wens van de Kerkenraad, richting nieuwe eigenaar een beding in het koopcontract laten opnemen, dat spreekt over erkenning van de rechten van de huidige huurders van het gebouw tot eind dit jaar.

De verkoopopbrengst zal niet alleen worden benut om het jaarlijkse tekort te helpen verkleinen, maar zal zeker ook worden ingezet voor een ‘upgrading’ en verduurzaming van de gemeenschapsvorming binnen onze kerkelijke gemeente.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij het College van Kerkrentmeesters. Aanwezigheid en bereikbaarheid vindt u op de voorlaatste pagina van deze Over & Weer.

Gerbrand Hoek, scriba



De kerk in Hees omstreeks 1930



De Petruskerk nu (let op het schip, heel anders dan vóór de Tweede WO)

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Informatie over de verkoop van de Petruskerk

Als pg Nijmegen krimpen we sterk de laatste jaren en zo komt het moment dat we (weer) een gebouw moet afstoten, verkopen. De Petruskerk is verkocht per 30 april 2021. Een mooie oude kerk in de wijk Hees waar vele herinneringen liggen: rouw en trouw, doop en belijdenis, dat ene lied daar gezongen, die preek daar gehouden, momenten die je zijn bijgebleven. Gewone diensten worden er al een tijd niet meer gehouden, we hebben genoeg aan de drie kerken die nog als "vierplaats" door onze gemeente gebruikt worden.

Een kerk verkopen, dat doe ik, en ook u waarschijnlijk, nooit en gelukkig kon het CvK er wel hulp bij krijgen. Vanuit de Classis Gelderland heeft dhr. R. van den Broek onze gemeente ondersteund bij dit verkoopproces. In eerste instantie, omdat we niet voltallig waren als college, maar ook toen we weer drie kerkrentmeesters hadden, waren we wat blij met zijn kennis en knowhow om met de makelaar in contact te gaan en blijven.

Die makelaar werd Reliplan, gespecialiseerd in de verkoop van het religieus erfgoed en met dhr. T. van Cooten in persoon startte de procedure. Eerst met dhr. P. Koers en later met waarnemend voorzitter J. Hertgers leidde dhr. Van den Broek onze gemeente stap voor stap verder op deze weg.

Opeens, zo lijkt het, is daar de sluitingstermijn van het bieden op de kerk. Een van de bidders gaat ruim, heel ruim over de vraagprijs van 325.000 euro (bieden vanaf), de tweede bieder, aan wie we de kerk allemaal zo graag gunnen, komt niet verder dan 25.000 euro onder de vraagprijs en de anderen komen niet eens in aanmerking om mee verder te gaan.

Voor ons als CvK, en ook het moderamen, de kerkenraad zijn dit moeilijke momenten. Gunnen, ja, dat willen we wel aan de tweede bieder, maar als er meer dan 100.000 euro verschil is met de hoogste bieder. Wat moet je dan? Is het dan je ziel aan de duivel verkopen? Of moeten we nuchter zijn en voor de hoogste bieder gaan. We zuchten en overleggen, praten met elkaar en bidden.

Gelukkig, ook hier begeleidt dhr. Van den Broek ons tijdens de kerkenraadsvergadering. We besluiten toch om met fa. Dornick (Ton Hendriks) verder te gaan, maar we laten duidelijke afspraken in een kettingbeding zetten.

De kerk

is en blijft ons lief. Vanuit de PKN is in de Kerkorde een beschermende tussenstop bij de aan- en verkoop van kerken vastgelegd en dit is ook om te voorkomen dat we het voor een "vriendenprijs" verkopen, zo legde dhr. Van den Broek ons uit.

Dan gaat het zo gebeuren. De koopakte is naar het CCBB gestuurd om te bezien of de procedure goed en eerlijk is verlopen en we hebben ook zelf een notaris laten kijken of er voetangels en klemmen in het verkoopcontract zitten. Pas na het doorlopen van al deze stappen is het definitief. Alle stappen zijn nu gezet, alleen het moment van het passeren van de akte ligt op het moment dat ik dit schrijf nog voor ons.

Per 30 april gaat de kerk over in andere handen, we hebben het voor ons gevoel ook in Gods handen gelegd en daarna is de kerk niet meer van ons.



Maar, ook na 30 april mogen de Bachcantates klinken, kan de kerk nog gehoord worden voor rouw- en trouwdiensten en zal de kerk onderhouden worden. In het kettingbeding staat het vermeld en de koper moet er zich aan houden. Iemand zei dat je geen geld uit stenen (dood geld) mag gebruiken voor het pastoraat, maar wij als CvK zeggen: gelukkig kan en mag het wel zo. Met een krimpende gemeente, steeds minder leden die bijdragen, terwijl de kosten doorgaan, kunnen en mogen we dit geld aanwenden voor het jarenlang in dienst houden van een kerkelijk werker. Dit ligt ook al vast in de meerjarenbegroting die het CCBB heeft goedgekeurd.

De kerk is verkocht. Een zucht van verlichting ontsnapt mij, ik kan danken dat het goed is en bidden dat goed blijft gaan. Met de kerk, het gebouw, EN met ons, de gemeente, met Gods zegen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Loes Hogeweg, secretaris

A Dieu!



kerkbalans.nl

2021

Actie 
Kerkbalans



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Over & Weer wordt vernieuwd

Verbinden, informeren en inspireren, dat is het doel van ons kerkblad. De manier waarop dat gebeurt, wordt echter opnieuw bepaald.

Heb je creatieve ideeën voor een nieuwe layout of interessante onderwerpen voor artikelen. Sluit je dan aan als (tijdelijk):

- Redactielid -

Heb jij vooral zin om op zoek gaan naar nieuws en heb je er plezier in dit op te schrijven en/of van beeldmateriaal te voorzien. Kom ons dan versterken als:

- Schrijver/Fotograaf -

In een nieuwe Over & Weer zien we graag meer beeldmateriaal, registratie van activiteiten, interviews met inspirerende gemeenteleden, columns etc. Maakt dit je enthousiast? Neem dan contact op met:

Communicatie@PKN-Nijmegen.nl




Geopend naar Hem

Hij opent Zijn handen
als ik ze vouw,
ik lees in die handen
de tekens van trouw.
Hij opent mijn ogen
als ik ze sluit,
in zijn open handen
wens ik me Zijn bruid.
Vraagt Hij om mijn hand,
ik ben van Hem,
in leven en sterven
't is Zijn hand die 'k omklem.

Coby Poelman – Duisterwinkel



De gloed van Pinksteren

Vanuit de stilte
breekt het licht,
een bries waait
uit het niets,
opent de ziel,
bezielt de tong,
vernieuwt het paasgemoed,
beroert het hart,
ontbrandt de vonk,
ontsteekt het liefdesvuur
dat wordt gevoed
door Wie het geeft,
de Geest die in je leeft.

Coby Poelman - Duisterwinkel



Palmzondag - een terugblik

Omdat het dit jaar precies honderd jaar geleden is dat de eerste Palmpasenoftocht in Nederland werd gehouden, is er naar een mogelijkheid gezocht om dit eeuwfeest onder de gegeven omstandigheden tóch te vieren.

Met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen we terugkijken op een échte Palmzondagviering voor en door kinderen van de Maranathakerk, de Ontmoetingskerk en de Studentkerk. Omdat de Studentkerk een aantal grote ruimtes én een grote tuin heeft, konden de kinderen vanaf 10 uur aan de slag met het versieren van hun Palmpasensokken – wat werden ze mooi én lekker, met snoep en pinda's en natuurlijk een broodhaantje bovenop.



Om 11 uur gingen we naar buiten om daar de viering te houden. Het weer werkte gelukkig mee en zo konden we in de tuin het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem als het ware naspelen. Het concept van deze viering was ontleend aan Kerk op Schoot (www.kerkopschoot.nl), dat laagdrempelige en belevingsgerichte vieringen voor (jonge) kinderen heeft ontwikkeld. Zo waren de liederen die we zongen geschreven op melodieën van overbekende kinderliedjes zoals 'In Holland staat een huis' en 'Er zaten zeven kikker-tjes'. Dat klinkt misschien wel érg 'gewoon', maar juist door dit bekende verhaal van Jezus' intocht te verbinden met het dagelijkse leven kon het nog meer zeggingskracht krijgen, juist voor de (jongere) kinderen.



Op deze pagina ziet u een aantal foto's bij wijze van impressie van deze mooie en feestelijke ochtend!

Ds. Marieke Fernhout



Pinksteractiviteiten Kerkinactie

Ondertussen zijn we alweer op weg naar Pinksteren en breng ik graag een aantal activiteiten van Kerkinactie onder uw aandacht. Het thema van Pinksteren 2021 is 'Feest van hoop', zoals het op de website van KiA staat: Hoop.

Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt is meer welkom dan ooit. Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. En zelden verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. Kinderen leven die hoop voor. Zij laten zien dat het leven doorgaat. Daarom maken wij van het pinksterfeest een feest van hoop. We komen we in actie met en voor kinderen ver weg en dichtbij. We ontvangen hoop, we delen hoop. Doe mee!

Op de website van KiA (<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/pinksteren-2021-feest-van-hoop/>) vindt u diverse activiteiten die door KiA worden georganiseerd rond Pinksteren, zoals bijvoorbeeld online kinderconcerten en een familievoorstelling. Online nog steeds, maar laten we, om in het thema te blijven, met hart en ziel en al onze kracht hopen dat het binnenkort ook weer 'live' zal kunnen!

Ik sluit af met een tekst van hoop van Huub Oosterhuis, als hart onder de riem voor ons allen.

Het zal in alle vroegte zijn
als toen.

De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet -
wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn
als toen.

De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakke te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter,
kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal er nieuw leven zijn.
Dan zullen wij leven.
Dan zal ik leven.

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout

Bezoekwerk in deze tijd; wat is wijsheid?

Al sinds de coronacrisis de eerste stappen had gezet in Nederland zeg ik regelmatig tegen anderen en vooral tegen mezelf: wat is wijsheid? Wat voorheen vanzelfsprekend was moet nu overdacht worden. Telkens opnieuw moeten er keuzes gemaakt worden die je in een spagaat trekken. En waar je ook voor kiest (voor voorzichtigheid of toch een beetje laten vieren), altijd blijft de keuze discutabel. Zowel voor anderen die met jouw keuze te maken krijgen als in je eigen hoofd en hart.



Ook voor het bezoekwerk vanuit de kerk zijn deze overwegingen heel erg lastig. In principe wordt er geen bezoekwerk gedaan vanuit de kerk. Dat geldt voor de pastores en voor de kerkenwerk vrijwilligers. Je moet er niet aan denken dat één persoon in een week tijd bij diverse adressen is geweest en achteraf blijkt besmettelijk te zijn

geweest in die periode. Toch moet juist in het pastoraat elke situatie voor zich beoordeeld worden. Sommige situaties kunnen echt niet wachten of over de telefoon plaatsvinden. Maar de overwegingen voor huisbezoek worden heel ingewikkeld zodra je niet één strenge regel hebt en ieder toch de eigen afweging gaat maken hierin. De één is wat minder voorzichtig dan de ander. De één loopt bij een besmetting een groter risico op complicaties dan de ander. Maar als het ene adres wel bezocht wordt door vrijwilliger a, waarom dan het andere adres niet door vrijwilliger b?

Ook onze vrijwilligers kunnen daarin druk ervaren om toch maar ergens op bezoek te gaan. Terwijl ze daar zelf misschien niet zo'n goed gevoel bij hebben. Want de behoefte aan contact is zo groot.

Een waarschuwing hierin kreeg ik laatst door een brief vanuit de mobiliteitspool van de PKN. Een collega ambulante predikant had een besmetting opgelopen bij een pastoraal contact. Het bewuste bezoekadres had niet gezegd dat ze corona gerelateerde klachten hadden. Ook daar kunnen natuurlijk diverse redenen voor zijn geweest. Nog los van de persoonlijke impact, zal de bewuste collega voorlopig geen enkel fysiek contact kunnen hebben. Persoonlijk ingrijpend, maar dus ook voor de betrokken gemeente. Daarom willen we ieder in de gemeente op het hart drukken: als er na zorgvuldige afweging het fysieke contact gezocht wordt, informeer elkaar oprecht als er klachten zijn die op corona kunnen wijzen en houdt ten alle tijde alle overige voorzorgsmaatregelen in acht.

De ene situatie kan zo vaak niet precies op de andere geplakt worden. Maar je moet ergens wel grenzen trekken. De ontwikkeling die het virus doormaakt en de ontwikkelingen in de samenleving veranderen continue. Keuzes van anderen hebben invloed op mijn en uw mogelijkheden of beperkingen. Al deze overwegingen worden al meer dan een jaar herkauwd in nagenoeg elke vergadering of overleg. En ja, daar is ieder die betrokken is helemaal klaar mee. Maar of we willen of niet, de enorme verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen blijft de muur waar we maar tegenaan blijven lopen. We kunnen en mogen niet onze ogen sluiten voor het leed van hen die dierbaren hebben verloren aan Covid

of al langdurig strijden tegen de lichamelijke en psychische gevolgen van een besmetting. Of de zorgmedewerkers die al zo lang op hun tandvlees lopen. Dus blijft die levensgrote vraag in de lucht hangen; wat is wijsheid?

Bij die vraag naar wijsheid is het boek Prediker heel intrigerend. Neem nou deze woorden: "Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien: een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het andere niet los Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid." (Prediker 7: 15 – 18)



Hoe je het ook wendt of keert, in de zoektocht naar wijsheid blijft het schipperen tussen de uitersten. Dat geldt voor ieder individu. Dat geldt voor de regering en voor ondernemers. En dat geldt ook voor de kerk landelijk en de kerk plaatselijk. Welke activiteiten gaan niet door en welke wel, maar in welke vorm dan? Als kerk hebben we een uitzonderingspositie in de samenleving, waar we geen misbruik, maar wel gebruik van willen maken. Daarom kunnen we fysieke kerkdiensten houden. Anders dan niet-religieuze groepen die los van een werksituatie niet bij elkaar mogen komen. Maar ook voor de kerkdiensten blijft telkens de overweging, 'wat is wijs'. En blijft de oproep gedaan worden: ga er wijs mee om.

Bovenal hoop ik dat we ons oefenen in respect en begrip voor elkaar. Respect en begrip voor degene die het fysieke contact zo mist. Respect en begrip voor degene die het fysieke contact ook mist maar het uit veiligheidsoverweging uit de weg gaat. Respect en begrip voor hen die de moeilijke keuzes voor grotere groepen mensen moeten maken. Als we het hebben over wijsheid dan kan 1 Korinte 13 ook niet ontbreken: "Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal." Het is liefde die ons tot de ander doet gaan. In deze opmerkelijke situatie is het juist ook de liefde die de fysieke afstand tot de ander in stand houdt.

Mede namens de pastores en het moderamen; Houd moed en heb lief!

Ds Marije Soethout

Nadat ik een oproepje had gedaan, kreeg ik van jullie deze mooie foto's gemaald. Het geeft een beeld van hoe we in deze tijd kerkdiensten meemaken vanuit thuis. Er zitten ook twee foto's bij die in de kerken gemaakt zijn. Want steeds waren er ook mensen in de kerk om de diensten mogelijk te maken. In tijden van strenge maatregelen maar een handje vol mensen en in goede periodes een paar mensen meer. Ik vond het niet alleen mooi om jullie foto's te ontvangen, maar ook de uitleg die jullie er bij hadden. Bijvoorbeeld dat je vanuit huis volop mee kan zingen en dat de dienst aan de keukentafel gevierd wordt met goede boxen voor het geluid. Ook bedankt voor jullie feedback, daarmee kunnen we de diensten blijven verbeteren. In werkelijkheid hebben deze kerkgangers de afgelopen diensten niet naast elkaar in de kerkbanken gezeten, maar op deze pagina kan dat wel. Ik hoop dat het u ook een gevoel van samenzijn geeft.

Hartelijke groet, Marije

Online kerkdiensten: jullie perspectief



De diaconie op weg naar Pinksteren



We leven al weer enkele weken in de Paastijd, die duurt tot Pinksteren. Het project van Kerk in Actie: "Ik ben er voor jou" hebben we op Tweede Paasdag afgesloten. Misschien heeft u net als ik thuis meegedaan met de vastenkalender. Vergeet dan niet om de opbrengst over te maken naar het rekeningnummer van Kerk in Actie. Voor de komende maand staan de volgende collecten gepland:

2 mei: Stichting Mawteni

Mawteni Foundation is een Nijmeegse stichting die zich inzet voor verbinding tussen vluchtelingen en Nederlanders. Dit doet Mawteni via culturele en maatschappelijke activiteiten.

Mawteni betekent 'Mijn land' en is in 2018 opgericht door Robert Warda, die een manier zocht om mensen met elkaar in contact te brengen zonder dat daar veel taal voor nodig was. Vandaar dat de stichting zich in het eerste jaar vooral richtte op flashmobs (dans en muziek) op verschillende locaties in Nijmegen. Later is dit uitgebreid met activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden en muzieklessen. Inmiddels zijn bij Mawteni ongeveer 125 personen betrokken uit Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland.

9 mei: Stichting Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. Deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Vaak maken zij nog een reële kans op een verblijfsvergunning, maar de overheid zal ze tot die tijd niet meer ondersteunen. Feitelijk staan ze daardoor gewoon op straat.

Het streven is om deze vluchtelingen, voor zover zij een binding hebben met Nijmegen, te begeleiden bij de aanpak van problemen en het maken van een plan voor de toekomst. Stichting Gast biedt hen onderdak, leefgeld en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, zodat er uitzicht komt op een economische zelfstandige toekomst.

13 mei:

Traditioneel is de helft van de opbrengst van de diaconale collecte van de Stevenskerk bestemd voor de algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

16 mei: Coronahulp via Kerk in Actie

Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan we door met coronahulp. Uw steun blijft dringend nodig! Kom in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

23 mei: Schuldwegwijzer

SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële problemen zijn geraakt. Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel problemen opleveren. Als het niet lukt om uw administratie op orde te houden, kan het tijd zijn om hulp te zoeken. Hulpvrager en begeleider gaan samen met de problemen aan de slag. SchuldWegWijzer neemt de financiële administratie niet van mensen over. De begeleider adviseert, maar de hulpvrager blijft zelf verantwoordelijk. Begeleiding vanuit SchuldWegWijzer is erop gericht dat mensen na verloop van tijd zelf weer overzicht krijgen in hun financiën en dat de schulden zijn geregeld of opgelost, zodat ze wijzer een nieuwe weg kunnen inslaan.

Ook: Pinkstercollecte

Elk jaar wordt er met Pinksteren door de Kerkrentmeesters voor de Zending gecollecteerd. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Egypte. In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. De competitie wordt afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel.

Alvast weer bedankt voor uw bijdrage(n)
Van harte wens ik ons allen een Zalig Pinksteren!

Theo van Driel, diaconaal werker
e-mail: theodoor52@live.nl en tel. 06 - 181 936 12

Een Pinkstergebed:

Laat uw Geest door onze aderen stromen

Wij weten, God,
dat uw Geest over de aarde waait,
maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet.
Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait.

Daarom: laat uw Geest in ons leven breken.
Laat hem als bloed door onze aderen stromen,
zodat we geheel door uw wil worden aangejaagd.
Laat hem als bloed door onze aderen stromen,
zodat we ons hart openstellen om u te dienen.
Laat uw Geest ook over de volkeren waaien.
Laat uw Geest waaien over Europa en het rijke Amerika,
uw Geest die mensen barmhartig en dienstbaar maakt.
Laat uw Geest waaien over de Afrikaanse volkeren,
uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst.
Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen.
Laat uw Geest door onze aderen stromen,
uw Geest die mensen tot ontmoeting brengt,
en huizen laat openen voor vreemden.

Laat uw Geest door onze aderen stromen
als warm bloed uit ons hart
zodat uw koninkrijk
openbreekt over heel de aarde
tot in lengte van dagen.

Amen
Anthony Gittins, Nigeria
(bron: www.dederdekerk.nl)

Beschadigd voor het leven!

Daar heb ik een uitroep teken achter gezet, waarmee ik wil benadrukken hoe pijnlijk en vernietigend dat is.

Maar ik kan ook een vraagteken achter dit kopje plaatsen en dat betekent dan weer dat ik me AFVRAAG hoe pijnlijk en vernietigend dat is. Zonder oordeel noem ik enkele namen en situaties als voorbeeld.

DOOR
DE
OGEN
VAN
Mieke

Een paar maanden geleden – november 2020, presidentsverkiezingen VS- zag ik in een satirisch programma het volgende animatiefilmpje. Een volwassen Biden (net zwart pak aan) was baby Trump aan het wiegen. Baby Trump had babykleden aan (luierbroeckje), maar wél met het volwassen gezicht van Trump. Dit raakte mij, omdat de werkelijkheid van het filmpje helder tot mij doordrong: de volwassen Trump was een kwetsbare baby gebleven. Ja, met ál zijn daden, denken, arrogantie en handelen.

We kunnen boos zijn op wat hij doet, we hoeven zijn besluiten zeker niet goed te keuren, maar we kunnen ons ook openen voor mededogen en juist dat gevoel overheerste toen ik dat filmpje zag. Geen vals sentiment, maar compassie. Schrijver Bart Chabot beschrijft de vernietigende opvoeding door zijn vader in het boek 'Mijn vaders hand'. Die vader kunnen we dan veroordelen, maar het zou goed zijn om niet te oordelen, maar juist open áchter het leven te kijken van mensen die mensen in hun nabijheid beschadigen/ vernietigen.

En wat degenen betreft die zeer beschadigd zijn terug naar de titel. Sommigen blijven vastzitten in pijn en wrok, hun leven lang. Anderen hebben de kracht om daaruit te groeien en hun leven een nieuwe kans te geven. Trump is een voorbeeld van het een, Bart Chabot van het laatste.

Een ander voorbeeld van het laatste is het indrukwekkende verhaal van de oudste kinderen van Ruinerwold. Buiten het verschrikkelijke dat zij hebben meegemaakt, hebben zij de kracht om verbinding te blijven zoeken met de jongsten uit het gezin, want omdat de vader in zijn woning bij de jongsten is teruggekeerd kiezen zij er toch niet voor om de verbinding te verbreken.

Zij oordelen niet, dus laten ook wij niet oordelen.

Een zeer hartelijke groet van Mieke van den Brandt
(april 2021, Maranathakerk)



Emmaüswandelingen

Samen tijdens een wandeling van een uur in gesprek over zin- en levensvragen

Na Pasen gaan de Emmaüsgangers samen onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Al pratende over wat was gebeurd, kwamen de leerlingen van Jezus een onbekende tegen die met hen opliep en het gesprek kleur gaf. Net als de Emmaüsgangers willen ook wij tussen Pasen en Pinksteren in tweetallen al wandelend met elkaar in gesprek gaan.

We gaan ongeveer een uur op pad; na een korte kennismaking met je wandelpartner, wandelen we een deel van de route in stilte. Daarbij kunnen we ons openstellen voor wat we zien, horen en ruiken tijdens het wandelen en onze gedachten laten gaan over een vraag of tekst die we mee krijgen voor onderweg. Na de stilte kunnen we onze ervaringen en gedachten met elkaar delen in een tweegesprek. De wandelingen vinden zowel op woensdagochtenden plaats als op zondagochtend in aansluiting op de viering. Het is een initiatief van de PKN Nijmegen en de parochie Heilige Drie-eenheid.



Op woensdagen vertrekken we vanaf de Ontmoetingskerk en een keer vanuit Beek. Op zondag kan dit zowel vanaf de Ontmoetingskerk om 11.45 uur na afloop van de RK- of protestantse viering, als vanaf de Maranathakerk om 10.45 uur.

Onder voorbehoud start op Hemelvaart een speciale editie vanaf de Bartholomeuskerk in Beek in de traditie van het Dauwtrappen. De vertrektijd hiervan volgt later.

Aanmelden vooraf is niet nodig.

Vertrektijden

Woensdagochtend om 10.00 uur

- Ontmoetingskerk, Ontmoetingstuin: 5, 12, 19 mei

- Beek, Kleine Bartholomeuskerk: 5 mei

Zondagochtend:

- Maranathakerk, 10.45 uur: 2 en 16 mei

- Ontmoetingskerk, Ontmoetingstuin: 11.45 uur, 2, 9, 16 mei

Donderdagochtend 13 mei (Hemelvaart):
Beek, Kleine Bartholomeuskerk

Wat wil je dat ik voor je doe?

Een vraag naar onze kerkelijke presentie.

Wat wil je dat ik voor je doe, vraagt Clouseau zich zingend af als hij zingt voor de vrouw van zijn dromen. Hij is bereid alles te doen wat ze wil, uit liefde.

Wat wil je dat ik voor je doe, wat kan ik voor je doen, dat vraagt Jezus uit liefde bewogen voor een blinde bedelaar langs de weg. Is het geen rare vraag voor een wonderdoener dat je vraagt aan zo'n man wat hij wil. Kom, Jezus, maak hem beter en als je dat niet kunt, geef hem dan op z'n minst te eten en te drinken. Het vanzelfsprekende is voor Jezus nooit vanzelfsprekend.

Wat kan ik voor je doen, aan sommige mensen durven we die vraag niet eens te stellen, want misschien heb ik helemaal geen zin om te helpen. Stel je voor dat de bedelaar om geld vraagt, hij koopt er toch alleen maar drank voor.

Vandaag kan ik toch niks voor hem doen, dacht ik en vertelde eerlijk dat ik geen geld bij me had. Dan kun je me toch wel gedag zeggen, zei hij met zijn schorre stem. Ik schaamde me, al wat hij vroeg was mijn aandacht en niet meer.

Wat kan ik voor je doen, de komende tijd gaan we samen met de diaconie en hopelijk met u op zoek naar het antwoord.



Wat kan ik voor je doen, dat vraagt Jezus in het Evangelie. Jezus heeft al wat voor mij gedaan, heeft een voorbeeld gesteld in zijn leven. Wilde niet zijn eigen dikke ik voorop stellen, ging de weg van dienstbaarheid. En die weg kan ik altijd gaan, dienstbaar aan jou, aan mijn medemens. Dienstbaar aan de samenleving samen met de bestuurders van deze stad.

Wat wil je dat ik voor je doe, vraagt Clouseau zich zingend af als hij zingt. Wie de ander liefheeft begint met die vraag: wat wil je dat ik doe.

Vanuit die vraag nam de Protestantse Diaconie van Nijmegen in 2012 het initiatief om gebouw de Haard te openen als diaconaal hart van de Protestantse Gemeente Nijmegen. Een open hart van en voor de samenleving.

Op weg naar ons tienjarig jubileum willen we het voortouw nemen om samen met allen die zich betrokken voelen bij onze kerk en daarbuiten na te denken over het antwoord op de vraag aan onze omgeving: wat wil je dat ik voor je doe? Zeg maar de vraag naar onze presentie in de Nijmeegse samenleving.

Ga je met ons mee op pad om een antwoord te vinden op die vraag: Wat wil je dat ik voor je doe? Het antwoord kan nog wel eens verrassend zijn.

Theo van Driel, diaconaal werker

GO wordt steeds zichtbaarder

Eerder schreef ik over het op pad gaan met GO. Wel, we zijn aan de wandel gegaan. Maar wie ons bezig ziet, zal ontdekken dat we niet in het wilde weg lopen te struinen. We zoeken mooie plekken en nieuwe weggetjes, maar lopen ook hele stukken op paden, die al van paaltjes voorzien zijn. En in verschillende groepjes lopen we met verschillende doelen of bedoelingen, maar lopen we soms ook een tijdje met een ander groepje samen.

Zo moet ook de stand van zaken bij GO op dit moment gezien worden. Dus dat betekent concreet het volgende: Aan alle groepen zoals PVD's, Buurtcontactgroepen, gespreksgroepen, jeugdwerk etc. vragen we vooral hun mooie werk door te blijven doen (een houvast! de paaltjeswandelings). Daarnaast zwerven we, nieuwe vormen zoekend, rond en vinden zo aanvullingen en aanpassingen op wat al bestaat.

Onze zwerftochten zijn we nu in kaart aan het brengen. De verschillende werkgroepen zijn antwoord aan het geven op vragen als: Waar je nu? Waar willen je naartoe? Hoe ga je dat doen? Welke stappen ga je zetten? Wanneer is het eerste deel van jouw route klaar?

Sommige werkgroepen kunnen hier al heel concreet mee aan de slag zoals de werkgroep Inspiratie en Jeugd en Jongeren. Andere hebben plannen en ideeën, maar moeten nog meer tijd in het opruimen van hindernissen (zoals gebrek aan financiën, gebrek aan voldoende vrijwilligers) steken. Een werkgroep als Pastoraat bestrijkt een dermate groot gebied, dat een keus gemaakt moet worden uit diverse vragen en voor kleine projecten.

Maar GO wordt steeds zichtbaarder: bijv. via de zondagsbrief, voorgelezen verslagen of mededelingen door GO-leden zelf tijdens de diensten. En de werkgroep Communicatie is hard bezig met de website en ideeën rond Over & Weer. Maar laat niet alleen GO goed zichtbaar zijn, maar laten ook wij allemaal als kerkleden onszelf laten zien en van ons laten horen naar elkaar toe. En laat het in ons weer gaan vlammen, gaan oplichten, aangestoken door het pinkstervuur, waardoor wij samen vol vreugde en met nieuw elan op pad gaan.

Namens de GO-groep,
Michèle van der Steenstraten

Kerkdienst gemist?



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren of terugkijken.

Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.



Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25

024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: vacant. Voorlopig kunt u voor pastorale vragen direct contact opnemen met de pastores (zie Contactadressen op p. 10).



Oecumenisch Citypastoraat /
Stadskerk Nijmegen

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de

- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen

- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR

Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl

- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

In memoriam

Herman Nieuwenhuizen

Op woensdag 21 april overleed Herman Nieuwenhuizen die de laatste jaren van zijn leven in de Eikenhorst woonde, Dekkerswald. Hij werd 87 jaar en is in zijn slaap overleden.

Herman Nieuwenhuizen begon zijn loopbaan als (jeugd)predikant en was jarenlang leraar Godsdiensdienst in Nijmegen. Ik ben dan ook meerdere mensen tegen gekomen die hem in die rol hebben meegemaakt. Een grote gestalte met sonore stem, een man die goed was in het stellen van (goede) vragen en ruimte schiep voor zelfstandig denken.

Een dertig jaar geleden werd hij getroffen door een herseninfarct, waardoor hij niet meer aan het werk kwam. Ik leerde hem beter kennen omdat hij zich toen aanmeldde als deelnemer van een gesprekskring. En ik nodigde hem uit om naast mij te gaan zitten en sindsdien hebben we samen die kring begeleid. We hebben altijd de bijeenkomsten samen voorbereid, en Herman wist altijd pakkende vragen te formuleren waar iedereen al vast de gedachten over kon laten gaan.

Hij liet ook ingrijpende vragen aan zichzelf toe, blijmoedig, althans moedig ging hij daar mee om.

Een keer citeerde hij een gedicht van Rainer Maria Rilke, dat we samen kort geleden nog eens aandachtig lazen:

Herfst

De blad'ren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre gaarden;
ze vallen met ontkenkende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk ik naar de andere: het is in alle.

En toch, één is er die dit vallen
oneindig zacht in handen houdt.

Jan Waagmeester

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Bij de persconferentie van 13 april hoopten we dat er voorzichtig aan weer wat meer versoepelingen zouden worden aangekondigd, maar helaas was dat niet het geval en moeten we nog even volhouden en voorzichtig zijn.

Het is fijn dat al veel van onze ouderen zijn ingeënt met een coronavaccin. Dat geeft toch het gevoel van wat meer vrijheid, zeker nu het mooie weer er aankomt. Dat biedt mogelijkheden om naar buiten te gaan in de tuin of op het balkon te zitten en te genieten van de mooie bloemen en planten om u heen. Een wandelingetje door de tuin bij de Ontmoetingskerk is ook altijd mogelijk en de komende tijd is er de Raamexpositie "Water, bron van leven", waar u zich tussen Pasen en Pinksteren weer als vanouds kunt laven aan inspiratie uit de beeldende kunst. Een aantal kunstwerken is van buitenaf te bekijken. De expositie loopt tot 21 mei. Komt u ook een keer kijken?

Pinksteren

Laat vuur in je ontvlammen
als teken in de tijd
dat angst je niet kan vangen
door 't licht dat je verspreidt.

Zijn adem geeft het leven
Zijn Spirit is nabij
ontvang wat wordt gegeven
word nieuw, de geest maakt vrij.

Cobie Verheij - de Peuter

We hebben één gift van 15 euro en drie giften van 20 euro ontvangen. Wij zijn hier erg blij mee en de gevers heel hartelijk bedankt!

Wij wensen iedereen een goede tijd op weg naar Pinksteren!

Hartelijke groeten, de Vrouwendienst

PVD Zuid-West-Oost

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. We hebben online, of misschien wel fysiek aanwezig in de kerk, indrukwekkende diensten kunnen meemaken. Wat is het fijn, dat er ook steeds mensen zijn die de diensten willen opluisteren met hun orgelspel, zang, viool of fluit.

Wij, medewerksters van de PVD, vonden het fijn om de Paasattentie in de vorm van een opfleurend plantje en een kaart met daarop de afbeelding van de weggerolde steen, het lege graf in een zonnige tuin en een aansprekende tekst in dichtelijke vorm, aan huis te kunnen aanreiken. Een moment van persoonlijk contact, elkaar zien en spreken, dat doet goed, zo hebben we ervaren.

Bij onze rondgang misten we twee adressen, waarvandaan zeer trouwe kerkleden, en als vrijwilliger actief, zeer recent verhuisd zijn naar Wijchen: Henk en Ans van Luik en Corrie Vermaat.

De kinderen hebben hen overtuigd dat ze elkaar beter tot steun kunnen zijn, als ze in elkaars nabijheid wonen, nu hun ouders een respectabele leeftijd hebben bereikt.

Met dank vermeld ik hier de goede gaven van 25 en 50 euro die we in deze tijd van 'collecte-schaarste' mochten ontvangen voor de kas van de PVD. We kunnen hiermee weer zorgen voor een bloemetje of anderszins bij ziekte of de viering van een heuglijk feit.

Samenkomen met een groep is helaas nog steeds niet mogelijk. De ziekenhuizen liggen vol met Coronapatiënten. Ook al hebben velen van ons één of zelfs twee vaccinaties gehad; van regeringswege wordt gevraagd of ook wij ons nog aan de voorzorgsmaatregelen willen houden.

En dat doen we met liefde. Want met de woorden van Freek de Jonge, die ik hier graag citeer:

"Wat blijft er over van een wereld zonder geloof in goed en beter, wat moet er worden van ons leven als de Geest ontbreekt?"

Die Geest, dat die zich met Pinksteren rijkelijk over ons mag uitstorten en we daar ontvankelijk voor zijn. Dat wens ik ons allen toe.

Met een hartelijke groet namens de medewerksters van de PVD,

Addie Wanders,
telefoon 024-355 84 71



Nieuws uit de Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79,
6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Van de kerncommissie

In onze vergadering blikten we terug op de diensten van de stille week en het hervatten van de kerkdiensten. We waren allemaal uit onze routine. De predikant had zelfs vergeten de toga in haar koffer te doen. Pas bij aankomst merkte ze dat die te licht was. Het was goed elkaar te ontmoeten en weer als gemeente vierend samen te komen ondanks alle maatregelen van dit moment. We begroeten ook nieuwe bezoekers in onze diensten. Zij komen uit het buitenland zoals Iran en Duitsland.

Op dit moment plannen we geen andere activiteiten buiten de kerkdiensten. De vergaderingen zijn nog steeds digitaal. Met het oog op de verkoop van het kerkgebouw hebben we een begin gemaakt met de boedelscheiding. Er moet een lijst komen met alles wat bij de kerkelijke gemeente hoort en blijft.

De kerncommissie

Gemeentezijn in coronatijd

Kenmerkend voor deze tijd is dat we niet weten welke maatregelen er in de toekomst gelden. Op het moment van schrijven op 20 april zijn net de eerste kleine versoepelingen aangekondigd voor eind april. Het advies van de kerken is dat er diensten met ten hoogste 30 bezoekers te houden of doorgaan met online-vieringen. We hebben ervoor gekozen dat de online video-vieringen doorgaan en daarnaast dat de kernen in hun situatie kunnen bezien of ze ook kerkdiensten in de kerkgebouwen gaan houden. In de kern Nijmegen zijn we met Palmzondag in alle voorzichtigheid begonnen met het houden van diensten. Het is goed elkaar op deze wijze weer te ontmoeten.

Susanne Freytag

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Marije Soethout:
tel. 06 - 306 464 39 /
m.soethout@protestantsekerk.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
m.klijnsma@protestantsekerk.nl



Bachcantate in de Petruskerk

Helemaal zeker is het nog niet, maar we hopen door te kunnen gaan met onze cantates! Een week later dan gebruikelijk: zondag 16 mei. En wel in twee uitvoeringen, om 19.00 uur en om 21.00 uur.

Met streng protocol: beperkt aantal zitplaatsen, begeleiding bij binnenkomen en verlaten van de kerk en de gebruikelijke zorgvuldigheidseisen.

De kerk wordt vooraf en tussendoor grondig geventileerd. Ook nog zonder drankjes na afloop. Sober dus, maar dan genieten we weer van het werk van onze grote Bach.

We werken met een kleine bezetting, en het slotkoraal wordt door de aanwezigen niet meegezongen, maar geneuried (monden dicht!).

Wilt u deze cantate bijwonen? Reserveren is noodzakelijk, via www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 16 mei om 19.00 en 21.00 uur:
cantate BWV 125: "Mit Fried und Freud ich fahr dahin"
Het betreft de al enkele maanden uitgestelde cantate BWV 125: "Mit Fried und Freud ich fahr dahin". Oorspronkelijk geschreven voor het feest van Maria als zij naar de tempel kwam om haar zoon aan de priesters te tonen. Daar wordt



Jesus door de oude Simeon herkend als de door God beloofde Heiland. Hij neemt het kind in zijn armen en heft een loflied aan: "Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede" (Lucas 2: 22-35). Deze lofzang van Simeon werd door Luther in 1524 bewerkt tot het lied "Mit Fried und Freud fahr ich dahin". En dat vormde precies twee eeuwen later voor Bach weer de bron voor deze cantate.

Het is een koraal-cantate naar het stramien dat Bach in zijn tweede jaar in Leipzig volgde. In deze uitvoering zingen de solisten ook de koorpartijen. In het grote openingsdeel laat de sopraan in lange lijnen het eerste couplet horen, omspeeld door flauto traverso, oboe d'amore, fagot en strijkersensemble, en omzongen door de andere stemmen.

Daarop volgt een ontroerende aria voor de alt: "Ook in mijn sterven wil ik naar u, mijn Heiland, uitzien". En dan zingt de bas het tweede vers, begeleid door de strijkers, met tussendoor zijn persoonlijke toevoegingen. Na deze drie droevig gestemde delen breekt het licht door, in een virtuoos duet voor tenor en bas, met daaromheen geweven een jubelend duet voor twee soloviolen plus continuo: "Een onbegrijpelijk licht vervult de ganse aarde".

Met een recitatief leidt de alt, als vaak bij Bach de stem van de gelovige, ons tenslotte naar het door allen samen mee geneuriede laatste vers van Luthers koraal.



Hebreeuwse miniaturen

שלום

Speels

Via een interview met de schrijver A.B. Yehoshua leerden we in de vorige aflevering twee Hebreeuwse woorden voor dementie kennen, het 'duistere' *qehajon* en het 'speelse' *sjitajon*. Qehajon bleek nog Bijbelse roots te hebben, maar hoe zit dat met sjitajon?

De wortel van sjitajon is in de Bijbel niet te vinden. Dat lijkt een kwestie van toeval te zijn want al in de vroeg-Joodse literatuur, van net na de Bijbel dus, komt hij best vaak voor. Een heel gewoon woord met die wortel is bijvoorbeeld *sjetèh*, dat nog steeds gebruikt wordt en dat 'dwaas, zot' betekent. Naast het stroeve, duistere qehajon duidt sjitajon dus op de dwaze, speelse en komische kant die dementie ondanks alles ook kan hebben. Het is goed te begrijpen dat Yehoshua aan sjitajon de voorkeur geeft.

Wie dat in ons eigen land vermoedelijk ook zouden doen zijn de vrouwen achter de website dementees.com. Zij vragen aandacht voor de stem van mensen met dementie, wier 'uitspraken zo kostbaar, levenswijs en vaak ook grappig kunnen zijn.' Aanbevolen!

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Werk maken van je inspiratie

"Het was even zoeken, hoe kunnen we er in tijden van onzekerheid en onrust zijn voor de gemeenteleden? Dat is tenslotte het hart van ons werk, er zijn voor de ander. Door ervaringen te delen en te sparren tijdens colleges zijn we op creatieve mogelijkheden gekomen om de ander te zien, te horen, om samen te gedenken en te vieren."

Een uitspraak van één van onze studenten die werk met studeren combineert en een nieuwe stap neemt door een opleiding te volgen bij Theologie & Levensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau voor verschillende beroepen op: Godsdienst Pastoraal werker, leraar godsdienst en levensbeschouwing, reli-ondernemer en geestelijke verzorger.

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger.

Als je geïnteresseerd bent, kun je onze website of een online open avond bezoeken of je aanmelden voor een proefles. Dat kan via de site: www.windesheim.nl/professionals/hulp-bij-studiekeuze/online-proefles-volgen

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

hogeschool
Windesheim
Dichter bij jou



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoor52@live.nl

Algemene adressen

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 15 juni binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 9 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 13 juni.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2021

nummer 5 - 15 juni
nummer 6 - 17 augustus
nummer 7 - 21 september
nummer 8 - 26 oktober
nummer 9 - 7 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*



Bezoek kerkdiensten

Tijdens een kerkdienst mogen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn op minimaal 1,5 meter afstand en met strikte regels.

Vooraf aanmelden is verplicht:

- Ontmoetingskerk: aanmelden@ontmoetingskerk.net of 024 - 344 14 46
- Maranathakerk: koster@maranathakerk-nijmegen.nl of 024 - 355 45 20
- Bartholomeuskerk: mm.moggre@gmail.com of bel 06 - 251 101 41
- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

De diensten in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk blijven ook online te volgen via de bekende livestreamdiensten.



Zondag 2 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Wim Koopmans (RK)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	dhr. Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	prof. dr. M. Matthias

Collecte voor: 1. Stichting Mawteni
2. PGN

Zondag 9 mei

Maranathakerk	geen dienst	
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Machteld de Mik
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom

Collecte voor: 1. Stichting GAST
2. PGN

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

Stevenskerk	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
-------------	-----------	---------------------

Zondag 16 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds Henk Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Emmanuel Gerritsen / Eugena Awayevu (RK)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	dhr. Toine v/d Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Sectiekeuze
2. PGN

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Erik de Waard
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
Ev. Lutherse Gem.	19.30 uur	prof. dr. M. Matthias
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. Pinksterzendingscollecte (Egypte)

Zondag 30 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Jan Waagmeester
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Conny van den Berg
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 6 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Janneke Ruijs
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Gerard van Hoof / Joska van der Meer (RK)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. B. Heubeck-Duijts

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 13 juni

Maranathakerk	geen dienst	
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Hetty Oudelaar
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	dhr. Jan van Hooydonk

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Vrolijkheid in asielzoekerscentra