

De kerk als gave

Dit jaar is het motto van de Actie Kerkbalans 'Geef om je kerk'. Iedere keer vraag ik me af of je een oproep kunt doen om iemand of iets lief te hebben. En dan nog de kerk? 'Heb elkander lief' staat in het Johannesevangelie (15,12). Het wordt zelfs een gebod genoemd. Kan dit zo worden gevraagd? Of je hebt iemand lief of niet. Jezus die in dit hoofdstuk zijn vrienden toespreekt, voegt er nog een beslissende zin aan toe: 'omdat ik jullie eerst lief heb gehad'. 'Heb lief' is dan geen vraag of eis, maar een consequentie.

De liefde in de gemeente en voor de gemeente, de kerk, heeft een oorsprong. Deze ligt in de liefde van God zelf. Jezus beeldt haar uit en geeft haar door om niet. Mensen die van deze oorsprong weten en daaruit willen leven, vind je in de kerk. Toch? Ik zou het dan liever zo zeggen: wij geven om de kerk, omdat de kerk ons gegeven is als een opvangbekken van de oneindige stroom van de liefde Gods, die je over de aarde draagt. Dit vind ik mooi uitgebeeld bij Marc Chagall in zijn reeks over het Hoge Lied.



Daar geef je toch om? Daar geef jij je toch aan met hart en ziel? En laat ik meteen zeggen dat ik dat ook zie. Heel veel mensen die in onze kerk betrokken zijn doen dit met een geweldige inzet. Deze inzet schiet zelfs ver over de grenzen van de kerk – als instituut gezien – heen tot in alle mazen van de maatschappij, waar gemeenteleden als vrijwilligers meewerken voor allerlei doelen: vluchtelingen, klimaat, zorg voor minder begaafden of validen, politieke partijen en noem maar op.

De kerk die ons gegeven is en die we met elkaar ook zijn en maken, roept juist vele gaven op die in wezen uitdrukking van deze grote liefde zijn.

Laat ik beginnen met de gave van het luisteren en het omzien naar elkaar. We noemen deze gave pastoraat. Dan zijn er weer mensen die prachtig kunnen vertellen over de bevrijdende ontmoetingen tussen God en mensen en mensen onderling – in preken, in theaterstukken en in musicals: een feest voor jong en oud. Er zijn plekken van ontmoeting waar we met elkaar het gesprek aangaan over wat ons raakt in het leven en in de maatschappij. Met elkaar en aan elkaar blijven we leren waar het op aankomt.

Wat wij doen en kerk noemen is liefdewerk met overgave en toewijding. Daar mogen de plekken van ontmoeting in liturgie en pastoraat, leerhuis en diaconaat van getuigen. Daar gaan we toch krachtig in investeren? Daarvoor mogen we best wat geven naast het vele mooie immateriële werk ook een deel van ons materieel inkomen. De kerkgebouwen mogen ervan getuigen, hun mooie, aansprekende inrichting en hun gebruik. U hebt net een kerk verkocht onder de voorwaarde om erin te kunnen blijven als een deel van de Protestantse Gemeente. Ook dit is een investering in de toekomst van uw gemeenschap om bijvoorbeeld voorgangers aan te kunnen trekken die van deze diepe dimensie van de kerk weet hebben en haar over kunnen brengen naar binnen en naar buiten.

Ik wilde het een keer niet over de kwetsbaarheid hebben van de kerk, de krimp en de kramp. Dat is dagelijkse kost en die hoort er ook bij. Het is en blijft mensenwerk. Het is gedragen en daarom wilde ik het hebben over haar mystieke grond in de liefde van God. Zie hier nog een verbeelding van Chagall.



De kerk als verbond van liefde gezien is van een meesterlijke schoonheid, die we met elkaar mogen koesteren, die ons voedt met creativiteit en levensvreugde. Daarom roep ik u ook niet op om te geven, maar ga er gewoon vanuit, dat dit vanzelf gaat omdat u om uw gemeente geeft, om al die mensen die u daar ontmoet, om de muziek die u daar hoort en ijverig meezingt, om die ene mooie preek die je weer in verbinding heeft gebracht met je levensbron, om dat ene kind dat met zijn grote ogen uitnodigt tot een niet vooringegenomen verwondering, om... om...

'Heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb gehad'. Waar dit Woord van Jezus wordt geleefd, is de kerk in balans en meer dan dat: overvloedig aanwezig, rijk aan vrucht en gaven.

Ds. Rainer Wahl

Kerkbalans 2019

Van 19 januari t/m 2 februari vindt Kerkbalans 2019 plaats. In het magazine middenin deze Over & Weer leest u wat deze actie voor onze kerken betekent.

Nashville – een muur van witte mannen



Wat is over de Nashvilleverklaring nog te zeggen dat niet al breed is uitgemeten? Terecht steeg een brede golf van verontwaardiging op die sommige ondertekenaars dusdanig in het gezicht sloeg, dat ze hun instemming met het pamflet hebben ingetrokken. Wellicht heeft de schrik geholpen om met andere ogen de tekst te herlezen en te ontdekken wat hier gezegd is en welke wissels er worden getrokken.

In contact met mijn orthodoxe collegae in Ermelo merkte ik hoe zeer zij verlegen waren met deze verklaring. Langzaam maar zeker zet zich de overtuiging in hun gemeenschappen door, dat homoseksualiteit of een transgenderidentiteit juist geen zelfgekozen bestaansvormen zijn, maar sociale, culturele en biologische gegevens. Deze verklaring kan de hoopvolle gesprekken bij de grond afbreken en raakt de betrokken mensen tot in de grond van hun ziel. Juist die erkenning als voorwaarde van zo'n proces wordt in de verklaring ontkend, verdacht gemaakt en onderuitgehaald. Laten wij aan onze kant dit proces niet verstoren door te hard op onze liberale borst te slaan. Laten we proberen binnen de kerk met elkaar in gesprek te gaan over theologie en gemeente-zijn. In een inclusieve gemeenschap horen ook orthodoxen thuis!

Wat bijvoorbeeld te doen met de gedachte dat wij allen – juist in die verschillen – beeld van God zijn? In Genesis 1, 28 staat als gelijkenis van God niet man of vrouw, maar mannelijk en vrouwelijk. De theoloog zal ook de gedachte moeten toelaten, dat God zijn afspiegeling kan vinden zowel in het ene als ook in het andere en in allebei tegelijk. Is dit nu hetero-, homo- of biseksueel of in potentie alles tegelijk? Dit is maar een voorbeeldje dat laat zien, dat de opstellers en ondertekenaars zich zelf hebben opgesloten achter een muur van gedachteloosheid en wat nog erger is: gevoelloosheid.

Witte mannen schijnen het bouwen van muren op dit moment erg attractief te vinden.

Hoe vaak moet nog worden gezegd en geschreven dat de Bijbel geen in zich zelf afgesloten boek is? Zij is een verzameling van boeken, die weer een verzameling is van fragmenten uit verschillende culturele en historische omstandigheden. Hiermee is geen muur te bouwen. De witte mannenmuur staat niet op Bijbelse grond. Dit schrijvende besef ik, dat ik hen niet kan uitdagen om theologisch en dus kritisch na te denken over de vooronderstellingen in hun eigen opvattingen. Dat is al te veel gevraagd vrees ik. Met deze intellectuele armoede en in beton gegoten taal weerspiegelen zij de narcistisch opgeladen tijdgeest meer dan hen is bewust.

Mij doet het document – althans in zijn Amerikaanse oorsprong – sterk denken aan de 'white male supremacy movement', de beweging van boze, witte mannen die zich in hun vermeende onaantastbare positie bedreigd voelen. Diepe onzekerheid en angst vinden hun weg naar boosheid en haat.

Laat ik afsluitend dit zeggen: als kerk zijn wij een inclusieve gemeenschap van hetero, homo en wat nog meer, maar ook van liberalen én orthodoxen. Laten we de orthodoxen a.u.b. niet over één kam scheren zoals in de media te vaak het geval is. Als inclusieve gemeenschap zijn wij ook een open communicatiegemeenschap. Zoek het relativerende gesprek en zet geen steen op deze muur.

Rainer Wahl



Bijbelleesrooster

vrijdag	18 januari	Ester 1:13-22	dinsdag	5 februari	Jeremia 1:11-19
zaterdag	19 januari	Ester 2:1-11	woensdag	6 februari	Jeremia 2:1-13
zondag	20 januari	Ester 2:12-18	donderdag	7 februari	Jeremia 2:14-22
maandag	21 januari	Ester 2:19-23	vrijdag	8 februari	Jeremia 2:23-29
dinsdag	22 januari	Psalm 26	zaterdag	9 februari	Jeremia 2:30-37
woensdag	23 januari	Lucas 4:1-13	zondag	10 februari	Lucas 5:1-11
donderdag	24 januari	Lucas 4:14-30	maandag	11 februari	Lucas 5:12-16
vrijdag	25 januari	Lucas 4:31-37	dinsdag	12 februari	Lucas 5:17-26
zaterdag	26 januari	Lucas 4:38-44	woensdag	13 februari	Lucas 5:27-39
zondag	27 januari	Ester 3:1-11	donderdag	14 februari	Psalm 36
maandag	28 januari	Ester 3:12-15	vrijdag	15 februari	Jeremia 3:1-11
dinsdag	29 januari	Ester 4:1-8	zaterdag	16 februari	Jeremia 3:12-21
woensdag	30 januari	Ester 4:9-17	zondag	17 februari	Jeremia 3:22-4:2
donderdag	31 januari	Ester 5:1-14	maandag	18 februari	Jeremia 4:3-18
vrijdag	1 februari	Ester 6:1-14	dinsdag	19 februari	Jeremia 4:19-31
zaterdag	2 februari	Ester 7:1-8:2	woensdag	20 februari	Jeremia 5:1-14
zondag	3 februari	Psalm 82	donderdag	21 februari	Jeremia 5:15-31
maandag	4 februari	Jeremia 1:1-10	vrijdag	22 februari	Psalm 137

Reactie van PGN op Nashville-verklaring

Als voorgangers en kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen willen wij in alle duidelijkheid aangeven dat wij een kerk zijn waar een ieder welkom is ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid. Sterker nog, wij zijn met elkaar kerk of we zijn het niet. Het Verbond van God in alle kleuren van de regenboog sluit niemand uit, in tegendeel. Wij geloven in een Jezus die geen mens ooit heeft buitengesloten of het wezenlijke zijn van een mens heeft ontkend of nog erger, afgewezen.

We zetten ons hiermee ondubbelzinnig af tegen hen die veroordelen en uitsluiten. Wij willen een kerk zijn waar een ieder veilig is en het gesprek in alle openheid wordt gevoerd en vanuit het hart. Levend vanuit de alomvattende liefde Gods zijn wij met vele anderen hier in Nederland en elders in de wereld een inclusieve, omarmende gemeenschap.

Namens de voorgangers en de kerkenraad,



10-01-2019

Barend de Gooyert,
voorzitter kerkenraad PGN



Gerbrand Hoek,
scriba kerkenraad PGN

Herdenking bombardement op Nijmegen

Op vrijdag 22 februari is het 75 jaar geleden dat onze stad werd gebombardeerd. De herdenking zal een bijzonder karakter hebben. De herdenking begint om 11 uur met een plechtigheid in de Stevenskerk. Daar zullen het woord voeren de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en Mr Mark Simmons, die Coventry Cathedral vertegenwoordigt. Capella Cumerana zal een aantal liederen ten gehore brengen. De herdenking zal worden voortgezet bij monument De Schommel, vanaf 12.30 uur. Om 13.28 uur zullen overal in Nijmegen de klokken luiden: het is het tijdstip waarop de bommen vielen.

Ondergetekende is namens de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken betrokken bij de voorbereiding van de herdenking.

Henk Gols

De weg van de liturgie

In de maand januari volgen wij Jezus bij zijn eerste stappen door het evangelie. Het zijn de zondagen 'na Epifanie', nadat Hij 'verschenen' is: als een steen in de vijver van de wereld gevallen, onthuld aan verre vreemdelingen uit het oosten, gedoopt in de rivier de Jordaan, gedronken als een verrassende primeurwijn op de bruiloft te Kana. Zaterdag 2 februari is in de liturgie van de kerk een markatiepunt. Het is het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, veertig dagen na zijn geboorte. Dat feest vormt de afsluiting van de kerstcyclus. U kunt er iets van meemaken in de Engelse Koorvesper die juist op die dag om 16 uur in de Stevenskerk wordt gehouden. Na 2 februari, in de overgangstijd tussen winter en voorjaar, beginnen we onze aandacht te richten op de komende paascyclus. In de anglicaanse traditie worden de zondagen dan al niet meer van Epifanie af maar naar de Veertigdagen tóe geteld (de vijfde, vierde, derde, tweede, laatste zondag vóór de Vasten). Wie nog niet gedoopt zijn of belijdenis van het geloof hebben afgelegd, melden zich nu haastig, zodat zij zich vanaf Aswoensdag 6 maart veertig dagen lang kunnen voorbereiden op hun doop of belijdenis op het Paasfeest (20-21 april).

Henk Gols



Diaconale collecten



Zondag 20 januari - Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 27 januari - Sectiekeuze

De diakenen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectedoel. Let op de afkondigingen in de kerk.

Zondag 3 februari - Werelddiaconaat

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroeveren zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken bereiden we mensen voor op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.

Zondag 10 februari – Stichting Huis van Mariam

Deze stichting biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen uit de regio Nijmegen, die geen verblijfspapieren hebben.

Zondag 17 februari -

Ethiopiërs zijn droogte gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



18 januari: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e vrijdag van de maand terecht kunnen voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.



Het eerstvolgende Repaircafés vindt plaats op vrijdag 18 januari van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis,



28 januari: Vrijwilligerscafé

Vluchtelingen zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. In praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. De werkloosheid onder vluchtelingen is hoog. Nu de arbeidsmarkt aantrekt verbeteren de kansen van vluchtelingen.

Welke ervaringen hebben vluchtelingen, welke wetten en regels zijn er, hoe kunnen vrijwilligers vluchtelingen ondersteunen op hun weg? Hierover gaan we in gesprek. We zijn verheugd dat Astrid Peerenboom onze gast is. Astrid heeft bijzonder veel ervaring in het begeleiden van vluchtelingen naar werk. Zij heeft een eigen bedrijf en werkt o.m. voor gemeenten en de Provincie, en heeft passie voor vluchtelingen!

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag 28 januari en 29 april, van 15.00 tot 16.30 uur in het Huis van Compassie. Iedereen is welkom: vrijwilligers van Nijmeegse organisaties en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis en opgave is niet nodig. Meer info: poels@huisvancompassienijmegen.nl

Huis van Compassie op film!

Wilt u nader kennis maken met het Huis van Compassie? In deze film (4 minuten), krijgt u in beeld en geluid een indruk van wie wij zijn en waar wij als Huis van Compassie voor staan.

De film is gemaakt in opdracht van Movisie in Utrecht, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, tijdens een bijeenkomst hierover in het Huis van Compassie.



Bekijk de film op: www.huisvancompassienijmegen.nl

Eet mee bij 'Iedereen kookt voor elkaar'

In oktober is een groep gestart die 4 maanden lang wekelijks op donderdag samen kookt, eet en een thema bespreekt. In groepjes worden steeds 2 gangen bedacht, de boodschappen gedaan, de tafel gedekt, gekookt en afgewassen. Er is plek voor gasten om tegen betaling aan te schuiven en mee te genieten van de lunch.

De taakverdeling en voorbereidingen beginnen 's morgens en we eten met zo'n 15 mensen om 12.30 uur. Na het eten nemen we de tijd om over een thema te praten en zelf ook een keer iets te presenteren. Er komen een paar keer gast-sprekers, bijvoorbeeld om iets te vertellen over gezond eten.

Deze lunch is op de volgende donderdagen om 12.30 uur: 24 en 31 januari en 7, 14 en 21 februari. De lunch kost 7,50 euro. Graag aanmelden bij Miriam: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl of bel 024 - 322 84 80.

25 januari: Film 'Like father, like son'

We laten dit seizoen in het Huis van Compassie vier films zien met een hart en een ziel en met diepgang. Vrijdag 25 januari vertonen we 'Like Father, like son', van de uit Japan afkomstige regisseur Kore-eda. Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn.



Ze staan voor een dilemma: wie beschouwen ze als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes ruilen? Dat melodramatische gegeven over de keuze tussen nature en nurture werkt Gouden Palm winnaar Kore-eda (o.m. regisseur van Shoplifters, Still Walking, After Life) in zijn typisch onderkoelde stijl uit. Like Father, Like Son is een film die je juist met z'n terughoudendheid weet te raken.

Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje. Het nagesprek wordt geleid door Riekje Dunnewind. Met bijdragen van Kees Waardenburg.

Huis van Compassie, Groenestraat 170 in Nijmegen
Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur
Toegangspreis 7,- of naar draagkracht, inclusief koffie en een drankje.
Aanmelding is niet nodig.

Hogere bijdrage Kerkbalans mogelijk?

Het zal niemand ontgaan zijn dat onze kerk financieel in zwaar weer verkeerd. Niet dat we morgen niet meer aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen, maar het 'uur U' nadert met rassen schreden. Gelukkig hebben generaties voor ons een gevulde bankrekening achtergelaten, anders was het al enige tijd geleden einde oefening met onze kerk geweest.



Iedere huishouden heeft jaar op jaar te maken met hogere kosten en als de inkomsten daarmee geen gelijke tred houden, komen we in de problemen. Er wordt gestaakt en de kranten staan er vol van. We gaan erop achteruit! Ook in de kerk is dit het geval. We kunnen als kerk echter niet staken om duidelijk te maken dat onze inkomsten geen gelijke tred houden met onze uitgaven.

Helaas moeten we constateren – overigens zonder met de vinger te wijzen en zonder het verhaal van de weduwe met haar penningske te vergeten – dat heel veel mensen de bijdrage aan de kerk al meer dan tien jaar niet hebben verhoogd. Ook stellen wij bij gevers zelfs een vermindering van de jaarlijkse bijdrage vast. Misschien is de kerk in hun ogen ook minder waard?

De meest in het oog springende oorzaak is natuurlijk het geringere aantal bijdragende kerkleden, ieder jaar vallen er gevers weg. Dit komt niet alleen door het overlijden van gemeenteleden, maar gebeurt ook al door een verhuizing naar elders. Eveneens is duidelijk dat jonge mensen veel minder een band met de kerk hebben en dientengevolge ook weinig tot niets bijdragen.

De kerkelijke uitgaven en in het bijzonder de uitgaven voor personeel en onderhoud stijgen ieder jaar met zo'n 5 %, de inkomsten verminderen ieder jaar met zo'n 10 %. Iedereen zal begrijpen dat dit op den duur onhoudbaar is. Een belangrijke, structurele besparing vormt het niet meer volledig opvullen van de twee vacatures wegens het emeritaat van twee van onze predikanten. En wat te denken van de twee pastorieën die de afgelopen periode verkocht zijn? Hierdoor kon ons vermogen weer toenemen; zeer welkom want het begon al aardig te slinken. Maar als we dan aan de kerkgebouwen komen, wordt iedereen ineens wakker en protesteert.

Bezuinigingen gaan altijd gepaard met inkrimping, van wat dan ook. Niet leuk, maar wel een noodzakelijk gevolg hiervan! We zullen door die zure appel moeten heen bijten.

De kerkrentmeesters roepen u op eens kritisch naar uw huidige jaarlijkse bijdrage te kijken en vraagt u – als het even kan – uw bijdrage te verhogen.

Iedereen die nu niet geeft, met welke intentie dan ook, moet weten dat een lidmaatschap van de kerk geld kost. Uw kerk dient ook aan provinciale- en landelijke organisaties een bijdrage te betalen en daarvoor is het aantal leden de grondslag. Dus ook voor niet-betalende leden moet onze Protestantse Gemeente te Nijmegen betalen. Wilt u hier a.u.b. nog eens bij stilstaan.

Tegen de mensen die naar eer en geweten bijdragen, zeggen we: heel hartelijk bedankt!

Aart Goosensen,
waarnemend voorzitter CVK

Jongeren theaterweekend: doe je mee?

Wil je samen met een grote groep leeftijdsgenoten in één weekend je eigen draai geven aan een bijbelverhaal? Veel oefenen, lachen, zingen, de voorstelling op zondagmiddag en niet te vergeten het feest op zaterdagavond, zorgen weer voor een geweldig weekend. We gaan (bijna) alles bedenken in het weekend van 26 en 27 januari. Het eindresultaat kan iedereen komen bekijken op zondag 27 januari om 17.00 uur.

Dit jaar gaan we een mooi eigentijds theaterstuk maken van het bijbelverhaal over Rachel en Lea: twee zussen die beiden trouwen met Jacob.

Welke workshop kies jij?

SPEL: Soms een tikkeltje overdreven in de klas? Voor de spiegel oefenen in huilen op commando? Dan kun jij het verhaal vertellen op het podium.

FOTO/FILM: Ben jij de cameraman/vrouw die we zoeken? Of de (pers)fotograaf in wording?

ZANG: Ooit gedroomd om de sterren van de hemel te zingen? Er zijn genoeg mooie liedjes. Heb je zelf een goed idee; laat het 'horen'.

BAND: Speel jij al jaren in een band of ben je een nieuw talent? Elk instrument is welkom!

DECOR: Het toneel zonder decor is maar kaal en leeg. De meest creatieve mensen maken er samen iets moois van.

KLUSTEAM: Ben je aardig sterk en kun je zware dingen tillen? Help het podium opbouwen en nog veel meer!

Voor wie?	Vanaf 12 jaar (of groep 8)
Waar?	Ontmoetingskerk (Meijhorst 70-33)
Programma?	Zaterdag 26 januari 10.30u start workshops, 18.00u eten en feest, 00.00u einde feest (thuis slapen) Zondag 27 januari 12.30u repeteren, 17.00u uitvoering
Prijs?	7,50 euro bij aankomst betalen (contant) (inclusief maaltijden en 2 consumpties)

Aanmelden?

Stuur een mailtje naar: theaterweekend@gmail.com

Dan krijg je de folder en een aanmeldformulier. Je kunt ook je vragen mailen.

Nog enkele praktische opmerkingen voor Kerkbalans

1. Wilt u a.u.b. bij elke betaling voor Kerkbalans uw "registratienummer" vermelden? Dit is maakt het verwerken van uw betaling namelijk een stuk eenvoudiger. Het nummer staat op het toezeggingsformulier, linksboven bij uw naam als *gereg. nr.* Op de acceptgiro vindt u dit nummer terug in het betalingskenmerk.

2. Als u via automatische incasso betaalt, houdt u er dan rekening mee dat de toezeggingen pas na de twee actieweken, begin februari, kunnen worden verwerkt en er daarom pas vanaf de maand februari automatisch kan worden geïncasseerd. Vandaar dat de bijgeleverde acceptgiro is bedoeld om alleen voor de maand januari te betalen.

3. Al uw betalingen voor Kerkbalans s.v.p. overschrijven op rekening NL74 INGB 0008245143, met omschrijving Bijdrage Kerkbalans 2019.

Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag



Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470,
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr.NL15ABNA0447964720
kas wijkgemeente Landwijk

Terugblik en vooruitblik

We kunnen terugkijken op mooie kerstvieringen; kerstavond in ons mooi kerkje bracht veel mensen op de been. De viering werd opgeluisterd door Bartholomeus Ensemble, dit jaar naast Atie Blankesteijn (orgel) en Paul van Woerkom (cello) uitgebreid met Geeske Dam (hobo), dit trio bracht ons prachtige muziek. Dank daarvoor. En daarna was het nog een tijd heel gezellig met glühwein en warme chocolademelk.

Kerstochtend, weer een mooie viering waarin Jan Waagmeester voor de kinderen (en de ouderen!) een 'prachtig geboorteverhaal van Lucas' van Nico ter Linden voorlas. Floris las een verhaal

voor terwijl Merel en Gijs het uitbeelden, een heel mooi verhaal over ware vriendschap. Alle drie verdienen ze een dik compliment voor dit prachtige stukje. De kerkgangers werden door de kinderen ook nog verrast met een mooie versierde kaars, de kinderen van Landwijk hadden die kaarsen in de week voor Kerstmis tijdens een kindernevendienst versierd, prachtig!
Al met al hebben we weer kunnen genieten van mooie kerstvieringen.

En nu dan het nieuwe jaar in, veel veranderingen staan ons te wachten. De onderhandelingen over de verkoop van de Maranathakerk zijn al in volle gang.

U heeft al kennis kunnen maken met ds Rainer Wahl, hij zal ons bij de hand nemen bij alle veranderingen, hij heeft al een paar keer gesproken met de sectieraad en wij zijn heel blij dat hij ons gaat helpen bij het uitzetten van het beleid van de PGN. Ook blij zijn wij met Marije Klijnsma, de kerkelijk werker, ook met haar heeft u kennis kunnen maken. Marije gaat ons helpen de pastorale werkgroep op te zetten, zodat we ook in de toekomst naar elkaar kunnen blijven omkijken. Een aantal van u heeft zich al opgegeven voor deze werkgroep, (dat kan overigens altijd nog) en eind februari krijgt u hier meer over te horen.

Op uw verzoek hebben we veel gastpredikanten (gast sprekers) uitgenodigd, de werkgroep 5^{de} zondag zal een paar keer de viering verzorgen, een zangdienst, een radiodienst. Allemaal vieringen die u heeft aangevraagd en wij verwachten dan ook dat er flinke aantallen mensen in de kerk zullen zijn tijdens de vieringen.

Ook in 2019 zullen er weer Taizévieringen plaatsvinden in ons kerkje, de eerste is op 25 januari, elders in deze O&W kunt u er meer over lezen.

Voor de mensen die weer graag naar "bijbellezen" willen: dat kan, u kunt zich

aansluiten bij de dinsdagmorgenkring o.l.v. Henk Gols, elke tweede dinsdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur in de Maranathakerk. De kring is niet gebonden aan een sectie, dus iedereen is welkom.

Zo staan er ons ook in dit nieuwe jaar weer veel mooie dingen te wachten, ik wens u allen in dit nieuwe jaar geluk, gezondheid, dat u veel warme mensen om u heen mag hebben en God in ons midden.

Else Schaberg

Taizéviering

De eerste Taizéviering in het nieuwe jaar heeft als thema 'moed'.

Misschien heeft u wel als voornemen om in het nieuwe jaar wat 'moediger' te worden, maar ja wat is dat eigenlijk 'moed'? Is het een deugd, een psychologisch kenmerk of een karaktertrek? Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen lichamelijke moed en morele moed.

Maar moed is moeilijk uit te leggen want wat voor de één erg moedig is, kan een peulenschil zijn voor een ander.

Moed kan in je schoenen zinken, je kunt ontmoedigd zijn, moed der wanhoop maakt je klein.

'Houd moed' krijg je dan vaak te horen, maar hoe doe je dat dan? Met de moed der wanhoop strijden, daar wordt je mismoedig van. En dat vereist dan weer nieuwe moed.

En zo kunnen we nog even doorgaan om over 'moed' na te denken. Genoeg stof dus om over na te denken en daar geven we u graag de gelegenheid voor tijdens de Taizéviering van 25 januari.

Na de viering kunnen we nog even n-praten onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom op vrijdag 25 januari om 19.30 uur.

Voedselbankactie 16 december 2018

Waarin een kleine gemeente groot kan zijn. Heel erg bedankt mede namens de cliënten van de voedselbank!





Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
 Website: www.ontmoetingskerk.net
 Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net
 Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
 Secretariaat:
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
 Pastoraat (tijdelijk):
 voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige
 vragen via mailadres scriba
 Bespreking kerkrumtes:
 via de website (zoek op 'zaalbeheer')
 Rekeningnummer sectiekas:
 NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
 sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
 Inleveren kopij Over&Weer:
redactie@ontmoetingskerk.net

Bij de diensten

De tijd tussen Kerst en de 40-dagentijd wordt ook wel Epifanie genoemd, dit betekent verschijnen. Op deze zondagen van Epifanie vieren we dat Christus in onze wereld is verschenen en lezen we wat dat voor ons betekent. In de dienst van 20 januari is Dhr. Piet v.d. Heide onze voorganger. Op 27 januari zal Ds. Henk Gols voorgaan in de dienst. In de Ontmoetingskerk is dan al duidelijk te zien dat er op zaterdag volop gewerkt is door de jongeren en vrijwilligers van het jongerentheaterweekend 2019. Dit jaar staat het verhaal van Rachel en Lea centraal. Om 17.00 uur is iedereen welkom om het eindresultaat te komen bekijken. De 1^{ste} zondagviering van 3 februari is weer om 10.30 uur. De voorbereidingsgroep en Joska v.d. Meer maken er samen met het kinderkoor een mooie viering voor jong en oud van. Ds. Henk Gols zal in de dienst van Schrift en Tafel op 10 februari voorgaan. Op 17 februari verwelkomen we Mw.

Ds. Machteld de Mik - van der Waal als voorganger. Zij is predikant in de Betuwe en de dochter van Ds. W. van der Waal, de eerste predikant in Dukenburg. Voor haar en misschien ook voor u na vele jaren een weerzien in de Ontmoetingskerk. Het koor Joy zal een muzikale bijdrage geven aan de dienst. In de dienst van 24 februari zal Ds. Paul Oosterhof voorgaan.

Ten slotte brengen we alvast de 1^{ste} zondagviering van 3 maart onder uw aandacht. Binnenkort begint de voorbereiding van deze dienst samen met Marije Klijsma. Wilt u ook een keertje meedenken en/of doen? U bent van harte welkom!

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert

De medewerksters van de PVD wensen u een gezegend en gezond 2019. Ongetwijfeld hebben we ook dit jaar weer een aantal prettige middagen met elkaar. We kunnen in ieder geval terugkijken op een fijne kerstviering eind december.

De eerstvolgende ouderenmiddag is op **donderdag 31 januari**. We starten het seizoen dan weer met onze traditionele BINGO. We hebben voor een aantal verrassende prijsjes gezorgd. We **starten om 14.00 uur** met koffie /thee en een traktatie. Gelegenheid genoeg om lekker bij te kletsen. Daarna spelen we dus enkele rondes bingo, Mocht u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 29 januari contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld.

In verband met de verschijningsdatum van de eerstvolgende Over en Weer willen we u nu alvast attenderen op de daaropvolgende ouderenmiddag. Deze zal plaatsvinden op **donderdag 28 februari**. We beginnen dan op **half vier**. Na de gebruikelijke koffie / thee gaan we dan met elkaar een quiz spelen (hersengymnastiek). Ter afsluiting eten we met elkaar eigengemaakte erwtensoep. U kunt zich t.z.t. middels het strookje op de uitnodiging opgeven. Daarop kunt u eventueel ook aangeven of we vervoer voor u moeten regelen.

We hopen u allen te zien op donderdag 31 januari.

De Vrouwendienst

Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart: 10.00 uur

U bent van harte welkom op deze jaarlijkse viering waarin het gebed de hele wereld rondgaat.

Gedurende 24 uur worden ergens in de wereld bijeenkomsten gehouden, waar dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Uur na uur ontwakten weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is begint in Noord, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag.

Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema is: "Welkom, God nodigt je uit!" Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse projecten in Slovenië ingezameld. Zie www.wereldgebedsdag.nl voor meer informatie

Na afloop nodigen wij u graag uit voor een kop koffie of thee.

Werkgroep WGD

De Bijbel en kerkelijke rituelen

vrijdag 1 februari: 19.00 uur
 Deze avonden (van 19.00 – 21.30 uur) zijn bedoeld voor wie zich (opnieuw) wil verdiepen in de Bijbel en kerkelijke rituelen. Aandacht in deze bijeenkomsten voor o.a.: in 7 dagen schiep God de wereld, elkaar 70 x 7 vergeven, de regenboog met 7 kleuren, de 7 sacramenten, de 7 werken van barmhartigheid.

Info en opgave: Joska van der Meer. (joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net)
 Overige data: 22 feb., 15 mrt., 5 apr.

Ontmoetingsgroep 25+

woensdag 13 februari: 20.00 uur
 Na gesprekken over een Bijbeltekst gaat het over hoe onze levensboom er uitziet. We verkennen onze wortels en wat er groeide per jaarring, hoe en met wie we vertakt zijn en welke vruchten we (hopen te) dragen. De groep vindt het leuk om weer nieuwe deelnemers te ontmoeten in de leeftijd 25 – 40 jaar. Zij kunnen gewoon instromen. De begeleiding van deze groep is afwisselend in handen van pastor Joska v.d. Meer en pastor Jeanne Rens.

Leesgroep

woensdag 6 februari: 20.00 uur
 Deze groep leest het boek "Raak de wonden aan" van Tomas Halik: Over niet zien en toch geloven. Gespreksleider: Hans van Gennip (j.vangennip@zeits.ru.nl)
 Dit boek kreeg van de Trouwrecensent 5 sterren: Dit is zo'n boek waarvan ik zeg: als ik geen christen was, zou ik het nu erg graag worden. Iedere bladzij dwingt me om een paar minuten uit het raam te staren, te peinzen en het hart van mijn eigen (on)geloof te betreden.
 Overige data: 27 feb., 20 maart, 9 april, 8 mei, 29 mei, 19 juni



Geloven Nu

woensdag 23 en vrijdag 25 januari:
10.00 uur

Wij lezen deze keer de laatste twee hoofdstukjes van het boek Ruth. We vragen ons af wat dit verhaal ons vandaag de dag wil zeggen. We spiegelen het aan ons eigen verhaal. U bent van harte uitgenodigd mee te komen doen.

Begeleiding: Theo van Grunsven en Ineke Keizers. Als u een mailtje stuurt naar Ineke@keizers-teunissen.nl krijgt u de tekst toegestuurd.

Overige data: 20 en 22 febr., 20 en 22 mrt., 24 en 26 apr., 22 en 24 mei

Geleide meditaties

donderdag 7 februari: 10.00 uur
In de vastentijd een vijftal geleide meditaties. We volgen het thema van de kerk. Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe verzorgen deze bijeenkomsten.
Overige data: 14 mrt, 21 mrt, 28 mrt., 4 apr., 11 apr., 9 mei en 6 juni

Stiltemeditatie

donderdag 24 januari: 10.00 uur
Stiltemeditatie betekent dat je in staat bent om gedurende een bepaalde tijd je te concentreren op een bepaalde methode om je lichaam, je adem en je geest te verstillen.
Vooral de oosterse meditatietechnieken hebben hier veel ervaring mee. Welkom om de twee weken in zaal A waar Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe je begeleiden.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Overige data: 21 feb. en 23 mei

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.



Ga hiervoor naar de website van PGN:
www.pkn-nijmegen.nl
(onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Verhuur Petruskerk: mevr. van der

Heijden, tel: 024-3733339 of 06-21 57 78

26;

email: fvdh@dds.nl

Auto-ophaalendienst: A. Schalk – 350 57 39

M. Vogelesang – 377 25 78, of H. Wiedhaup

- 360 21 32 of b.g.g. 06 25 024 667

In memoriam

Onverwacht overleden is op 16 december Johanna Cornelia van der Werff-Smeenck, echtgenote van Joop van der Werff; moeder van Vivianne, Jeroen en Maarten; grootmoeder van vier kleinkinderen. Ze werd geboren op 3 december 1943, in Westkapelle op Walcheren. Ze was een gelovige vrouw, behulpzaam en communicatief, ze had hart voor mensen. Voordat ze kinderen kreeg en nadat die waren opgevoed, werkte ze in de verpleging c.q thuiszorg. Ze kerkte in de hervormde Pauluskerk. De afgelopen 10 jaar ging ze achteruit, fysiek en geestelijk, maar ze bleef prettig in de omgang, genoot van gezelschap, bleef dankbaar en vreugdevol. Bij het avondeten gleed ze zomaar uit het leven weg, in de armen van haar man.

Op 22 december heeft de crematie plaatsgehad. Een van de kleinkinderen las een zelfgemaakt gedicht over de ster van Kerstmis, die hoop en licht geeft. Wij hebben haar toevertrouwd aan de Eeuwige en zijn feest.

Henk Gols

Protestantse Vrouwendienst Zuid/West/Oost

Uren, dagen, maanden, jaren rijgen zich aaneen in het leven, maar 'rijgen' gaat voor velen in een veel langzamer tempo dan wij de jaren aan ons voorbij voelen gaan.

We denken terug aan de kersttijd met mooie vieringen. Zo ook onze P.V.D.-kerstmiddag: rijk aan inhoud, waarin de betekenis van Jezus' geboorte opnieuw beleefd kon worden door het altijd weer zo bijzonder aansprekende kerstevangelie, door de gezongen liederen, de overdenking, prachtige muziek, door gedichten en het vrije kerstverhaal.

Om krachtvoer op te doen voor het nieuwe jaar nodigen wij u, alle ouderen van de PGN- Zuid/West/Oost, uit om op 22 januari om 14.30 u. naar de Maranathakerk te komen voor een bijeenkomst met een drankje en een stampottenmaaltijd, waarbij gekozen kan worden uit diverse soorten. Voordat we aan tafel gaan, hebben we ruimschoots de tijd om elkaar de beste wensen voor 2019 te doen toekomen. Ook doen we enkele spelletjes bingo. Daarbij staan een aantal gedichtjes van Annie M.G. Schmidt in de hoofdrol. Hoe dat kan? Komt u naar deze gezellige middag, dan wordt het duidelijk.

Van harte welkom alle 65-plussers op deze nieuwjaarsreceptie! Bent u de 22e januari niet in staat om te komen, misschien door ziekte geveld, dan wensen wij, vrijwilligers van de Protestantse Vrouwendienst, dat heil en zegen in 2019 u toch rijkelijk ten deel zullen vallen.

Omdat het volgende nummer van Over & Weer pas eind februari zal verschijnen, deel ik u nu ook mee, dat we de 4e dinsdag, 26 februari om half 3 onze bijeenkomst hebben.

Voor de vrijwilligsters van PVD-Zuid-West: de vergadering zal zijn op woensdag 13 februari om 2 uur in de Maranathakerk.

Hartelijke groeten voor ieder, namens
alle medewerksters,
Addie Wanders: tel. 3558471

Bloemen in de Maranathakerk

Met veel aandacht en plezier hebben Ineke Sikkens, Co Heurter en Ans te Kieffe in onze Maranathakerk de bloemen uitgedeeld aan zieken, nabestaanden, jubilarissen enz. Zij deden dit jaren met veel inzet en zorg en aandacht en brachten ze ook regelmatig weg. Zij deden dit met hulp van anderen, onder wie Mieke Berkel-

jon, Rie Krommehoek en Anneke Jansen en anderen. Vanaf deze maand, januari 2019, wordt dit centraler geregeld.



Mieke van den Brandt zal dit gaan doen. Aan haar kunt u wekelijks vóór vrijdag telefonisch of per mail doorgeven wie er die zondag voor een bloemetje uit onze gemeente in aanmerking komt. Dit kunt u doen naar het volgende mailadres: miekevdbbrandt@zonnet.nl of per telefoon naar nummer 024 - 6639584. Ineke, Co, Ans en al die anderen wij danken jullie zeer hartelijk voor dit werk, jaren gedaan.



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail: s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Kerkdiensten (om 10.00 uur)

20 januari (2e zondag na Epifanie),
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal
3 februari (4e zondag na Epifanie),
ds. S. Freytag, Viering Heilig Avondmaal



Oecumenisch Citypastoraat / Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl)
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadres:
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steuinfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

STEVENSKERK

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd.

Het **wekelijks vrijdagmiddaggebed** in de Stiltekapel van de Stevenskerk wordt onderbroken in januari en februari.

Engelse Koorvespers met Capella Cumerana op (bijna) elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur; 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni.

SINT JACOBSKAPEL

De St. Jacobskapel aan het Glashuis

ligt op een oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Voor velen uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun pelgrimage. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur: 'Jacobsviering voor mensen onderweg'. Zondag 10 februari: voorganger Ds Perla Akerboom-Roelofs.

In memoriam

Op 2 januari is overleden Henri Otte, echtgenoot van Louise ('Wies') Otte-Weening. Hij is 75 jaar geworden. In zijn werkzame leven was hij gemeentepredikant te Aagtekerke, Papendrecht en Veghel. Ook is hij in Zeeland als diaconaal consulent werkzaam geweest. Hij was theologisch bevlogen en sociaal bewogen. Tot zijn dood maakte hij deel uit van de 'Miskotte-ABC-leesgroep Kleve-Didam', die in zijn huis te Kleef samenkwam. Dwarse theologie combineerde hij met regelmatig kloosterbezoek. De laatste jaren bezocht hij samen met Louise de kerkdiensten van het Oecumenisch Citypastoraat in de Stevenskerk. Het afgelopen jaar leek hij van het leven afscheid te nemen: hij stopte met hobby's, ruimde de losse spullen van zijn leven op en deed boeken van de hand. Vlak voor zijn sterven ontving hij de ziekenzegen. Op 8 januari hebben wij hem vanuit de Stevenskerk begraven. Moge de Eeuwige zich over hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen ontfermen.

Henk Gols

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.

Maakt u het licht aan in de Stevenskerk?

De Stevenskerk is het icoon van Nijmegen. Het silhouet van de kerk is al van verre herkenbaar. Het interieur is minstens zo speciaal, maar werd tot nu toe spaarzaam en ondoelmatig verlicht. De oude verlichting vrat niet alleen veel energie, maar was ons grandioze monument onwaardig. Zo weet bijna niemand dat er een prachtig beeld van Sint Stephanus in de kerk staat. Om het interieur met alle bijzondere bouwkundige details goed te kunnen belichten - zonder de energiekosten te verhogen - ontwierpen lichtarchitecten Hoebink en Daniëls een nieuw, duurzaam lichtplan. Ruim zestig nieuwe pendels met daarin de allernieuwste led-techniek gaan de vloer en de stucgewelven sfeervol aanlichten. Ruim 164 meter led-strips maken het houten tongewelf en de arcaden op de koormuur voor het eerst goed zichtbaar.

Voor het nieuwe lichtplan is al ruim 280.000 euro bijeengebracht, maar dat is net niet genoeg; er is nog 35.000 euro nodig. Vandaar dat de Stichting Stevenskerk is begonnen met de crowdfundingcampagne 'Maakt u het licht aan in de Stevenskerk?'

Kijk op dusupport.nl en klik op 'Ontdek projecten'.

Bekijk ook het leuke campagnefilmpje: www.stevenskerk.nl (onder 'nieuws').



Taizéviering in Kleine Bartholomeuskerk

De eerste Taizéviering in het nieuwe jaar heeft als thema 'moed'.

Misschien heeft u wel als voornemen om in het nieuwe jaar wat 'moediger' te worden, maar ja wat is dat eigenlijk 'moed'? Volgens Van Dale is moed:

1 het binnenste van de mens; = gemoed
2 onverschrokkenheid, dapperheid: moed putten uit hoop, kracht ontnemen aan; de moed erin houden het niet opgeven; de kracht proberen te vinden om iets te doen.

Is het een deugd, een psychologisch kenmerk of een karaktertrek? Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen lichamelijke moed en morele moed. Maar moed is moeilijk uit te leggen want wat voor de één erg moedig is, kan een peulenschil zijn voor een ander. Moed kan in je schoenen zinken, je kunt ontmoedigd zijn, moed der wanhoop maakt je klein. 'Houd moed' krijg je dan vaak te horen, maar hoe doe je dat dan? Met de moed

der wanhoop strijden, daar wordt je mismoedig van. En dat vereist dan weer nieuwe moed.

En zo kunnen we nog even doorgaan om over 'moed' na te denken. Maar als het je dan echt aan moed ontbreekt, mag je weten dat God je wilt helpen, Hij geeft je houvast:

Psalm 23: 4

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Genoeg stof dus om over na te denken en daar geven we u graag de gelegenheid voor tijdens de Taizéviering van 25 januari. Na de viering kunnen we nog even napraten onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom op vrijdag 25 januari om 19.30 uur in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen!

Bestuurslid gezocht voor De Verwondering

Vanwege groei van onze activiteiten en vertrek van bestuursleden zoekt stichting De Verwondering 2 bestuursleden. De Verwondering zet zich in voor studenten en mensen aan de rand van de samenleving in Nijmegen, vanuit ons pand in het centrum van Nijmegen. Dit doen we bijvoorbeeld door het studentenwerk Perplex en de inloopmaaltijden waar iedereen welkom is. Ons doel is om bezoekers een verwelkomende plek te bieden en het evangelie uit te dragen.

We zoeken twee betrokken bestuursleden met hart voor de mensen in Nijmegen. Belangrijke taken van het bestuur zijn meedenken over visie & beleid en het signaleren van & actief inspelen op mogelijkheden om onze activiteiten te verbreden of verdiepen. Specifiek zoeken we mensen die een actieve rol kunnen spelen in netwerken, PR of werving van financiën. Er is de mogelijkheid om eerst een half jaar mee te lopen om de stichting en het bestuurswerk te leren kennen. Tijdsbesteding: ca. 8 uur/maand. Interesse? Neem contact op via info@de-verwondering.nl

Huiskamergesprekken over Murat Isik

In 2017 verscheen "Wees onzichtbaar", de tweede roman van Murat Isik. Het heeft even geduurd, maar toen kreeg en krijgt dit boek vele, vele lezers! In 2018 ontving hij de Librisprijs en de prijs van de Boekhandel. Deze roman vertelt het verhaal van de Bijlmermeer en wel vanuit het perspectief van een jongen, geboren in Izmir, Turkije. Dit jongetje rijdt op vijfjarige leeftijd samen met zijn moeder en zijn zus Nederland binnen. De verloedering van de Bijlmermeer krijgt in dit boek persoonlijke trekken door de wederwaardigheden van de jongen, zijn familie en vrienden en kennissen. Het is een groots en een ontroerend verhaal, van bedreiging, doorzettingsvermogen, van teleurstellingen en van momenten van geluk. Het boek nodigt uit tot gesprek over integratie, pestgedrag in het onderwijs en de strijd om te overleven en uiteindelijk om te leven.

Murat Isik is gevraagd voor het boekenweekessay "De moeder de vrouw" in 2019. Murat reageerde enthousiast op deze uitnodiging: "Ik voel me zeer vereerd en ben trots om gevraagd te worden als schrijver van het Boekenweekessay. Het thema van de Boekenweek spreekt mij bijzonder aan, niet alleen omdat mijn eigen moeder een belangrijke vrouw in mijn leven is, maar ook omdat moeders een essentiële rol spelen in mijn romans. Het zijn vrouwen die zich met een enorme toewijding ontfermen over hun kinderen en tegelijkertijd proberen de dwalingen van hun ontsprende echtgenoten te bestrijden om het gezin voor verder onheil te behoeden. Moeders die, deels gedwongen door de omstandigheden, besluiten een emancipatiestrijd te voeren die hen voor grote uitdagingen stelt. Ik vind het een mooie uitdaging om dit thema verder uit te werken in het Boekenweekessay."

Graag wil ik u uitnodigen voor een reeks huiskamergesprekken over Murat Isik en ik zou graag het volgende voorstel doen: de eerste twee avonden op 5 februari en 12 maart te besteden aan de roman Wees onzichtbaar en 9 april aan het essay van Murat "De moeder de vrouw". De gespreksavonden vinden bij mij aan huis: Waalkade 80 van 19.30-21.00 uur plaats.

Aanmelding per e-mail: b.kopetzky@planet.nl of per telefoon 024-3600625.

Bärbel de Groot-Kopetzky

VACATURES

College van Kerkrentmeesters

De organisatie van de kerk drijft voor een steeds groter deel op de inzet van vrijwilligers en het valt vaak niet mee om opvallende plaatsen opnieuw te vullen. In het College van Kerkrentmeesters is dringend behoefte aan opvulling van de volgende vacatures:

Voorzitter CvK

Deze beleidsfunctie is al een half jaar vacant en wordt nu tijdelijk waargenomen. Voor de PGN is het van groot belang dat spoedig in deze vacature wordt voorzien. De voorzitter leidt vergaderingen van het CvK, heeft namens het CvK zitting in de kleine en de algemene Kerkenraad en vertegenwoordigt het CvK naar buiten toe.

Informatie bij de vorige voorzitter de heer J.F. (Hans) de Haan (06-531 521 53) of bij de voorzitter van de Kerkenraad, de heer B. (Barend) de Gooyert (024-378 1072).

Beheerder Petruskerk

De beheerder van de Petruskerk neemt na 18 jaar afscheid. Het CvK zoekt daarom een vrijwilliger / beheerder voor het vervullen van diverse beheerstaken in en rondom het kerkgebouw. Het meest praktisch zou zijn als een vrijwilliger uit een van de wijken rondom de Petruskerk deze taak op zich zou willen nemen.

Informatie bij P. (Piet) Koster, de scheidende beheerder, tel: 024-378 3712.

Verhalendag 2019

Op zondag 3 februari organiseert het samenwerkingsverband van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Augustijns Centrum de Boskapel en het Huis van Compassie weer de jaarlijkse Verhalendag!

**mogen we even
om uw
aandacht vragen?**

Verhalendag 2019

"Met Aandacht"

Het thema van de verhalendag van dit jaar is 'met aandacht'. Dit thema raakt hart, hoofd en ziel. Aandacht voor jezelf, de ander, je werk, voor de omgeving, voor interculturele of religieuze verhalen en wijsheden die daarin verborgen liggen, het verdient onze aandacht! De verhalendag 2019 wil tegemoet komen aan het verlangen van mensen om hun leven bewust en met aandacht te leven.

Verhalen kunnen hierbij helpen. Verhalen worden al sinds mensenheugenis overgeleverd van oude wijsheidsscholen, wereldgodsdiensten, filosofische systemen en geschriften over esoterie en mystiek, maar ook in de hedendaagse uitingen van wetenschap en kunst in het dagelijks leven.

Datum: zondag 3 februari, 13.00 - 16.45 uur
Locatie: Huis van Compassie Nijmegen (Groenestraat 170)
Entree: 7 euro of naar draagkracht

Week van Gebed voor de eenheid
20 t/m 27 januari 2019

**recht
voor ogen**

DEUTERONOMIUM 16 VERS 11-20
ZOEK HET RECHT EN NIETS DAN HET RECHT

Wereldgebedsdag in de Ontmoetingskerk
vrijdag 1 maart: 10.00 uur

missie nederland | vorkomene

Dagelijks bidden tijdens Week van Gebed

Wij nodigen u allen uit om tijdens de Week van Gebed 2019 van 20 t/m 27 januari dagelijks samen met ons te bidden. De inloop is vanaf 19:30 uur. Om 20:00 uur starten we met de gebedsavond en omstreeks 21:30 uur sluiten we af.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken.

Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

Locatie: Huis van Gebed (Kanunnik van Mulicomstraat 20)

‘Esther, een Perzisch sprookje’

Zaterdag 16 februari spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ in de De Schakel (Pius XIIe straat in Wijchen). De voorstelling is een initiatief van de Protestantse Gemeente Wijchen, Leur en Batenburg. De voorstelling (vrije bijdrage gewenst) begint om 20.00 uur.

Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het oude Perzië en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim. In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.



Bachcantate in Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan meezingen.



Je bent hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

ZONDAG 10 FEBRUARI

Cantate BWV 72 “Alles nur nach Gottes Willen”

Voor deze vijfde zondag na Driekoningen is geen cantate van Bach bewaard gebleven. Daarom grijpen we terug op een cantate voor een eerdere zondag. Bach knoopt hier heel direct aan bij het verhaal van die zondag, over de melaatse die Jezus toeroept: “Heer, als gij het wilt, dan kunt ge mij genezen!”, waarop Jezus zegt “Ik wil het”, en vervolgens de melaatse aanraakt en van al zijn ellende verlost. Vandaar de titel “Alles nur nach Gottes Willen”.

En die titel is dan weer een onmiddellijke inspiratie voor Bach, want dat “Alles” wordt in alle partijen verbeeld met een veelheid van nootjes, en herhaalde octaaf-sprongen die eveneens uitdrukking geven aan de omvattendheid (het octaaf omspant immers alle noten). Daarna zingt de alt een recitatief en arioso waarin de woorden van de melaatse maar liefst negen keer herhaald worden: “Herr, so du willst...”. Overlopende in een aria, omspeeld door twee violen: “Met alles wat ik heb en ben, verlaat ik mij op Hem”. De bas bevestigt: “Dein Heiland saget: Ich will's tun!”, en dan zingt de sopraan, begeleid door hobo en strijkers, haar dankbare aria “Mein Jesus will es tun!” Samen besluiten we deze cantate met het bekende koraal “Was mein Gott will, das g'scheh allzeit”.

Landelijke ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Op zaterdag 26 januari is de landelijke ontmoetingsdag 'Gebroken hart'. Een dag door en voor ouders van een kind, overleden aan kanker of aan een andere ziekte. Een dag vol troost, herkenning en bemoediging.

Moeders en vaders van een overleden kind zijn welkom van 10:30 – 15:30 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18 in Doorn. Gastspreker is Manu Keirse, hoogleeraar, klinisch psycholoog en schrijver van een tiental boeken over rouw, verlies en verdriet.

De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door de stichting Als kanker je raakt, in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en PKN geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink. De stichting heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging.

Aanmelden

Kijk op www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar: ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Opbrengst collecten 2018

Elke week is het een vast onderdeel van de kerkdienst: het inzamelen van de collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Velen mensen geven geld, sommigen collectebonnen en anderen cheques. Alles wordt ingezameld, geteld, geregistreerd en verwerkt (allen die zich hiervoor wekelijks inspinnen, hartelijk dank!!). Het gaat vaak bij het tellen om euro's en soms gewoon om centen.....

.... Maar als iets met regelmaat en trouw wordt volgehouden, dan krijg je een soms toch een prachtig resultaat. In de drie protestantse kerken van Nijmegen is in 2018 totaal bijna 30.000 euro gecollecteerd. In onderstaande tabellen staat aangegeven hoeveel voor de diaconie en hoeveel voor de kerk voor welk specifiek doel is opgehaald in 2018. In de kolom 'aantal' staat aangegeven hoe vaak voor het betreffende doel is gecollecteerd.

Diaconie		
Doel	aantal	bedrag
Diaconie algemeen	11	€ 2.773,67
Schuldwegwijzer	4	€ 1.146,47
Sociale zorg / spreekuur	6	€ 1.894,48
Wijkkeuze	4	€ 1.152,70
Werelddiaconaat	4	€ 1.203,27
Huis van Miriam	1	€ 364,90
Voorjaarszendingsweek	1	€ 246,48
Voedselverbouw De Haard	1	€ 311,20
Uitgeprocedeerde vluchtelingen	1	€ 852,61
Stichting Straatmensen	1	€ 279,35
Huis van Compassie	2	€ 697,25
Protestantse Vrouwen Dienst	2	€ 497,76
Stichting Gast	2	€ 527,25
Roosevelthuis vakantiedagen	1	€ 198,85
Gehandicapten	1	€ 195,62
Binnenlands diaconiaat	2	€ 643,90
Hulp aan vluchtelingen	2	€ 493,75
Stichting Voedselbank	1	€ 239,60
ProPersona Nijmegen	1	€ 273,55
Bulawayo	2	€ 764,56
Kinderen in de knel	1	€ 757,02
Totaal	51	€ 15.514,24

Onderstaande grafiek geeft de collecteopbrengst per kerk weer (in totaal)

COLLECTE OPBRENGST (€ 28.994,95) PER KERK



Het grootste deel van de collecteopbrengst is voor eigen doeleinden. In onderstaande tabel staat weergegeven welk deel wordt afgedragen aan andere instellingen en organisaties.



Kerk

Doel	aantal	bedrag
Protestantse Gemeente Nijmegen	34	€ 8.209,06
Sectiekas	4	€ 2.075,54
Zondag voor de eenheid	1	€ 225,35
Catachese en Educatie	1	€ 195,30
Plaatselijk Jeugdwerk	3	€ 639,77
Eredienst en Kerkmuziek	1	€ 230,00
Pinkster Zendingscollecte	1	€ 292,27
Landelijk Jeugdwerk: JOP	1	€ 202,12
Wereldwijd Vredeswerk	1	€ 305,48
Kerk en Israël	1	€ 335,84
Hervormingsdag (NBG)	1	€ 271,79
Najaarszendingsweek	1	€ 296,11
Pastoraat nieuwe stijl	1	€ 202,32
Totaal	51	€ 13.480,95

Belangrijk bericht over Kerkbalans 2019: antwoordenvolpoe heeft geen adressering

Door een vervelende vergissing hebben de antwoordenvolpoe voor de toezegging Kerkbalans in een aantal stadsdelen geen adressering gekregen. Daarom is in uw Kerkbalansenvolpoe een losse adressticker gevoegd. Gebruikt u deze a.u.b. als u de enveloppe terugstuurt naar het College van Kerkrentmeesters. Echter, alleen als uw toezegging niet aan huis wordt opgehaald. Excuus voor het ongemak.



Hebreeuwse miniaturen שלום

Waarheid

Onlangs las ik een interview met rabbijn Marianne van Praag, waarin ze onder meer zegt: 'Het woord "waarheid" in het Hebreeuws is *emet*. Dat bestaat uit twee gedeelten: *em* betekent "moeder", en *met* betekent "dood". Dat is de enige waarheid die er is: je wordt geboren en je gaat dood. De rest is interpretatie.'

Neemt u van mij aan: grammaticaal klopt dit niet. *Emet*, spreek uit als emmèt, is één ongedeeld woord en wat het ook moge betekenen ('waarheid', of 'trouw', zoiets), het heeft noch met moeder noch met dood iets te maken.

Maar Van Praag is niet gek en ze kent echt wel Hebreeuws. Haar uitspraak gaat niet over grammatica, maar is een spel met taal. In de joodse traditie is dat een steeds terugkerend element. Door te spelen en vrij te associëren met woorden laat men nieuwe werelden opengaan. Wat niet klopt kan toch waar zijn.

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Koorvesper in Stevenskerk

Engelse koorvesper op zaterdag 2 februari

Op zaterdag 2 februari om 16 uur wordt in de Stevenskerk een Engelse Koorvesper gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt, op het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, veertig dagen na zijn geboorte. Op dat feest staat de lofzang van Simeon centraal (Lucas 2:29-32), waarin Christus bezongen wordt als het licht dat stralend opgaat voor alle volken. Van harte wordt u uitgenodigd voor deze vesperdienst in het hart van de stad: een verstillend moment met prachtige muziek uit de traditie van de Engelse kerk.

De vesperdiensten worden gehouden onder de kerkelijke verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente. De vormgeving en financiering is in handen van Stichting Ontcommer.

Volgende koorvespers: 2 maart, 6 april, 4 mei (Dodenherdenking), 1 juni.

Henk Gols

Vieringen in de Week van Gebed

Oecumenische vieringen in de gebedsweek voor de eenheid

Op verschillende plaatsen in de stad wordt de jaarlijkse 'gebedsweek voor de eenheid van de christenen' gevierd, dit jaar in de week van 20 tot en met 27 januari. In de kapel van het Rosahuis aan de Rosa de Limastraat is er op maandag 21 januari om 11.15 uur een oecumenische gebedsdienst.

De Raad van Kerken Nijmegen en omstreken organiseert een oecumenische gebedsdienst in de Maranathakerk op donderdag 24 januari om 19.30 uur. Deze dienst wordt voorbereid en geleid door rooms-katholieke en nederlands-gereformeerde gelovigen.



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v.
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.hejnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 12 februari binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 7 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 10 februari.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2019

nummer 2 - 12 februari
nummer 3 - 2 april
nummer 4 - 14 mei
nummer 5 - 25 juni
nummer 6 - 20 augustus
nummer 7 - 24 september
nummer 8 - 29 oktober
nummer 9 - 3 december

Versijning:
10 dagen na kopijdatum

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76



Zondag 20 januari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	dr. H. van Hoogstraten
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Jan Waagmeester
Ontmoetingskerk	09.30 uur	dhr. P. van der Heide
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine v/den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Janneke Ruis
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor Wim Smeets

Collecte voor: 1. Sociale zorg
2. Zondag voor de eenheid

Vrijdag 25 januari

19.30 uur in de kleine Bartholomeuskerk:

Taizéviering



Meer informatie op pagina 10

Zondag 27 januari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P.	geen dienst	
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Zin in Zondag

Collecte voor: 1. Sectiekeuze
2. PGN

Zondag 3 februari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	Daniëlla Martina
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Eva Martens
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Stefien Jansen
Radboud umc	10.00 uur	Elly van Kuijk

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat
2. PGN

Zondag 10 februari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	viering
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Sanneke Brouwers
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. Anneke de Vries

Collecte voor: 1. Stichting Huis van Miriam
2. Collecte Catechese en Educatie

Zondag 17 februari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. Henk Gols
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. M. de Mik
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Aafke Zaal
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Hans Schilderman
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor Ans Bertens

Collecte voor: 1. Kerk in Actie: Noodhulp
2. PGN: plaatselijk jeugdwerk



ENGELSE KOORVESPER choral evensong

op het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis)

Stevenskerk, zaterdag 2 februari 16.00 uur
Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt | Joost Langeveld orgel