

Armoede is onrecht

Toen ik met mijn diaconale werk in de kerk begon (we schrijven dan 1979) was dat de kreet als het om het thema 'Armoede' ging. Komend vanuit een militante beweging binnen de Wereldraad van Kerken, gevoed door de bevrijdingstheologie, was die kreet als statement ook onze kerk binnengekomen. 'Armoede is onrecht' Ik ben het al die jaren blijven zeggen. En nu ik bijna met pensioen ga zeg ik het nog steeds: Armoede is onrecht.

Er is een periode geweest dat het minder werd gehoord. Er werd meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid, de eigen

keuzen die tot armoede zouden leiden. En hier en daar verstomde het fellere protest. De laatste jaren komt het thema Armoede en de onrechtvaardigheid ervan weer meer en meer in de picture. Economisch gezien gaat het best wel wat beter in ons land, maar we zien dan dat een grote groep aan de onderkant van de samenleving daar uiteindelijk niet of nauwelijks van profiteert. En natuurlijk zijn er voorbeelden te geven van mensen die dat

grotendeels aan de eigen onverstandige keuzen hebben te danken, en die voorbeelden geeft men dan ook al te graag, om je verder maar niet in de problematiek te hoeven verdiepen. Maar als je even verder kijkt dan je borrel-neus lang is, dan zie je allerlei mechanismen in de maatschappij die mensen in schulden bijvoorbeeld verder en verder in de puree drukken. Deurwaarders, gerechtelijke procedures en huisuitzettingen die mensen dieper in het moeras drukken en bovenal kinderen die van dit alles ook de dupe zijn, en die er al zeker geen enkele schuld aan hebben. Armoede is onrecht!!

Vanouds zet de kerk zich in om die armoede-problematiek bij mensen te verlichten. Als u dit leest heeft onze landelijke kerk net weer een nieuw rapport uitgegeven over de inzet die kerken leveren om de armoede te bestrijden. Elke drie jaar komen ze met een uitslag van een enquête die onder vele kerken is gehouden. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Het kan best zijn dat het beeld ten opzichte van drie jaar geleden iets verbeterd is (ik ken de uitslag van de enquête nog niet), maar dan nog blijft het staan dat velen geholpen moeten worden.

Ook onze diaconie is heel actief op dit terrein. We hebben een project SchuldWegWijzer, waarin een twintigtal getrainde vrijwilligers mensen helpen om op hun schuldsituatie

meer grip te krijgen. Ordenen van hun administratie, helpen om verstandige budgettaire keuzen te maken en indien nodig toeleiden naar de bestaande schuldhulpverlening in onze stad. We hebben in het verleden de Voedselbank in onze stad opgezet, waar nog altijd door veel mensen gebruik van wordt gemaakt. We hebben ons ook ingezet voor de totstandkoming van de kledingbank Nijmegen eo. We hebben meegeholpen om Straatmensen, het project waarbij dak- en thuislozen op straat een voedzame maaltijd kunnen krijgen, van de grond te krijgen. Afgelopen zaterdag ontvingen zij op de compassiedag nog de compassiepluim

2019 uit handen van burgemeester Bruls voor hun jarenlange inzet. We hebben voor vele, heel kwetsbare, dak- en thuislozen het budgetbeheer van hun uitkering gedaan, zodat er ook aan het eind van de maand voor hen nog iets over was. Met het oog op mijn pensionering hebben we dat stukje werk nu zo goed als afgebouwd. We hebben het expertiseteam dak- en thuislozen opgezet, die elke week spreekuur houdt in de Lutherse kerk.

De hulpverlening is er aanwezig om de noodvragen van de meest dak- en thuisloze mensen te horen en met hen naar oplossingsrichtingen te zoeken. De diaconie was er om ook financieel te steunen, maar daarvoor is in de toekomst geen financiële en menskracht ruimte meer voor. De diaconie heeft het expertiseteam opgezet en trekt zich, nu het loopt, weer terug zoals we dat met vele andere projecten in onze langdurige geschiedenis hebben gedaan. We zetten ons in voor de meest arme groep in de samenleving, de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die helemaal niets hebben, geen geld en geen rechten.

Wij doen dat alles samen met anderen in Nijmegen. In andere steden en dorpen leveren andere diaconieën vergelijkbare inspanningen om het leed, veroorzaakt door armoede bij mensen, te verzachten. Lees er de resultaten van de Armoedeonderzoek 2019 vanuit landelijk KerkinActie maar op na. En bij die inspanningen is hulp belangrijk, maar misschien is het nog wel belangrijker dat daardoor mensen zich gezien weten.

Dat ze weten dat we vanuit de kerken het met hen mee zeggen: Armoede is onrecht!!

Paul Oosterhoff



Wonder

Soms gebeurt het wonder. Zeker, je moet je best doen, hard werken, kritiek aanhoren, mislukkingen incasseren, steeds weer moet je óók door verwarring en donker. Maar soms gebeurt het: oase onderweg, groene weide, stromend water, moment van genade, oord van vrede.

In de Dinsdagmorgenkring van oktober gebeurde het. Ik ervoer het als een wonder. Wij bespraken het dogma van de Drie-eenheid van God. Dogma's zijn essentieel. Ze zijn: schepping in de chaos, subtiele vormgeving tegen vaagheid en vormeloosheid in. Dogma's zijn speelse verbeeldingen, fijnzinnige tekeningen, ze maken een glimp zichtbaar wat zomaar niet uit te leggen is.

Het dogma van de heilige Drie-eenheid is in de 15e eeuw geschilderd door Andrej Roeblyev, een Russische monnik. Zijn icoon is beroemd geworden. Aan de hand van het verhaal van Abrahams gastvrijheid jegens drie engelen die hem bezoeken (Genesis 18:1-15) verbeeldt Roeblyev het wezen van God. Gods Drievuldigheid wordt gevat in drie gestalten, die veelzeggend binnen één cirkel passen. Elk gelaat is naar een ander toegewend. In het midden staat een tafel, die verwijst naar de eucharistie.

De drie gestalten kijken. Ze zijn niet elk op zichzelf gefixeerd, het zijn geen losse individuen, maar drie op elkaar betrokken personen (persoon zijn kun je alleen maar via een ander die jou opmerkt en aanziet, met respect en liefdevol). Links is de Vader, hij wordt aangezien door de Zoon (in het midden) en de Geest (rechts). De Vader kijkt naar beiden. De ogen van de drie gestalten maken een beweging los, een stille kijkende beweging rond de tafel. Wij als groep hadden de ervaring dat we, mee-kijkend, de icoon als het ware werden binnen gezogen. Dat we bij de beweging van het kijken van de drie gestalten betrokken werden.



Het wezen van God... wij kunnen het onmogelijk in woorden vatten. Het wezen van een ander mens evenmin. We kunnen wel kijken. En aan tafel gaan. Door eucharistie te vieren gaan we het geheim van God binnen, zegt de icoon uitnodigend. We krijgen deel aan Gods kijken. En vervolgens kijken we ook beter naar elkaar, met respect en liefdevol. Soms gebeurt dan het wonder dat er iets tussen ons gaat bewegen, dat wij elkaar ontmoeten. Dat we stoten op een glimp van elkaars diepe geheim. Het kijken maakt ons tot een echt persoon, de een opmerkzaam bevestigd door de ander.

Henk Gols

Bijbelleesrooster

vrijdag	8 november	2 Samuel 7:1-16	dinsdag	26 november	Lucas 21:29-38
zaterdag	9 november	2 Samuel 7:17-29	woensdag	27 november	Hosea 10:1-8
zondag	10 november	Psalm 101	donderdag	28 november	Hosea 10:9-15
maandag	11 november	Hosea 6:4-11a	vrijdag	29 november	Micha 1:1-7
dinsdag	12 november	Hosea 6:11b-7:7	zaterdag	30 november	Micha 1:8-16
woensdag	13 november	Hosea 7:8-16	zondag	1 december	Micha 2:1-5
donderdag	14 november	Lucas 20:1-8	maandag	2 december	Micha 2:6-11
vrijdag	15 november	Lucas 20:9-19	dinsdag	3 december	Micha 2:12-3:4
zaterdag	16 november	Lucas 20:20-26	woensdag	4 december	Micha 3:5-12
zondag	17 november	Lucas 20:27-40	donderdag	5 december	Filippenzen 1:1-11
maandag	18 november	Lucas 20:41-21:4	vrijdag	6 december	Filippenzen 1:12-26
dinsdag	19 november	Hosea 8:1-7	zaterdag	7 december	Psalm 80
woensdag	20 november	Hosea 8:8-14	zondag	8 december	Micha 4:1-8
donderdag	21 november	Hosea 9:1-9	maandag	9 december	Micha 4:9-14
vrijdag	22 november	Hosea 9:10-17	dinsdag	10 december	Micha 5:1-5
zaterdag	23 november	Psalm 39	woensdag	11 december	Micha 5:6-14
zondag	24 november	Lucas 21:5-19	donderdag	12 december	Filippenzen 1:27-2:11
maandag	25 november	Lucas 21:20-28	vrijdag	13 december	Filippenzen 2:12-18

Toelichting bij collecte voor Mawteni (= Mijn land)

In de Over & Weer van mei/juni 2019 heeft de stichting Mawteni zich aan de lezers van dit blad voorgesteld en haar missie toegelicht. Mawteni is een organisatie voor en door vluchtelingen, o.a. uit Syrië, opgericht door Robert Warda.

De vluchtelingen die zich aangesloten hebben bij Mawteni willen wat terug doen voor de warmte die zij ontvangen hebben na aankomst in Nederland.

Met behulp van dans en muziek willen zij een brug slaan tussen verschillende culturen. In het Oud Burgeren Gasthuis (OBG) hebben zij onlangs een middag met muziek en dans verzorgd (zie foto hieronder).

En recentelijk is Mawteni een proef gestart met het organiseren van inloopmaaltijden voor bewoners van het OBG.



Intussen is Mawteni in ons diaconaal centrum De Haard gestart met muzieklessen voor kwetsbare allochtone jongeren en gezamenlijke maaltijden waar mensen uit verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten.

De diaconie ondersteunt deze organisatie door hen ruimte aan te bieden in De Haard en nu ook door deze diaconale collecte voor hun programma te bestemmen. Mocht u deze dienst niet kunnen bijwonen dan is een donatie per bank mogelijk. Rekeningnummer: NL39 RABO 0332 7387 44 t.n.v. Stichting Mawteni Foundation in Nijmegen.

Sinds 2019 heeft Mawteni ook de ANBI-status. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!



Diaconale collecten



Zondag 10 november -

Perspectief voor ex-gedetineerden

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen en de criminaliteit achter zich laten. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie. Met een woon- en werkprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Zondag 17 november - Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 24 november - Mawteni

Deze zondag wordt er gecollecteerd voor de stichting Mawteni. Hiernaast leest u een uitgebreide toelichting.

Zondag 1 december - Stichting Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. De overheid zet vluchtelingen, vaak ziek of getraumatiseerd, gewoon op straat. Stichting Gast helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. Tegelijkertijd maken zij zich sterk voor een humanas asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties.

Zondag 8 december -

SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Meer info: www.schuldwegwijzer.nl

De weg van de liturgie

De datum 1 november vormt de aftrap voor de maand 'met alle heiligen'. De bladeren vallen, het donker neemt de overhand. Maar juist deze herfstmaand, met de sfeer van de dingen die voorbijgaan, is vervuld van een hardnekkig verlangen, dat wereldwijd en eeuwenoud is en straks scherpere contouren zal krijgen in de Advent. In de bedding van het eeuwige verlangen, in de stroom van de verwachting van de heiligen die ons zijn voorgedaan, leggen wij onze doden neer. Aan het begin (2 november, Allerzielen) of aan het eind van de maand (de zondag van de Voleinding: de zondag het dichtst tegen de Advent aan) gedenken wij hen. De doden liggen niet achter ons, zo vieren wij dan, nee wij zien hen in het licht van Gods toekomst. Zij horen bij wat komt.

Henk Gols



Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



11 november: Maaltijd over kinderrechten

Elk kind heeft recht op bescherming, gezondheidszorg en onderwijs. UNICEF en de Verenigde Naties hebben 30 jaar geleden de internationale Dag van de Rechten van het Kind ingesteld in november om hier extra aandacht voor te vragen.

Er zijn ook kinderen die iets extra goeds voor anderen doen. De burgemeester van Nijmegen reikt die dag kinderlintjes uit, een officiële beloning voor een kind van de basisschool, dat iets bijzonders heeft gedaan. Het kan zijn van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor een goed doel.

Wij besteden tijdens onze maaltijd op maandagavond 11 november vast aandacht aan deze jonge superhelden, bij een gezellig samenzijn. Zo komt Mahlik ons bijvoorbeeld vertellen hoe het voor hem was: hij was 7 jaar toen hij een lintje ontving, omdat hij zwerfafval opruimt. Van harte welkom!



De internationale kookgroep Inásakó verzorgt een heerlijke twee-gangen-maaltijd met koffie/thee. Kosten zijn 7,50 euro of u betaalt naar draagkracht.

Aanmelden via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Bellen kan ook: 024 – 322 84 80.

Soepie doen: 14 november

Zin om samen te lunchen met andere mensen? Donderdag 14 november maken vrijwilligers een lekkere soep. Met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg geboren, net in Nijmegen of al heel lang...kom langs van 12.30 tot 13.30 uur en eet lekker mee!



15 november: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar u elke 3e vrijdag van de maand terecht kunt voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café bezoeken.

Het eerstvolgende Repaircafé vindt plaats op vrijdag 15 november van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.



Spreek met compassie

Kletsen, keuvelen, kwebbelen: je kunt op veel manieren met elkaar praten. Echt spreken met elkaar is iets anders. Dat vergt aandacht en tijd. Op de eerste dinsdag van de maand gaan we een socratisch gesprek voeren, waarin de dialoog centraal staat.

We stellen een thema vast of begeleider Mariëlle Polman doet een voorstel, en onderzoeken met elkaar waar het nu werkelijk om draait. Daarbij gelden bepaalde regels en stappen, die je al doende onder de knie krijgt.

Data: 3 december 2019, 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 9 juni, 7 juli 2020 van 19.30 – 21.30 uur

Kosten: 5, 8 of 10 euro, afhankelijk van ieders portemonnee

Aanmelden via een mail naar info@mariellepolman.nl

Van de schoonheid en de dood: 5 lezingen vanuit kunst en filosofie

Compassie heeft niet alleen met het leven te maken, maar ook met de dood. Met compassie sterven, gedenken, rouwen, dat is een hele kunst. In vijf lezingen zullen Christine Elkhuzen en Mariëlle Polman raken aan het leven en voorbij het leven, belicht vanuit een filosofisch, muzikaal en kunstzinnig perspectief. U zult kijken naar beeldende kunsten, luisteren naar muziek en nadenken over ideeën rondom de dood. De lezingen zijn op dinsdagen van 19.30 – 21.30 uur:

- 12 november: Memento mori
- 26 november: Eros en thanatos
- 10 december: Rites de passages
- 14 januari: Personificaties van de dood
- 28 januari: Lamentaties

Kosten: per avond 10, 15 of 18 euro, naar draagkracht.

Aanmelden: via een mail (met uw adres en tel. nummer) o.v.v. 'Van de schoonheid en de dood' naar: Christine Elkhuzen, info@datisdekunst.nl of Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl

22 november: Film

Vrijdag 22 november draaien we de documentaire 'Sonita' van Rokhsareh Ghaemmaghami. De 18-jarige Afghaanse Sonita droomt ervan een beroemde rapper te worden. Ze heeft geen paspoort en ze is een illegale immigrant die leeft in de arme wijken van Teheran. Ze is een pittige, levendige, jonge vrouw die vecht voor het leven dat ze wil leiden.

Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje.

Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur.

Entree: 7,50 euro of naar draagkracht (incl. koffie en drankje)

Berichten over Kerkbalans oktober/november 2019

Het laatste kwartaal van dit jaar is alweer ruim een maand oud en het wordt zo langzaam maar zeker duidelijk wat de eindstand is van de Actie Kerkbalans 2019. We beseffen heel goed dat er in die laatste twee maanden nog het nodige aan bijdragen binnen kunnen komen – er is immers nog het een en ander aan bijdragen toegezegd – maar we willen u nu toch inzicht geven in de opbrengsten. Tot nu toe kunnen wij de volgende cijfers voor 2019 laten zien:

Toegezegde bijdragen totaal (via de bekende formulieren):	196.270
Tot nu toe ontvangen (in euro's):	178.500
Nog te ontvangen voor dit jaar (in euro's):	33.846
Aantal betalende leden tot nu toe:	719
Aantal aangeschreven adressen begin dit jaar:	1951

De cijfers van voorgaande jaren	2018	2017	2016
Toegezegde bijdragen (via de formulieren):	208.478	232.270	237.592
Totaal ontvangen (in euro's):	228.308	255.047	247.201
Aantal deelnemers:	733	864	935
Aantal aangeschreven adressen:	1977	2077	2044
Gemiddeld bedrag per geefadres/past. eenheid:	311,47	295,19	264,37



Een conclusie is dat er uiteindelijk aan het eind van het jaar meer binnenkomt dan er begin het jaar via de formulieren wordt toegezegd. Dat is natuurlijk heel positief te waarderen. Tegelijkertijd zien we ook dat er jaarlijks minder wordt gegeven, het jaar 2017 als uitzondering – en waardoor dat komt, weten we niet goed. Zo vast als een huis staat dat het aantal gevers elk jaar minder wordt, maar – positief – dat het gemiddeld gegeven bedrag per adres/pastorale eenheid jaarlijks nog steeds blijft stijgen. Dat wijst op heel betrokken mensen binnen onze gemeente en daarmee zijn we uiteraard heel blij.

Laten we in ieder geval hopen dat deze laatste constatering ook voor eind dit jaar zal mogen gelden!

Wat anders

De nieuwe Actie Kerkbalans, voor 2020, komt er weer aan. Althans, de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De werkgroep Geldwerving/Kerkbalans is daarvoor verantwoordelijk. Binnen de Actie 2020, die vanaf zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari zal lopen, zullen twee groepen kerkleden worden aangeschreven, met elk een op hen toegesneden brief. Het gaat om de groep jongere mensen tot 36 jaar,

en de groep vanaf 36 jaar. We hopen met een meer persoonlijke brief een grotere groep mensen te raken. Net als afgelopen jaar zullen we geen folder als bijlage bij de brief uitbrengen. We kregen namelijk het advies van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN dat, als er goede brieven worden verstuurd, een folder geen meerwaarde heeft. "Dan kun je beter energie en geld steken in een mooie bijlage bij het kerkblad", zo luidde ongeveer het advies.

Nou, dat hebben we vorig jaar al gedaan en dat gaan we voor de Actie 2020 weer doen.

Overigens hebben we de brieven door een extern communicatiebureau laten bekijken. Een project van de PKN gaf ons hiertoe – kosteloos – de gelegenheid.

Voor wat betreft de Kerkbalanskatern bij Over & Weer kunnen we u zeggen, dat we meer met korte interviews of meningen van gemeenteleden willen gaan werken. We zijn daarom op zoek naar mensen binnen onze gemeente die in een kort stukje iets willen zeggen over onze kerk/secties of over Kerkbalans, maar ook naar mensen die het leuk vinden om aan iemand anders een paar vragen te stellen (interviewers dus). En dit natuurlijk allemaal kort en kernachtig. Wilt u hieraan meewerken, geef dan uw naam of de naam van anderen door aan Gerbrand Hoek, liefst per mail: gerbrandhoek@gmail.com

Dat het een goede Kerkbalansactie 2020 mag gaan worden! Wilt u hieraan op welke wijze dan ook uw bijdrage leveren?

Gerbrand Hoek,
Werkgroep Geldwerving

Kerstpakketten voor Voedselbank

Zoals ieder jaar staat ook nu weer de Kerstpakkettenactie voor de deur. Het is een grote actie waar veel kerken uit Nijmegen en Overbetuwe en een aantal scholen aan mee doen. Alleen al voor de Voedselbank zullen rond de 700 pakketten gemaakt gaan worden. Deze pakketten deelt de Voedselbank Nijmegen uit aan mensen die het financieel niet breed hebben in Nijmegen en Overbetuwe. Het is fijn als zij met Kerstmis iets extra's op tafel kunnen zetten.

In de kerk kunt u weer een doos meenemen, samen met een flyer. Op de flyer staan suggesties, zodat u kunt zien wat u in de doos kunt doen.

We hopen van harte dat heel veel mensen meedoen aan deze actie, zodat we met een kerstpakket wat licht kunnen brengen in het leven van mensen om ons heen.



Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag

Een Taizéviering is voor iedereen. Onze ervaring is dat als mensen eenmaal weten hoe fijn deze vieringen zijn, ze vaak terugkomen. Dus: zegt het voort! Gun uzelf en misschien ook uw vrienden of familie dit rustgevende moment. Van harte uitgenodigd voor zang, stilte en natuurlijk 'licht en warmte'. Na de viering kunt u napraten onder het genot van een drankje.

Gezamenlijke maaltijd op 15 januari

In oktober hebben we een mooie avond gehad waarin we samen hebben gegeten en met elkaar gedeeld over gemeenschap zijn / verbinding maken. Iedereen was enthousiast en daarom geven we er graag een vervolg aan. We hebben afgesproken dat we steeds bij iemand thuis afspreken. Iedereen die op enige wijze betrokken is bij de kleine Bartholomeuskerk is van harte welkom. Woensdagavond 15 januari zijn we bij Els en Paul van Woerkom uitgenodigd voor een maaltijd met het thema:

Een frisse start.

Adres: Kasteelselaan 22A in Ubbergen.
Tijd: van 18.00 - 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur), kosten: 2,50 euro.

Aanmelden: graag voor 8 januari bij Paul en Els, tel. 06 - 20978922 of elsenpaul@ziggo.nl

Invulling vacature

We zijn ook in gesprek over de invulling van de nieuwe vacature voor een predikant in de Studentenkerk (0.7 fte). Door de nieuwe regels m.b.t. tot de aanstelling van een predikant (Synode besluit 2019) loopt het allemaal wat uit. We hadden graag veel eerder gezien dat de vacature na het vertrek van ds. Froukien Smit werd opgevuld. Vanuit de protestantse gemeente Nijmegen hebben ds. Jan Waagmeester en Hendrik-Jan Bosma zitting genomen in het bestuur van de Stichting Oecumenische Studentenkerk Nijmegen. Voorzitter is Jef van de Riet, voormalig secretaris van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. Het bestuur is nu weer helemaal op sterkte.

Meer informatie over de Studentenkerk en activiteiten is te vinden op onze website www.ru.nl/studentenkerk.

John Hacking



Landwijk
Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande
jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
U kunt ook rechtstreeks met de kerkelijk werker contact opnemen: Marije Klijnsma:
e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl of tel. 06-19047440 (werkdagen maandag en woensdag)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u contact opnemen met ds. Henk Gols: tel.: 06-51999262; e-mail: henkgols@planet.nl

Taizéviering op vrijdag 22 november

De laatste Taizéviering van dit jaar heeft als thema 'licht en warmte'.

Wie verlangt er in deze tijd van het jaar niet naar 'licht en warmte'? In de prachtige Kleine Bartholomeuskerk staat de verwarming op 22 november om 19.30 uur aan en branden de kaarsen. Samen met andere mensen zingt u mooie meditatieve liederen en is er tijd voor ontspanning en bezinning.



Oecumenische
Studentenkerk

Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook: facebook.com/studentenkerk

Filmavond

Elke eerste maandag van de maand is er film in de Studentenkerk. We starten met een maaltijd waarin iedereen zelf eten meebrengt en om 19.00 begint de film met nagesprek.



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl) postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen) - St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl) - Titus Brandsma kapel (Doddendaal) Pastorale contactadres: Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk:

In de Stevenskerk wordt op oecumenische wijze eredienst gevierd. Elke zondag om 10 uur is er een dienst van Schrift en Tafel, verzorgd door het Oecumenisch Citypastoraat. Elke vrijdag om 13 uur wordt in de Stiltekapel van de Stevenskerk een

middaggebed gehouden onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken.

Op de eerste zaterdag van de maand is er een koorvesper, gezongen naar het voorbeeld van de Engelse Choral Evensong.

Sint-Jacobskapel en Kruispunt:

De Sint-Jacobskapel aan het Glashuis in de benedenstad is een statie op de oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Op elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur wordt een 'Jacobsviering voor mensen onderweg' gehouden. Voorganger op zondag 10 november: Bärbel de Groot-Kopetzky; op 8 december: Ds Henk Gols.

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering.



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Kerkdiensten

Op de volgende zondagen is er een kerkdienst, steeds om 10.00 uur:
- 17 november, ds. S. Freytag
- 1 december, ds. S. Freytag



Sectie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Bespreking kerkruimtes:
via de website (zoek op 'zaalbeheer')
Rekeningnummer sectiekas:
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:
redactie@ontmoetingskerk.net
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (werkdagen van
7.00-23.00u); secretariaat@ontmoetingskerk.net
Of neem contact op met de kerkelijk werkster:
Marije Klijnsma: tel. 06-19047440;
e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl
(werkdagen maandag en woensdag)
Voor dringende vragen kunt u op dinsdag,
donderdag en vrijdag contact opnemen met
ds. Henk Gols: tel.: 06-51999262; e-mail:
henkgols@planet.nl

Bij de diensten

Na een gezamenlijke viering op 27 oktober, waarin we het 25-jarig jubileum van Joska van der Meer vierden, en een 1ste zondagviering op 3 november zijn de komende diensten weer "gewoon". Op 10 november is er een dienst waarin ds. Henk Gols onze voorganger is en op 17 november zal ds. Bauk Zondag voorgaan.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, valt dit keer op 24 november. Ds. Jan Waagmeester is in deze dienst onze voorganger. Het is gebruikelijk om op deze zondag alle gemeenteleden te gedenken die dit jaar zijn overleden. Wij doen dit door de naam van de overledene te noemen, waarna een familielid of vriend(in) de kaars met daarop de naam van de overledene aansteekt.

Nadat de namen genoemd zijn, worden alle aanwezigen uitgenodigd om een lichtje aan te steken voor familieleden of vrienden die langer geleden zijn overleden of elders woonden. Zo delen we samen de leegte en het gemis en verbinden we het verdriet met het licht van Christus. De liederen, gebeden en Bijbellezingen staan in het teken van deze herdenking. De Cantorij o.l.v. Viviën Moffat zal de dienst muzikaal ondersteunen.

We beginnen het nieuwe kerkelijk jaar met de periode van Advent. Advent betekent "komst", we kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken. Vanuit het duister van de tijd wordt het licht op het pad naar Kerst zichtbaar.

De eerste zondag van Advent valt samen met een 1ste zondagviering, op 1 december om 10.30 uur. Deze dienst wordt voorbereid door Trees Versteegen en Cobi Voskuilen samen met een voorbereidingsgroep en het gastkoor Peregrinantes.

Op 8 december, de tweede zondag van Advent, gaat ds. Paul Oosterhoff voor in een dienst van Schrift en Tafel. Ds. Bauk Zondag is onze voorganger op 15 december, de derde zondag van Advent.

De vierde zondag van Advent, op 22 december, klinkt het feest van Kerst al meer door. In deze viering zal ds. Rainer Wahl voorgaan en zingt de Cantorij o.l.v. Viviën Moffat.

Iedere zondag is er Kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

Op 10-11, 24-11, 8-12 en 22-12 is er daarnaast crèche voor de allerkleinsten en Tienerdienst voor de jongeren. De kleutervieringen zijn op 10-11 en 8-12 om 11.00 uur in zaal M.

Meer informatie hierover staat op de website van de Ontmoetingskerk.

Gedoopt

Op 13 oktober jl. is Olivier Remi Andreas Houdijk in een feestelijke dienst in de Ontmoetingskerk gedoopt. Olivier is op 5 mei 2019 geboren, een 'bevrijdings-kind'. In het doorgesprek kwam naar voren dat God een dragende kracht is voor een heel leven. Een beeld hiervoor is 'water'. In dit seizoen is dit een thema in de Ontmoetingskerk: Water: Bron van Leven. Dit past ook mooi bij het water van de Doop. In verband met zijn naam Olivier, waarin de olijfbom doorklinkt, is als dooptekst gekozen: Psalm 1,3. Daarin staat, dat een mens gelukkig is als hij/zij zich laat doordringen van leven scheppende woorden van God.



'Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.' Dit is vanuit zijn ouders Tine en Alexander en onze gemeente aan hem doorgegeven. Aan hun huwelijkskaars staken ze zijn doopkaars aan naast die van zijn zusje Madelief en zijn broertje Thijmen. Laten we hen alle goeds, heil en zegen toewensen!

Ds. Rainer Wahl

Sint Maarten Lampionoptocht

Op maandag 11 november om 17.00 uur begint het spektakelspel van Sint Maarten in de Ontmoetingskerk. Daarna lopen we zingend in het donker door het Meijhorstpark. Na afloop is er bij het Wijkcentrum chocolademelk met iets lekkers. Vergeet niet je lampion mee te nemen en je begeleider!

De Ontmoetingstuin

Het is herfst in de Ontmoetingstuin. In dit seizoen en ook in de winter is de tuin nog een bezoekje waard. De siergrassen geven hoogte aan de borders, de callicarpa heeft mooie lila bessen en de paars met witte viooltjes brengen vrolijkheid in de tuin. De poëzie route is een mooie toevoeging aan de tuin. Deze weken zijn er gedichten en liederen over vrede te lezen.

Voor het onderhoud van de tuin zoeken we naar uitbreiding van de tuingroep. Hou je van tuinieren en/of ben je goed in bouwkundige klussen in de tuin sluit je dan aan als vrijwilliger bij onze groep. Voor informatie en aanmelding Simone de Boer: spdeboer15@gmail.com

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Wij nodigen onze oudere gemeenteleden van harte uit voor de eerstvolgende ouderenmiddag op donderdag 28 november.

Om 14.00 uur beginnen we onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna gaan we met z'n allen aan de slag om onder leiding van medewerkers van Tuinwereld Wijchen een mooi kerststuk te maken. Zij zullen ons stap voor stap begeleiden, zodat uiteindelijk alle deelnemers een mooi kerststuk (zie de foto) mee naar huis kunnen nemen. Voor alle materialen wordt gezorgd en er is hulp aanwezig.



We vragen een bijdrage van 12,50 euro voor elk stuk. Voor wie niet met bloemen aan de slag wil en er wel gezellig bij wil zijn, hebben we een andere oplossing. Laat u verrassen!

U kunt zich aanmelden via het strookje op uw persoonlijke uitnodiging. Daar kunt u ook aangeven dat u eventueel gehaald en gebracht wil worden. We hopen u te zien op 28 november.

We hebben een gift mogen ontvangen van 25 euro. Waarvoor onze hartelijke dank.

De Vrouwendienst

Feestje in Ontmoetingskerk

Op 1 oktober was Joska van der Meer 25 jaar verbonden aan de Ontmoetingskerk. Eerst als jongerenwerkster en na het vertrek van Theo van Grunsven als pastor en teamleider. Dat werd op zaterdagavond 26 en zondagmorgen 27 oktober gevierd met een feestje in de Ontmoetingskerk, beide voorafgegaan door een eucharistieviering.

De zaterdagavond was vooral gericht op de mensen die binnen de Ontmoetingskerk actief zijn. Hier traden een vijftal koren op, alle met een speciale ode aan Joska. In een aantal sketchjes werd het werk van Joska binnen de Ontmoetingskerk uitgebeeld. Haar vroegere collega's, Jeanne Rens en Johan Dorst kwamen op met een leeg bord om vervolgens het bordje van Joska te overladen met als presentjes verpakte taken en taakjes. Omdat dat er na enige tijd wel erg veel werden, werden haar nieuwe collega's Trees Verstegen en Marije Kleinsma ingeroepen om deze presentjes/taken te verdelen.

Het Ontmoetingsberaad en de Sectieraad speelden op ludieke wijze de creatieve inbreng na die Joska vaak heeft in het gezamenlijk overleg. Ook de ondersteuners van het secretariaat en de reproafdeling lieten zich niet onbetuigd. Met de vraag: "Heb je even voor mij?" lieten ze op muzikale wijze weten op welke wijze er op hen vaak een beroep wordt gedaan.

Vanwege de feestelijke eucharistieviering op zondagmorgen waarvoor ook de protestanten uit de Ontmoetingskerk welkom waren, was de protestante dienst die daaraan vooraf zou gaan door de sectieraad gecancelled. Gelezen werd uit Psalm 34 (Altijd wil ik de Heer danken) en uit Lucas 19 (Zacheus in de vijgenboom). Na de zegen was weliswaar de eucharistie afgelopen, maar werd de viering vervolgd met een aantal toespraken.

Roland Brans overhandigde, als voorzitter van het Ontmoetingsberaad en als lid van het parochiebestuur Joska op symbolische wijze een cadeau. Op haar verzoek een bijdrage aan de Tuinkamer: het opknappen van Zaal M. Vervolgens burgemeester Hubert Bruls die Joska de zilveren Waalbrugspeld uit kwam reiken als waardering voor het werk dat zij voor de stad en dit stadsdeel doet. Jeanne Rens kondigde het speciale nummer van "Ontmoeten" aan, een aflevering in glossy-vorm, waarin het werk dat vanuit de Ontmoetingskerk gedaan wordt, centraal staat. Daarbij kreeg Joska de opdracht de eerste exemplaren uit te delen aan de burgemeester en





aan de organisaties waarmee vanuit de kerk veel samengewerkt wordt; zoals met Krachtwerk Nijmegen, Bindkracht, het STIP, werkgroep KunstZinnig, Stichting Hart voor Dukenburgers, De Aanloop en de Klaas-Markt. Tijdens de receptie konden deze organisaties zich presenteren. Zij hadden voor deze gelegenheid een eigen kunstwerk. Al met al een mooi feest waarvan wij vanuit ons stadsdeel graag melding maken aan heel protestant Nijmegen. Belangstellenden kunnen, zolang de voorraad strekt voor 5 euro via de kosters van de Ontmoetingskerk nog in het bezit komen van de speciale uitgave van Ontmoeten. Een bijdrage aan het cadeau voor Joska mag ook: IBAN NL43 0001 4137 00 t.n.v. Heilige Drie-eenheid Locatie Ontmoetingskerk o.v.v. "cadeau Joska".

Leesgroep o.l.v. Hans van Gennip

woensdag 13 november: 20.00 uur
Op 13 november bespreekt deze groep uit het boek "De hemel begint in jezelf" van Anselm Grün de hoofdstukken 6 t/m 8: de wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag. De leesgroep staat onder leiding van Hans van Gennip (j.vangennip@its.ru.nl)

Lezing Frans Wijsen: Water, bron van leven

woensdag 13 november: 20.00 uur
In het verhaal over Jezus en de Samaritaanse aan de waterput wordt ons verteld dat geloof in Jezus een bron van leven is. Water staat symbool voor gezondheid en voorspoed. Helaas is dit voor veel mensen in deze wereld geen alledaagse werkelijkheid. Voor veel mensen is water dodend, omdat er te veel of te weinig water is, of omdat het

water is vervuild. Tijdens deze lezing gaat Frans Wijsen in op de uitgangspunten en de prestaties van het Waal Weelde Project, hoe dit gedachtegoed verspreid is in Indonesië en welke rol geloof en geloofsgemeenschappen hierin speelt.

Frans Wijsen is hoogleraar religie- en missiewetenschappen aan de Radboud Universiteit en Directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschappen.

Stiltemeditatie

donderdag 14 november: 10.00 uur
Stiltemeditatie betekent dat je in staat bent om gedurende een bepaalde tijd je te concentreren op een bepaalde methode om je lichaam, je adem en je geest te verstillen.

Elke 2e donderdag van de maand is er een Geleide meditatie en elke 4e donderdag een Stilte meditatie.

In de geleide meditaties worden ontspanningsoefeningen afgewisseld met meditatie op christelijke teksten. De begeleiding is in handen van Jacqueline Pompe of Moniek Steggerda

Vraagbaak Christendom

vrijdag 15 november: 19.00 uur
Jongeren en volwassenen die zich (opnieuw) willen verdiepen in wat het christendom inhoudt zijn van harte welkom. Iedere bijeenkomst staat één vraag centraal die eerder door een deelnemer gesteld is. Pastor Joska van der Meer begeleidt deze groep.

Geloven Nu

woensdag 20 november: 10.00 uur, of
vrijdag 22 november: 10.00 uur
Deze groep komt maandelijks bij elkaar en buigt zich dan over een Bijbeltekst.

Nieuwkomers zijn altijd welkom. Afwisselend begeleidt Theo van Grunsven of Ineke Keizers deze groep.

Ontmoetingsgroep 25+

woensdag 27 november: 20.00 uur
Je bent tussen de 25 en 40 jaar en benieuwd hoe anderen midden in een drukke en chaotische wereld zin en richting zoeken in hun leven? Dan kun je je aansluiten bij deze maandelijkse ontmoetingsgroep. Een thema uit de christelijke geloofstraditie is startpunt van het gesprek over het leven van alledag en de zoektocht naar geluk. Begeleiding: pastor Joska van der Meer.

Om alvast in uw agenda te noteren:
Kerstconcert Seniorenorkest Nijmegen op woensdag 18 december 14.30 uur



Secretaris/sécrétaire: Cor de Jonge
Clingendaal 13, 6715 JG Ede
tel (0318) 637307
e-mail: eglisewallonnearnhem@gmail.com
website: www.waalsekerkarnhem.nl

Terugblik

Zondag 13 oktober was het weer zover: een kerkdienst van de Waalse gemeente Nijmegen in de Zuiderkapel van de Stevenskerk.

Uit Den Haag kwam ds. Hartman Out, uit Utrecht organist Sebastiaan 't Hart en het Vocaal Theologen Ensemble uit midden-Nederland onder professionele leiding van Hanna Rijken. Het werd een bijzondere, geïnspireerde kerkdienst. Wij konden ons ditmaal verheugen in redelijk veel belangstelling uit Nijmegen. Uiteraard kwamen ook kerkgangers uit de Waalse kerk Arnhem deze dienst bijwonen. Het koor zingt over het algemeen Engelse liederen; voor deze keer hadden zij zich gericht op Franstalige kerkliederen.

De kerkdienst voor de volgende keer is nog ver weg: 10 mei 2020. Voor zal gaan predikant Joost Röselaers uit Zeist. Nadere bijzonderheden hierover volgen t.z.t.

Diny van der Lee



Albertinum lezingen: De vele gezichten van het kwaad

Het kwaad heeft zich in de geschiedenis van de mensheid in vele vormen voorgedaan. Enerzijds zijn er de verschijningsvormen van het kwaad die verband houden met de eindigheid en kwetsbaarheid van de mens: psychisch en lichamelijk lijden, ongevallen, rampen van allerlei aard enzovoort. Men kan hier spreken van natuurlijk kwaad dat onlosmakelijk verbonden is met de condition humaine. Anderzijds zijn er de vormen van het kwaad die mensen elkaar aandoen zoals psychisch en lichamelijk geweld, onderdrukking, bedrog en onrecht. Men kan hier spreken van moreel kwaad. Het kwaad blijkt een weerbarstig thema te zijn, waarbij vele vragen in het vizier komen zoals: wat is de oorsprong van het kwaad? Hoe diep is het kwaad geworteld in de mens? Hoe kan het kwaad zich verspreiden in een samenleving en hoe kan het individu zich daartegen weren? Is de mens zelf verantwoordelijk voor het kwaad en/of overkomt het hem of haar?

Vanuit vier verschillende perspectieven zal een licht worden geworpen op het kwaad: het perspectief van de mythe, de schilderkunst, de literatuur en tenslotte de filosofie. Daarbij zullen verschillende auteurs en denkers aan het woord komen naast mensen uit de praktijk.

7 november: Mythen van het kwaad

Spreker: drs. Philip Verdult, oud-docent faculteit wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit.

In de oerverhalen van bijna alle volken en culturen speelt de worsteling met het kwaad een prominente rol. Kwaad dat mensen elkaar aandoen, strijd van goden en demonen onderling, opstand tegen goden, straf van goden, natuurgeweld, rampen, epidemieën. In die mythen klinkt vaak al een eerste vorm van reflectie door. In latere tijden wordt die dan verfijnd en verder uitgediept: filosofisch, theologisch, cultuurhistorisch, enzovoort. Met het bijbelse zondevalverhaal als focus wil deze lezing licht werpen op enkele belangrijke hoofdlijnen van het mythische denken en spreken over het kwaad.

14 november: Gezichten van het kwaad verbeeld

Spreker: Marco Luijk, geestelijk verzorger Pompekliniek. Een paar jaar geleden nam geestelijk verzorger bij de Pompekliniek Marco Luijk het initiatief om een niet-juridische en niet-psychiatrische blik op ingesloten mogelijk te maken, namelijk die van een kunstenaar. Als gevolg daarvan verscheen in 2016 het boek *Bewaakte ogenblikken*. Portretten van longstay tbs-ers van de schilder Henk Hage. In het boek staat een serie portretten waarvoor tbs-ers model hebben gestaan. Ter bescherming van de slachtoffers van deze patiënten en vanwege hun eigen privacy moest hun gezicht onherkenbaar blijven. Het boek is als volgt ingeleid door de schrijver Willem Jan Otten: 'De paradox van longstayers is dat ze uitentreuren gekend worden – hun doopceel is genadeloos geweest, van hun misdaad is vaak alles tot op de seconde bekend, ze zijn door deskundigen veelal onhandelbaar verklaard, ze staan elk uur van de dag onder toezicht. Maar gezien worden ze niet.' Marco Luijk voert ons mee.

21 november: Het thema van het kwaad bij Dostojevski

Spreker: prof. dr. Wil van den Bercken, emeritus hoogleraar Russisch christendom aan de Radboud Universiteit. Dostojevski behandelt thema's als goed en kwaad niet vanuit religieus standpunt maar vanuit een antropologisch perspectief. Goed en kwaad zijn verwerkt in de daden en gedachten van zijn romanpersonages. Dostojevski verklaart het kwaad enerzijds als gevolg van de menselijke vrijheid, anderzijds als gevolg van sociale of psychische omstandigheden. Hij heeft

dit pregnant uitgedrukt in de stelling: 'Iedereen is schuldig voor alles en allen'. Dit gaat in tegen de optimistische mensvisie die in Dostojevski's tijd in ideologieën opkwam en die ook thans in het humanisme leeft. Een andere bekende uitspraak in de romans is: 'Als God niet bestaat is alles geoorloofd'. In deze stelling heeft Dostojevski zich echter vergist, zoals de spreker zal trachten duidelijk te maken.

28 november: De banaliteit van kwaad bij Hannah Arendt

Spreker: dr. Paul Juffermans, docent filosofie Hoger Onderwijs Voor Ouderen.

De uitdrukking de banaliteit van het kwaad werd door de filosoof Hannah Arendt voor het eerst gebruikt in 1961 in haar verslag van het proces tegen Adolf Eichmann, een van de belangrijkste organisatoren van de Holocaust. Sindsdien is dit een geveugelde uitspraak geworden bij de bespreking van allerlei vormen van kwaad. Maar wat bedoelde Hannah Arendt eigenlijk met deze uitdrukking? We zullen niet alleen bij haar boek over Eichmann, maar ook bij haar andere werken te rade gaan om een antwoord te zoeken op deze vraag. Op deze wijze hopen we ook tot enige verheldering te komen met betrekking tot het nog altijd duistere onderwerp van het kwaad.

Algemene informatie

De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De entree bedraagt 7 euro. Meer informatie op: www.albertinumgenootschap.nl



Taizéviering op 22 november

Vrijdag 22 november om 19.30 uur Kleine Bartholomeuskerk

De laatste Taizéviering van dit jaar heeft als thema 'licht en warmte'. Wie verlangt er in deze tijd van het jaar niet naar 'licht en warmte'? In de prachtige Kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen staat de verwarming op 22 november aan en branden de kaarsen. Samen met andere mensen zingt u mooie meditatieve liederen en is er tijd voor ontspanning en bezinning.



Een Taizéviering is voor iedereen. Onze ervaring is dat als mensen eenmaal weten hoe fijn deze vieringen zijn, ze vaak terugkomen. Dus: zegt het voort! Gun uzelf en misschien ook uw vrienden of familie dit rustgevende moment. Van harte uitgenodigd voor zang, stilte en natuurlijk 'licht en warmte'.

Na de viering kunt u napraten onder het genot van een drankje. U bent van harte welkom! Meer informatie kunt u verkrijgen via Martine Norden: m.norden@kpnplanet.nl

ZIN in Nijmegen: Stiltewandeling De Vier Jaargetijden

Zondag 24 november organiseert ZIN in Nijmegen de herfst-stiltewandeling in de wandelcyclus De Vier Jaargetijden.

Wij willen de Verhalenroute Holthurnsche Hof lopen, een wandeling van 6 km. Het is een wandeling vol legendes en verhalen over de Romeinen die hier hebben gewoond en gewerkt, maar ook de drama's die zich hebben voltrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Na de eerste kilometers zullen we samen lunchen en vervolgens een deel in stilte afleggen. Bij terugkomst gaan we onder het genot van een drankje met elkaar in gesprek over onze gewaarwordingen en ervaringen tijdens de wandeling. Wij willen met de wandeling aansluiten op de thematiek van Eeuwigheidszondag in de dienst in de Maranathakerk, waar het gaat over de doorgang naar Advent. We weten dat Advent er aankomt en dat het dan ergens naartoe gaat, maar ook dat velen van ons (en hele volken in oorlog) door weerstand en ellende heengaan. In de evangelielezing in de dienst gaat het over de puinhopen van Jeruzalem en over het vertrouwen om door moeilijke tijden heen te breken. Je kunt je fixeren op de brokstukken, maar ook kijken of ergens een spoor is dat aan de puinhoop voorbij voert. Deze thematiek en de Verhalenroute sluiten goed op elkaar aan.

De wandeling is bedoeld voor 30'ers, 40'ers en 50'ers uit heel Nijmegen e.o met belangstelling voor bezinning, gesprek en ontmoeting. Wij vertrekken tussen 11.00 en 11.30 vanaf de Maranathakerk, Steenbokstraat. Als ieder eten en drinken voor 1 persoon meeneemt, kunnen we dat samen delen. Als je wilt, kun je eerst om 09.30 de dienst in de Maranathakerk bijwonen.

Graag voor 20 november opgeven via een mail aan: nijmegenzin@gmail.com
Meer info over Zin in Nijmegen: <http://zinnijmegen.nl>

Margreeth Vogelesang en Jenneke van de Streek

Bachcantate in Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan meezingen.



Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.
Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 10 november, 19.30 uur:

Cantate BWV 93: "Wer nur den lieben Gott läßt walten"

Dit lied was Bach bijzonder dierbaar, en het was destijds in Leipzig ook heel bekend. Met zeven verzen, die Bach in de zeven delen van zijn cantate op allerlei heel verschillende manieren laat doorklinken.

In het openingsdeel horen we het eerste vers in de vorm van een vierstemmig koraal, maar telkens ingeleid en ook weer afgerond met uiterst beweeglijke melodieën van de koorzangers. En al die koordelen zijn op hun beurt weer ingebed in dansante omspelingen van de elkaar afwisselende violen en hobo's. Plechtig zingt vervolgens de bas het tweede vers, na elke regel daarbij zichzelf onderbrekend met eigen meer persoonlijke toevoegingen. En dan volgt een blijmoedige aria van de tenor, in de vorm van een sierlijke dans. Met aan het eind een coloratuur van liefst 11 maten lang, als hij bezingt dat God uiteindelijk al het verdriet zal wegnemen en zijn kinderen te hulp zal komen.

Het middelpunt van de cantate wordt gevormd door een liefdevol duet van sopraan en alt; waarin we plotseling dan toch ook weer de koraalmelodie horen, maar nu door alle strijkers unisono gespeeld. De tenor zingt het volgende vers van het lied, waarbij hij (net als eerder de bas) voortdurend zichzelf onderbreekt om in vrij recitatief de tekst van soms uiterst beeldend commentaar te voorzien. Daarna is er ruimte voor een vrolijke aria van de sopraan, met speelse begeleiding van hobo en fagot: Ik zal mijn God altijd vertrouwen. Waarna we samen de cantate kunnen afsluiten met het dankbare zevende vers van het koraal.

20 december: Kerstconcert in Stevenskerk door Choir of Clare College

Vrijdagavond 20 december treedt het Choir of Clare College Cambridge op in de Stevenskerk.

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Entree: 27 euro / 25 euro p.p.

Director of Music: Graham Ross

The Choir of Clare College Cambridge brengt ook dit jaar weer een prachtig programma onder de titel "A Clare Christmas". U kunt het programma vinden op de website: www.stevensconcerten.nl/concerten.php

Via deze site vindt u tevens informatie over twee andere concerten die in de week voor kerstmis worden uitgevoerd in de Stevenskerk, beide ook door koren uit Cambridge.



Blik op de Kerkenraad (28)

Na langere tijd hebben we de draad weer opgepakt met een berichtgeving over wat er zoal in de Kerkenraad en Kleine Kerkenraad op hoofdlijnen passeert. U weet beslist de reden waarom het zo lang stil is geweest. Het functioneerde niet lekker binnen het bestuur van onze gemeente. De eerder dit jaar voorgenomen verkoop van de Maranathakerk lag hier vooral aan ten grondslag. Het verdeelde de gemeente, i.c. de sectie Stad in voorstanders en tegenstanders. Een jammerlijke zaak.

Het gedurende enige tijd stilleggen van de vergaderingen, de inzet van een interim-predikant en het ondergaan – op advies van de Classis – van een visitatie door een externe commissie waren hiervan de gevolgen. Daar kwam nog bij dat er op vele fronten binnen onze kerkgemeenschap vacatures zijn ontstaan. Al met al kwam onze kerkgemeente in een soort 'crisisituatie' terecht. Hulp van buiten was daarom nodig.

We zijn inmiddels een stuk verder in het jaar en zowel de Kerkenraad als de Kleine Kerkenraad hebben zich intussen kunnen 'herpakken'. Verder is de interim-predikant nog volop met de uitvoering van zijn taak bezig. Over die voortgang zal hij zelf berichten. Zo heeft hij in dat licht twee gemeentevondens belegd: één in de Maranathakerk en één in de Ontmoetingskerk (respectievelijk 7 en 14 november).

In het vervolg van dit bericht gaan we op enkele andere zaken in.

Visitatiecommissie

Ten eerste de werkzaamheden van de Visitatiecommissie. Haar werkzaamheden zijn nu afgerond; er ligt een concept-rapport met een aantal adviezen. Het rapport heeft momenteel nog geen officiële status. Want, formeel adviseert de Visitatiecommissie het dagelijks bestuur van de Classis (Gelderland Zuid en Oost), en de Classis op zijn beurt komt met het officiële, vastgestelde rapport naar ons toe. Dit is nog niet gebeurd. Wel heeft de Visitatiecommissie op 3 oktober jl. – tijdens een bijzondere KR-vergadering – ons over haar analyses en adviezen ingelicht. Omdat het een rapport is van de Visitatiecommissie hebben wij haar verzocht een berichtgeving voor de gemeente te verzorgen in Over & Weer. Dit is nog niet gebeurd.

Ondertussen blijven wij als KR/KKR niet stilzitten, maar gaan procedureel met het concept-rapport toch al aan de slag, voor zover dit verantwoord en op zijn plaats is. Zo hebben wij op onze beurt op 5 november een informatieavond belegd voor de sectieraden, het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en met de Commissie 2020. Vervolgens zal de Kerkenraad er op zijn reguliere vergadering van 3 december over praten. Centrale vragen hierbij zijn: wat is voor de PGN reëel en goed uit te werken, en waar worden we als kerkgemeente beter van – om het misschien maar een beetje populair te zeggen. Ondertussen moeten ook wij ons beraden hoe de gemeente het beste geïnformeerd kan worden, maar we wachten eerst af wat de Visitatiecommissie zelf onderneemt in dezen.

Verlenging werkperiode

Ten tweede is het goed om te melden dat wij stappen hebben gezet om de werkperiode van interim-predikant ds. Rainer Wahl en van kerkelijk werker mw. Marije Klijnsma te verleggen tot voorjaar 2021.



Die tijd lijkt ons gewenst, omdat wij denken dat ds. Wahl z'n werk tot dat tijdstip noodzakelijk is. Nodig, met het oog op bijstand naar een nieuwe en simpeler bestuurlijke structuur voor onze gemeente, én om ons verantwoord heen te leiden door de beroepsprocedure voor een of twee nieuwe part-time-predikanten. En tot slot werkt ds. Wahl aan de hoofdlijnen van een nieuwe beleidsvisie, met raadpleging van de groepen binnen onze gemeente. Ook dit vergt tijd, wil er een breed draagvlak voor komen.

Sterkte pastoraat

Wat het toekomstig pastoraat betreft, nadat ds. Henk Gols met emeritaat is gegaan, kan het volgende worden gemeld. Wij streven ernaar om in totaal 1,5 predikanten te gaan beroepen in de loop van 2020. Het kan ook zijn dat een formule wordt gekozen van één predikant aangevuld met een kerkelijk werker. Dat weten we op dit moment nog niet precies. Maar dat we gaan inzetten op een professioneel en verantwoord pastoraat (in zwaarte) staat voor ons buiten kijf. Vanaf het emeritaat van ds. Gols en de intrede van een nieuwe predikant zullen we gebruik gaan maken van een 'ambulant' predikant. Dat is een tijdelijk aangestelde predikant, aan ons voorgedragen door de Classis.

Dit is een nieuwe formule ingesteld door de Synode van de PKN. We zullen er dus voor zorgen dat de gemeente niet in een pastoraal 'gat' valt. Over de aanstelling van een ambulant predikant hebben we al overleg gehad met de PKN, evenals de verlenging van de werkperiode van ds. Wahl en mw. Klijnsma, en hierin lijken we alle medewerking te gaan krijgen.

Wat het diaconale werk aangaat, onderzoeken we momenteel samen met het College van Diakenen of het mogelijk is om na het emeritaat van ds. Oosterhoff verder te gaan met een apart aan te stellen diaconale werker.

Stopgezette verkoop

Met het oog op de nieuwe beleidsvisie en een nieuwe bestuursstructuur hebben we de verkoopprocedure van de Maranathakerk voor een niet nader genoemde periode stopgezet.

De gedachte daarbij is: eerst de inhoud (wat willen we, waar gaan we voor?), dan de bestuursstructuur en het benodigde personeel (incl. predikanten/kerkelijk werker), om te eindigen met de benodigde accommodatie/de gebouwen.

Ambtsdragers

U zult begrijpen dat deze onderwerpen de KR en de KKR – toen de vergaderingen weer van start gingen – voortdurend in beslag hebben genomen.

Daarnaast was er gelukkig ook gelegenheid voor andere zaken, zoals de verkiezing of herverkiezing van ambtsdragers. De KR heeft op 29 oktober jl. besloten om zowel mw. Anja Ros als mw. Yvonne van Alebeek opnieuw te verkiezen tot diaken; mw. Ros voor vier jaar, mw. Van Alebeek voor twee jaar. Mw. Gré Berkelaar is verkozen tot ouderling.

U heeft vanaf het moment dat Over & Weer bij u op de mat ligt gedurende 5 dagen de gelegenheid uw eventuele bemerkingen tegen de (her)verkiezing van genoemde ouderling en diakenen schriftelijk en beargumenteerd te melden bij de scriba.

Worden geen bezwaren ingediend, zullen de drie verkozen ambtsdragers in een van de eerstkomende erediensbevestigingen worden bevestigd worden, dan wel opnieuw 'verbonden worden' aan onze gemeente (= 'herbevestiging').

Voorts heeft de KR moeten besluiten om het totaal aantal ambtsdragers binnen de PGN (inclusief vacatureplekken) te verlagen tot 24. Dit betekent dat het quorum (= verplicht aantal ambtsdragers voor een rechtsgeldige vergadering) verlaagd moet worden naar 12 stemmen (de helft van de genoemde 24).

Ook hierover kunt u uw eventuele bedenkingen kwijt bij de scriba tot vijf dagen na ontvangst van het kerkblad.

Sectieraad Landwijk

En tot slot heeft de KR er officieel mee ingestemd om de sectieraad Landwijk als opgeheven te beschouwen. Hiertoe was al veel eerder dit jaar overgegaan, maar moest altijd nog officieel door de KR worden bekrachtigd. NB. De sectie Landwijk is niet opgeheven! Wel dus de sectieraad. Er wordt maandelijks nog een kerkdienst gehouden in de Kleine Bartholomeuskerk, een groep vrijwilligers draagt er zorg voor dat de praktische zaken daarvoor geregeld zijn. Daarnaast wordt het pastoraat verzorgd o.l.v. de kerkelijk werker, mw. Marije Klijnsma.

Namens de Kerkenraad
Gerbrand Hoek, scriba

Uitnodiging voor KUS feest

Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten.

Zondag 24 november organiseert stichting KUS een KUS-feest in Brebl, van 15-19 uur. Iedereen die zich bij KUS thuisvoelt is van harte uitgenodigd voor dit feest. Met lekker eten uit verschillende culturen, veel optredens en bijzondere ontmoetingen. Met o.a. een Molukse rijsttafel, muziek en dans van de Molukse gemeenschap; Syrische, Afrikaanse en Arabische dans en muziek van van de Mawteni Foundation; gedichten en dans van Gaiane Abrahamian van de Armeense Vereniging VAN; de Turks-Koerdische Kadir Büyükkaya met een verhaal; en Vredesambassadeurs met Vredesdraak en Vredesgedichten.

Graag opgeven via: stichtingkus@gmail.com

Stichting Straatmensen wint Compassiepluim 2019

Zaterdag 2 november werd de eerste Compassiedag in Nijmegen gevierd. De dag begon met een voorstelling op het Valkhof. Daarna werd het feest voortgezet op het Mariëburgplein en in de bibliotheek. Het hoogtepunt was de uitreiking van de jaarlijkse Compassiepluim door burgemeester Bruls aan de medewerkers van Stichting Straatmensen.



De initiatiefgroep had graag aan alle genomineerden de pluim uitgereikt: elke genomineerde organisatie blinkt op eigen wijze uit in het 'harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen', elke organisatie zorgt er met inzet van vele vrijwilligers voor dat groepen Nijmegenaren die bijzondere aandacht behoeven deze bijzondere aandacht ook ontvangen. Een aantal van de genomineerde organisaties doen al vele jaren bijzonder goed werk, sommige van hen genieten grote bekendheid, anderen zijn wat minder bekend.

Na een degelijke beraadslaging is gekozen om dit jaar de Compassiepluim te verlenen aan een organisatie die al vele jaren actief is in de binnenstad van Nijmegen. Opgericht in november 2000 en sinds die tijd hebben vele vrijwilligers duizenden maaltijden verstrekt, vele duizenden eitjes gebakken op straat, vele duizenden gesprekken gevoerd met de dak- en thuislozen in onze stad.

De vrijwilligers proberen ook de gasten zo veel mogelijk bij het project te betrekken, zodat het meer en meer hun project wordt. Met en voor straatmensen. En dat bij weer of geen weer, jaar in, jaar uit. Dat verdient een pluim!



Hebreeuwse miniaturen שלום

Wie begroef Mozes?

Laatst hoorde ik een lezing van de Leuvense bijbelgeleerde Hans Ausloos naar aanleiding van de intrigerende passage over Mozes' begrafenis, Deuteronomium 34:6. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) staat daar: 'En de HEER begroef hem'. Dat lijkt duidelijk genoeg. Toch zegt de Willibrordvertaling iets heel anders, namelijk 'Hij werd begraven'. Wat is hier aan de hand?

De officiële Hebreeuwse tekst is op zich niet ingewikkeld: *wajikbôr oto* betekent gewoon 'en hij begroef hem'. Alleen, wie 'hij' dan precies was valt daaruit niet op te maken. Vanuit de context lijkt de HEER het meest voor de hand te liggen als degene die Mozes begroef. De NBV maakt dat expliciet door 'de HEER' toe te voegen. Ook in veel andere vertalingen vind je deze opvatting terug.

Maar vanouds is er ook aarzeling geweest: kan het wel zo zijn dat God eigenhandig met een (per definitie onrein) lijk in de weer was? In sommige oude vertalingen en in wat officieuzere Hebreeuwse versies van de tekst -- daarover had Ausloos het -- staat daarom: 'en ze begroeven hem', in het meervoud. Op die manier wordt subtiel in het midden gelaten wie Mozes begroef. Waar we het met zijn allen dan weer wel over eens zijn: 'Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.'

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Vrijdagmiddaggebed in Stevenskerk

Elke vrijdagmiddag wordt op vele plaatsen in de wereld een korte gebedsdienst gehouden 'voor vrede en verzoening'. De lokatie is doorgaans een kerk of kapel die ooit of recent door oorlogsgeweld beschadigd geraakt of geheel verwoest is. Vanuit die verstoorde plekken klinkt wekelijks het gebed om vrede in de wereld. Ook in de Stillekapel van de Stevenskerk wordt het gebed gebeden, elke vrijdag om 13 uur. Eens per maand gaat iemand voor uit de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van de Raad van Kerken. Het vrijdagmiddaggebed is onderdeel van een wereldwijd netwerk, waarvan de kathedraal van Coventry (www.crossofnails.org) de spil vormt.

Henk Gols

Adventsvesper met Bach in de Stevenskerk

Op zaterdag 7 december om 16 uur wordt een bijzondere vesper gehouden, uitgevoerd door Capella Cumera —die dit jaar 25 jaar bestaat—, extra vocalisten en instrumentalisten. In de vesper wordt Bach's 'Du Hirte Israels' (BWV 104) ten gehore gebracht.

Deze cantate is geschreven voor de Paastijd, maar sluit ook aan bij de thematiek van de Advent. Ze begint met de aanhef van psalm 80: 'Herder van Israël, hoor!' Psalm 80 is een van de traditionele adventspsalmen.

Henk Gols



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twifelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 3 december binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 1 december.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting

2019

nummer 9 - 3 december

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Zondag 10 november

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	viering
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. Anneke de Vries

- Collecte voor:
1. Perspectief voor ex-gedetineerden
 2. Steun kleine kerkgemeenschappen

Zondag 17 november

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. Rainer Wahl
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Huub ter Haar
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Stefien Jansen
Radboud umc	10.00 uur	Zin in Zondag

- Collecte voor:
1. Sociale zorg / spreekuren
 2. PGN

Zondag 24 november

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Jan Waagmeester
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Hans Schilderman
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor Ans Bertens

- Collecte voor:
1. Stichting Mawteni
 2. Eenzaamheid draaglijker maken

Zondag 1 december

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny v/d Berg
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1ste zondagviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastoor Joke Kolkman
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Sanneke Brouwers
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

- Collecte voor:
1. Stichting Gast
 2. PGN

Vrijdag 22 november

19.30 uur in de kleine Bartholomeuskerk:

Taizéviering



Meer informatie op pagina 10

Zondag 8 december

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	viering
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Paul Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Remco Graat
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	J. v Nieuwenhuijzen

- Collecte voor:
1. SchuldWegWijzer
 2. PGN

Taizéviering

22 november om 19.30 uur
in de kleine Bartholomeuskerk

Thema: licht en warmte

Als alles duister is,

Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft

