

Veertigdagentijd: Alles komt goed

'Alles komt goed!'. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doe je mee?

Collecten in deze periode

Allereerst zijn er tijdens de veertigdagentijd natuurlijk de zondagse collecten, waarmee we aansluiten bij de doelen van Kerk in Actie. Een nadere toelichting staat op pagina 13.

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeentelieden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. "Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw."

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.

Op 27 februari en 6 maart zullen er daarom na afloop van de dienst kaarten verkocht en geschreven kunnen worden. Bent u niet in de gelegenheid de kaarten zelf te halen, dan kunt u bellen of mailen naar ondergetekende en worden ze bij u thuis gebracht.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Vastenkaart

Vasten kan op verschillende manieren. Sommige mensen kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of

snoep. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te kijken of sociale media te gebruiken. Op de vastenkaart van Kerk in Actie staat elke week een andere vastensuggestie, waaronder ook tips voor dingen die je in de vastentijd juist extra kunt doen, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven, of voor iemand bidden. De vastenkaart wordt op 27 februari en 6 maart uitgereikt in de kerk.



Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen of missen. Hou op de kaart bij hoeveel tijd/geld je bespaart. Zet dat geld in voor het project 'Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet'. Mede dankzij jouw bijdrage kan jongerencentrum Manara jaarlijks 1000 kwetsbare tieners helpen met huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Sobere maaltijden; Alles komt goed

Het ligt in de bedoeling om van 3 maart t/m 7 april wekelijks op donderdag een sobere maaltijd te houden in het kader van de veertigdagentijd. Aan de hand van het thema: Alles komt goed en de werken van barmhartigheid zullen we met elkaar in gesprek gaan en mogelijk zal er een gast spreker aanschuiven.

De bijeenkomsten worden gehouden in De Haard op de donderdagavonden van 18.00 –

19.30 uur. De richtlijn voor de bijdrage is € 5,- per keer ter dekking van de kosten en tevens voor een bijdrage aan Kerk in Actie

Opgeven: liefst uiterlijk de maandag voorafgaand aan de maaltijd bij ondergetekende.

Veertigdagentijdskalender

Dit jaar sluit de veertigdagentijdskalender van de Protestantse Kerk aan bij het jaarthema 'Van U is de toekomst'. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen, gespreksvragen en vastentips.

U kunt de kalender bestellen via: www.protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen.

We wensen elkaar een goede opgang naar Pasen!

Theo van Driel, diaconaal werker
tel. 06 18193612, mail: theodoor52@live.nl



Zondag 27 februari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	pastor Janneke Bron
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Huis van Compassie + Happietarie
2. PGN

Zondag 6 maart

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Susanne Freytag
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. H. Allewijn

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Zending (Rwanda)
2. PGN

Zondag 13 maart

Ontmoetingskerk (Maranathakerk)	09.30 uur	Onderwegdienst door werkgroep Diaconie
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Binnenlands diaconaat
2. PGN

Zondag 20 maart

Bartholomeuskerk	10.00 uur	Marije Klijsma
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Peter v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Werelddiaconaat (Indonesië)
2. Sectiekas

Zondag 27 maart

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Missionair werk (Kliederkerk)
2. PGN

Zondag 3 april

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Reijer de Bruijn
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. T. Menting

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Werelddiaconaat (Moldavië)
2. PGN

Wijsgerige kring



Lang heeft het christelijk denken de cultuur en daarmee ook de filosofie beïnvloedt of beslissend bepaald. Kritiek op het denken werd daarmee ook vaak religiekritiek. In de loop van de 20e eeuw leek het religieuze denken een gelopen race: het kon geen zinnige bijdrage aan het denken meer bieden. Veel filosofen namen niet eens meer de moeite zich met religie, laat staan de christelijke godsdienst, bezig te houden.

De laatste decennia is er echter een kentering: religie lijkt opnieuw gewaardeerd te worden door filosofen zoals René Gude, Peter Slooterdijk, Gianni Vattimo, John Caputo, (en zelfs Freek de Jonge). Alle reden om opnieuw te kijken naar de verhouding tussen filosofie en het christelijk denken; welke raakvlakken zijn er en welke uitdagingen?

Als data hebben we gereserveerd: 24/3, 21/4, 26/5, 23/6. We komen samen in de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur. De kring wordt geleid door Wouter Slob en Robert Rijkschroeff. Info en opgave: wouter.slob@pkn-nijmegen.nl.

1 maart: Vasten, (hoe) doen we dat?

In de Ontmoetingskerk verzorgen door Cobi Voskuilen en Trees Versteegen op woensdag 2 maart om 19.00 uur de Aswoensdagviering, die het begin van de vastentijd markeert. Veertig dagen voor Pasen (de zondagen niet meegerekend!) leven mensen die zich aan het vasten houden wat ingetogener. Op die manier bereiden we ons voor op het Paasfeest. In katholieke kring is dat van oudsher een bekende gewoonte, in protestantse kring was het veel minder bekend maar komt het steeds meer in zwang. Maar hoe doe je dat dan? Er zijn geen dwingende voorschriften, en eigenlijk kun je het ook niet 'goed' of 'verkeerd' doen. Sommigen kijken geen TV, pakken de fiets, eten vegetarisch, of doen nog weer wat anders. De PKN geeft al een aantal jaren een veertigdagentijdskalender uit. Daarin wordt een leidraad gegeven hoe u mee kunt vasten met de vastenactie van Kerk en Actie. U kunt dit gratis bestellen op: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender.

Aan de vooravond van de vastentijd, op dinsdag 1 maart, organiseren Marije Klijsma en Wouter Slob een samenkomst om iets over het vasten te vertellen en om ervaringen uit te wisselen. Ieder die belangstelling heeft, is welkom in de Ontmoetingskerk om 20.00 uur. Info en aanmelding: marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl of wouter.slob@pkn-nijmegen.nl.



Open en veilig

In de kerk is ieder welkom is. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Er ruimte wordt gemaakt voor gebed, ontmoeting, levensvragen, zorgen, enz. De kerk is een veilige plek, toch? We kunnen met alleen maar mooie idealen niet voorkomen dat er dingen misgaan tussen mensen.

Maar soms gebeuren er ook dingen die niet goed zijn. Dan is het belangrijk dat je bij iemand terecht kan. Een van de onderdelen van het project 'Veilige gemeente' is dat we onafhankelijke vertrouwenspersonen aanstellen en die heel zichtbaar willen maken in Over & Weer en op de website, zodat ieder die wat overkomt meteen weet waar je terecht kan.

Schilder mij

(lied van stichting Kunst uit geweld, tekst Rikkert Zuiderveld)

je kunt niet weten wat ik voel
waaraan ik ben kapotgegaan
de angsten die ik heb doorstaan
want zelf denk ik zo af en toe
stel je niet aan

je kunt niet weten wat ik voel
hoe alles ooit is stukgemaakt
de nachten die ik heb doorwaakt
en hoe ik gaandeweg mijzelf ben kwijtgeraakt

schilder mij het beeld
het beeld van wie ik ben
schilder mij het beeld
de naam die ik herken
vertel me geen verhalen
woorden zijn te veel
maar schilder mij
en maak mij heel

Marije Klijnsma

Een aantal weken geleden zijn we in de kerkenraad gestart met het project: Veilige gemeente. Al vrij snel daarna kwamen de berichten in de media over grensoverschrijdend gedrag en werd dit onderwerp ineens overal actueel. Daardoor sprak ik met veel mensen hierover. En dat is goed. Want gaandeweg kom ik er achter dat niet iedereen zich ervan bewust is hoe persoonlijk grenzen zijn en dat je goed moet communiceren om echt rekening met elkaar te kunnen houden. En niet iedereen is zich ook bewust van zijn of haar positie ten opzichte van een ander. Als je op huisbezoek gaat bijvoorbeeld ben je op het terrein van iemand anders en je bent daar alleen. Dat kan een onveilige setting zijn. En omgekeerd kan het zijn dat je als bijv. ouderling die op bezoek gaat een bepaalde machtspositie hebt waar je je misschien niet van bewust bent. Zo zijn er tal van voorbeelden. Het vraagt om toerusting en een gedragscode.

Waar mensen bij elkaar zijn gebeurt er veel goeds, zeker in de kerk. Daar ben ik van overtuigd. We kijken naar elkaar om, geven aandacht, bieden een luisterend oor, hebben het gezellig, bidden voor elkaar.



Bijbelleesrooster

vrijdag	25 februari	Amos 1:11-2:5	zaterdag	19 maart	2 Korintiërs 1:12-22
zaterdag	26 februari	Amos 2:6-16	zondag	20 maart	2 Korintiërs 1:23-2:13
zondag	27 februari	Amos 3:1-8	maandag	21 maart	2 Korintiërs 2:14-3:6
maandag	28 februari	Amos 3:9-4:3	dinsdag	22 maart	Psalm 125
dinsdag	1 maart	Amos 4:4-13	woensdag	23 maart	2 Korintiërs 3:7-18
woensdag	2 maart	Amos 5:1-9	donderdag	24 maart	2 Korintiërs 4:1-12
donderdag	3 maart	Johannes 11:1-27	vrijdag	25 maart	2 Korintiërs 4:13-5:5
vrijdag	4 maart	Johannes 11:28-44	zaterdag	26 maart	2 Korintiërs 5:6-16
zaterdag	5 maart	Johannes 11:45-57	zondag	27 maart	2 Korintiërs 5:17-6:10
zondag	6 maart	Johannes 12:1-11	maandag	28 maart	2 Korintiërs 6:11-7:4
maandag	7 maart	Psalm 91	dinsdag	29 maart	2 Korintiërs 7:5-16
dinsdag	8 maart	Amos 5:10-20	woensdag	30 maart	Johannes 13:31-38
woensdag	9 maart	Amos 5:21-27	donderdag	31 maart	Johannes 14:1-14
donderdag	10 maart	Amos 6:1-7	vrijdag	1 april	Johannes 14:15-31
vrijdag	11 maart	Amos 6:8-14	zaterdag	2 april	Johannes 15:1-17
zaterdag	12 maart	Johannes 12:12-19	zondag	3 april	Johannes 15:18-27
zondag	13 maart	Johannes 12:20-36	maandag	4 april	Johannes 16:1-11
maandag	14 maart	Johannes 12:37-50	dinsdag	5 april	Johannes 16:12-24
dinsdag	15 maart	Johannes 13:1-15	woensdag	6 april	Johannes 16:25-33
woensdag	16 maart	Johannes 13:16-30	donderdag	7 april	Johannes 17:1-12
donderdag	17 maart	Psalm 103	vrijdag	8 april	Johannes 17:13-26
vrijdag	18 maart	2 Korintiërs 1:1-11	zaterdag	9 april	Jeremia 26:1-9



GO en het Kerken

GO@PKN-Nijmegen.nl



Het kerken? Dat klopt toch niet? Het is toch de kerken?! Veel mensen kennen deze uitdrukking niet, maar zeker in vorige generaties werd hij geregeld gebruikt.

“Waar kerk jij?” “Ik kerk altijd in de” Je kunt dit natuurlijk alleen zeggen wanneer in jouw dorp of stad meerdere kerken zijn. Maar hoe werkt dat nou precies?

Mensen hebben verschillende opvattingen over het naar welke kerk gaan. Eén daarvan is: je gaat naar de kerk, die in jouw wijk, buurt, dorp, omgeving, stad ligt. En dan blijf je deze kerk bezoeken; je blijft trouw aan deze kerk. En... je blijft trouw aan de dominee van jouw kerk. Een andere opvatting is: ga naar de dominee, dienst, kerk, die jou aanspreekt, die jou wat doet, waar jij inspiratie van krijgt. Ik groeide op in Rotterdam met een machtig aantal kerken en dominees, maar ook met grote verschillen in stijlen en inhouden. “Onze” kerk was de Prinsekerk, een vrij grote Hervormde kerk; dichtbij en met het geweldige massale zingen bij een indrukwekkend orgel en vaak goede en niet te lange preken een plaats waar wij graag kwamen, ook toen we naar een andere wijk verhuisden. Mijn vader had echter contacten met mensen van allerlei richtingen. Zo bezochten we geregeld ook de Lutherse kerk en soms de Oud-Katholieke en de Rooms-Katholieke kerk (en als ik bij familie logeerde ook de Gereformeerde Kerk). En als puber ging ik naar jeugdendiensten en jazzdiensten in weer heel andere kerkgebouwen.

De tijden zijn intussen enorm veranderd. We gingen samen op weg en liturgisch namen we van elkaar, maar ook van de Rooms-Katholieke kerk een aantal vormen en rituelen over. Het ledenaantal liep sterk terug; kerken sloten. Dominees hadden geen wijk of dorp meer, maar waren een soort reizigers geworden: hier preken, daar preken, huisbezoeken her en der in een groot gebied. Met die situatie hebben we hier in Nijmegen ook te maken.

Trouw zijn aan de kerk in de buurt, is iets moois: je komt bekenden tegen, je zet je in voor de eigen buurt en het kerkgebouw voelt als een tweede huis. Maar er is ook de wereld en ik beperk de wereld dan even tot Nijmegen/Landwijk; daar maken we ook deel van uit. Hoe mooi is het dan niet om ook inspiratie op te kunnen doen op andere vierplekken en van daar ook mensen welkom te heten in de eigen kerk?! Naar een Taizéviering gaan of een Onderwegdienst (elke maand is er één en afwisselend in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk) of (nog anders) op Aswoensdag naar de Boskapel. En hoe fantastisch is het dat diensten thuis meegemaakt kunnen worden doordat er in veel kerken nu opnames gemaakt worden.

De commissie GO is ervan overtuigd dat we veel bijzonders van elkaar kunnen leren: elke vierplek heeft haar eigen mooie vormen, acties en inzet. Met een dominee, bijna als handelsreiziger rondgaand, een Kerkapp, die ons allen kan verbinden, en een Kerkenraad en zeven werkgroepen, die voorstellen en gedachten van alle kerkleden vorm geven, gaan wij hoopvol een toekomst in, waarin het “kerken” zich vast ook op een eigen manier ontwikkelt.

Michèle van der Steenstraten

Gespreksgroep Geloven nu: 20/30ers

Hoe doe je dat: geloven? Waar heb je steun aan, wat staat je tegen? Wat geeft je steun en wat kom je tegen? Ooit was geloven vanzelfsprekend en moest je heel wat uitleggen als je vragen had of er niet aan mee wilde doen. Nu is het vaak andersom: je krijgt vragen als je zegt dat je gelooft. In korte tijd lijkt geloof maatschappelijk uit de gratie en uit beeld geraakt. Maar de verwachting van sommigen dat kerk en geloof snel volledig zouden verdwijnen is niet uitgekomen. Er is opnieuw oog voor de vitaliteit van het geloof.

Hoe doen we dat in ons eigen leven? En hoe ervaar je dat als je aan het begin van een volwassen leven, een carrière, een relatie staat? In het voorjaar starten pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob hierover een gespreksgroep om hierover.

De data zijn 16 maart ('waar staan we?'), 6 april ('wat komen we tegen?') en 18 mei ('wat verwachten we?'). Plek van samenkomst is de Ontmoetingskerk. We beginnen steeds om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur.

Voor aanmelding en info: wouter.slob@pkn-nijmegen.nl of joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net.

We horen ook graag als je interesse hebt, maar deze data niet mee kunt doen.

Ruimte voor rouw

'Ruimte voor rouw' is een groep die is bedoeld voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week samen op donderdag en hebben 6 bijeenkomsten met elkaar.

Er zijn verschillende thema's waarin we ervaringen delen en bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en gedichten.

Als u iemand verloren hebt, bent u van harte uitgenodigd mee te doen. Dat geldt voor iedereen van de Protestantse gemeente Nijmegen en de Parochie Heilige Drie-eenheid.

Wanneer: 17 mrt, 24 mrt, 7 apr, 21 apr, 12 mei en 2 juni
Tijd: 11.00 - 12.30 uur
Waar: Maranathakerk (Steenbokstraat 86, Nijmegen)

De rouwgroep wordt geleid door de pastores Trees Versteegen en Marije Klijsma.

We hopen dat u het fijn vindt om deel te gaan nemen en vragen u dat te melden bij een van ons. Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, dan kunt u ook contact opnemen: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel. 06-19047440 trees.versteegen@ontmoetingskerk.net / tel. 06-39201741

We hopen u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Trees Versteegen en Marije Klijsma

Blik op de Kerkenraad (43)

De eerste vergadering van de Kerkenraad in het nieuwe jaar vond plaats op 26 januari jongstleden. Er stonden uiteenlopende onderwerpen op de agenda, waarvan de essentie hierna wordt weergegeven.

Overleg met buurgemeenten

Kort werd stilgestaan bij het in 2021 gestarte overleg tussen onze gemeente en de protestantse gemeenten van Heumen en Groesbeek. Centrale vraag is of er mogelijkheden worden gezien om meer samen te gaan werken op het niveau van de colleges, i.c. de colleges van diakenen en van kerkrentmeesters. Drijfveer is de structurele onderbezetting bij deze organen. Maar ook in Heumen en Groesbeek speelt ditzelfde probleem. In ieder geval werd afgesproken om eventuele gedeeltelijke samenwerking de drie kerkenraden voor te leggen.

Omdat onze buurgemeenten met hetzelfde probleem worstelen, ziet onze kerkenraad dit niet als oplossing voor de onderbezetting van het CvD en het CvK. Wel staat men open voor eventuele samenwerking op het vlak van eigenstandige projecten. Het (oriënterend) overleg met beide buurgemeenten zal worden voortgezet.

Nieuwe (waarnemend) CvD-voorzitter van buiten

Bijna parallel aan genoemd overleg werd de noodzakelijke versterking van het dagelijks bestuur van het CvD opgepakt in de vorm van een hulpvraag aan classispredikant Van Beelen. Via zijn inzet en nogal wat zoekwerk in de wijde regio is binnen de classis Veluwe dhr. Smidt (ambtsdrager in Ede) bereid gevonden om tot eind dit jaar de functie van waarnemend voorzitter van het CvD te vervullen.

De heer S. (Siem) Smidt is ons door de classis Gelderland Zuid & Oost toegewezen als ambtsdrager en krijgt hiermee alle hierbij behorende bevoegdheden, incl. stemrecht, binnen CvD en Kerkenraad. Indien nodig is verlenging mogelijk. Het ontslaat ons er echter niet van om binnen de gemeente naar nieuwe potentiële diakenen met bestuurlijke interesse te blijven zoeken.

Zending mw.ds. Andrea Visser

Bij de KR is een verzoek van mw. ds. Andrea Visser binnengekomen om vanuit onze gemeente gezonden te worden naar het CWZ als predikant met bijzondere opdracht, i.c. geestelijk verzorger.

Ds. Visser is sinds korte tijd naast geestelijk verzorger tevens hoofd van de Afdeling Geestelijke Zorg en Ethiek van het CWZ. De KR stemt voltallig in met deze zending en heeft besloten over te gaan tot de zendingsprocedure.

Een aantal formele stappen moet worden gezet alvorens de formele 'beroepsbrief' naar ds. Visser kan worden verstuurd. Het is de bedoeling dat binnen enkele weken te doen.

Ds. Andrea Visser heeft aangegeven dat zij te gelegener tijd als gemeentelid betrokken wil zijn bij onze gemeente.

Voordat de KR de beroepsbrief toestuurde naar ds. Andrea Visser heeft de gemeente gedurende vijf dagen na bekendmaking (in deze editie van Over & Weer) de gelegenheid eventuele bedenkingen over de gevolgde procedure schriftelijk in te dienen bij de scriba.



Officieuze naamswijziging PGN

Verder heeft de KR besloten om bij intern gebruik de naam van onze gemeente aan te passen in: 'Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk'. De afkorting PGN wijzigt niet. Beweegreden hiervoor is om nadrukkelijker aan te geven dat er naast een 'stedelijke' PGN ook een 'landelijk' deel tot onze gemeente behoort, nl. de sectie Landwijk. Voor de betrokkenheid van dit deel van de gemeente is deze interne aanpassing beter. Naar buiten toe, in officiële brieven en documenten, blijft de huidige naam gehandhaafd.

Veel vertrekkende ambtsdragers

Tot slot kwam het grote aantal vertrekkende ambtsdragers aan de orde. Gedurende 2022 loopt de ambtstermijn van acht KR-leden af. Enkele kunnen hun ambtstermijn nog verlengen, anderen niet meer. Deze kwestie – het niet kunnen vinden van gemeenteleden die een ambt willen bekleden – is behoorlijk ernstig en komt regelmatig op de vergadering terug. Ds. Wouter Slob heeft mede daarom zowel voor zittende ambtsdragers als geïnteresseerde gemeenteleden afgelopen 10 februari in de Maranathakerk een informatieavond gehouden over de achtergrond en betekenis van het kerkelijk ambt. Naast een aantal zittende KR-leden waren zo'n vijf gemeenteleden aanwezig.

Gerbrand Hoek, scriba

Bijbel lunch

Een keer per maand bent u van harte uitgenodigd om op dinsdag van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur te komen lunchen in de kerk. Neem uw eigen lunch mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd. We lezen en verkennen samen een van de Bijbelteksten die de daaropvolgende zondag in de kerkdienst zal klinken. U hoeft zich niet voor te bereiden of op te geven. Iedereen is van harte welkom.



22 februari: Ontmoetingskerk
22 maart: Maranathakerk
12 april: Ontmoetingskerk
17 mei: Maranathakerk
21 juni: Ontmoetingskerk

Hartelijke groet,
Ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma

Kerkbalans

Inmiddels is het februari en liggen de twee actieweken Kerkbalans 2022 achter ons. De lopers hebben ruim 1100 enveloppen rondgebracht en ook zijn er een aantal per post verzonden.

De enveloppen met de toezeggingsformulieren stromen rustig aan binnen, elke dag nog wel een paar per post en op zondag worden de bussen in de kerk gelegegd. Met elkaar hopen we de nodige euro's op te halen. In januari zijn er nog geen automatische incasso's en dat betekent voor mij dat ik een hele klus te klaren heb bij het nakijken en inboeken van de overschrijvingen. Dat doe ik en niet de penningmeester. We hebben de taken goed verdeeld, zodat ook de belasting voor ons evenredig is.

Er kan wel eens iets mis gaan. Een envelop zonder een brief, een toezeggingsformulier dat u thuis niet meer vinden kan. Dat laatste herken ik wel. Dat gebeurde vorig jaar bij ons ook en jawel, dit jaar kwam ik het formulier van vorig jaar tegen. Gelukkig heb ik aan de kerk wel mijn bijdrage overgemaakt, want welke fout ook in het spel is, de kerk mag niet de dupe worden.



Op dit moment weet ik nog niet welk bedrag er is toegezegd voor dit jaar, wel weet ik dat er ruim €31.000 in de maand januari is binnen gekomen. Ook dit beeld is enigszins vertekend, want er zijn altijd mensen die of in december of in januari voor twee jaar tegelijk betalen, wat weer belastingvoordeel oplevert.

In de volgende Over & Weer hoop ik u de stand van dit jaar te kunnen doorgeven.

Voor nu wil ik iedereen van harte bedanken die meegelopen heeft om de actie Kerkbalans 2022 onder de aandacht te brengen. Volgend jaar november starten we weer op met een open avond voor de gemeente, waar we ook de jaarcijfers laten zien en u vragen kunt stellen.

Wilt u tussentijds nog iets aan ons vragen, dan bent u op dinsdagmorgen welkom op het kerkelijk bureau, waar tussen 10 en 12 uur altijd kerkrentmeesters aanwezig zijn. Zo willen we als team betrokken zijn en blijven bij onze kerkelijke gemeente.

Niet zoals de ouderwetse kerkvoogdij met zijn notabelen, die soms mijlen ver van het kerkelijk leven verwijderd



stonden, nee, wij willen deel zijn van het geheel, allen leden van het ene lichaam, de kerk van Jezus Christus hier op aarde. Het ene ambt is niet meer of hoger dan het andere en slechts met elkaar kunnen we ook al het zakelijke, het materiele van de kerk beheren. En zijn wij niet allen vrijwilligers in onze kerk?

Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat het Kerkrentmeesterschap inhoudt, we nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan. Dat kan op dinsdagmorgen maar, na afspraak, ook op een middag of avond.

Met een hartelijke groet
van het College van Kerkrentmeesters,
Loes Hogeweg, secretaris en coördinator Kerkbalans.



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

Koorvesper in de Veertigdagentijd



Vanaf Aswoensdag 2 maart is het de periode van Vasten: de tijd van voorbereiding op het komende Paasfeest. De praktijk van het vasten is opnieuw populair. Lichamelijk en geestelijk is het gezond om van het vele terug te gaan naar het ene, ons te concentreren op wat echt belangrijk is. Er zijn allerlei methodes en technieken die ons kunnen helpen tot een sobere, meer duurzame levensstijl te komen.

Uit de psalm die in de vesper gezongen wordt (psalm 50) klinkt op dat techniek alleen te weinig is. Met gedisciplineerd prestaties leveren, allerhande 'offers' brengen, verantwoord de to-do-lijstjes afvinken, zijn we er niet — dan blijven we steken aan de buitenkant.

Echte verandering komt van binnenuit. Geen lapwerk ('niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen' — zegt Jezus in de tweede lezing van de vesper, Lucas 5:27-39), maar vernieuwing gaandeweg van heel het weefsel van ons bestaan.

Bijbelse teksten kunnen helpen om los te komen van de pure focus op onszelf. Zoals de woorden waarmee de eerste lezing besluit:

'Er is jou, mens, aangezegd wat goed is:
wat vraagt de Eeuwige anders van je dan recht te doen,
liefdevol trouw te betonen
en in bescheidenheid op weg te zijn met je God?'
(Micha 6:8)

Capella Cumerana zingt onder leiding van Jetty Podt
Entree: vrij (een vrijwillige bijdrage van € 5,00 of meer is van harte aanbevolen)

Matthäus Passion in Stevenskerk

Ervaar Bachs Matthäus Passion in de Stevenskerk van Nijmegen. In het historische centrum van Nijmegen ligt de Stevenskerk, de oudste en grootste kerk van Nijmegen. De perfecte akoestiek zorgt ervoor dat dirigent Pieter Jan Leusink al enkele decennia concerten hier uitvoert en dan ook graag jaarlijks terugkomt.

Eeuwenoud maar nog steeds actueel

De Matthäus Passion geldt in Nederland als de favoriete compositie in de passietijd en is verankerd bij het Nederlandse publiek. The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands zijn specialisten in het uitvoeren van deze compositie. De musici in het orkest bespelen authentieke instrumenten uit Bachs tijd en zij behoren tot de top uit Europese barok-orkesten. De zangers worden geroemd om hun dynamische en expressieve klank. Samen zijn deze musici als geen ander in staat de symboliek, emotie en troost over te brengen aan u als luisteraar.

The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands

Adriaan Fernandes, Evangelist | Thilo Dahlmann, Christus
Olga Zinovieva, Sopraan | Bethany Shepherd, Sopraan
Melina Meschkat, Alt
Martinus Leusink, Tenor | Jasper Schweppe, Bas
Pieter Jan Leusink, dirigent

Gratis Bach geschenkpakket

Dankzij het gratis Bach geschenkpakket dat u ontvangt bij aanschaf van uw ticket(s) begint het concert al thuis: Dit pakket bevat de Matthäus Passion 2CD, een uitgebreid programma- en tekstboek met informatie over de compositie, de componist, de zangteksten (met vertalingen en een toelichting) en een cadeaubon. Als u geen cd-speler heeft, kunt u luisteren via een online link).

Wanneer: zondag 10 april van 12.30 tot 15.30 uur
en van 16.15 tot 19.15 uur

Entree: € 54,95 (plus € 6,95 servicekosten per bestelling)

Tickets: www.matthauspassion.com





INTERVIEW

Met Fairtrade een verschil maken

Een interview met Wil van Laarhoven
(Maranathakerk Nijmegen) en
Dorise van Driel (Apeldoorn)

Vandaag mag ik twee dames interviewen die beiden bewust leven en graag een steentje willen bijdragen aan een betere wereld. Wil is 96 jaar en Dorise 23 jaar.

We hebben bij Wil afgesproken. Terwijl ik aanbel kijk ik naar het briefje naast de bel: "Even geduld alstublieft". Ja, ik kan me voorstellen dat een vrouw van 96 best even de tijd nodig heeft om naar de deur te komen. Het duurt inderdaad eventjes, maar vanaf het moment dat ik Wil zie weet ik dat ik op bezoek ben bij een jonge geest. Al snel raken we samen in gesprek. Hoewel er een groot verschil aan levenservaring tussen de dames zit, hebben ze vooral veel gemeen. Beiden studeerden/studeren in Nijmegen, komen uit een katholiek nest op het platteland en hebben een bevlogen geloof in dat de mens iets wezenlijks kan bijdragen aan een betere wereld.

"Ik ben een Katholiek, lid van de Protestantse kerk"

Wil en Dorise zijn allebei kerkgaand. Wil groeit op in het kleine Zevenbergsehoek, een dorp in West-Brabant. Ze groeit op in een katholiek gezin. Op haar 23ste treedt ze toe tot het klooster. Om 17 jaar later als non uit te treden en de kerk een tijdje vaarwel te zeggen. Twintig jaar woont ze inmiddels in Nijmegen wanneer een vriendin haar uitnodigt bij de Protestantse Petrus kerk in Hees. Al snel komt een vrouw naar haar toe die haar vraagt of ze nieuw is. "Nee" antwoordt ze, "ik woon hier al 20 jaar". Maar ze voelt zich zó gezien, en dat gevoel zorgt dat ze blijft. "Ik ben een Katholiek,

lid van de Protestantse kerk" zegt Wil stralend. Waarop haar dominee vroeger vaak zei: "Dat kan natuurlijk niet, maar het is wel zo". Dorise groeit eveneens op in een katholiek nest, met een rooms-katholiek diaken als vader. Tijdens haar basisschoolperiode heeft hij een aanstelling in West-Friesland. Daar, in de kleine dorpen, heeft de diaken vaak een centralere functie dan de burgemeester. Dorise is als kind actief in de kerk en de gemeenschap eromheen. Tot ook zij afstand doet van de kerk en haar geloof, om een aantal jaar later wel weer mee te gaan naar de kerk. Deze keer vanuit de liefde voor het gezin, gezinsbonding noemt ze het. "Ik waardeer mijn wortels enorm. Ik geloof dat er meer is. Voor mij past een holistische benadering beter. Ik vind een groot deel hiervan ook in yoga, in de beoefening en de filosofie erachter." Dorise's vader Theo is nu diaconaal werker bij de Protestantse Gemeente Nijmegen.

Fairtrade

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Nijmegen en het Huis van Compassie hebben samen het initiatief genomen om meer leven te blazen in het licht slapend keurmerk 'Fairtrade gemeente' die de stad sinds maart 2016 draagt. Allemaal vanuit de gedachten dat we met onze manier van leven van betekenis kunnen zijn voor anderen. In dit geval boeren in ontwikkelingslanden.

Zowel Wil als Dorise kopen Fairtrade. Dat is toch wel het minste wat je kunt doen, vinden beide dames. "Dat je weet dat de boeren die jouw thee of koffie hebben gemaakt er een eerlijke prijs voor hebben gekregen" zegt Dorise. Het is tegenwoordig ook zo makkelijk, Fairtrade is in alles supermarkten beschikbaar. Fairtrade is een mooie concrete manier om met je consumentisme bij te dragen aan een betere wereld.

Ik vraag aan Wil of haar keus hiervoor gedreven is vanuit haar geloof: "Ik probeer bewust te leven, niet voor de vuist. Het zijn kleine dingen zoals Fairtrade die het doen. Of zorgen voor je naasten. Het is belangrijker om goed voor de buurt te zijn, dan om naar de kerk te gaan. Maar het kan niet zonder elkaar". Wil vertelt lachend het verhaal hoe ze in Heseveld kwam wonen: "Ik wilde niet gezien worden als een weggelopen non. Ik heb veel aandacht gegeven aan mijn burens. En nu ontvang ik die aandacht terug. Nu ik zelf wat minder kan. Omdat je er voor elkaar bent."

Dorise kiest voor Fairtrade omdat ze wil omzien naar de aarde: "Ik kijk het liefst om naar alle wezens op de aarde: de planten, mensen én dieren. Dat zie ik terug in dit keurmerk. Onze normen zijn ook vervaagd, scheefgegroeid. Hoe kunnen we verwachten voor €2 euro een pak van 500 gram koffie te kunnen kopen zonder dat mensen daaronder moeten lijden". Maar ook Dorise doet meer dan Fairtrade kopen.

"Het zijn de kleine dingen die het doen"

Er ontstaat een mooi gesprek tussen beide dames over hoe je met kleine acties in je leven bij kan dragen. Dit vanuit de gedachte dat kleine druppels uiteindelijk een plas maken. Dat het de kleine dingen zijn die het doen.

Samen spreken we over kleding: koop je eerlijk, tweedehands of besluit je juist minder kleding te kopen? We concluderen dat minder eigenlijk het beste is. Maar dat een balans ook belangrijk is.

Wil is gek op de spreuk "Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf". Ze heeft deze spreuk in huis hangen. Dorise herkent dit en verwijst naar het boek van Charlie Mackesy "De jongen, de mol, de vos en het paard" waarin staat "Lief voor jezelf zijn, is één van de allerliefste dingen die je kunt doen". Dit is duidelijk een thema die leeft bij zowel Wil als Dorise. Dat als je bezig bent met bijdragen, je soms ook te veel kan eisen. Van je omgeving én van jezelf. "En dan is zo'n artikel waarvoor we nu geïnterviewd worden juist mooi," zegt Wil. "Door met elkaar in gesprek te gaan over wat we mogen bijdragen als mensen op deze aarde, maken we samen al een verschil".



En zo sluiten we het gesprek af. Ik vertrek vol inspiratie. Dorise, met haar enthousiaste toewijding die ze weet te combineren met veel kennis over dit onderwerp. En Wil, die met al haar levensjaren nog zo gepassioneerd gelooft dat we allen bij kunnen dragen aan een betere wereld. Bijzonder hoor!

De kerkenraad heeft op 26 januari jl. het besluit genomen om Fairtrade in te kopen.

De afgelopen jaren gingen veel organisaties en ondernemers Fairtrade producten verkopen en promoten en Nijmegenaren werden via media en publieke activiteiten gestimuleerd om ook Fairtrade te denken en te kopen. Deze beweging willen wij blijven stimuleren, uitbreiden en vieren. Wil je ook aansluiten bij deze beweging en meehelpen? Je bent welkom bij onze werkgroep! Neem contact op met Melissa Cooke: melissa@huisvancompassienijmegen.nl

Melissa Cooke

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Verboden terrein

Door de perikelen rond de professor die in de Portugese Synagoge te Amsterdam niet mocht filmen werden we onlangs weer eens bepaald bij de verbanning van de filosoof Baroech Spinoza uit zijn gemeente. Vanaf 1656 - en volgens de betrokken rabbijn tot op de dag van vandaag - was die voor hem verboden terrein.

Het Hebreeuwse woord voor verbanning is *chérem*, uit te spreken met een harde Hollandse 'ch'. Los van alle genoemde onverkwikkelijkheden zegt dat grappig genoeg ook iets over het woord harem, dat uit het Arabisch komt.

Harem gaat namelijk terug op dezelfde semitische wortel als *chérem* en zit er ook qua betekenis helemaal niet zo ver vanaf. Al heeft het voor ons tegenwoordig vooral een licht wulpse klank, waar het bij een harem in wezen om gaat is dat die voor de gewone man verboden terrein is, net als de gemeente voor Spinoza.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Uit eten voor het goede doel

Happietaria Nijmegen is hét pop-up vrijwilligersrestaurant voor het goede doel. Dit jaar zamelt Happietaria geld in voor een jongerenproject van de stichting Tearfund in Haïti.

Door het aanbieden van een opleiding en door meer werkgelegenheid te creëren krijgen jongeren nieuwe toekomstperspectieven. Zo wordt er een agri-business project opgezet waarbij de jongeren leren om landbouwproducten te verbouwen en dit vervolgens met een winstmarge te verkopen op de markt.

U kunt uw steentje bijdragen aan dit goede doel door een gift te geven of een avond heerlijk te komen eten in het restaurant. Happietaria Nijmegen opent op 14 februari de deuren van het restaurant op het Kerkplein 12 in Malden en blijft open tot 25 maart.

Zie www.happietaria.nl/nijmegen voor meer informatie. En als u up-to-date wilt blijven van alle voorbereidingen neem dan zeker even een kijkje op onze Facebook of Instagram. Wij zien uit naar een ontmoeting met u in het restaurant!





Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman kan uw pastorale vraag doorgeven aan de juiste persoon of instantie (pastor, PVD, buurtcontactgroep).

Telefoon: 024 3541133 / 06 413 613 27 of
per e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
dominee@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl



Protestantse Vrouwendienst

Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Bij het verschijnen van deze Over en Weer hebben we onze eerste oudermiddag in 2022 alweer gehad. Wat zijn we blij dat we deze middagen weer kunnen organiseren en dat we elkaar dus weer kunnen ontmoeten. Op donderdag 31 maart gaan we luisteren naar de heer en mevrouw Willemse. We hadden al een keer eerder met hen afgesproken, maar ja, corona gooide roet in het eten. We gaan er vanuit dat het deze keer wel door kan gaan. Ze gaan het met ons, aan de hand van dia's, hebben over "Op weg naar Pasen". We ontvangen u graag om 14.00 uur. We verheugen ons er op.

Op maandag 11 april hebben we dan onze gebruikelijke paasviering. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk of we dan ook met elkaar een maaltijd kunnen gebruiken. T.z.t. krijgt u weer persoonlijk een uitnodiging en dan kunnen we meer vertellen. Noteer in ieder geval alvast deze datum. De viering zal worden geleid door dominee Slob. We hebben een aantal giften ontvangen, te weten € 40, € 20 en €10. Hartelijk dank hiervoor.

Vriendelijke groet en tot ziens
op 31 maart en 11 april,
de dames van de Vrouwendienst



Oecumenisch Citypastoraat /
Stadskerk Nijmegen

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de

- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen

- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR

Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl

- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

PVD- Zuid/West/Oost**Ouderencontactmiddag 15 februari**

Sinds oktober vorig jaar hadden we door de voortwoekerende Corona pandemie geen bijeenkomst meer georganiseerd. Arjen Uittenbogaard, verhalenmaker en -verteller en ook organist van de Maranathakerk was bereid om die middag op te luisteren.

Arjen vertelt, als onderdeel van zijn beroep als coach, al jaren verhalen op jubilea, bijeenkomsten en tentoonstellingen. Ook bewerkt hij verhalen, zodat ze bij muziek verteld kunnen worden.

Hij zou dat in maart 2020 gedaan hebben, maar toen legde de eerste lockdown ons maatschappelijk leven plat. Wat in het vat zat, zou niet verzuuren, beloofde hij. Het heeft twee jaren geduurd, voordat we konden genieten van zijn verhalen. Na de pauze werden ze gelaardeerd met onderdelen van de muziek van componist Saint-Saëns uit "Carnaval des animaux".

Koster Willem liet steeds de muziekstukjes horen die pasten bij de dieren, waarover Arjen vertelde.

Het was prachtig en de samenkomst heel gezellig nadat we elkaar zo'n lange tijd niet hadden ontmoet.

Ja, we hebben het vertellen van Arjen ervaren, zoals Toon Tellegen, schrijver van korte verhaaltjes over dieren, schreef:

Wat is mooi, vroeg de mier.

Hij had een geel jasje aan.

"Als je iets ziet of hoort",

zei de de vlinder

"en het is net of iemand je hart aait".

Dinsdag 8 maart om half drie staat de volgende samenkomst op het programma. Dat is een week eerder dan onze 3e dinsdag, omdat de kerk dan in gebruik is als stembureau.

Journalist, schrijver en verhalenverteller Frank Antonie van Alphen komt vertellen over het harde leven van de Kaaisjouwiers aan de Waalkade in de Benedenstad, waar ook veel anekdotes over verteld kunnen worden.



Dominee Slob zal ook aanwezig zijn. Voor wie nog geen kennis gemaakt heeft met onze 'nieuwe' dominee: dit is uw kans!

Omdat we zo'n middag met een kwetsbare groep mensen bij elkaar zijn, voelen we onze verantwoordelijkheid voor uw en ons welzijn. Het blijft daarom belangrijk om de anderhalve meter afstand tot elkaar in acht te nemen, bij binnenkomst een mondkapje te dragen en uw handen te ontsmetten.

Het programma is geschikt om ons aan deze voorzorgsmaatregelen te houden. Dus hopen we op uw komst. Maar als u niet gevaccineerd bent, komt u dan omwille van uw en ieders veiligheid niet. Kleed u zich warm aan, want we zitten in de kerkzaal.

Landwijk

Ook u, gemeentelid van Landwijk, bent op onze middagen hartelijk welkom!!

Paasviering

De Paasviering zal zijn dinsdag 12 april om half 3. Het volgende kerkblad valt kort voor de PVD-Paasviering bij u in de bus en als het tegenzit pas op de dinsdag, dat de viering plaatsvindt. Daarom noem ik nu alvast de datum, zodat u die tijdig in uw agenda kunt noteren.

In de nieuws- of zondagsbrief en tijdens de middag van maart krijgt u meer informatie over de Paasviering.

Gift

Van Mevr. E.H. hebben we €50,00 ontvangen als gift voor de Protestantse Vrouwen Dienst. Daar zijn we blij mee; onze hartelijke dank daarvoor!

Een hartelijke groet voor ieder,
Addie Wanders, tel. 024 - 355 8471

Algemeen**Lezing van theoloog Arnold Huijgen terugzien**

Op 2 februari 2022 heeft de theoloog Arnold Huijgen een lezing gehouden in de Ontmoetingskerk over zijn boek "Maria, icoon van genade". Dit boek is uitgeroepen tot boek van de theologie 2021.

De interessante lezing is opgenomen en kunt u bekijken via 'Uitzending gemist' op de website van de Ontmoetingskerk.

Met vriendelijke groet,
Irene Welle
(die de opname heeft verzorgd)

Coronaproof

We zijn ruim op tijd in de kerk en mijn blik wordt getrokken door de eenzame collectezak die in de Maranathakerk tegen de muur staat. Hij heeft zijn tijd gehad, maar ik ga als vanzelf even terug in de tijd. Naar mijn jeugd in Rotterdam-Zuid.

Het was altijd een beetje spannend als de diaken met de hengel langs de banken ging om het kleingeld op te halen. Drie collectes hadden wij in de gereformeerde kerk en we kregen drie dubbeltjes en drie pepermuntjes mee. We mochten ze niet zichtbaar voor ons uitstallen. Dat hoorde niet, je liet een ander niet zien hoeveel je gaf en dat was voor mijn broers soms een uitdaging om voorzichtig een pepermunt in de zak te doen en het dubbeltje vervolgens in te wisselen voor ruim meer snoep dan het ene witte snoepje. Ik durfde niet, het was mij ingeprent dat God alles zag en hoewel ik ook best eens mee zou willen doen en delen, ik durfde niet! Zo zat ik een beetje te mijmeren en eigenlijk is het jammer dat we niet meer van deze collectezakken hebben. Het is wel weer een prima manier om te collecteren. Coronaproof!

Loes Hogeweg





Oecumenische Studentenkerk
 Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
 e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
 website: www.ru.nl/studentenkerk
 facebook: facebook.com/studentenkerk

Het is alweer even geleden dat u van mij vernam in Over & Weer, in mijn hoedanigheid als ambulante predikant. Die opdracht is alweer even geleden afgerond, maar ik werk nog steeds met veel plezier als studentenpredikant bij de Studentenkerk en ik wil u graag bijpraten over wat er zoal gebeurt aan de Erasmuslaan.

Met veel frisse moed en nieuwe energie zijn we in september jl., bij de start van het nieuwe collegejaar, begonnen met een aantal activiteiten. Eén van die activiteiten is de eetgroep Meet and Eat, die al tien jaar bestaat (mijn voorganger Froukien Smit is er indertijd mee begonnen) en nog steeds een ijzersterk 'merk' blijkt te zijn. Voor en door internationale en internationaal denkende studenten (Engels is de voertaal) is deze eetgroep een prachtige manier om medestudenten te ontmoeten en vriendschappen op te doen, vaak voor het leven.

Het concept is eigenlijk heel simpel: elke woensdagavond verzorgt een groepje vrijwilligers een uitgebreide maaltijd – zelfs voor 3 euro per persoon



blijken de koks een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje te kunnen maken. Deze maaltijden hebben vaak een land-thema: zo was er afgelopen najaar o.m. een 'Italian Night', een 'Spanish Night' en een 'Polish Night', waarbij de koks zich kunnen uitleven in de presentatie van hun nationale keukens en tussen de gangen door wat kunnen vertellen en laten zien over hun land – tradities, gebruiken, gekke 'weetjes' etc.

Helaas moest ook Meet and Eat bij de laatste lockdown weer stilgelegd worden en als ik dit schrijf kan het nog steeds niet opnieuw van start gaan, omdat de anderhalve meter afstand-regel het grootste struikelblok is. Gelukkig zijn de vrijwilligers inventief; tijdens de Orientation Week voor internationale studenten, begin februari, presenteerde Meet and Eat een online kookworkshop waarbij er twee typisch Nederlandse gerechten werden bereid, namelijk hutspot en chocoladevla. Tussen het schillen, snijden en koken door werd het verhaal verteld van de herkomst van hutspot (het beleg van Leiden in 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog – eigenlijk is het dus niet eens een Hollands maar een Spaans recept) en al met al hebben zeker zestig internationale studenten via zoom naar deze online kookworkshop gekeken. Inventief, creatief én erg lekker! We hopen natuurlijk dat Meet and Eat zo gauw mogelijk weer 'gewoon' van start kan gaan, net zoals alle andere groepsactiviteiten in de Studentenkerk.

In de media wordt er veel bij stilgestaan hoe moeilijk studenten het in deze tijd hebben en – helaas – is daar weinig aan gelogen. Je gaat studeren, voor het eerst op jezelf wonen, je vleugels uitslaan – en dan kan het niet, en ook nog eens steeds opnieuw niet. Geen stip aan de horizon, geen uitzicht – want wat uitzicht leek blijkt het toch niet te zijn. Gelukkig konden de één-op-ééngesprekken steeds doorgaan en zijn er altijd studenten die de weg naar de Studentenkerk weten te vinden - voor een kop koffie of thee, een uurtje pianospelen in de ruimte boven, of gewoon maar even 'zitten en zijn' in de ontmoetingsruimte. En ik ben dan altijd weer onder de indruk van hun veerkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit, om er ook, juist, in deze tijd iets van te maken!

In een volgende Over & Weer vertel ik u graag meer over wat er allemaal gebeurt in de Studentenkerk – en ik hoop dat het weer meer mag en zal zijn!

Met een hartelijke groet,
 Ds. Marieke Fernhout

Diakenen zijn het gezicht van de kerk in de wereld

Donderdagavond 10 februari verzorgde onze predikant, Wouter Slob, een informatieve avond over de ambten. Ook het ambt van diaken kwam aan de orde. De relatie tussen de Tafel van de Heer en de Tafel van de armen. Over het gezicht van de kerk naar buiten, het bijzondere van het gebed en de zegen.

Ik vertelde tegen één van de ambtsdragers dat ik het bijzonder vind dat ik niet alleen in mijn kerkelijk werk, maar ook in mijn werk in de zorg soms met mensen bidt. Zo ook later die week als we aan de koffie zitten na te praten en we onze zorgen in gebed brengen. Ik bid niet alleen zelf, mijn cliënt bidt ook hardop en dat ontroert me. Als ik haar na afloop de zegen geef, maakt ze ook een zegenend gebaar over mij en spreekt dezelfde woorden uit naar mij. Deze vrouw heeft begrepen dat de zegen niet alleen aan het ambt voorbehouden hoeft te zijn. En zo vervolg ik als gezegend mens mijn dag.



Veel mensen zien er tegenop om ouderling of diaken te worden en vaak komt dat omdat we het veel zwaarder maken dan het is. Als diaken zijn betekent dat je vanuit de kerk in de wereld werkzaam bent, dan zouden veel mensen die werken in het maatschappelijk middenveld - en dat ook doen vanuit christelijke roeping - diaken kunnen zijn of worden. Wat mij betreft mag het aantal diakenen in de kerkenraad daarmee de tientallen overstijgen. Als u het daarmee eens bent, dan daag ik kandidaten uit zich te melden.

Theo van Driel

Diaconale collecten



27 februari: Huis van Compassie

Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je begrepen, erkend en nuttig voelt, dat stond voor ons allemaal het afgelopen jaar onder druk vanwege de beperkingen door Corona. Voor de doelgroep van het Huis van Compassie is dat alles nooit vanzelfsprekend geweest; vluchtelingen, daklozen, mensen die in armoede leven en/of psychische problemen hebben, in sociaal isolement verkeren en/of zorg behoeven. In het Huis van Compassie leren mensen elkaar kennen, en kunnen ze iets voor elkaar betekenen als vrijwilliger bij een van de projecten. Ook in het afgelopen jaar ging dat zo goed en zo kwaad als het kon door en ook in de toekomst zullen we ons daarvoor inzetten.

27 februari: Happietaria (extra collecte via CvK)

Happietaria Nijmegen is hét pop-up vrijwilligersrestaurant voor het goede doel. Dit jaar zamelt Happietaria geld in voor een jongerenproject van de stichting Tearfund in Haïti. Door het aanbieden van een opleiding en door meer werkgelegenheid te creëren krijgen jongeren nieuwe toekomstperspectieven. Zo wordt er een agri-business project opgezet waarbij de jongeren leren om landbouwproducten te verbouwen en dit vervolgens met een winstmarge te verkopen op de markt. U kunt uw steentje bijdragen aan dit goede doel door uw gift te geven (zie artikel elders in dit blad).

6 maart: Zending

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: "Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden."

De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika's, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden.

Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.

13 maart: Diaconaat (Nederland)

Kerk zijn doe je met elkaar

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische

vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het 'buurtbakkie' van de kerk de wijk in.

Met deze activiteiten wil de kerk in Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Almere.

20 maart: Werelddiaconaat

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!

27 maart: Missionair werk

Kliederkerk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen.

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'

4 april: Werelddiaconaat

Zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen.

De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Nieuwe liedbundel met 350 liederen

Op 27 maart verschijnt de liedbundel 'De weg die je goeddoet' Verzamelde liederen van Andries Govaart bij uitgeverij Skandalon.

Het zijn zo'n 350 liederen voor liturgie en ritueel, geschreven in hedendaagse en bijbels gekleurde taal. De muziek is van 60 Nederlandse componisten, 25 buitenlandse componisten en klassieke hymnen. Een grote diversiteit aan muziek, van eenvoudig eenstemmig tot vierstemmig met instrumentale begeleiding. Even divers zijn de teksten. Soms volgen ze de orde van dienst. Andere teksten zijn thuis te zingen, voor het eten of het slapen gaan. Er zijn er die de liefde bezingen, er is ook een dienst ter inkeer voor de kerst, of een klacht die de onmacht uitschreeuwt. De indeling van de eenstemmige uitgave volgt die van het 'Liedboek zingen en bidden in huis en kerk'.

Naast de eenstemmige uitgave verschijnt binnenkort op de website www.andriessgovaart.nl een pagina voor ieder lied: daarop een beeld bij het lied, de begeleiding en meerstemmigheid of verwijzing naar alternatieve muziek, videos en achtergrond van de liederen, besprekingen e.d.

De presentatie van 'De weg die je goeddoet' is op zondag 27 maart in de Antonius van Paduakerk (Groesbeekseweg 96) van 14.00 tot 16.30 uur. Dr. Nienke van Andel leidt de bundel in. Het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt en doet de aanwezigen zingen.

Opgave graag per mail: presentatie@andriessgovaart.nl

U kunt de liedbundel bestellen bij uw boekhandel of op www.skandalon.nl/govaart voor 37,50 euro (tot 1 april is de introductieprijs 32,50 euro).

UITNODIGING

De weg die je goeddoet

350 oudere en nieuwe liederen van Andries Govaart

- Vertaalde en oorspronkelijke teksten
- Met handige registers voor praktische toepassing in liturgie en ritueel
- Partituren, achtergronden en audio & video beschikbaar op de site



Gebonden met leeslint, ca. 540 blz.
 € 37,50
Introductieprijs € 32,50
 geldig tot 1 april 2022
 Bij de boekhandel of via www.skandalon.nl/govaart

Presentatie
Zondag 27 maart 2022
14.00 - 16.30u

Antonius van Paduakerk, Nijmegen

Meer informatie en aanmelden:

www.anderszins.eu

Andries

Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, met solisten, koor en orkest.

Het slotkoraal wordt vooraf vierstemmig ingestudeerd zodat iedereen dat aan het eind kan meezingen. Ad de Keyzer geeft tekst en

uitleg en verduidelijkt de betekenis van de cantate voor ons in deze tijd. Iedereen is heel hartelijk welkom, de toegang is vrij (collecte na afloop).

Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 13 maart om 19.30 uur:

Cantate BWV 9 "Es ist das Heil uns kommen her"

Anders dan het nummer misschien doet vermoeden is dit een vrij laat gecomponeerde cantate, ergens uit de jaren 1732 - 1735. Maar de vorm die Bach koos is die van de zgn.

koraal-cantates die typerend waren voor zijn tweede jaar in Leipzig. Dus met een groot openingskoor waarin de sopranen als cantus firmus in lange lijnen het eerste couplet zingen van een destijds bekend kerklied, met daar omheen de andere stemmen van het koor, en dat alles ingebed in orkestrale tussen spelen waarbij met name de fluit en de oboe d'amore een levendige rol vervullen. Het slotkoraal is de door Bach geharmoniseerde versie van het laatste couplet. Het kerklied dat hier centraal staat, was al verschenen in 1523, kort na de reformatie, in de allereerste bundel van liederen die, onder meer door Maarten Luther zelf, in de volkstaal geschreven waren.



Het verhaal van de cantate wordt deze keer helemaal door de bas gezongen, en wel in drie vrij uitgebreide recitatieven met begeleiding van cello en orgel.

Kern van de boodschap is de typisch reformatiegedachte dat ons heil niet bewerkstelligd kan worden door het doen van goede werken noch door het gehoorzamen aan allerlei wettelijke voorschriften, maar uitsluitend door het geloof ("sola fide"). Deze recitatieven van de bas worden onderbroken door twee aria's, als een soort contemplatieve intermezzi. Eerst een lange aria voor de tenor, waarin Bach de tekst "Wir waren schon so tief gesunken" illustreert met voortdurende neerwaartse motieven in de rijke viool solo-partij. En later een duet voor sopraan en alt, met fluit en oboe d'amore, in een heel andere stijl, in feite een (helemaal bij de tekst passende) strenge en complexe vorm van contrapunt, die echter door de in canon gezongen melodische lijnen allermest rigide aanvoelt.

Ook het slotkoraal lijkt heel eenvoudig en direct, maar is door Bach met buitengewoon spannende harmonieën getoonzet.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. 06 - 347 787 98
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 29 maart binnen te zijn.
Een nummer voor 6 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 27 maart. Kopij via mail insturen
naar: redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2022

nummer 3 - 29 maart
nummer 4 - 10 mei
nummer 5 - 21 juni
nummer 6 - 23 augustus
nummer 7 - 27 september
nummer 8 - 1 november
nummer 9 - 6 december

*Verschijning:
10 dagen na kopijdatum*



De PGN app komt eraan

Jouw kerk altijd binnen handbereik!

- ✓ Direct Communiceren
- ✓ Collecteren
- ✓ Gemeentegids
- ✓ Agenda voor Kerkactiviteiten

Kijk op www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/actueel
Of mail naar Communicatie@pkn-nijmegen.nl
voor meer informatie

Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, toen ik als eerstejaars student theologie was gaan studeren: vasten. Nou ja, wel van gehoord, want ik was altijd wel geïnteresseerd geweest in religies en wist zo ook wel dat er ooit mensen waren geweest die een tijdlang niks aten of dronken. Bovendien kende ik de verhalen uit de Bijbel, en wist ik dat bijvoorbeeld Jezus wel had gevast. Maar dat het iets was dat je ook zelf zou kunnen doen, daar was ik nog niet opgekomen.

In dat eerste jaar bleek een aantal medestudenten zich er echter aan te houden. En vanaf mijn tweede studiejaar besloot ik hun voorbeeld eens te volgen. Het leek me geen kwaad te kunnen om een tijdlang eens wat meer ingetogen te leven. Het is me goed bevallen. Al jaren lang doe ik aan vasten, en er is in de loop der tijd zelfs steeds wat meer bijgekomen. Niet roken werd bovendien een koud kunstje toen ik helemaal met sigaar en pijp was gestopt. Niet snoepen, niet snacken, niet drinken en geen vlees bevallen goed.



Alleen de auto laten staan blijkt praktisch niet 100% haalbaar. Als ik met het openbaar vervoer niet vóór middernacht van een lezing terug kon komen, of als ik dringend iemand in het ziekenhuis op moest zoeken was dat zonder auto toch niet goed te doen.

De eerste keer dat ik het deed wist ik het niet: op zondag vasten we niet. Dat is immers de dag des Heren, en dan moet het feest zijn. Met mate, natuurlijk maar toch: vlees op tafel, een glas wijn en iets lekkers bij de koffie.

In het noorden leek het vasten bij de katholieken op z'n retour, en bij protestanten juist in opkomst. Maar of dat een grotere trend is, zal ik in Nijmegen wellicht ervaren. Op dinsdag 1 maart (zie elders in deze O & W) kunnen belangstellenden in ieder geval ervaringen uitwisselen.

Ds Wouter Slob