

Koster zonder sleutels

'Van harte welkom' helpt je over de drempel. Het opent de deur van hart en ziel. Zo begroeten de koster van de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk de mensen, met een sleuteltje tot hart en ziel, Van harte Welkom!

De koster hebben ook de sleutels van het gebouw, de kerk, om alvast koffie te zetten, de lichten aan te doen en allerlei voor het oog verborgen taken uit te voeren die maken dat we welkom zijn zodra we de drempel over stappen. Dank jullie wel koster!

Nu ik gevraagd ben iets regelmatig in Over & Weer te schrijven neem ik u graag mee naar een plek in de stad waar drempels, sleutels en welkom een heel andere klank en betekenis hebben. Tussen de gemeente buiten in de stad en de gemeente binnen in de Pompekliniek zijn muren, hekken en poorten opgesteld. Ik hoop in mijn bijdrages voor Over & Weer de harten en zielen aan beide kanten van de hekken open te houden. U bent van harte welkom om mee te lezen en te leven.



Ds. Bauk Zondag in de deur van de kapel

Ik wil beginnen bij onze koster. Rond de kapel in de Pompekliniek werken drie koster. Alledrie met eigen taken en talenten. Net als de koster buiten zorgen zij er voor dat de kapel een thuis is voor de mensen die er komen. Een van de koster zorgt voor de ruimte, hij houdt alles schoon, vult de kaarsen aan, zet de tafels en stoelen in een mooie kring en let vooral op de sfeer. Hij zorgt ervoor dat de kapel, ook als de koster er niet zijn, een hartelijk welkom uitstraalt. De tweede koster verzorgt de mappen voor het koor; hij zorgt ervoor dat nieuwe leden een map krijgen met het hele repertoire, hij vult de mappen aan, legt alles op alfabetische volgorde en houdt de administratie bij.

Onze derde koster verzorgt de koffie rond de vieringen en de koffie voor het koor.

Het lijken kleine taken. Maar de drempels zijn hoog. Twee van onze koster moeten 6 en de andere zelfs 12 deuren door om bij hun werk te komen. Zij komen zonder sleutels aan en vertrekken ook weer met lege handen. Nou ja, soms nemen ze een koekje uit een van koektrommels die we hebben staan, dat is alles.

Een van onze koster heeft een paar weken geleden afscheid genomen, ik heb hem geïnterviewd voor deze bijdrage.



Kijkje door de deur van de kapel in de Pompekliniek

'Ik ben gevraagd voor deze taak, ik weet niet precies meer wanneer, maar jij en je collega vroegen mij om koster te worden. Het leek me wel wat. Daarvoor was het enige wat ik deed in de ochtend bloempotten beplakken met mozaïeksteentjes en 's middags in mijn bed liggen, ik ben heel depressief. Toen jullie me vroegen dacht ik "dat is wel goed voor mij". Door koster te zijn doe ik nog wat anders, dan kom ik eens bij jullie in de gang, dan zie ik andere mensen. Daarna ben ik ook nog andere dingen gaan doen, ik ben ook gaan werken in de keuken. Maar voor de rest lig ik de hele dag in bed, in mijn cel, ik zeg cel, je hoort kamer te zeggen maar ik zeg cel, want iemand anders doet de deur open en op slot. 's Ochtend om 8.15 uur gaat het luikje open, dan kijken ze eerst naar me, dan voel ik me een beest.

Marieke Fernhout nieuwe studentenpredikant



Als kind, geboren en opgroeïend in Oosterbeek, werd ik met enige regelmaat 'Marieke van Nimwegen' genoemd. Dat begreep ik toen niet goed, ik woonde immers niet in Nijmegen? Er zijn ondertussen heel wat jaren voorbijgegaan. Het voor-noemde mirakelspel lazen we op de middelbare school en zagen we in het theater, maar er zijn wel wat omzwervingen geweest voordat deze Marieke 'van Nijmegen' is geworden, als studentenpredikant in de Studentenkerk. In dit stukje stel ik me graag nader aan u voor.

Na mijn middelbare schooltijd in Arnhem ben ik theologie gaan studeren aan de UvA (met als hoofdvak kerkgeschiedenis van de middeleeuwen – toch weer de tijd van 'Mariken') en vond in Amsterdam ook mijn eerste baan als vicaris, in de Oranjekerk in De Pijp. Een leerzame tijd in een boeiende en veelkleurige wijk. Na deze tijdelijke baan wilde ik toch wel echt gemeentepredikant worden en ik zocht het meteen flink ver weg door 'Marieke van Krabbendijke' te worden (waar mijn naam al niet goed voor bleek te zijn...), in Krabbendijke op Zuid-Beveland. Na Krabbendijke volgde Veere op Walcheren, Goor in Twente en twaalf jaar geleden landden we (ondertussen als gezin van vier personen) in Arnhem, waar ik predikant werd van de Parkstraatgemeente, een samenwerkingsverband van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Kortom: in de bijna 25 jaar dat ik gemeentepredikant ben geweest heb ik de breedte van protestants Nederland wel leren kennen...

En dan nu het studentenpastoraat in Nijmegen – en dat ook nog in coronatijd. Online college, veel minder contact met je medestudenten, de berichtgeving over corona angstvallig volgend of juist niet – op de één of andere manier staan we allemaal in een soort 'wachtstand' die bij studenten misschien wel extra diep ingrijpt. Je studententijd, bij uitstek de periode waarin je ontdekt wie je zélf bent, los van je achtergrond, wordt door corona ingrijpend versmald tot functionaliteit-tijd. College volgen, studeren, tentamens doen. En natuurlijk zijn de studenten van nu van jongs af aan opgegroeïd met sociale media, maar een bericht op Instagram kun je niet aanra-

ken en met Snapchat kun je geen biertje drinken. Bovendien geldt voor al die sociale media vaak wel het cliché dat de sterke kant ervan meteen de valkuil is: je hangt je vuile was niet buiten, je doet jezelf zo mooi en goed mogelijk voor. Maar wat dat 'mooi' en 'goed' dan is? Dat zijn zingevingsvragen, ook wel 'trage vragen' genoemd, een uitdrukking die voor mij precies aangeeft waar het in mijn werk als studentenpastor om gaat: dat er tijd én nabijheid is, om na te denken en te praten over 'de dingen'. Het leven en de dood. Volwassen worden. Je afvragen waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat, welke bagage je meeneemt en of die bagage nog wel bij je past. Wie je bent en wie je wilt zijn, wat je inspiratiebronnen zijn en waar je blij van wordt. En dat er dan zo'n gebouw is, midden op de campus, waar je gewoon binnen kunt lopen zonder afspraak, waar tijd en nabijheid de basis zijn. Geen ballotage, geen zeltjeswinnertij, gewoon 'er zijn' - in een tijd waarin niets gewoon is.

Niemand van ons kan voorbij de huidige 'wachtstand' kijken, niemand weet hoe corona zich zal ontwikkelen en veel van wat we doen en laten is ad hoc. Maar als studentenpastor hoop ik van ganser harte dat mijn collega's en ik, in onze kerk midden op de campus, een open plek in het vaak zo ondoordringbare bos mogen zijn voor de studenten, ja, voor iedereen die aanlegt bij onze pleisterplaats. Om tijd en nabijheid te ervaren, trage vragen te stellen waar niet direct een antwoord op hoeft te zijn, om gewoon maar 'te zijn'.

Op zondag 8 november mag ik voorgaan in de Ontmoetingskerk, ik kijk er naar uit en hoop dat we elkaar binnenkort of wat verder in de toekomst op de één of andere manier mogen ontmoeten.

Al het goede en een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout

Bijbelleesrooster

zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10	woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14
zondag	4 oktober	Daniël 6:11-18	donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22
maandag	5 oktober	Daniël 6:19-29	vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33
dinsdag	6 oktober	Psalm 115	zaterdag	24 oktober	Psalm 110
woensdag	7 oktober	Matteüs 20:1-16	zondag	25 oktober	Nehemia 7:2b-8:12
donderdag	8 oktober	Matteüs 20:17-34	maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18
vrijdag	9 oktober	Psalm 122	dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17
zaterdag	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28
zondag	11 oktober	Ezra 3:1-13	donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)
maandag	12 oktober	Ezra 4:1-16	vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40
dinsdag	13 oktober	Ezra 4:17-5:5	zaterdag	31 oktober	Psalm 43
woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17	zondag	1 november	Psalm 24
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5	maandag	2 november	Matteüs 22:34-46
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12	dinsdag	3 november	Matteüs 23:1-12
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22	woensdag	4 november	Psalm 67
zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22	donderdag	5 november	Matteüs 23:13-24
maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32	vrijdag	6 november	Matteüs 23:25-39
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46	zaterdag	7 november	Daniël 7:1-14

vervolg van voorpagina

Ik heb last van cynisme, dat wil ik niet, maar het is een hulpmiddel, een techniek om om te gaan met mijn ellende en gemis. Ik krijg 1 keer per maand bezoek van 1 familielid en mijn vrijwilliger komt langs. Het is een moeilijk kruis om te dragen.

Het werken bij jullie is uniek. Ik ben de enige die de mensen rond de kerk en het koor koffie inschenkt en koekjes presenteert. Het is een kleine activiteit die wordt gewaardeerd, ik heb mijn eigen stijl en charme daarin. Zo krijg ik iets terug. Ik moet bij elke deur vragen of iemand die open maakt. Ik ben een kosten zonder sleutels. Toch ben ik blij met deze unieke taak, de mensen iets geven op mijn eigen manier, er is niemand anders die dat hier binnen doet. Het werken in de kapel, even rustig alleen in mijn eigen sfeer, dat doet me wel goed.' Als onze kosten de kapel verlaat treedt hij weer een andere werkelijkheid binnen, die waar de sleutels heilig zijn, voor de medewerkers.

Onze kosten, zonder sleutels, was blij met zijn unieke taak in een omgeving waarbinnen alles uniform is. Iedere dag het zelfde, iedere afdeling ongeveer gelijk, lange gangen

en elke dag de zelfde tijden. Zonder sleutels van de kerk, mét een unieke functie. Ik had me dat nog nooit zo helder gerealiseerd; de koffiekosten is écht de enige met die gastvrije taak hierbinnen.

Er zijn mensen die anderen graag een bijbel geven, je weet maar nooit. Hierbinnen gebeurt het vaak andersom; de mensen geven hun eigen verhaal aan de bijbel. "Op een dag liep Jezus langs de synagoge, hij zag een man in stilte zijn werk doen, niemand merkte hem op, Jezus vroeg hem wat hij aan het doen was. 'Ach, eigenlijk niet veel bijzonders, ik doe wat ik elke dag doe, tot mijn tijd om is'. Jezus vroeg aan de omstanders: 'is er iemand van jullie die deze mens heeft opgemerkt? Zie hem aan zoals je zelf gezien wilt worden.' En tegen de man zei hij: 'omdat je je niet voorstaat op wie je bent, ben je kostbaar in mijn ogen.'

Ik heb het hem niet meer gevraagd, maar terugdenkend lijkt het er op dat in elk geval hart en ziel van onze kosten op een kiertje gingen door zijn werk. Hij is nu een paar weken weg, naar een andere plek, op weg naar eigen sleutels. Wij missen hem als we koffie drinken.

ds. Bauk Zondag,
Pompestichting

Blik op de Kerkenraad (32)

Op dinsdagavond 8 september jl. heeft de Kerkenraad een vergadering gehad, waarin zowel over beslispunten rondom de herstructurering van de PGN als het te starten beroepingswerk knopen werden doorgehakt. Over beide zaken dient de gemeente geïnformeerd te worden en in de gelegenheid te worden gesteld hierover vragen te stellen dan wel opmerkingen in te dienen. Normaal gesproken gebeurt zoiets altijd door middel van een voor de gehele gemeente te beleggen gemeentevond, maar we weten met z'n allen dat dit helaas in deze coronatijd niet gemakkelijk georganiseerd kan worden. We zullen dit zeker proberen te doen, maar over hoe dat in praktijk georganiseerd moet worden, zal de Kerkenraad zich nog buigen. Misschien enkele malen in kleinere groepen (op 1,5 meter afstand)? Maar het adequaat informeren van de gemeente kan niet op zich laten wachten. Vandaar deze berichtgeving in Over & Weer, maar die ook al in de laatste Omroeper werd opgenomen. De berichtgeving in deze Blik op de Kerkenraad is bijna identiek met die in De Omroeper nr. 20.

Wat besprak de Kerkenraad op 8 september?

Herstructurering en vernieuwing PGN

In de laatst verschenen Over & Weer werd u geïnformeerd over de Toekomstvisie van de PGN, zeg maar het beeld van de Kerkenraad over de ontwikkeling van onze PGN voor de komende vijf jaren (periode 2020-2025). Die informatie betreft vooral de instelling van zeven praktisch gerichte taakgroepen die op verschillende aandachtsvelden moeten gaan werken. Voor die in te stellen taakgroepen zullen betrokken gemeenteleden worden geworven. Dus mensen die iets voor de kerk willen doen – maar meer dan een eenmalige 'klus' – en die zich bij onze kerkgemeente betrokken voelen. Dié mensen worden gezocht.

Jong en ouder mogen zich aanmelden, waarbij nadrukkelijk wordt gesteld dat er geen verplichting bestaat om dan ook ouderling of diaken te worden! Wél dat deze mensen begaan zijn met het wel en wee in onze gemeente.

Behalve die taakgroepen gaat er een overkoepelende Projectgroep Gemeenteopbouw aan de slag, die de verdere ontwikkeling op hoofdlijnen van de verschillende taakgroepen bij de kop pakt en voor de taakgroepen de juiste mensen op de juiste plek probeert te krijgen. De algehele coördinatie van deze vorm van gemeentebouw komt dus te berusten bij de Projectgroep, die uit zeven gemeenteleden bestaat. Deze leden zijn door de Kerkenraad aangesteld en zijn in willekeurige volgorde: Thessa Koorenhof, Regina van Uffelen, Tjeu Corbeij, Marlies van Esschoten, Michèle van der Steenstraten, Liesbeth Smallegange en Marja Theunis. Interim-predikant Rainer Wahl fungeert als adviseur en aanjager.



Op 8 september heeft de Kerkenraad met bijna alle leden van de Projectgroep Gemeenteopbouw kennis gemaakt. Inmiddels hebben zij vanwege de KR een officiële taakopdracht gekregen. De groep kan daarmee aan de slag.

Verder werd tijdens deze KR-vergadering de Beleidsnotitie 2020-2021: 'Drie in Een' vastgesteld. Dit document is door onze interim-predikant Rainer Wahl samengesteld op basis van de onlangs vastgestelde Toekomstvisie PGN. De Beleidsnotitie vormt als het ware een beleidsplan voor het eerste jaar van de vijfjarige periode die de Toekomstvisie bestrijkt. Met andere woorden: wat moet er in 2020/2021 door het kerkbestuur én uiteraard door de zojuist genoemde Projectgroep Gemeenteopbouw worden opgepakt. Drie wezenlijke actiepunten eruit gepikt: de omvorming van de huidige, grote kerkenraad naar een fors kleiner, effectief en efficiënt kerkbestuur, de bemensing van de zeven taak-

groepen (zie hierboven en ook nummer 6 van Over & Weer nummer), én als derde de start van het beroepingswerk.

NB 1. Zowel de Toekomstvisie PGN 2020-2025 als de Beleidsnotitie 2020-2021: 'Drie in Een' kunt u bij de scribe per mail opvragen. U krijgt deze dan digitaal toegestuurd, zodat u in staat wordt gesteld er in detail-kennis van te nemen en eventueel uw opmerkingen erbij te plaatsen richting scribe. U heeft voor dit laatste veertien dagen na ontvangst van Over & Weer de gelegenheid. Daarna zal met voortvarendheid de acties worden opgepakt.

Beroepingswerk

De Kerkenraad sprak ook over het aan te vangen beroepingswerk, met als doel om in de loop van voorjaar 2021 een nieuwe predikant voor de PGN te kunnen begroeten. Tijdens de vergadering kon zowel het profiel van een te beroepen predikant, als het profiel van onze eigen Protestantse Gemeente Nijmegen worden vastgesteld. Ook deze documenten werden in concept opgesteld door ds. Wahl. Herstructurering van de gemeente en het helpen opzetten van een goede beroepingsprocedure, met de hiervoor noodzakelijk op te stellen documenten, behoren primair tot zijn primaire taakopdracht.

Beide genoemde documenten zijn volgens de kerkorde verplicht voor het 'überhaupt' mogen beroepen van een predikant.

NB 2. Zowel de Profielschets predikant als de Profielschets PGN kunt u bij de scribe per mail opvragen. U krijgt deze dan digitaal toegestuurd, zodat u in staat wordt gesteld er kennis van te nemen en eventueel uw opmerkingen erbij te plaatsen richting scribe. U heeft voor dit laatste veertien dagen vanaf ontvangst van deze Over & Weer de gelegenheid. Daarna zal met voortvarendheid verdere acties worden opgepakt.

De eveneens verplichte 'Solvabiliteitsverklaring' door het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerzaken) hebben we gelukkig al enige tijd in ons bezit en is nog geldig. Zo'n verklaring wil niet meer en niet minder zeggen dat we financieel in staat zijn – voor de langere termijn – om een predikant te bekostigen. De verkregen verklaring heeft betrekking op een fulltime predikant, en daar zullen we dan ook voor gaan, naast het structureel maken van een kerkelijk werker voor een halve werkweek.

Zijn we dan klaar? Nee, nog niet helemaal. We zijn ook nog verplicht om een helder werkplan voor de nieuwe predikant te maken. Een werkplan geeft aan hoeveel uren per week een predikant moet gaan steken in bijvoorbeeld pastoraat, erediensten, gesprekskringen, bestuurswerk, etc. Op het moment de KR vergaderde was dit werkplan nog niet voorhanden, maar dit (laatste) document is inmiddels in concept opgesteld door ds. Wahl.

Alle benodigde documenten – Toekomstvisie, Beleidsnotitie, Profiel predikant, Profiel gemeente, Werkplan predikant en de Solvabiliteitsverklaring (zes documenten dus) – moeten op korte termijn naar de Classis Gelderland Zuid & Oost worden gestuurd ter verkrijging van de ultieme toestemming om een predikant te mogen beroepen. En dan kunnen we pas echt van start.

De Kerkenraad sprak uitgebreid over een in te stellen beroepingscommissie. Als straks de toestemming van de Classis is verkregen, moet deze commissie aan de slag met het zoeken naar een of meerdere geschikte predikanten voor de PGN.

De KR koerst erop dat de beroepingscommissie in de loop van november van start kan. Rekening houdend met een beroepingsprocedure van minimaal drie maanden betekent dat er mogelijk in het voorjaar van 2021 een nieuwe predikant kan zijn.

De Kerkenraad sprak over een op te stellen groslijst van potentiële kandidaten voor de beroepingscommissie. Het Moderamen (= dagelijks bestuur) verkreeg vervolgens het mandaat om uit de 'gespotte' namen een beroepingscommissie samen te stellen die een afspiegeling vormt van de gemeente.

NB 3. Over het beroep op een predikant zal op welke wijze dan ook de gemeente naar behoren betrokken worden, hopelijk tijdens een of meerdere fysieke gemeenteavonden.

Verlaging quorum

Tot slot kwam de verlaging van het quorum voor KR-vergaderingen aan de orde. Het quorum betreft het verplichte minimaal aantal stemgerechtigde KR-leden: ouderlingen, diakenen en predikanten. De adviseurs spelen geen rol voor het quorum.

Enige tijd geleden had de KR het quorum op 12 stemmen vastgesteld, maar door vermindering in het aantal ambtsdragers zag de Kerkenraad zich genoodzaakt het quorum te verlagen tot 11 stemgerechtigde leden. Volgens de kerkorde dient dit besluit aan de gemeente te worden medegedeeld, waaraan dus door middel van deze Omroeper wordt voldaan.

Gerbrand Hoek,
scribe

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Marije Soethout:
tel. 06 - 306 464 39 / m.soethout@protestantsekerk.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 / m.klijnsma@protestantsekerk.nl

- Ds. Rainer Wahl:
tel. 06 - 272 226 93 / rama.wahl@gmail.com



Het Kerkelijk Bureau, het kantoor van de kerk

Als het over de kerk gaat denk je vast niet snel aan een kantoor. De kerk, daar ga je heen op zondag, met rouw- en trouwdiensten, een koorrepetitie, een middag van de vrouwen dienst, de gesprekskring, een pastoraal gesprek... Toch hebben wij als Protestantse Gemeente Nijmegen een heus kantoor, het kerkelijk bureau, gelegen aan de Groenestraat, bij diaconaal centrum "De Haard". Als nieuwe kerkrentmeester ben ik er eens gaan kijken.

Het is een mooie (na)zomerdag en op mijn scootmobiel is het maar een kwartier rijden. Ik passeer een grote (RK) kerk en dan zie ik aan de overkant een wit pand met een heuse poort. De Haard staat duidelijk op. Ik rijd het poortje door en dat geeft een bijzonder gevoel. Door de poort gaan, naar binnen gaan zonder binnen te zijn. In veel Bijbelverhalen komt een poort voor en dat doet me wel wat. Ik laat het even op me inwerken en dan zie ik aan mijn rechterhand het kerkelijk bureau, een echt kantoor. Daar krijg ook ik mijn werktafel, ik slik even, het is groter dan ik had gedacht. Ik ga naar binnen en daar word ik hartelijk welkom geheten door de aanwezigen. Met gepaste afstand begroeten we elkaar en al snel staat er een kop koffie voor mijn neus. Tijd om wat nader kennis te maken met de mensen die hier hard aan het werk zijn, want... vrijwilligerswerk is ook werk.

Mevr. Geeske Dam houdt zich al zeker vijf jaar bezig met de ledenadministratie en dat moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Daarom ik zal haar vanmorgen dan ook niet al te veel storen met vragen. Dhr. Paul Koers houdt zich bezig met de gebouwen en hoopt echt dat er snel een opvolger voor hem komt. Denk niet te vlug dat dit een "suf" baantje in de kerk is, nee, er is genoeg te doen, want we hebben heel wat vastgoed en dat vraagt om goede zorg, goed rentmeesterschap. De laatste tijd heeft Paul ook keurig de post bijgehouden en alles genummerd in de mappen gedaan. Dat zal mijn werk worden, want ik ga hier aan de slag als secretaris van het CvK. Dat is heel wat anders dan scriba van een kleine gemeente in Noord-Holland, dat merk ik nu al.

Er zijn nog meer vrijwilligers aanwezig. Mevr. Elly Huizer is al een aantal jaar bezig met de controles van de toezeggingen die via de actie Kerkbalans binnenkomen in januari. Zij werkt voornamelijk thuis, maar voor het bespreken van bepaalde zaken en om binding te hebben met haar "collega's" komt zij regelmatig langs op dinsdag. Dan is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan, zo ook met dhr. Jan Hertgens. Hij noemt zichzelf een algemeen medewerker op het kerkelijk bureau en dat is zo. Jan helpt waar hij helpen kan en weet veel. Achterin zit Mevr. Yvonne Sans en ook zij is vanmorgen druk bezig. Zij is de penningmeester van het CvK en blij met mijn komst, want al een flinke tijd vervult Yvonne ook de taak van secretaris. Een dubbelfunctie en ik neem er mijn pet voor af! Als ouderling-kerkrentmeester is zij degene die ook in de kerkenraad zit en daar met de andere ambtsdragers verantwoordelijk is dat het beleid wordt gevolgd. Misschien is het goed om via de site van de kerk eens te kijken naar dit document, dan bent u op de hoogte van het

kerkwerkplan van onze gemeente. Zo gaan we het doen in de toekomst die al begonnen is.

<http://pkn-nijmegen.nl/upload/2/Toekomstvisie%20PGN.pdf>

Dit zijn de mensen die daar werken, maar wat mij ook opvalt zijn de grote archiefkasten. Hier staat geschiedenis! Wat er allemaal in de kasten is opgeborgen is nog onbekend voor mij, Het zijn grote open archiefkasten, zoals ik wel eens zie in een film. Gelukkig stelt Yvonne mij gerust door te zeggen dat de waardevolle papieren veilig opgeborgen zijn achter slot en grendel. Verder hebben de medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend, want praten over geld...dat blijft binnen zoals het hoort. Natuurlijk zijn we zo transparant mogelijk voor de grote lijnen, wat we bezit-



ten, wat de kosten en baten zijn, enz. De jaarlijkse cijfers moeten - voor onze ANBI status - zelfs gedeeld worden en de opbrengsten van collectes worden doorgegeven, maar verder is het ook voor mij: mond dicht en aan het werk, want werk is er genoeg in de wijngaard, maar arbeiders zijn er altijd te weinig.

In deze tijd, coronatijd, zijn de inkomsten van de kerk sterk gedaald. Hoewel we weer (na aanmelding) naar de kerk kunnen komen, collecteren gaat digitaal. De echte collectezak levert meer op dan het digitaal collecteren. Maar het werk voor de kerk MOET door! Heeft u naast uw vaste bijdrage voor de kerk, uw bijdrage voor de solidariteitskas, ook collectegeld voor uw kerk, waar uw de zondagse diensten online kunt blijven bezoeken? Ook dat brengt extra kosten met zich mee. Ja, daar ben ik weer. Ik durf te vragen. Niet voor mij, maar voor ons! Voor onze gemeente die leeft. Een gemeente waar plaats is voor iedereen!

NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. Protestantse Gemeente Nijmegen

Een hartelijke groet van Loes Hogeweg,
kerkrentmeester
A Dieu!

Icoon van Nijmegen

De Stevenskerk roept bij velen warme gevoelens op. Als Nijmegenaren na een zomervakantie elders weer de Stevenskerk zien, voelen ze: 'Ik ben weer thuis'. De talloze bezoekers van de kerk zijn vaak onder de indruk van de ruimte, de fraaie orgels en de andere monumentale elementen. De 'Stevens' is voor velen het hart van de stad, een icoon, een beeld van Nijmegen. Bij allerlei concerten, tentoonstellingen of herdenkingen draagt deze kerk bij aan verbinding. Ook zijn er zondagse kerkdiensten en vieringen van de feestdagen. Er is een vrijdagmiddaggebed en er zijn de zaterdagse koorvessers. Maar ook voor individuele bezinning of het opsteken van een kaarsje lopen mensen binnen.

Visie en inzet

"De Stevenskerk als betekenisvol monument in stand houden voor de Nijmeegse bevolking." Zo heeft de Stichting Stevenskerk, die het gebouw beheert, haar missie geformuleerd. Dit gebouw is betekenisvol als symbool van Nijmegen, als levend monument en religieus erfgoed. Dit alles in stand houden vraagt een enorme inzet. Naast enkele professionals zijn er ongeveer honderd vrijwilligers in allerlei taken werkzaam. De directeur van de Stichting is kunsthistoricus. Naast haar werkt iemand voor communicatie, donateurscontacten en verhuur. Er is een organist in dienst van de Stichting en de koster van de Maranathakerk heeft ook in de Stevenskerk een deeltijdtak. Het is een voortdurend zoeken naar financieringsbronnen. Overheden en particulieren dragen bij. Wel is het zo dat overheidssubsidies vereisen dat je ook zelf een aanzienlijk deel opbrengt. Anders vervalt de subsidie. Gelukkig steunen velen als Vriend of Stevenier de kerk. In de visie van de Stichting past een royale openstelling. Maar om gelden te verwerven ontkomen we niet aan het vragen van een bijdrage bij bijzondere tentoonstellingen.

Relatie met de Protestantse gemeente

In 1983 is er vanuit de Hervormde Gemeente een Stichting in het leven geroepen voor het beheer van de Stevenskerk. Rechten en verplichtingen zijn toen overgedragen. De noodzaak was duidelijk. De Statuten van die tijd vermelden: 'De financiën van de Hervormde Gemeente te Nijmegen dienen te worden beschermd tegen te zware lasten en risico's'. In het bestuur zitten nu mensen met diverse kwalificaties: op financieel, bouwkundig, juridisch en communicatief terrein. Op voordracht van de Protestantse gemeente Nijmegen maak ik sinds drie jaren ook deel uit van het Stichtingsbestuur. Als predikant probeer ik in het beleid mee te denken. Mijn attentiepunt is: hoe kan de Stevenskerk, naast andere functies, ook een plek van spiritualiteit blijven. De algemene Stichting kan uiteraard niet kerkelijke activiteiten financieren. Maar de statutaire verplichtingen wil de Stichting nakomen: het beschikbaar stellen voor religieuze vieringen. Bij bestuur en directie is naar mijn idee zeker gevoel aanwezig voor de bijzondere historie van de kerk. Men is ruimhartig om ook de oorspronkelijke functie een plek te blijven geven en gaat verder dan statutair gezien nodig is.

Karakter

Soms hoor ik kerkelijk betrokkenen zich afvragen of bepaalde activiteiten wel passend zijn in de Stevenskerk. Dat speelt vooral bij diegenen die persoonlijke herinneringen hebben aan de tijd dat het nog een protestantse kerk was. Sommige gebouwen waarin ikzelf dienst deed als predikant hebben nu andere functies. Dan moet ik soms ook wel even slikken. De tijden zijn veranderd. Het is een zoektocht hoe, zonder

het karakter geweld aan te doen, een kerkgebouw toch levend kan blijven. Als we zoeken naar mogelijke functies van de Stevenskerk zijn, denk ik, sociaal-culturele functies het meest passend bij de oorspronkelijke betekenis. Daarbij komen ook een museale of toeristische functie. Commerciële functies kunnen ondersteunend zijn voor een gezonde exploitatie. De sacrale functie is in deze tijd beperkt, maar kan de betekenis en herkenbaarheid van de Stevenskerk wel versterken. Die functie kan individueel gericht zijn: mensen lopen binnen voor stilte, gebed of meditatie. Naast de klassieke vormgevingen van religiositeit zijn er in onze tijd ook stille tochten of lichtrituelen die verbindend zijn en andere herdenkingsmomenten. Er zijn allerlei vormen van 'civil religion' of 'civil ritual': vaak onderhuids in de samenleving aanwezige vormen van religiositeit. Ook al benoemt men het niet uitdrukkelijk, gevoel voor andere dimensies dan het direct zichtbare leven bij velen. Met name bij diep verdriet of grote vreugde. De Stevenskerk is dan bij uitstek de plek om mensen samen te laten komen. In de multifunctionaliteit van de Stevenskerk speelt het Oecumenisch City Pastoraat, dat beoogt een Stadskerk te zijn, ook een rol. Vanuit de Stichting is van belang dat er aan de Stevenskerk een zo breed mogelijk, oecumenisch profiel wordt gegeven. Blijvende aandacht is er voor het 'klinkend erfgoed': het carillon, de luidklokken en de vier orgels in het kerkgebouw. Het Königorgel hoort volgens ranglijstjes bij de tien meest bijzondere orgels van het land. Het laatste jaar is er een intensieve restauratie geweest. Pijpen en tongwerken zijn opgeknapt en de orgelkas is in blinkende luister hersteld. Ornamenten zijn verguld. De windvoorziening moet nu nog verbeterd worden. Onder andere in de concertserie van de Nijmeegse Orgelkring kan het Königorgel worden beluisterd.





Heilige Grafkapel vanuit spiegel gezien (foto: Patrick van Bree)

Een levend monument

Dr. Frank Bosman geeft in het boek 'Levende stenen' een cultuur-theologische beschouwing over de betekenis van een kerkgebouw in onze westerse cultuur. Het is een plek van samenkomen, een bewaarplek van 'het heilige', een verwijzing naar andere dimensies, en een 'gegeven plek', ontvangen om weer door te geven. De kracht van de eerste betekenis, het religieuze samenkomen, is in de laatste decennia afgenomen. Maar bepaalde betekenissen blijven toch nog sterk spreken: ook in een seculiere tijd kunnen we een kerkgebouw ondervinden als een 'tweede huis'. En als een vrijplaats in een vaak hectische samenleving. Een kerk in het centrum is een symbool van het levende verhaal van een stad, waar je met anderen bijzondere herinneringen deelt. Je kunt er de wortels van een cultuur proeven en delen in een gezamenlijke geschiedenis. Ook de Stevenskerk is 'een gekregen huis' waar alle Nijmegenaren 'visueel eigenaar' van zijn. Het moet als erfgoed doorgegeven worden. Ook in een seculiere samenleving kan er betekenis gegeven worden aan deze 'aparte plek'. Het een geschenk van generaties die ons zijn voorgedaan.

Jubileum: 750 jaar

In 2022 is er de viering van het 750-jarig bestaan van de Stevenskerk. De wijding van het gebouw door Albertus Magnus was volgens het lezenswaardige boek 'De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen' op 7 september 1272. De voorbereidingen voor het jubileumjaar zijn al begonnen. In dat jaar kan hopelijk ook de vernieuwing van de westzijde van het interieur zijn afgerond. Allerlei publieksfuncties worden verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld om verbetering van keuken- en toiletvoorzieningen en een breder gebruik van de Noorder- en Zuiderkapel. Ook de grafkelder van Catharina van Bourbon en de Goriskleder worden beter toegankelijk. Het zijn onderdelen van een uitgebreid Masterplan. Daarin zitten ook projecten die minder zichtbaar, maar wel erg noodzakelijk zijn: restauraties van daken en het glas-in-lood, energiebesparende maatregelen en professionalisering van de organisatie. Meer direct zichtbare zaken waaraan wordt gewerkt, zijn de ontwikkeling van educatieve presentaties. Die gaan de verhalen van de kerk en de stad op een aansprekende manier vertellen. Zo wil dit monument Nijmegen en omstreken blijven verrijken: waar mensen met plezier naar kijken en in verwondering blijven komen.

Derk Jan Deunk

Wilt u bijdragen aan het onderhoud van de Stevenskerk? Kijk op www.stevenskerk.nl op welke manier dit kan.

Corona-regels bij kerkbezoek

U wordt nog eens gewezen op het belang van het volgen van de door de rijksoverheid en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verordonneerde corona-maatregelen. Het is moeilijk, maar naleven van de maatregelen is in ons aller belang, te meer nu het aantal besmettingen in verschillende regio's weer zorgwekkend toeneemt. De stad Nijmegen blijkt helaas daarop geen uitzondering te zijn. Daarom de oproep: houd u zich alstublieft aan de regels, bij binnenkomst in de kerk (handen ontsmetten), tijdens de dienst (afstand en niet zingen), liefst thuis nog even naar de wc gaan, en bij het verlaten van het kerkgebouw (in de regel geen koffie en niet blijven praten in de kerkzaal).

Voor gemeenteleden die het gewoon zijn om iemand in de auto mee te nemen naar een kerkdienst of anderszins; wees hierin zeer terughoudend. En als de chauffeur om welke reden dan ook meent dat toch te moeten doen, draag dan in ieder geval een deugdelijk mondkapje, óók de medepassagier.

Nogmaals beste mensen, werk hieraan mee om verdere besmetting in de stad en daarbuiten te helpen voorkomen. Hierin dragen we allemaal een grote verantwoordelijkheid. Vergeet niet dat Nijmegen al aanschurkt tegen 'code rood'.

Bij (eventueel) bezoekwerk

De predikant en kerkelijk werker zullen bij eventueel bezoekwerk afstand houden – geen handen schudden en terughoudend zijn in het drinken van het aangeboden kopje koffie.

Dit moeten zij niet alleen doen ter bescherming van zichzelf, maar ook andersom ter bescherming van gemeenteleden. Beide partijen kunnen elkaar besmetten, zonder dat in de gaten te hebben. Hopelijk is hiervoor bij iedereen begrip. Het kán gewoon even niet anders, hoe anders we het met z'n allen ook willen.

Voor vrijwilligers in het pastoraat, ouderlingen en mensen van de PVD etc. adviseert de Kerkenraad nadrukkelijk vooralsnog geen bezoeken af te leggen, met dezelfde argumenten als hierboven aangegeven. En als gemeend wordt een uitzondering te moeten maken, zullen de bekende corona-maatregelen in acht moeten worden genomen: 1,5 m afstand en een goed geventileerde ruimte (open raam of tuindeur). Ook persoonlijke hygiëne (handen wassen/ontsmetten) hoort erbij.

Heeft u vragen over dit alles, of twijfelt u in een specifieke situatie neem dan minstens even contact op met de voorzitter of scriba van de Kerkenraad.

Hoe onnatuurlijk ook misschien, blijf al deze regels a.u.b. in acht nemen!!

Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN
b.degooyert@chello.nl

Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN
scriba.pgn@kpnmail.nl



Secctie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25
024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling
tel. 024-6639584; mail: miekevandenbrandt@gmail.com



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het
Oecumenisch Citypastoraat in de -
Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen
- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Secctie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkrumtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

Doop

Op 20 september zijn in de Ontmoetingskerk in een feestelijke viering gedoopt: Lucas en Joris van Summeren, zoons van Tobi en Mariëlle en Julia buitenhuis, dochter van Geert en Evelien. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen.

In memoriam

Paulien Meyboom

Op donderdag 20 augustus is, na een lange periode waarin ze ernstig ziek was, Paulien Meyboom overleden. Zij is 77 jaar geworden.

Met haar opgewektheid, hartelijkheid en warme belangstelling voor wie op haar weg kwam had ze een grote plaats in ons midden.

Ze heeft in Dukenburg langdurig in de wijkkerkenraad gezeten en was vanaf haar verhuizing naar Villandry lid van de diakonale werkgroep van onze wijk, een trouw bezoeker van de vergaderingen en actief bij activiteiten als de erwtensoepverkoop bij de Zevenheuvelenloop. Ook tijdens haar ziekte hield ze al haar contacten zo goed mogelijk bij. Haar vele vriendinnen kwamen graag, want met humor, opgewektheid en vertrouwen hield Paulien de moed erin. Zelfs op het allerlaatst was daar nog sprake van. Vlak voor ze, omdat de pijn echt te erg werd, in slaap zou worden gebracht, zei ze: "Zeg maar tegen de Here God, dat ik eraan kom". Helemaal Paulien, met een groot geloofsvertrouwen.

We hebben donderdag 27 augustus, vanwege de coronastandigheden in besloten kring, afscheid van haar genomen op de natuurbegraafplaats "Mookerheide" in Molenhoek.

Nu zij ons is ontvallen, wensen we haar man Leo, haar kinderen en verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid toe. Het correspondentieadres is Villandry 16, 6523 NZ, Nijmegen.

Peter van der Vange



Bij de diensten

Ontmoetingskerk

Bent u het al een klein beetje gewend dat de zondagse viering al om 9.00 uur begint? Het vroege tijdstip is gekozen, omdat we weer twee diensten op één morgen hebben. We hebben de aanvangstijden moeten aanpassen, om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is om de kerkzaal te ventileren. Hierdoor is ook het koffie drinken na de dienst helaas niet mogelijk. We hopen dat u zelf iemand uitnodigt voor een kopje thuis.

En wat missen we de gemeentezang! We zijn blij dat ook de komende weken drie zangers van de cantorij en/of gemeenteleden de liederen zingen. Voor een betere geluidswaardering gaan we verder investeren in de apparatuur. Om bij een dienst aanwezig te zijn, is het noodzakelijk u vooraf aan te melden voor vrijdagmiddag 12.00 uur.

Stuur een e-mail met: uw naam, het aantal personen uit één huishouden, telefoonnummer en uw e-mailadres naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel het secretariaat van de Ontmoetingskerk, bereikbaar van di t/m vr van 9.00-12.00 uur: 024-3441446.

We blijven alle diensten uiteraard ook online uitzenden!

De gezamenlijke vieringen op de eerste zondagen van de maand (4 oktober en 1 november) blijven om 10.30 uur. Bij deze diensten is het wel mogelijk om na afloop koffie te drinken. Natuurlijk op een manier waarop iedereen kan blijven zitten.

We hopen velen van u tijdens de diensten en activiteiten die weer plaatsvinden te ontmoeten!

Cursussen/lezingen

Ruimte voor rouw

Op 26 september start de oecumenische rouwgroep: Ruimte voor rouw. Als u in de afgelopen tijd iemand verloren heeft bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze groep. De groep komt zeven keer samen op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.

De data zijn: 26 okt, 9 nov, 23 nov, 7 dec, 4 jan, 18 jan en 1 feb.

De middagen worden geleid door Trees Versteegen en Marije Klijnsma en vinden plaats in de Ontmoetingskerk. Als u meer wilt weten of deel wilt nemen aan deze groep, neemt u dan contact met mij op.

Warme groet, Marije Klijnsma
m.klijnsma@protestantsekerk.nl
tel. 06 - 19047440

Protestantse Vrouwendienst

Zuid/West/Oost

In het septembernummer van Over & Weer hebt u het bericht van overlijden van Anneke Jansen kunnen lezen. Ans te Kieft schreef een in memoriam. Zij heeft als penningmeester van PVD-Oost heel veel jaren met Anneke samengewerkt.

Ook bij ons, PVD Zuid-West, heeft de kennisgeving van het ongeneeslijk ziek zijn en overlijden van Anneke een schokteweggebracht: in zo korte tijd van een actief leven, het leven moeten loslaten, zoals dat Anneke is overkomen. De laatste jaren werkten we veel samen; de contactmiddagen voor ouderen werden gezamenlijk gehouden. Door het slinkend aantal bezoekers waren we ook de paasviering samen aan het voorbereiden.

Als zij de leiding van een bijeenkomst had, dan getuigde ze in haar openingstoespraak van haar geloof, dat ze o.a. tot uiting heeft gebracht in het vele werk dat ze voor de kerk en daarmee voor haar medemensen heeft gedaan. We zijn verdrietig en voelen het grote gemis in onze kring van de PVD. We waardeerden haar zeer!

Van rijkswege worden we er de laatste weken steeds op gewezen de coronamaatregelen te respecteren, omdat het aantal besmettingen sterk oploopt, meestal beginnend bij jongeren.

Maar nu komen ook weer de gevolgen aan het licht voor kwetsbare mensen en dus ook voor ouderen. Het nadrukkelijke advies om anderhalve meter afstand te houden van elkaar zorgt ervoor dat we nog geen gezellige middagen kunnen organiseren, hoezeer wij dat ook betreuren.

De herfst zal wel een streep halen door bezoekjes in de tuin of op het balkon. Het blijft daarom nog steeds van belang contact met elkaar te onderhouden d.m.v. een telefoontje, het sturen van een kaart, bij iemand even aanbellen en een gesprekje op afstand houden.

En... op donderdag kunt u in de Maranathakerk van 9.30 tot 13.00 uur terecht voor een gesprek. Ds. Marije Soethout is daar voor u aanwezig. Ook is een notitie in het voorbedenboek mogelijk.

Ik wens u namens alle medewerkers het allerbeste toe.

Met een hartelijke groet,
Addie Wanders, tel. 355 84 71

Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-middagen,

Heeft u nog genoten van het mooie zomerse weer in september, waarbij de beginnende herfstkleuren van de bomen al weer mooi zichtbaar worden. Begin september zijn de dames van de Vrouwendienst bij elkaar geweest in de kerkzaal om gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken en te bespreken hoe de coronatijd ervaren is en om met elkaar te overleggen over de activiteiten in het komende seizoen.

Helaas hebben wij toch moeten concluderen dat het organiseren van middagen, omdat we gebonden zijn aan de 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de kerkzaal niet mogelijk is.

Wel kunt u op dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur de kerk binnenlopen om een kaarsje aan te steken of een kort gesprekje te hebben.

Ook kunt u zich opgeven om de dienst op zondagmorgen bij te wonen.

Wij wensen u een goede gezondheid toe.

Wij hebben een gift van 30 euro ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank.

Hartelijke groeten,
de Vrouwendienst

Pastoraat

Bemoedigingsmomenten

De Ontmoetingskerk blijft open voor een kort gesprek en/of het aansteken van een kaarsje in de kapel. Iedereen is van harte welkom op dinsdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur. Met de inachtneming van de geldende huisregels. Er zit dan altijd iemand op het bankje in de hal die u vanaf gepaste afstand een luisterend oor biedt. U kunt ons dan ook bellen voor een gesprekje: 024-3453471.

Vrijwilligers en pastoraal team
(RK en PGN)

Inloop in de Maranathakerk

In de laatste Over&Weer stond een stukje dat mijn vaste aanwezigheid op de donderdag in de Maranathakerk alleen nog in de ochtend zou zijn en niet meer in de middag. In de hal van de kerk kan ik prima werk aan de laptop doen en het contact met koster Willem is goed en gezellig.

Verder blijkt er echter wat betreft de Maranathakerk geen behoefte te zijn aan een vrij inloopmoment.



Met de koudere maanden in het vooruitzicht zie ik dit niet snel veranderen. Denkend aan komende verwarmingskosten en mijn eigen reistijd lijkt het me verstandiger om hier niet mee verder te gaan. Wilt u hier nog gebruik van maken, dan kan dat t/m donderdag 15 oktober.

Uiteraard kunt u telefonisch contact met me opnemen, bij voorkeur in de ochtend. In de kerk afspreken voor een gesprek blijft mogelijk. Mocht u voorbelden willen doorgeven dan kan dat ook telefonisch of via de mail.

Hartelijke groet en Gods zegen voor u allen,
dominee Marije Soethout

Algemene berichten

350 jaar Godsdienstvrijheid voor de lutheranen herdacht

In het weekeind van 12 en 13 september hebben de lutheranen herdacht dat ze 350 jaar geleden op 14 september 1670 van de raad van de stad Nijmegen een ondertekende 'privilegebrief' ontvingen. In die brief werd aan de lutheranen toegestaan om openbare erediensten te houden.

Hiermee kwam een einde aan een voortdurend onzeker bestaan voor de lutherse gemeente in Nijmegen. Bijna een halve eeuw lang wisselden periodes waarin de kerkdiensten door de overheid verboden werden en lutherse predikanten de stad uitgezet werden elkaar af met tijden waarin men met rust werd gelaten. In die tijd was de gereformeerde (later hervormde) kerk de enige openbare religie. Het hing dan ook met name van de houding van hun predikanten en kerkenraad af hoe moeilijk het de lutheranen in de stad werd gemaakt. Wie had toen gedacht dat deze twee protestantse richtingen die elkaar zo vijandig konden bejegenen meer dan driehonderd jaar later verenigt zijn in één kerk, de Protestantse kerk. We waardeerden het daarom zeer dat de Protestantse gemeente Nijmegen in persoon van Gerbrand Hoek, scribe, bij de viering aanwezig was. We gedenken de gezamenlijke geschiedenis op een verzoenende manier.

Tegelijkertijd beseffen de lutheranen het privilege dat ze met deze privilegebrief ontvingen omdat veel kerken pas veel later, eeuwen later, godsdienstvrijheid ontvingen. Op zaterdagmiddag hebben we met vertegenwoordigers van de leden van de Raad van kerken hierbij stil gestaan.

Godsdienstvrijheid is een groot goed dat we moeten blijven koesteren. Tegelijkertijd met dit besluit kreeg de lutherse gemeente de toestemming om een kerkgebouw te kopen. Zijocht diezelfde dag van de stad de kapel aan de Grootestraat die bij het St. Nicolaas-gasthuis hoorde.

Het Boek Ruth

Een heel mooi bijbelverhaal met een triest begin en een mooi einde. Een videoserie in negen delen. Heeft u die nog niet gezien?

Ga naar het youtube-kanaal van Luthers Zuid-Nederland. Daar staan ze voor u klaar! Zoek in youtube.com op: "Luthers Zuid-Nederland"

Gratis online training voor jeugdleiders

Youth for Christ heeft geïnvesteerd in de vernieuwing van haar online trainingen voor jeugdleiders. Tijdens het Trainings-event voor Jeugdleiders op zaterdag 3 oktober worden de eerste digitale trainingen gepresenteerd en gegeven. Bij deze start van het seizoen worden de trainingen éénmalig gratis aangeboden aan alle jeugdleiders in Nederland.

Youth for Christ zag de afgelopen maanden dat kerken wisselend reageerden op de coronacrisis. Jan Verduijn, jeugdwerkexpert bij Youth for Christ: "Waar sommige gebieden van het gemeente-zijn stil kwamen te liggen, was het jeugdwerk een plek van snelle ontwikkelingen. Voor jongeren is het normaal om veel digitaal met elkaar in contact te staan. Naast de huidige corona-maatregelen was dit één van de redenen om het trainingsevent digitaal aan te bieden."

Het trainingsevent, met de titel 'Een frisse start', is dé toerustingsdag voor jeugdleiders. Tijdens dit event worden jeugdleiders uitgedaagd om te groeien in hun leiderschap binnen het jeugdwerk. De vernieuwde trainingen worden afgewisseld met aanbidding onder leiding van Jannica van Barneveld en een inspirerende preek door Shelton Telesford.

"Jeugdleiders zijn veelal flexibele mensen die uitdagingen aan durven gaan, maar zij kunnen dit niet alleen. Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om te investeren in leiderschap" vertelt Verduijn. "Dit event biedt nieuwe manieren van ondersteuning en toerusting voor alle jeugdleiders in Nederland, en kan worden gevolgd vanuit je eigen jeugdhonk of kerk." Inschrijven kan via de website: yfc.nl.

Diaconale collecten



Zondag 4 oktober - Huis van Compassie

Vanwege corona kunnen helaas veel minder mensen meedoen aan de activiteiten waarbij compassie met kwetsbaren in onze samenleving centraal. Gelukkig zijn er inmiddels verschillende projecten waarmee de doelgroep toch bereikt wordt: www.huisvancompassienijmegen.nl

Zondag 11 oktober - Wereldvoedseldag

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en hun kinderen naar school laten gaan. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

Zondag 18 oktober - Mawteni

Stichting Mawteni is een goedbedoelenorganisatie voor en door vluchtelingen. Mawteni wil verbinding tot stand brengen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden door middel van het organiseren van activiteiten zoals muziek, dans, zang, film, theater en gezamenlijke maaltijden.

Zondag 25 oktober - St. GAST

Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. De overheid zet vluchtelingen, vaak ziek of getraumatiseerd, gewoon op straat. Stichting Gast helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. Stichting Gast krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties.

Zondag 1 november - Sectiekeuze

De diakenen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectiedoel. Let op de afkondigingen in de kerk.



Foto collage
afcheidssymposium
Paul Oosterhoff
als diaconaal predikant



Donderdag 24 september
in de Stevenskerk



Donderdagmiddag 24 september kon eindelijk het afscheidssymposium van Paul Oosterhoff als diaconaal predikant worden gehouden. Ondanks de coronamaatregelen was het een feestelijke bijeenkomst in de Stevenskerk, met verschillende sprekers (o.a. Qader Shafiq), muziek door Hubert Hendriks. Paul werd tot slot verrast met een prachtig beeld getiteld 'Compassie', gemaakt door Ella Heusinkveld.



Cursus 'Leren van Luther' 2020 - 2021

Spiritualiteit is een veelomvattend en beetje vaag en zweverig woord geworden. Spiritualiteit gaat om de persoonlijke ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere, het geestelijke. Hoe spiritueel bent u? Verschillende aspecten van spiritualiteit komen in deze cursus aan bod.

Spiritualiteit in de Lutherse traditie

Maarten Luther leefde vijftien jaar als monnik (1505-1520) en is de kloosterlijke praktijken van gebed, Schrift-meditatie, verinnerlijking en zelf-reflectie na zijn reformatorische wending blijven beoefenen. Spiritualiteit raakt aan het diepste van een menselijk leven. Het kan op heel verschillende wijzen worden gezocht en vormgegeven. Niet alleen via de weg van het gebed, de weg van verstillig en meditatie, maar ook in de weg van de liturgie en zelfs in de manier waarop we omgaan met lijden en verdriet.

In deze cursus die vijf bijeenkomsten omvat, luisteren we niet alleen naar Luther, maar ook naar andere inspiratiebronnen.

I: Spiritualiteit van het bidden - prof. dr. Markus Matthias

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar *Histoire d'une âme*) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welke rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.

II: Spiritualiteit van het vieren - ds. Willy Metzger

Liturgie is het geheel van gebeden, lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel aan het zingen, aan gesproken gebeden, aan staan en zitten, en aan het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden. De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uitillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol spelen.

III: Spiritualiteit van het leven uit genade - ds. Louisa Vos

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat

wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.



IV: Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden - dr. Theo van Willigenburg

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichterbij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weklacht-psalmen waarin God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.

V: Spiritualiteit van de Schrift - ds. Susanne Freytag

In de protestantse traditie is de omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatspruch (bijbelvers van de maand). Bijbelversen bij doop en huwelijk hebben een belangrijke betekenis. We verkennen verschillende vormen van bijbellezen van lectio continua tot bibliodrama. Luthers wijst ons een weg naar een levende omgang met de Bijbel. Wie 'in de Bijbel' leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd, "verzadigd en dronken worden" van de vele Paasdadens van God en de belofte van het heil in Christus.

Leren van Luther 2020-2021

Fysieke bijeenkomsten in Nijmegen (min. 8 personen) of online bijeenkomsten (via het gratis programma Zoom) wanneer men liever niet fysiek bijeen komt of dit niet kan (1,5 meter) en het minimum aantal van 8 niet wordt gehaald.

Fysieke bijeenkomsten

Op 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, en 3 december van 14.30 - 16.00 uur.

Locatie wordt nader bekend gemaakt

Opgave bij ds. Susanne Freytag via mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Online cursus

Online cursus op 17 november, 8 december, 12 januari, 2 en 9 februari van 19.30 - 21.00 uur.

Opgave via: LerenvanLuther@gmail.com

Cursusgeld: 20 euro (inclusief reader)

4 oktober: Pelgrimswandeling in Beek

In Beek is een mooie pelgrimswandeling uitgezet. Wellicht heeft u hier al over gelezen in een vorige Over & Weer. Deze wandeling is zelfstandig te lopen. De routebeschrijving kunt u meenemen uit de brievenbus van de kleine Bartholomeüskerk en na afloop weer terugdoen. De route loopt door de mooie natuur rond Beek en op een aantal plekken wordt u uitgenodigd om even stil te staan en een korte bezinnende tekst te lezen.



Op 4 oktober wil ik de wandeling graag met een aantal van u samen maken. We verzamelen bij de kleine Bartholomeüskerk en starten de wandeling om 13.30 uur. We zullen ongeveer twee uren onderweg zijn.

We lopen met een kleine groep zodat we goed afstand van elkaar kunnen houden. Het is daarom belangrijk dat u het mij laat weten als u meedoet. Als er veel belangstelling is, zal ik nog een pelgrimswandeling organiseren in de herfst.

Hartelijke groet, Marije Klijsma
m.klijsma@protestantsekerk.nl / 06-1904440

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Maikel

In het Hebreeuws, en zeker in het Hebreeuws van de Bijbel, is een persoonsnaam vaak meer dan simpelweg de aanduiding van een bepaald persoon. Een naam kan dienen als statement, en dan niet noodzakelijkerwijs over de persoon in kwestie maar bijvoorbeeld over God. Denk aan de naam Israël, die 'God strijdt' kan betekenen.

Een bijzonder geval -- alle Michel(le)s, Micky's, Mikes en Maikels opgelet -- is de naam Michaël. Aan het 'ël' op het eind kun je al zien dat ook deze naam over God gaat. Wat is er dan bijzonder aan? We hebben hier te maken met een vraag, en dat komt niet zo vaak voor. De drie lettergrepen van Michaël zijn in feite evenzoveel Hebreeuwse woorden. *Mi* betekent 'wie?', *cha* betekent 'als' en *el* betekent, zoals inmiddels bekend, 'God'.

Samen vormen die de vraag 'wie (is) als God?' Al is dat natuurlijk geen serieuze vraag. Iedereen weet of wordt geacht te weten dat er maar één juist antwoord is, namelijk 'niemand!' Michaël is een retorische vraag en in die zin toch weer een gewoon statement: 'God is uniek'.

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

9 oktober: Taizé in de buitenlucht

Op vrijdag 9 oktober 19.30 uur gaan we buiten, maar wel onder een overkapping, samen Taizé liederen zingen.



Door de corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk om in kerkgebouwen gezamenlijk te zingen. En aangezien voor ons de kern van de Taizé viering juist ligt in het gezamenlijke zingen, zijn we op zoek gegaan naar een passende buitenlocatie. We hebben die gevonden bij de kapel van het RK kerkhof op de Kerkberg in Beek. Er is daar een grote overkapping, waar we met 20 mensen op afstand van elkaar kunnen zitten en samen kunnen zingen. De akoestiek schijnt goed te zijn. En als we ons allemaal warm aankleden, kan het een bijzondere viering worden. We zingen zoals altijd liederen uit Taizé, we lezen overdenkingen voor en er is stilte. Het thema van de avond wordt Licht, iets wat we in deze corona herfst goed kunnen gebruiken.

Als u of jij wilt komen zingen, moet je je vooraf per email aanmelden bij jvanderzande8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt, als je die dag toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten. Parkeren kan op het parkeerterrein bij onze beide kerken, onder aan de Kerkberg. Je moet dan over de weg een stukje naar boven lopen tot je rechts de ingang van het kerkhof ziet. Als je problemen met lopen hebt, overleg dan even met ons. We zetten klapstoelen neer om op te zitten en zorgen voor verlichting. Voor de zekerheid kun je nog een zaklampje meenemen om de liederen beter te kunnen lezen.

Met deze buitenviering komen de andere geplande data voor de Taizé viering in de kleine Bartholomeüskerk te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Jeanette van der Zande en Martine Norden

Aandacht voor LHBT'ers

Van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober wordt in het hele land de Coming-Out week gehouden en is er extra aandacht voor de seksuele diversiteit onder onze bevolking, ook wel LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders) genoemd. Ook op scholen is hiervoor extra aandacht. De kerken is door de organisatie eveneens gevraagd mee te doen aan deze week door de regenboogvlag uit te hangen, zo ook kreeg onze PGN het verzoek aan te haken.

Het bestuur van onze kerk vindt het belangrijk om uit te dragen dat wij als gemeente voor alle mensen aandacht hebben, dus ook voor LHBT'ers. Dus als u de vlag bij een van onze kerken ziet wapperen na 5 oktober dan weet u waarom. Verdere informatie kunt u vinden in de folder die in ieder geval in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk aanwezig is.

Gerbrand Hoek, scriba

Bachcantates in de Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Scheperdomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd.

U bent weer hartelijk welkom, de toegang is vrij, maar inschrijven is noodzakelijk via: <https://bachcantate.eventbrite.nl>
Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl



Zondag 11 oktober om 19.30 uur:

BWV 48 "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen"

We hebben onze cantates toch weer opgestart! Wel met een streng protocol: een beperkt aantal zitplaatsen, op 1,5 meter afstand van elkaar (behalve voor familieleden), begeleiding bij binnenkomen en verlaten van de kerk, en alle gebruikelijke zorgvuldigheids-eisen (geen handenschudden; hoesten in elleboog; etc.). De kerk wordt vooraf grondig geventileerd. We zullen het nu ook zonder drankjes na afloop moeten doen. Sober dus, maar we genieten weer van het werk van onze grote Bach.



Nu staat cantate BWV 48 op ons programma: "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen". Wie gaat mij uit al mijn kommer en kwel bevrijden? Wel veel narigheid... maar Bach geeft daar ook nu weer op schitterende wijze vorm aan! De tekst komt uit de brief van Paulus aan de vroege christenen in Rome, waarin hij de tweestrijd beschrijft van de ziel die wel het goede wil doen maar gevangen is

in een lichaam dat het kwade zoekt: "Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?"

Dat is de wanhopige uitroep van de telkens elkaar opvolgende stemmen van het koor in het openingsdeel. En dat gebeurt tegen de achtergrond van een heel andere, maar ook voortdurend klagend herhaalde, melodie in het orkest. En door dat alles heen speelt de trompet de koraalmelodie: "Mein Jesu Christ, ich schrei zu dir". En als je goed luistert, hoor je ook nog van de hobo telkens diezelfde melodie, maar dan een kwart lager, in canon volgen. Eigenlijk bepaalt zo de koraalmelodie, die we straks zullen kennen van het slotkoraal, de hele structuur van dit openingsdeel, een compositorisch hoogstandje!

De alt, als verpersoonlijking van de gelovige ziel, sluit zich in recitatief 2 hierbij helemaal aan, en dat doet ook de gemeente in het daaropvolgende koraal 3. Maar dan smeekt de alt hoopvol in aria 4 samen met de hobo: laat als het moet mijn lichaam lijden, maar red in elk geval mijn ziel! Het is de tenor die vervolgens in recitatief 5 de bijbelse boodschap vertolkt dat Jezus niet alleen de ziel maar ook het lichaam zal redden. En in een speels-dansante aria 6 met hobo en alle strijkers bevestigt hij nu zijn geloof. Een bevrijdend slotkoraal 7 nodigt ons uit om daarmee in te stemmen.

De eerstvolgende cantates zijn op zondag 8 november (BWV 115) en zondag 13 december (BWV 62).

Hotel Pardon

Hotel Pardon is de titel van het boek van Jan de Cock. Nu houd ik hier geen boekbespreking, maar wél wil ik de titel verklaren. Het is een boek dat 'vergeving' tot thema heeft. Jan de Cock gaat hier in gesprek met nabestaanden van dierbare vermoorden, zoals mevrouw Hank Heijn, de vrouw van de vermoorde Gerrit Jan Heijn, de nabestaanden van twee doden van de Twin Towers, de ouders van een van de jongeren die door Anders Breivik op het Noorse Utoya zijn gedood tijdens een kamp. Allemaal zo maar!!



U herinnert het zich ongetwijfeld allemaal nog. Neen, geen ver-van-mijn-bed-show van mijn kant. Immers: we hebben allemaal wel iets of iemand te vergeven. Ik leerde als kind van mijn moeder al: kwaad worden/zijn is menselijk, kwaad blijven is des duivels. En: vergeten kunnen we iets niet, vergeven wel.

Mooi toch!? Want: zijn wij wel échte Christenen, mogen wij ons wel échte Christenen noemen wanneer wij niet in staat zijn om te vergeven? Enerzijds moeten wij niet zeggen: 'Och, we zijn allemaal maar mensen, ze doen het niet expres, ze weten niet beter.' Dat zou onverteerbaar zijn voor de ouders van wie hun kind vermoord is, of degene die zojuist bij de aanslag in de Twin Towers haar geliefde verloren heeft. Dan doen we die nabestaande schromelijk en pijnlijk tekort.

Anderzijds moeten we de 'dader(s)' niet zomaar afkeuren als we niets van de context weten. Zeker, we moeten de daad afkeuren, maar niet op voorhand de dader. Wanneer wij in staat zijn alleen al dát onderscheid te maken en ons terdege daarvan bewust te zijn, is dat al een hele stap in de richting van vergeving.

Vergeving begint bij en in onszelf. Het heeft nauw met de kijk op onszelf te maken. Van de week hoorde ik een prachtig lied van Harrie Jekkers: 'Ik houd van mij!' Als we onvoorwaardelijk van onszelf houden, dan kunnen we onszelf onvoorwaardelijk vergeven. Maar we zijn allemaal zó belast met wat er allemaal niet aan onszelf deugt. Vaak komt het 'onzelf niet kunnen vergeven' daaruit voort. En daarvan dan benoemen we bij napraten over iets of iets evalueren maar al te vaak wat er niet is goed gegaan. Daar zijn we inmiddels ijzersterk in geworden. Een hotel kennen we als een plaats waar tijdens een reis iedereen welkom is. Laten wijzelf een hotel zijn waar iedereen warm welkom is zoals hij is. Zeer warm aanbevolen tot lezen: HOTEL PARDON van JAN DE COCK.

Mieke van den Brandt, ouderling Maranathakerk, met liefdevolle groet.

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.



Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mw. Ria Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
ds. Marianne Winters-Karels / mw. Jocelyn
van Nieuwenhuijzen, tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

ds. M. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Jeening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 27 oktober binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 25 oktober.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting

2020

nummer 8 - 27 oktober
nummer 9 - 1 december

*Verschijsning:
10 dagen na kopijdatum*



Aanmelden voor kerkdiensten in Ontmoetingskerk, Maranathakerk en Stevenskerk

Wilt u een kerkdienst bijwonen? Reserveer dan een plekje via onderstaande gegevens.

Ontmoetingskerk: stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk: stuur een mail naar koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 - 355 45 20
Stevenskerk: online via www.eventbrite.com/e/zondagsviering-tickets-108876448388

Zondag 4 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk	10.30 uur	gezamenlijke viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	dr. T. van Willigenburg

Collecte voor: 1. Huis van Compassie Nijmegen
2. Kerk en Israël

Vrijdag 9 oktober

Taizé viering in Beek-Ubbergen

vanaf 19.30 uur (corona-proof) Taizé liederen zingen in de overdekte kapel van de RK begraafplaats.

Aanmelden is verplicht, zie hiervoor pagina 13.

Zondag 11 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	eigen invulling
Ontmoetingskerk	09.00 uur	ds. Hetty de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Wereldvoedseldag
2. Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 18 oktober

Bartholomeuskerk	10.00 uur	Daniëlla Martina
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Ontmoetingskerk	09.00 uur	ds. Conny v/d Berg
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Stichting Mawteni
2. PGN

Zondag 25 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny v/d Berg
Ontmoetingskerk	09.00 uur	ds. Rainer Wahl
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Stichting GAST
2. Nederlands bijbel Genootschap

Zondag 1 november

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Derk Jan Deunk
Ontmoetingskerk	10.30 uur	gezamenlijke viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Sectiekeuze
2. Najaarszendingeweek

