

(N)iets nieuws onder de zon?

Zolang als ik me kan herinneren ben ik gefascineerd door de middeleeuwen. Als kind verslond ik de trilogie van Thea Beckmann over de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk en tijdens mijn theologiestudie koos ik al snel kerkgeschiedenis als hoofdvak en kwam ik in de elfde eeuw terecht. Een boeiende periode waarin heel voorzichtig de eerste stekken werden gestoken voor de renaissance, die vanaf de twaalfde eeuw langzaam maar zeker op gang kwam. Tegelijk ook een periode waarvan we nooit helemaal alles zullen weten, maar dat maakt de middeleeuwen nu juist ook weer zo spannend en interessant.

Het heeft te maken met het onbekende, met het weten dat je niet alles weet en ook niet alles kunt weten, maar dat je toch steeds op zoek bent naar, al dan niet voorlopige, antwoorden op de vele vragen die er zijn. Bijvoorbeeld: waren de 'donkere middeleeuwen' wel zo donker? In technisch opzicht mogen de middeleeuwen dan ver op ons hebben achtergelopen, maar waren de mensen van toen echt zo anders dan de mensen van nu, in hoe ze de wereld om zich heen ervaarden?

Natuurlijk: in de middeleeuwen werd de almacht en alomtegenwoordigheid van God niet betwist. God stond aan het begin en Hij kwam aan het einde. Al wat aan onbegrijpelijk gebeurde, en dat was veel, werd toegeschreven aan God - of de duivel, die daarbij geholpen werd door 'trawanten' zoals met name joden werden gezien.

We kennen allemaal waarschijnlijk wel de verschrikkelijke verhalen over pogroms die plaatsvonden als er ergens de pest uitbrak, die christenen trof maar joden niet of nauwelijks. Met onze huidige medische (en religieuze) kennis weten we allang hoe dat kwam: ziektes als de pest sloegen het hardst toe in onhygiënische omstandigheden, zoals in steden waar mensen dicht op elkaar woonden, er nog geen sprake was van enige vorm van riolering en wassen, althans voor christenen, vaak uit den boze was. Joden daarentegen werden geacht zich regelmatig te baden in het zogenaamde mikwe, het rituele reinigingswater. Dit was en is primair een religieus ritueel, maar het belangrijkste neveneffect was natuurlijk, heel concreet, dat joden een stuk schoner waren dan christenen en daardoor minder vatbaar voor ziekten.

Hoe het ook zij: dat veel joden letterlijk en figuurlijk verschoond bleven van ziekten zoals de pest, was voor veel christenen het ultieme bewijs van hun pact met de duivel – en daar kwamen pogroms van...

Als we nu kijken wat de coronapandemie met mensen blijkt te kunnen doen, is het soms verbijsterend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de middeleeuwen en 2020. Al onze technische, medische etc. etc. kennis ten spijt, weten we nog steeds lang niet alles over het coronavirus en de bestrijding van de verspreiding ervan.

Onze hypermoderne en geavanceerde wereld waarin we door diverse media voortdurend met elkaar in contact staan blijkt niet half zo maakbaar te zijn als we onszelf voor hebben gehouden.

En dan...treedt er een menselijk mechanisme in werking dat al zo oud is als de wereld, of in elk geval zo oud als Prediker:

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.
Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.
(Prediker 1:9)

Mensen willen een reden, een oorzaak van de gevolgen waaronder ze lijden. Er moet een idee ten grondslag liggen aan wat ons overkomt, een plan, uitgedacht door een of meer 'bad guys' die als enige doel hebben: de ultieme wereldheerschappij. De 5G-masten zijn neergezet als onderdeel van dat plan, om ons gewone mensen zo van afstand te kunnen besturen. Bij coronatesten krijg je ongezien en ongemerkt een microchip geïmplant, zodat al je bewegingen te volgen zijn en je ook weer bestuurd kunt worden. In de kelder onder de Tweede Kamer bevindt zich een ruimte waarin onschuldige kinderen worden gemarteld en misbruikt door de 'masterminds' die naar oppermacht streven.

Toen ik deze 'theorieën' voor het eerst hoorde, was ik enerzijds met stomheid geslagen, anderzijds was het ook een bevestiging van het vermoeden dát

er niets nieuws onder de zon is. De geschiedenis herhaalt zich nooit één op één, maar het oermenselijke verlangen naar een sluitend 'verhaal' komt juist in diepe crises altijd weer naar boven. In 2020 halen we God en de duivel er wat minder vaak bij dan in bijvoorbeeld 1220, maar in feite zijn God en de duivel gewoon vervangen door die meesterbreinen die achter de schermen aan de touwtjes trekken.

Er is niets nieuws onder de zon.

Prediker, die oude brombeer, is met deze uitspraak aan de ene kant ontstellend relativerend, aan de andere kant staat hij niet voor niets bekend als de bijbelse sombermans-bij-uitstek. Want vrolijk worden we er niet van, van deze complottheorieën.



Jeroen Bosch, detail uit 'Het laatste oordeel'

Schok



Net had ik het filmpje gezien van de Commissie GO (Gemeenteopbouw). Ik was onder de indruk en ook een beetje trots op deze groep, die op zo een originele manier zo'n uitnodigend en aansprekend filmpje wist te maken. Wat een uitstraling van zin en samenwerking. Zonder veel woorden te gebruiken, gaf een ieder blijk van haar en zijn geloof in de goede en vernieuwende Geest van God. Juist in dit menselijke samen de schouders eronder zetten, komt de liefde van Christus in alle vrijheid aan het licht.

Ik was nog aan het nagenieten bij een kopje koffie waarnaast de krant lag van die dag. Laat me maar een kijkje nemen. Zo gedacht zo gedaan en toen de schok. Met grote zwarte blokletters knalde het op mijn netvlies: 'scholieren wezen leraar aan voor geld'. De schok was een schok van herkenning. Als met een donderslag uit een dreigend zwarte hemel schoten mij de dertig zilverlingen te binnen, bloedgeld voor de verrader. Dit verhaal van Jezus en Judas is niet een verhaal dat zich bijna 2000 jaar geleden heeft afgespeeld. Dit verhaal vertoont een ijzingwekkende actualiteit. Het is tijdloos of van iedere tijd.

Scholieren van die bewuste school hebben zich laten omkopen door de fanatieke moordenaar om zijn slachtoffer letterlijk aan het mes over te leveren. Hij scheen erbij gezegd te hebben dat hij de profeet wilde wreken. Sommige scholieren liepen weg, een drietal scheen geld te hebben geaccepteerd voor dit snode werk. De dader had zo'n 350,- euro voor dit doel bij zich gehad. In een bepaalde context schijnt dit een 'verheven' doel te zijn. Maar, dat was kennelijk nog niet genoeg of toch niet zo overtuigend, want je hebt geld nodig om domme, ongevoelige of – wat misschien nog erger is – naïeve mensen zo ver te krijgen. Wie denkt of wil denken aan de consequenties van het verklikken? Zo werkt het kwaad.

Het was voor mij even stuitend toen ik voor het eerst las of hoorde, dat hordes van mensen onder het Naziregime, ook hier in Nederland, duizenden joden of homo's, burens en zelfs vrienden hebben aangegeven voor enkele guldens of marken. En de huizen die vrij kwamen, met al die spullen, waren een makkelijke buit die na de oorlog met heel veel moeite moest worden teruggevorderd. Het is bekend, ik weet het.

En toch iedere keer weer vind ik het even schokkend.

Dit is in zijn universaliteit en tijdloosheid het verhaal van Jezus, de Messias van de wereld. Het liet en laat zien, dat wij mensen telkens weer onder erbarmelijke omstandigheden in staat zijn, met welke religieuze achtergrond ook, het 'kind van God' in onze medemensen te verraden en om te brengen. Samuel Paty was zo'n medemens. Zijn inzet om kinderen tot verdraagzaamheid en vrije omgang met overtuigingen en waarheid op te voeden, heeft in mijn ogen iets messiaans.

Nu gaat het Jezusverhaal verder. Jezus heeft niet teruggeslagen. Hij heeft die nacht op zich genomen. Dit is een aardshok die haat en wraak onder zich begraaft en een definitieve verschuiving teweegbrengt van dood naar leven. Jezus is opgestaan en verschenen in al die mensen die hem hebben meegemaakt en die zijn verhaal hebben doorverteld tot aan de dag van vandaag. Sommigen hebben het met hun eigen bloed naverteld, sommigen gaan onverdroten door om voor de liefde van Christus op te komen, die uiteindelijk doedelijke haat en vijandschap overwint. Er zal nog veel geleerd, gepraat, geconfronteerd en geprovoceerd moeten worden. We moeten proberen elkaar te bereiken en te winnen, of tenminste elkaar uit te houden en – hoe tergend soms ook – te verdragen. Daaraan mag geen leven meer worden opgeofferd of bruuft weggenomen – geen enkel! Het recht op leven is absoluut. Sinds Jezus kunnen we dat weten.

Voor mij werd dit weer met een schok de duidelijke boodschap waar wij kerken voor staan, in Nijmegen, Ede of in Ermelo... waar ook ter wereld. En zo'n filmpje bij voorbeeld laat – hoe bescheiden ook – hier iets van zien: opbouw van gemeenschap over en weer, met plekken van ontmoeting waar dit verhaal gaande is en ons doet gaan op wegen van vrede en verzoening.

Rainer Wahl (interim-predikant)

Bijbelleesrooster

zaterdag	7 november	Daniël 7:1-14	woensdag	25 november	Matteüs 24:45-25:13
zondag	8 november	Daniël 7:15-28	donderdag	26 november	Matteüs 25:14-30
maandag	9 november	Daniël 8:1-14	vrijdag	27 november	Matteüs 25:31-46
dinsdag	10 november	Daniël 8:15-27	zaterdag	28 november	Jesaja 1:1-9
woensdag	11 november	Matteüs 24:1-14	zondag	29 november	Jesaja 1:10-20
donderdag	12 november	Matteüs 24:15-28	maandag	30 november	Jesaja 1:21-31
vrijdag	13 november	Matteüs 24:29-44	dinsdag	1 december	Jesaja 2:1-9
zaterdag	14 november	Daniël 9:1-14	woensdag	2 december	Jesaja 2:10-22
zondag	15 november	Daniël 9:15-27	donderdag	3 december	Jesaja 3:1-12
maandag	16 november	Daniël 10:1-11	vrijdag	4 december	Jesaja 3:13-4:1
dinsdag	17 november	Daniël 10:12-11:2a	zaterdag	5 december	Jesaja 4:2-6
woensdag	18 november	Daniël 11:2b-12	zondag	6 december	1 Tessalonicenzen 1:1-10
donderdag	19 november	Daniël 11:13-24	maandag	7 december	1 Tessalonicenzen 2:1-12
vrijdag	20 november	Daniël 11:25-35	dinsdag	8 december	1 Tessalonicenzen 2:13-20
zaterdag	21 november	Daniël 11:36-45	woensdag	9 december	1 Tessalonicenzen 3:1-13
zondag	22 november	Daniël 12:1-4	donderdag	10 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12
maandag	23 november	Daniël 12:5-13	vrijdag	11 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18
dinsdag	24 november	Psalm 97	zaterdag	12 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11

vervolg van voorpagina

Ik word er ook niet vrolijk van dat ik géén sluitend verhaal in de pandemie kan ontdekken, maar dat ik het zie als iets dat ons overkomt, waar dan ook vandaan, en dat we ermee te 'dealen' hebben, zonder meteen van ons af te wijzen en schuldigen aan te willen wijzen. We zitten er allemaal middenin met elkaar, koning, keizer, admiraal, de krantenjongen en de miljonair, en we schieten er niets mee op om ons tegen elkaar af te zetten. 'Samen krijgen we corona onder controle' is ondertussen het cliché van het jaar geworden, maar clichés hebben als vervelende eigenschap dat ze zo wáár zijn...

**GELOOF
MAAR JE KAN
NATUURLIJK OOK
EEN COMPLOTTHEORIE
AANHANGEN**

Loesje

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Marije Soethout:
tel. 06 - 306 464 39 / m.soethout@protestantsekerk.nl
- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 / m.klijnsma@protestantsekerk.nl
- Ds. Rainer Wahl:
tel. 06 - 272 226 93 / rama.wahl@gmail.com



En wat we nu tegenover al die complottheoretische zingevingssystemen moeten zetten? Een systeem bestrijd je beter niet met een ander systeem. Mij helpen in deze tijden woorden als die van Abel Herzberg, die over zijn verschrikkelijke tijd in Bergen-Belsen gezegd schijnt te hebben: 'Je kunt niet kiezen wat je overkomt, maar wel hoe je ermee omgaat.' Of woorden van profeten en dichters, die oude verhalen opnieuw tot leven wekken en daarmee een tegengif bieden tegen al die complottheorieën. Met de woorden van een eigentijdse dichter wil ik graag afsluiten: een bewerking van Romeinen 8 van de hand van Sytze de Vries.

Noem de dood bij zijn duizenden namen
en ken zijn vele gezichten,
tel de malen, dat de slagen vallen
maar geef je niet gewonnen aan de eindeloze nacht.
Zing dan van de nieuwe dag,
zing het lied van vertrouwen, van verlangen:
nooit zal God ons voorgoed ontbreken.

Noem de namen van wie wij verloren,
noem alles wat ons is afgenomen,
weet van de mensen, gebroken, vernield en stukgelopen
- ontelbaar hun namen -
maar weiger te moeten geloven aan de macht van de nacht.
Roep dan zijn Naam en blijf die schreeuwen
tot over alle afgronden heen het antwoord klinkt,
de Naam zich te kennen geeft:
nooit zal ik jou voorgoed ontbreken.

Noem de keren, dat wij gevangenen zijn van ons verdriet,
de hopeloosheid, die ons wil laten berusten,
de talloze tijden dat wij ons enkel nog zullen verbergen,
- de moed tot leven vernield -
mag dan toch te horen zijn de echo van mijn lied:
dat niets ons zal scheiden van zijn liefde,
zijn omarming die groter is dan alles
wat te noemen en te kennen is.
Nooit zal Hij ons voorgoed ontbreken.

Houd moed en heb lief!

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout

Behoeftte aan diaconale zorg?

Komt u in deze crisistijd op een of andere manier in acute financiële nood en is er geen alternatieve voorziening, dan kunt u een beroep doen op de Diaconie voor hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een renteloze lening.



Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de Diaconie (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar via tel. 024 - 322 8480) of met één van de diakenen:

- Hetty Jongepier: hjongepier@chello.nl
telefoon: 024-3231509 (Centrum)
- Anja Ros: j.a.ros@hotmail.com
telefoon: 024- 3451316 (Dukenburg)
- Paul van Woerkom: elsenpaul@ziggo.nl
telefoon: 024 3245411 (Landwijk)

Blik op de Kerkenraad (33)

Aanvankelijk zou de Kerkenraad dinsdagavond 27 oktober jl. bij elkaar zijn gekomen, maar dit werd bij nader inzien gecancelled om tweeërlei redenen. Enerzijds de situatie rondom het corona-virus dat blijft rondspoken en ons vraagt om de contactmomenten zoveel als mogelijk te beperken, anderzijds het feit dat een tweetal belangrijke documenten op dit moment nog niet besluitvormingsrijp zijn. Het gaat dan om de Begrotingen 2021 van zowel de PGN als de Diaconie. De vaststelling van deze stukken zal nu in de laatste KR-vergadering van dit jaar aan de orde komen, namelijk op 1 december aanstaande.

Wat is er dan in deze situatie te melden? Toch wel wat, al is het deze keer beknopt. Al kunnen de KR-leden dan even niet fysiek bij elkaar komen, over sommige zaken moest wel een besluit worden genomen. In deze corona-tijd hebben we dat zo verantwoord mogelijk opgelost door een e-mailronde te houden onder de KR-leden, waarbij binnen een bepaalde tijd gereageerd diende te worden. Ook bij een schriftelijke ronde als deze geldt voor een geldige besluitvorming het quorum (11 uitgebrachte stemmen zijn minimaal nodig en van deze stemmen dient er dan een gewone meerderheid te zijn).

Verkiezing ambtsdrager en benoeming adviseur KR

Over twee onderwerpen nam de KR dus via de schriftelijke weg (de 'mail') een besluit.

Ten eerste werd besloten om de nieuwe diaconaal werker, dhr. Theo van Driel, op zijn wens en die van de Diaconie te verkiezen tot diaken binnen onze gemeente. Behalve dat dhr. Van Driel zijn werk al doet binnen de functie van diaconaal werker, kan hij na deze verkiezing en zijn bevestiging zijn werk ook vanuit het ambt van diaken vormgeven. Bovendien verkrijgt dhr. Van Driel als diaken in de kerkenraad stemrecht. Immers, in de kerkenraad bezitten uitsluitend ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikanten) het stemrecht.

Het tweede onderwerp waarover de KR een positief besluit heeft genomen, betreft het voorstel om kerkelijk werker Marije Klijnsma te benoemen tot adviseur van de Kerkenraad; adviseur op het terrein van pastoraat. In tegenstelling tot een ambtsdrager beschikt een adviseur niet over het stemrecht. Mw. Klijnsma heeft ervoor gekozen om tijdens haar (tot nu toe) tijdelijke contract uitsluitend vanuit de functie kerkelijk werker haar pastorale arbeid te verrichten. De kerkorde geeft hiervoor de ruimte.

Via deze editie van Over & Weer wordt de verkiezing van dhr. Van Driel tot diaken aan de gemeente bekend gemaakt. Mochten er vanuit de gemeente bemerkingen zijn over deze verkiezing, dan bent u in de gelegenheid om deze schriftelijk en met redenen te melden bij de scriba, tot uiterlijk vrijdag 20 november 2020.

Andere wetenswaardigheden

- Herstructurering PGN

Het ligt in de bedoeling dat alle zeven werkgroepen die de gewenste vernieuwing van onze gemeente gaan implementeren – en dit onder algehele regie van de Commissie Gemeenteopbouw in afstemming met de Kerkenraad – hun eerste bijeenkomst hebben gepland.



Bij verschijning van deze Over & Weer heeft de werkgroep Pastoraat overigens al zijn eerste bijeenkomst achter de rug (was gepland op 28 oktober jl.). Als de corona-maatregelen inmiddels niet zijn gewijzigd, zal ook de werkgroep Eredienst en liturgie zijn eerste overleg hebben gehad (gepland op 5 november jl.). Het planningsschema van de zeven werkgroepen ziet er als volgt uit:

Werkgroep	Datum	Locatie
Pastoraat	28 oktober	Ontmoetingskerk
Eredienst en liturgie	5 november	Maranathakerk
Huis van inspiratie	11 november	Maranathakerk
Beheer	12 november	Ontmoetingskerk
Jeugd en jongeren	18 november	Maranathakerk
Diaconaat	19 november	Ontmoetingskerk
Communicatie	24 november	Maranathakerk

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat elk gemeentelid die zich betrokken voelt bij het reilen en zeilen van onze gemeente zich kan opgeven om mee te doen met een van de zeven werkgroepen. Via De Omroeper (nr. 22) ontving u allen al een oproep hiertoe, hier wordt hij nog eens herhaald. Opgeven kan via het email-adres: GO@pkn-nijmegen.nl.

- Aanvang beroepingswerk

Enkele weken geleden heeft het Moderamen namens de Kerkenraad een verzoek ingediend bij de Classis Gelderland Zuid & Oost om onze PGN goedkeuring te verlenen het beroepingswerk aan te kunnen vangen. Daarvoor moest een redelijk aantal documenten worden ingediend. Het (Breed) Moderamen van de Classis heeft inmiddels ons verzoek in behandeling genomen. Wij verwachten binnen afzienbare termijn de goedkeuring. Intussen hebben we ook de Beroepingscommissie samen kunnen stellen. Deze commissie zal zelfstandig gaan opereren tot op het moment zij een voordracht doet richting Kerkenraad. Interim-predikant Rainer Wahl zal de commissie begeleiden. Consulente ds. Susanne Freytag zal betreffende het beroepingswerk de Kerkenraad van advies dienen. Dit alles spoort met hetgeen de kerkorde in dezen voorschrijft.

De Kerkenraad streeft ernaar om in de loop van het voorjaar/begin zomer 2021 een nieuwe predikant te kunnen begroeten.

De nu samengestelde Beroepingscommissie bestaat uit de volgende zeven leden: Rian Boorsma, Hendrik Jan Bosman, Marien de Jonge, Thessa Koorenhof, Liesbeth Smallegange, Anja Smit en Jeanette van der Zande.

De instellingsvergadering, waarbij de commissie ook instructies heeft meegekregen, heeft inmiddels op 4 november jl. plaatsgevonden, vooropgesteld dat de corona-maatregelen geen roet in het eten hebben gegooid.

Tot zover op dit moment de berichtgeving uit en namens de Kerkenraad.

Gerbrand Hoek, scriba

Kerkebalans 2020 - stand van zaken CvK

Het jaar vordert en ongemerkt is het november. Dat gaat snel, ondanks de corona. Tenminste bij mij, bij ons, maar misschien duurt het voor jou, voor u juist heel lang. Hoe dan ook, het is november, nog even en dan maken we ons alweer op voor 2021. Een nieuw jaar ligt al vlak voor ons. Agenda's en kalenders wijzen ons erop in de winkels. Een goede tijd om de balans op te maken hoe de stand van zaken is met de opbrengsten van de kerkelijke bijdragen van dit jaar.



De cijfers t/m september heb ik hier voor me liggen en eigenlijk schrik ik wel een beetje... Er is voor dit jaar €167.756 toegezegd en daarvan is er nu ruim €166.000 ontvangen. Dat ziet er toch goed uit? Dan volgt er ook hier een "ja, maar" Ja, inderdaad, maar in 2019 was er €196.599 toegezegd. Dat is toch wel veel meer en daarop was ook de begroting gebaseerd.

Ik kijk nog op een andere manier. Het aantal aangeschreven adressen van dit jaar afgezet tegen de adressen van 2019. Dit jaar zijn dat er 1108 en in 2019 waren het er 1951. Een heel duidelijke daling (dat was de bezem die door het ledenbestand ging). Maar hoeveel mensen betalen dan nu? De rekenmachine is snel en duidelijk: er zijn 581 deelnemers die geld overmaken en dat is maar even meer dan de helft, 52,4%! Hier worden we niet vrolijk van en daarom stop ik hier maar mee. U, jij hebt vast uw bijdrage wel betaald en daar zijn we blij mee. We zijn namelijk blij met iedere bijdrage, groot en klein. Maar met te weinig inkomsten moeten we ons beleid gaan bijstellen.



Laten we het nu liever hebben over de toekomst. We gaan een nieuwe dominee beroepen en "onze twee Marije's" blijven. Dat is goed nieuws, maar... daar gaan we weer, daar hebben we geld voor nodig.

De kerk van morgen, daar moeten we voor bijdragen in 2021. Maar dat komt in januari wel. Dat is pas "MORGEN". Voor nu is het genoeg, op 12 november praten wij, Yvonne en Loes van het CvK en anderen, in de Ontmoetingskerk met u verder over onze plannen, Toekomst voor de kerk. Onze kerk, de PG Nijmegen leeft en gaat door!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Loes Hogeweg

A Dieu!

P.S. Hartelijk bedankt voor de mooie reacties na mijn bevestiging tot ouderling-kerkrentmeester. Met de regels van nu was het niet mogelijk samen koffie te drinken en handen te schudden, maar de mailtjes verrasten me. Ik voel me gedragen door de gemeente.

Gezocht een kerkrentmeester!

Ben jij die man of vrouw die ons komt helpen?

- Met of zonder ervaring
- Rentmeester zijn is mooi werk
- Vrijwilligerswerk is leuk
- Vrijwilligerswerk is werk
- Vrijwilligerswerk staat goed op je CV
- Wij helpen elkaar
- Samen kerk- samen sterk!

Info bij Yvonne Sans & Loes Hogeweg
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

SOS - Noodoproep: WIE O WIE

Kort project!

Heb jij ervaring in kantoorautomatisering?

Misschien kan jij ons dan helpen. De PC op het Kerkelijk Bureau is eigenlijk "op". Kan jij de migratie van de oude naar de nieuwe PC verzorgen? Daarbij Windows Live Mail vervangen door Outlook 2019 EN ons hierbij adviseren bij de aanschaf van een nieuwe PC?

Info bij kerkrentmeesters
Yvonne Sans en Loes Hogeweg
Kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl





Secctie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25
024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling
tel. 024-6639584; mail: miekevandenbrandt@gmail.com



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in d de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het
Oecumenisch Citypastoraat in de -
Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen
- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Secctie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkrumtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

In memoriam

Mevrouw Gerrie Tieleman

Op 6 oktober overleed Gerrie Tieleman-Lindeboom uit Beek. Zij werd 87 jaar.

Als je haar met een kerkelijke term wilt beschrijven zou je zeggen: een diaken. Gastvrijheid, vele jaren een geziene bezoeker van bewoners van Kalorama, sociaal bewogen dus. Zij sprak niet veel over geloof, dat was ook niet zo nodig want waar het in de geloofstraditie om gaat werd in haar leven zichtbaar. Blijdschap, die Pasen omringt kreeg in de intieme dienst alle ruimte door het lied dat zeker moest klinken: U zij de glorie.

Jan Waagmeester

Roos Wienen - Doeleman

Op 25 september is Roos Wienen – Doeleman na een periode van ziekte, in de leeftijd van 81 jaar, overleden.

Roos werd in 1939 in Nijmegen geboren. Zij was een nakomelingetje in een gezin met 2 zussen en een broer. Roos heeft gewerkt op de telegraaf afdeling van de PTT, waar ze telegram besteller Jaap tegenkwam. In 1965 zijn ze getrouwd. Trouwe en actieve leden van onze kerk waren ze. Toen haar 2 zonen ouder werden is ze met veel plezier weer gaan werken, bij atelier "van Moerkerk". Na haar pensioen werd bridge haar grote passie. Ze heeft tot het laatst ook zeer genoten van haar 5 kleinkinderen, ze was een geliefde oma.

In maart 2019 is Jaap overleden, waarna Roos probeerde om alleen de draad weer op te pakken. Datzelfde jaar bleek ze ongeneeslijk ziek. Op 25 september is ze rustig ingeslapen.

Op 3 oktober hebben we in besloten kring in de Maranathakerk afscheid genomen van Roos. Bij het binnendragen in de kerk hebben we naar de wens van Roos geluisterd naar enkele verzen van psalm 139.

We wensen Gods nabijheid toe aan haar zoons, verdere familie en ieder die om haar rouwt.

Ds Marije Soethout

Bij de diensten

Ontmoetingskerk

De Adventstijd zit er aan te komen, een tijd van bezinning en verwachting. Een hoopvolle tijd met aandacht voor visioenen van een tijd die nog niet is, maar waar we naar uit mogen zien en op vertrouwen. Een boodschap ter bemoediging, zeker in dit jaar van onzekerheid.



De laatste zondag voor Advent, dit jaar op 22 november, sluit het jaar van de kerkelijke liturgie af. Gewoontegetrouw zullen we dan hen gedenken die ons in de dood zijn voorgedaan. We zullen namen noemen waarbij een kaars ontstoken wordt. We gedenken ieder voor zich de namen uit onze kring die afgelopen jaar en ook jaren geleden ons zijn ontvallen. Een mooie gewoonte om in alle hectiek van het leven een moment gezamenlijk stil te staan bij ons verdriet. Natuurlijk is het dit jaar zoeken naar de wat de mogelijkheden zijn. Voor een deel zullen mensen de dienst op afstand volgen. En ook voor de mensen die fysiek aanwezig kunnen zijn, kan niet alles gaan zoals we gewend zijn. Helaas is het niet anders. Dat weerhoudt ons geenszins om er een waardig moment van te maken, juist in deze tijd. Van harte uitgenodigd om dit moment fysiek of online mee te beleven, in Christus met elkaar verbonden.

“De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezet, van eeuwigheid tot eeuwigheid.” (psalm 103)

ds Marije Soethout

(Weer) nieuwe tijden

Na de zomerperiode zijn we in de Ontmoetingskerk begonnen met twee diensten (PGN om 9.00 uur en RK om 11.30 uur) op één morgen om zo genoeg tijd te hebben voor het ventileren van de kerkzaal.

Dit blijkt niet goed te bevallen. Daarom is besloten om per 1 november één viering om 10.30 uur te houden. Ook hiervoor moet u vooraf reserveren en iedere viering zenden we online uit. Na afloop van de diensten drinken we samen (coronaproef) koffie.

Op de 1e en de 3e zondag viert de R.K geloofsgemeenschap (1 en 15 nov).
Op de 2e en de 4e zondag de PGN gemeente (8 en 22 nov.)
De vijfde zondag in de maand is een Ontmoetingsviering (29 nov).
Onze Ontmoetingsvieringen zijn ons dierbaar dus openen we ook samen het nieuwe jaar (3 januari)
Iedere zaterdag om 18.30 uur is er ook een RK viering met koffie.

We verdelen binnenkort in gezamenlijk overleg de beschikbare ruimte voor diensten met Kerstmis en andere hoogtijden.

Protestantse Vrouwendienst

Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-middagen,

Wat een prachtige kleuren hebben de bomen in de straten en bossen rondom ons gekregen in de afgelopen paar weken.

Heeft u ook al verschillende paddestoe- len gezien in de perkjes en tuinen?

Helaas heeft het coronavirus weer erger om zich heen geslagen en moeten we vooral binnen blijven en voorzichtig aan doen.

Jammer genoeg kunnen we nog steeds geen gezellige najaarsactiviteiten voor u organiseren.

Tot slot een gedichtje van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, waar u misschien iets aan heeft in deze herfsttijd.

Dit ene weten wij en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren: er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, en wie 't verstaat, die is niet meer alleen!

We hebben een gift van 50 euro ontvangen, met dank voor de gezellige middagen, die de Vrouwendienst heeft verzorgd.

Wij zijn hier erg blij mee en we bedanken de gever heel hartelijk.

Hartelijke groeten,
de Vrouwendienst

Algemene berichten

Waalse kerk Nijmegen

In het voorgaand nummer van Over&Weer stond een aardig artikel over de Stevenskerk. Wat misschien velen onder u niet weten is dat de mooie, sfeervolle Zuiderkapel het 'thuis' is van de Waalse kerk. Vroeger, dus al wel lang geleden, was de Waalse gemeente in Nijmegen veel groter dan nu. Ook had deze gemeente een eigen kerkgebouw. De Tweede Wereldoorlog heeft ook nogal huisgehouden in Nijmegen, zwak uitgedrukt, en de Waalse kerk werd verwoest. Na de oorlog heeft de gemeente onderdak gekregen in de Zuiderkapel van de Stevenskerk. Een mooie en uitdrukingsvolle plek! Ook al weer enige tijd geleden hebben de Waalse kerkenraden van Arnhem en Nijmegen besloten samen te gaan en voortaan door het leven te gaan als Église Wallonne d'Arnhem/Nimègue. Wij zijn blij met deze kapel. De kerkdiensten zijn helaas niet meer

zo frequent als voorheen maar toch vinden ze tweemaal per jaar plaats. De laatste dienst van dit jaar - en ook de eerste door alle Corona toestanden - vond plaats op zondag 4 oktober. Voorging Joanne Vrijhof uit Nijmegen. Het was een mooie dienst en het trok redelijk veel kerkgangers. De volgende dienst vindt plaats ergens in het voorjaar van 2021. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen. De kerkdiensten vinden zowel in Arnhem als in Nijmegen altijd plaats om 17:00 uur en worden beëindigd met een Frans getint 'Vin d'Amitié'. Niet dat wij u willen overhalen door middel van een drankje en een hapje... maar we noemen het toch maar even.

In hetzelfde nummer van Over & Weer trof ik een artikel aan over ds. Marieke Fernhout die onlangs studentenpastor in Nijmegen is geworden. De Waalse kerk en de Parkstraatgemeente waartoe zij behoorde, hadden onderling veel contact, o.a. door onze predikant ds. Joost Röselaers die op vele fronten zeer actief is.

Wie weet wat voor een moois er uit deze contacten nog kan groeien voor de Waalse gemeente in Nijmegen.

Diny van der Lee

Terugblik op Petrusfestival met Mark Rutte

Wat is een goed leven, en bestaat er zoiets als een mislukt leven? Die vraag stond centraal tijdens het Petrus Festival op 31 oktober, met o.a. de Protestantse Lezing van minister-president Mark Rutte en bijdragen van theoloog Alain Verheij, psychiater Piet Verhagen, psycholoog Hanneke Schaap.

Tijdens het festival werd stilgestaan bij het 'gekmakende streven naar perfectie', bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard was er aandacht voor de huidige coronacrisis. Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?

Kijk het festival nu terug! U kunt ook gratis het boekje met de lezing door Mark Rutte bestellen. Dit kan allemaal via onderstaande website:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival/>



Meer dan een druppel op gloeiende plaat

Collecteer voor vluchtelingen-kinderen!

Van 29 november - 5 december is de eerste landelijke huis-aan-huis-collecte van Kerk in Actie. In meer dan 600 plaatsen in Nederland gaan we van deur tot deur collecteren om geld in te zamelen voor een beter leven voor vluchtelingen-kinderen in Griekenland.



Er wordt op ons een beroep gedaan in actie te komen voor een van de meest nijpende noden binnen Europa, de noden van deze groep kinderen. Als Protestantse Kerk in Nederland hebben we een stem naar de overheid laten horen om een druppel op de gloeiend plaat te laten vallen, maar zelfs die druppel heeft het eigenlijk maar ten dele gehaald.

Als kerk zijn we niet gewend om buiten onze kerkelijke gemeenschap te treden en ook buitenkerkelijke medestanders te zoeken om in actie te komen. Dit is een mooie gelegenheid dat wel te doen en een brede groep binnen onze samenleving te benaderen om bij te dragen, zodat we meer kunnen doen dan die druppel op de gloeiende plaat.

Kerk in Actie organiseert een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare vluchtelingen-kinderen in Griekenland. Hun situatie is nu urgenter dan ooit. Niet alleen op Lesbos, maar ook op andere plaatsen waar vluchtelingen in Griekenland vaak lange tijd moeten wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder uitziet. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingen-kinderen. U zult het met mij eens zijn dat deze kinderen recht hebben op een beter leven.

Meer dan 5000 collectanten gaan in de collecteweek huis aan huis collecteren. Doet u zelf ook mee als collectant? Kom in actie door ook in het gebied van onze kerkelijke gemeente huis aan huis te collecteren samen met kerkleden in zoveel mogelijk andere plaatsen in Nederland.

In de sectie Stad hebben zich inmiddels 14 mensen opgegeven als collectant. Wilt u ook meedoen, meldt u bij mij.

Paul van Woerkom,
tel. 06-20978922, elsenpaul@ziggo.nl

Voor meer informatie over de collecte kunt u terecht op de website van Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/kerst



Diaconale collecten



Zondag 8 november - Kerk in Actie: Diaconaat in Nederland

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding.

Zondag 15 november - Algemeen diaconaal werk

Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 22 november - Stichting Het Kruispunt

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat. In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Hier kan men rustig zitten voor een gesprek met een bakje koffie. Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang.

Zondag 29 november - Vluchtelingkinderen in Griekenland

Deze week is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. Lees hiernaast uitgebreide informatie over dit collectiedoel.

Zondag 6 december - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Terugblik op Taizéviering in buitenlucht

Normaal gesproken zijn er zo'n 5 Taizévieringen per jaar in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. De laatste viering was alweer in januari van dit jaar. Daarna kwam corona...

We zijn blij dat we op 9 oktober toch nog een verantwoorde viering konden organiseren in de buitenlucht. Het thema van deze viering was Licht; wij denken dat iedereen dit goed kan gebruiken in deze donkere en onzekere tijd.

Ben Willems ontving ons gastvrij in de sfeervolle kapel van de RK begraafplaats in Beek-Ubbergen. Wat een mooie plek om te mogen zingen en stil zijn! Ondanks corona en toch een wat frissere temperatuur kwamen zo'n 13 mensen deze viering bijwonen. Iedereen had wel een paar lagen kleding aan, een dekentje mee of handschoenen in de aanslag.

Bijzonder dat er deze keer relatief veel nieuwe gasten de Taizéviering bijwoonden. Na afloop lieten veel mensen met een blik of woorden weten onder de indruk te zijn van de sfeer en de locatie.

Een viering in de buitenlucht vinden wij zeker voor herhaling vatbaar maar liever nog keren wij terug naar de prachtige sfeervolle kleine Bartholomeuskerk. Begin 2021 gaan we weer kijken wat de mogelijkheden zijn voor Taizévieringen. Via de Facebookpagina Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen en Over & Weer houden we u op de hoogte. Als u rechtstreeks per mail een uitnodiging wilt ontvangen voor de eerstvolgende Taizéviering, kunt u een bericht sturen aan m.norden@kpnplanet.nl.

Lichte groeten,
Jeanette van der Zande en Martine Norden



Richt je op het licht, maar verstop je niet voor het duister.

Beide dragen het Leven!

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.



Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten.

Verslag pelgrimswandeling in Beek

Op 4 oktober verzamelden we rond half 2 op uitnodiging van Marije Klijnsma met 15 mensen in de leeftijd van 3 tot ruim in de 80 jaar bij het kleine kerkje in Beek om met elkaar een kleine pelgrimstocht te gaan wandelen. Behalve de grote variatie in leeftijd, was het ook mooi dat er uit alle drie de Nijmeegse PGN kerken mensen vertegenwoordigd waren.

We hebben de groep in tweeën gedeeld om makkelijker afstand tot elkaar te kunnen houden. De ene groep onder leiding van Jeanette nam net iets meer hellingen, de andere groep, met begeleiding van Paul, bleef zo gelijkvloers mogelijk, maar als je in Beek gaat wandelen valt er altijd iets te klimmen.



Onderweg lazen we om de beurt de overdenkingen voor die aan de route zijn toegevoegd. Ook hebben we een gedeelte in stilte gelopen om de teksten en de natuur op ons in te laten werken.

Allebei de groepen eindigden rondom 16 uur hun route bij de kapel van het RK kerkhof en gingen daarna vermoeid en voldaan weer naar huis.

Een deelnemster schreef achteraf: "Dat was een prachtige wandeling, prima uitgezet, door een heel mooi landschap met schitterende vergezichten en kleurrijke begroeiing. Het was een zondagmiddag om nog eens aan terug te denken."

Anderen noemden de wandeling zeker voor herhaling vatbaar. En dat is ook wat we in het voorjaar van 2021 graag weer willen doen.

Ondertussen blijft het ook de komende maanden mogelijk om zelf de route te lopen. De beschrijving ervan zit in de brievenbus bij de ingang van het kleine Bartholomeuskerkje. Iedereen die de route wil lopen (een korte en een langere versie) kan de beschrijving meenemen en na afloop weer terug doen. Er wordt veel gebruik van gemaakt, want we hebben deze zomer zeker al 80 kopieën in de bus gedaan.

Jeanette van der Zande



Bachcantates in de Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Scheependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd.

U bent weer hartelijk welkom, de toegang is vrij, maar inschrijven is noodzakelijk via: <https://bachcantate.eventbrite.nl>
Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl



Zondag 8 november om 19.30 uur:

BWV 115 "Mache dich, mein Geist, bereit"

We gaan door met onze cantates! Wel met een streng protocol: een beperkt aantal zitplaatsen, op 1,5 meter afstand van elkaar (behalve voor familieleden), begeleiding bij binnenkomen en verlaten van de kerk, en alle gebruikelijke zorgvuldigheidseisen (geen handenschudden; hoesten in elleboog; etc.). De kerk wordt vooraf grondig geventileerd. We zullen het nu ook zonder drankjes na afloop moeten doen. Sober dus, maar we genieten weer van het werk van onze grote Bach.



We werken met kleine bezetting en het slotkoraal wordt door de aanwezigen niet mee-gezongen maar geneuried (monden dicht!).

N.B. reserveren is noodzakelijk, via de website: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Op zondag 8 november voeren we BWV 115 uit. Deze cantate

komt uit Bachs jaar van de "koraal-cantates" (Leipzig 1724), waarin de melodie van het slotkoraal ook al in het openingsdeel door de sopranen in lange noten wordt gezongen. Met daaromheen weer tussenspelen en omspelingen van de zangers en het orkest. Opvallend is deze keer dat Bach daarbij ook een traverso (oude dwarsfluit) en een oboe d'amore (lagere hobo) inzet, en boven het continuo alle strijkers unisono laat spelen.

De toon is ernstig: aan het einde van het kerkelijk jaar (het nieuwe begint in december met de advent) wordt nagedacht over het einde der tijden, waarin God zal oordelen over de wereld. Inkeer en waakzaamheid zijn geboden: zorg dat je er klaar voor bent!

Dat is ook het thema van de volgende aria, voor alt plus oboe d'amore en strijkers: de gepunkteerde 3/8 maat drukt heel expressief de slaperigheid uit van de gelovige die dreigt verrast te worden door wat hem te wachten staat. Ook de bas roept daarna in zijn recitatief op tot waakzaamheid. En de sopraan vult daarbij aan met een deemoedige bede om vergeving, in haar bijzondere aria met begeleiding van flauto traverso, violoncello piccolo, en continuo.

De violoncello piccolo is een zeldzaam, na Bachs tijd niet meer gebruikt vijsnarig instrument tussen altviool en cello in. Na een recitatief van de tenor dat eindigt in een dankbaar arioso, neuriën we samen het slotkoraal.

Regels of juist niet: dat is de vraag

Vanuit het pastoraat breng ik mensen regelmatig een bezoek. Tja, in die eerste tijd van corona was dat erg lastig. Maar de draad werd in juni, juli, augustus en september weer opgepakt.

Zowel de mensen die ik bezocht als ikzelf waren blij. Totdat de besmettingen weer toenamen en de regels weer werden aangescherpt.

Geen bezoeken meer. Aan het einde van een fijn telefoongesprek vertelde ik dan ook dat het weer even gedaan was met de bezoeken.

Degene die ik aan de telefoon had vond dat écht heel erg. 'Maar je kunt dan toch ook particulier (privé) komen, was het timide en teleurgestelde antwoord. Mijn hart brak, maar tegelijkertijd vond ik het wel slim en geestig van iemand van 91 jaar. We vonden samen een middenweg: we zouden buiten afspreken op een bankje in de buurt en niets drinken. 's Nachts kletterde de regen. Ik dacht: 'En als het nu straks ook zo regent! En nu is het nog oktober, maar over twee maanden vriest het!' Nee, dat kon en wilde ik iemand van 91 jaar niet aandoen. Dat was te gek en ik nam het besluit gewoon te gaan: in huis.

's Ochtends belde ik. Toen ik zei: 'Met Mieke', klonk er aan de andere kant van de lijn een timide antwoord van één letter: 'O.' Ze belt tóch af, zo was de veronderstelling, maar ik zei: 'Ik kom gewoon naar je huis!'

Toen ik later op de middag daar wegging, was het afscheid: 'Wat een feest dat je er was!' En ik was gelukkig. Niet omdat ik dat gedaan had, het ging niet om mij, maar omdat er iemand van 91 jaar heel blij was en weer hoop had. En dáár gaat het immers om. Weg dan met die regels??? Nee, zeer zeker niet, laat dat duidelijk zijn. Compassie??? Ja, volmondig ja! En dan dank ik en bid ik om dit onderscheid in wijsheid te kunnen blijven maken.

Een liefdevolle groet,

Mieke van den Brandt, ouderling Maranathakerk

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Rehoboth

Daar waar het protestantisme bloeit zie je niet zelden gebouwen met het woord Rehoboth op de gevel. Ook de Weesinrichting in ons eigen Neerbosch had ooit een afdeling die zo heette. Rehoboth is, u raadt het al, Hebreeuws. In die taal klinkt het als *rechovot* met een stomme e en de klemtoon op vot.

In Genesis 26:22 (Statenvertaling) lezen we hoe Isaak voor de zoveelste keer een waterput laat graven. En hij noemt hem Rehoboth. Hoezo? -- 'Want nu heeft de HEERE ons ruimte gemaakt'. Typisch zo'n naamsverklaring waar in het Nederlands geen touw aan vast te knopen valt. Maar het Hebreeuws voor 'ruimte gemaakt' is *hirschiev* en daarin zitten de letters *r ch v*, die in *rechovot* terugkomen. Zo simpel kan het zijn.

Die waterput Rehoboth is er een waarover Isaak nu eens geen ruzie krijgt met de burens. Een fijne plek dus, waarnaar je je verenigingsgebouw, weeshuisafdeling, school of kerk wel wilt vernoemen.

Arian Verheij

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mw. Ria Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
ds. Marianne Winters-Karels / mw. Jocelyn
van Nieuwenhuijzen, tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Jeening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 1 december binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 29 november.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting

2020

nummer 9 - 1 december

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Aanmelden kerkdiensten

Wilt u een kerkdienst bijwonen? Reserveer dan een plekje:

Ontmoetingskerk: stuur een mail naar:
aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446

Maranathakerk: stuur een mail naar:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 - 355 45 20

Stevenskerk: www.stevenskerk.nl/kerkdiensten

Zondag 8 november

Maranathakerk	09.30 uur	eigen invulling
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Marieke Fernhout
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Diaconaat in Nederland
2. Sectiekas

Zondag 15 november

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Joska van der Meer (gezinsviering) en Gerard van Hoof
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 22 november

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Marije Klijnsma
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny v/d Berg
Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Stichting Kruispunt
2. PGN

Zondag 29 november

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Jan ter Avest
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Vluchtelingenkinderen in Griekenland
2. PGN

Zondag 6 december

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Trees Versteegen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W.J.H. Boon

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. Landelijk: Pastoraat nieuwe stijl

Uitnodiging werkgroepavonden

Met hernieuwde energie en in verbinding met elkaar willen we na denken over alle onderwerpen die de kerk levend maken.

Bent u al actief of nieuwsgierig naar een of meer werkgroepen, wees welkom.

De commissie Gemeenteopbouw
Opgave via GO@pkn-nijmegen.nl

Pastoraat	28 oktober 20:00u in de Ontmoetingskerk
Eredienst en liturgie	5 november 20:00u in de Maranathakerk
Huis van inspiratie	11 november 20:00u in de Maranathakerk
Beheer	12 november 20:00u in de Ontmoetingskerk
Jeugd en jongeren	18 november 20:00u in de Maranathakerk
Diaconaat	19 november 20:00u in de Ontmoetingskerk
Communicatie	24 november 20:00u in de Maranathakerk

