

De kerstverhalen

Het Catharijneconvent in Utrecht heeft recent een zeldzame aankoop kunnen doen: een zogeheten Napolitaanse kerststal die maar liefst 700 figuren telt, en die in basis uit de 18e eeuw stamt. Natuurlijk veel schapen, herders, koningen en kamelen. Maar ook vijf heilige families, maar liefst. Dit soort kerststallen waren eigenlijk stripverhalen in beeldjes, en de vijf Maria's met vijf Jozeffen en vijf Jezussen (al of niet geboren) waren voor verschillende scene's bedoeld. Op de radio vertelde de conservator dat bij de opstelling destijds vaak een heuse operaregisseur werd betrokken, want het ging om een schouwspel van 'barok theater'.

En daar moest je niet buiten blijven staan: de bedoeling was juist dat je er deel van werd. Die veelheid aan figuren waren bedoeld om het dagelijks leven met het kerstverhaal in verband te brengen. Het ging dus niet om een juiste weergave van het kerstgebeuren in het jaar 0, maar om de betekenis die het verhaal heeft en die ook in de eigen tijd steeds weer begrepen moet (liever: mag) worden. Dat gebeurde vanaf de 18e eeuw in Napels op spectaculaire en grootse wijze (waarbij families vast met elkaar wedijverden, want dat aspect zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld ...), maar dat is ook bij de huis-tuin-en-keuken kerststallen zoals wij die wel kennen aan de hand.

Bij Mattheüs moet de heilige familie vervolgens hals-over-kop de wijk nemen naar Egypte, terwijl bij Lucas Jozef en Maria met kind doodleuk naar Jeruzalem gaat om Jezus te laten besnijden. Bij Marcus ontbreekt het kerstverhaal en Johannes legt grote nadruk bij de betekenis van Jezus in het grotere verband van de heilsgeschiedenis. Het kerstspel van de kinderen dit jaar haakt aan bij deze verschillen in kerstverhalen en is in die zin daarmee goed bijbelgetrouw.

Interessant genoeg zijn al die verschillende verhalen over Jezus eigenlijk allemaal aanwijzingen van zijn historische bestaan. Sommigen menen dat te moeten betwisten, en betogen dat Jezus een handig verzinsel van de Romeinen was om zich van religieuze steun te verzekeren: moet de keizer niet krijgen wat 'des keizers' is? Maar waarom zouden allerlei verschillende groepen zulke verschillende overleveringen van Jezus kennen als Hij geen historische persoon was?

Toch gaat het niet om de historische juistheid van het verhaal. Niet in de kerststal, maar ook niet bij de evangelisten. Ze hebben geen van allen een eenvoudige geschiedenis willen vertellen en gingen tamelijk vrij met de overgeleverde herinnering om.



Dat de historische juistheid van het kerstverhaal niet het breekpunt is, mag ook duidelijk zijn als je de Bijbel leest. Want bij kerst gaat het niet om één verhaal, maar is er in feite sprake van verschillende verhalen. De vier evangelisten vertellen het niet alleen op hun eigen manier, maar er komen ook verschillende aspecten in naar voren. Die niet in alle opzichten zomaar gemakkelijk met elkaar overeenstemmen. Lucas verhaalt van de herders in het veld, maar de koningen worden alleen bij Mattheüs genoemd. Het idee dat de herders bij de stal even opzij moesten stappen om de koningen binnen te laten zal niet opkomen als je de Bijbel (goed) leest.

Verschillende Jozeffen van de Napolitaanse kerststal. Alle figuren moeten nog worden gerestoreerd om volgend jaar kerst te worden tentoongesteld. Met een bijdrage kan iedereen een figuurtje adopteren!

En daarmee kon de betekenis van Jezus boven de feiten uitstijgen. Kon, en kan. Want alleen zo kan de betekenis van het kerstkind ook in onze eigen tijd van belang blijven. En is het een gebeuren waar wij ook deel van kunnen worden, precies zoals in de Napolitaanse kerststal het alledaagse leven plek heeft gekregen.

Alleen kerst vieren?

Kerstfeest is bij uitstek het feest van samen. Samen met de kinderen, met familie, met vrienden. Je versiert je huis, je maakt het gezellig en mooi, juist omdat je mensen wilt ontvangen. En als er geen mensen komen, omdat je niemand hebt die je zou kunnen vragen in je huis, dan nog doe je mee in het collectief van een andere sfeer scheppen. Een andere sfeer in de huizen, in de winkels, of op de straten, een veelheid van lichtjes om die donkere dagen een andere glans te geven.

Maar kan dat wel? Meedoen met kerst als je alleen bent. Ik ken mensen die een gruwelijke hekel hebben aan die dagen van kerst en die opgeklopte sfeer van samen. Mensen die hun leven in eenzaamheid moeten slijten en moe worden van die onechte sfeer van commercie en advertising. Mensen die liever zouden willen dat die dagen weer voorbij zijn, omdat het onecht is, omdat het straks toch weer gewoon ieder voor zich is, en niet eens: God voor ons allen. Mensen die de hele feestvreugde graag aan zich voorbij zouden laten gaan. Maar het is onvermijdelijk. Je kunt nog wel weigeren om je eigen huis of plek te versieren, maar als je de straat op gaat, als je de winkels ingaat, als je de televisie aanzet... Kerst is overal, onvermijdelijk. Dan maar alleen met een dekentje op de bank?? Ik zou het niet doen...

Ik heb misschien makkelijk praten, want ik ben niet alleen en ik kan mijn kinderen uitnodigen of word uitgenodigd, voor zover de coronaregels het toelaten, en ik kan naar vrienden of familie. Maar als dat niet zo was, zou ik, denk ik, toch naar vormen van samen zoeken. Misschien in een mooi concert of in een warme kerkdienst. En natuurlijk is de eenzaamheid en het lege huis daarna misschien extra moeilijk, maar je terug trekken of opsluiten maakt het alleen nog maar moeilijker.

Wij mensen zijn gemaakt op ontmoeting, op samenleven. We moeten er met elkaar voor zorgen dat niemand alleen kerst hoeft te vieren.

Alleen, op je eentje, kerst vieren is een gemiste kans, maar ook alleen maar kerst vieren en het in je geloofsleven daarbij laten, is een gemiste kans. Kerst alleen is niet compleet als feest. De viering van de geboorte van een mensenkind is toch vooral uit dankbaarheid voor het nieuwe leven én om de potentie te vieren van wat het kind kan worden. Ook in je geloofsleven moet die Jezus niet alleen dat kind in de kribbe blijven, die moet uitgroeien tot die mens Jezus Christus, die door zijn manier van leven het koninkrijk van God heeft waargemaakt. Ook als gemeente zouden we niet alleen kerst moeten vieren. Het kerstfeest staat in de reeks van feesten als begin, maar het loopt uit op Pasen en Pinksteren, want die boodschap van het kind dat ons geboren is, moet uitlopen op Jezus die ons is voorgegaan in een leven van breken en delen met elkaar en met de hele wereld.

Je kunt niet alleen maar Kerst vieren. Pasen en Pinksteren horen erbij. En je kunt niet op je eentje kerst vieren, de ander hoort erbij, hoezeer misschien ook buiten gesloten, hoezeer misschien ook afwijkend: de ander hoort erbij. Voor ieder is er plek, dát is de boodschap van dat kindje in de kribbe én van die mens van Pasen én van de Geest van Pinksteren.

Paul Oosterhoff



Bijbelleesrooster



vrijdag	17 december	Jesaja 7:10-17	zaterdag	1 januari	Lucas 2:21-32
zaterdag	18 december	Jesaja 7:18-25	zondag	2 januari	Lucas 2:33-40
zondag	19 december	Lucas 1:57-66	maandag	3 januari	Lucas 2:41-52
maandag	20 december	Lucas 1:67-80	dinsdag	4 januari	Jesaja 41:1-7
dinsdag	21 december	Jesaja 8:1-10	woensdag	5 januari	Jesaja 41:8-13
woensdag	22 december	Jesaja 8:11-23	donderdag	6 januari	Jesaja 41:14-20
donderdag	23 december	Jesaja 9:1-6	vrijdag	7 januari	Jesaja 41:21-29
vrijdag	24 december	Lucas 2:1-20	zaterdag	8 januari	Jesaja 42:1-13
zaterdag	25 december	Johannes 1:1-18	zondag	9 januari	Johannes 1:19-28
zondag	26 december	Psalm 98	maandag	10 januari	Johannes 1:29-42
maandag	27 december	Romeinen 15:14-21	dinsdag	11 januari	Johannes 1:43-51
dinsdag	28 december	Romeinen 15:22-33	woensdag	12 januari	Psalm 46
woensdag	29 december	Romeinen 16:1-16	donderdag	13 januari	Lucas 3:1-9
donderdag	30 december	Romeinen 16:17-27	vrijdag	14 januari	Lucas 3:10-22
vrijdag	31 december	Psalm 121	zaterdag	15 januari	Lucas 3:23-38

Blik op de Kerkenraad (42)



In deze 'Blik...' geven wij u een beknopte inkijk in wat in de laatste twee kerkenraadsvergaderingen van dit jaar als hoofdzaken werd behandeld. Deze KR-vergaderingen werden gehouden op 2 november – toen nog fysiek in de kerkzaal van de Maranathakerk – en op 7 december, deze keer terug naar digitaal.

De KR van 2 november

Als essentiële onderwerpen kwamen op de 2e november aan bod: de nieuwe Plaatselijke Regeling (i.c. ons huishoudelijk reglement), de aangescherpte coronamaatregelen en het verloop tot dusverre van de inwerkperiode van ds. Wouter Slob.

De Plaatselijke Regeling (PR) kon in tweede lezing worden vastgesteld. Het resultaat is een nieuw, geactualiseerd en vrij compact reglement, gefundeerd op de landelijke kerkorde. Misschien is wel het meest opvallende het besluit wie er in de gemeente wel of niet mag stemmen over belangrijke kwesties en wie nu precies tot ambtsdrager verkozen kan worden. Zo hebben belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar binnen onze PGN stemrecht, evenals de zogeheten 'gastleden' van onze gemeente (maar geregistreerd lid van ander kerkgenootschap) en 'vrienden' (maar geregistreerd lid van andere protestantse gemeente binnen de landelijke PKN). Tot ambtsdrager – ouderling dan wel diaken – kunnen uitsluitend belijdende leden van onze PGN worden verkozen.

Mocht u de Plaatselijke Regeling willen inzien, dan kunt u dit document via een e-mail opvragen bij de scriba: scriba.pgn@kpnmail.nl

De KR ging akkoord met de noodgedwongen aanscherping van de coronamaatregelen zoals werd voorgesteld door het Moderamen. Dat betekende opnieuw een stap terug in de bewegingsvrijheid binnen kerkdiensten en doordeweekse activiteiten.

Geconcludeerd werd dat de inwerkperiode van ds. Wouter Slob naar volle tevredenheid verloopt, waarbij de nadruk ligt op kennismaking met de gemeente in den brede, uiteraard naast preekbeurten en thema-avonden.

De KR van 7 december

In de laatste KR-vergadering van dit jaar, op 7 december jl., werden de Begrotingen 2022 van PGN en Diaconie besproken en vastgesteld.

In de Begroting van de PGN wordt een exploitatietekort verwacht van 58.400 euro. Als echter rekening wordt gehouden met een onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt dit tekort ingedamd tot 12.222 euro.

Pastoraat en gebouwen zijn de grootste kostenposten, maar dat zal u niet verbazen. Het College van Diakenen laat in zijn Begroting 2022 een verwacht tekort zien van ruim 54.650 euro.

De grootste kostenpost komt op conto van 'Salarissen en vergoedingen'.

Op zich lopen de verwachte tekorten 'in de pas' met de meerjarenbegroting van respectievelijk PGN en Diaconie. Met andere woorden: bij de opstelling van de meerjarenbegroting – enkele jaren geleden – werden al tekorten voor 2022 voorzien. Maar, het tekort bij de Diaconie laat in de actuele jaarbegroting 2022 meer dan een verdubbeling zien. In wezen geen riante situatie. Daarom zullen we er met elkaar nog méér werk van moeten maken om de inkomsten te verhogen. Dit kan zowel via de Actie Kerkbalans, als via de collecten en giften, voor 'kerk' en 'diaconaat'. Vanaf deze plaats doet de Kerkenraad dan ook een dringend beroep op de gemeente, op ú dus, om (nog) eens diepgaand na te gaan of uw financiële ondersteuning via Kerkbalans en/of collecten in het nieuwe jaar iets hoger zou kunnen zijn.

Beide begrotingen zijn voor gemeentelieden in te zien in diaconaal centrum De Haard en op het kerkelijk bureau op dinsdagochtend. De ter inzagelegging vindt plaats gedurende de werkweek die volgt op de verschijning van deze editie van Over & Weer. Ook kunt u de stukken opvragen bij de scriba.

Ook stelde de KR nog het Collecterooster voor het nieuwe jaar vast, waarin de doelen voor de zogeheten 1e en 2e collecte zijn vastgelegd en werden de leden van het Moderamen voor het nieuwe jaar verkozen. Het Moderamen behoudt dezelfde samenstelling als in 2021 en ziet er als volgt uit: Barend de Gooyert (voorzitter), Gerbrand Hoek (scriba), ds. Wouter Slob, Hetty Jongepier (namens het CvD) en Jan Hertgers (namens het CvK).

Kerstnachtdienst

Er wordt vanuit gegaan dat in de komende weken de coronamaatregelen niet zullen versoepelen, in tegendeel: misschien zelfs nog zullen worden verscherpt. Dat heeft de Kerkenraad doen besluiten om voor het tweede jaar op rij de Kerstnachtdienst in de Stevenskerk digitaal te organiseren: zonder bezoekers en als filmpje te bekijken op de websites van onze kerken. Daartoe zal de kerstviering al in de aanloop naar Kerst worden opgenomen. Nadere informatie zal nog volgen via De Omroeper en in de Nieuws- en Zondagsbrief.

Gerbrand Hoek, scriba



Commissie GO en Bloeien in de nacht

GO@PKN-Nijmegen.nl



Bloeien in de nacht: dat is het thema van de Open Deur deze maand en dit zou ook het thema zijn van de PVD-kerstvieringen in de Ontmoetingskerk en Maranathakerk. Helaas! Weer zette Corona een streep door deze middagen, die zo belangrijk en feestelijk zijn voor ouderen in de kerk, maar ook voor de medewerkers. Het is een donkere koude tijd van het jaar, maar de pandemie maakt de dagen eigenlijk nog donkerder. Versoepelen geeft even hoop en dan volgen er weer beperkingen. De mutanten buitelen over elkaar heen en dus moeten de vergaderingen van GO en de werkgroepen ook weer voor een groot deel via Zoom gaan.



Hoezeer de GO-groep (net als alle andere groepen) snakt naar uitbundig samen vieren, verbinden, kerken vullen met zingen en muziek, samenkomen om alles uit te werken met nog veel meer mensen.... Het is nog steeds niet mogelijk. Maar er zijn ook planten, die juist bloeien in de nacht, en het werk blijft dus niet stil liggen. Tegen alle beperkende verdrukking en beklemming in worden toch steeds weer nieuwe vormen gevonden om met de gemeente in beweging te blijven, vooruit te gaan.

We kunnen dus uitkijken naar wat de werkgroep communicatie met de website en de kerkapp aan het vernieuwen is. We kunnen rekenen op een nog langere lijst met ideeën van de werkgroep Inspiratie. De werkgroep Liturgie en Eredienst heeft zich gebogen over het bijzonder ingenieuze systeem van roosters van predikanten, organisten en ambtsdragers. Wat is daar in de loop van de jaren veel goed werk aan verricht! De werkgroep Beheer is enthousiast bezig met het vestigen van de aandacht op Kerkbalans en de werkgroep Diaconie heeft prachtige projecten uitstaan maar zoekt hard naar bemensing. De werkgroep Pastoraat gaat onder de bezielende leiding van Wouter Slob bezoeken nog meer aandacht geven en kan aangeven dat er in het nieuwe jaar een tweede rouwgroep zal komen en een toerustingdag (-deel) voor pastorale medewerkers/bezoekers. De PVD's en de groep bezoekers van Beek delen een kersttentatie uit. Midden in de winternacht gaat de hemel open. Een Kind wordt geboren. De wereld bloeit op, steeds opnieuw tegen alle verdrukking en beperking in.

Een hoopvol en gelukkig kerstfeest gewenst.

Michèle van der Steenstraten

Werkgroep Inspiratie

Wij zijn de leden van de werkgroep Inspiratie en vallen onder de paraplu van de commissie Go.

We stellen ons even voor: Jenneke v/d Streek, Boukje Nauta, Ella Heusinkveld, Ineke Stoffels, Wouter Slob. Er is nog een belangstellende die overweegt zich aan te sluiten bij onze groep. Wij willen u, gemeenteleden van de drie kerken, inspireren op het gebied van geloofsbeleving, zingevingsvragen en vieringen. Wat dan steeds terug komt zijn de woorden Verbinding en Ontmoeting. Dat kan zeer zeker ook in activiteiten buiten de kerken.



In deze rubriek staat een agenda voor de komende periode. Door de beperkende maatregelen kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Houd steeds websites, nieuwsbrieven, mededelingenblad en zondagsbrief in de gaten.

8 januari in de Stevenskerk: Vesper van 16.00 - 16.45 uur
De drukte van de stad even ontwijken? Er wordt prachtig gezongen en er is een moment van rust en stilte.

13 januari in de Ontmoetingskerk: Ruimte voor rouw, van 11.00 - 12.00 uur

25 januari in de Dominicuskerk: Stiltewandeling in de tuin

28 januari in het Huis van Compassie (Vlietstraat 20B): Film 'Sorry, We missed you', Inloop: 19.30 uur en aanvang film om 20.00 uur. Na de pauze met een drankje is er een nagesprek

29 en 30 januari in de Ontmoetingskerk: Theaterweekend

29 januari in de DoRe kerk: Spiritualiteit en duurzaamheid
2 februari in de Ontmoetingskerk: lezing: Anton Huygen 'Maria, icoon van genade'. Het is mogelijk om in gesprek te gaan met de auteur. Aan deze avond koppelen we een pannenkoekenmaaltijd. Pannenkoeken met een verhaal!

Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

1. In Januari Kerkbalans
Geeft aan de kerk een nieuwe kans
We gaan bij onze leden langs
Om bijdragen te vragen
Kom mee, help de kerk op weg
Het geld komt zeker goed terecht
Wat men ons heeft toegezegd
De lasten samen dragen
2. En komt de Kerkbalans eraan
Moet je het winterweer doorstaan
Misschien laat men je buiten staan
Maar liever binnenkomen
Doe mee, help de kerk op weg
Uw geld komt zeker goed terecht
We hopen dat u toezegt
Het geld moet binnenstromen!
3. Het geld is voor uw eigen kerk
Gebouwen, 't pastorale werk
De zwakke schakel wordt weer sterk
Dat is waarop we hopen
Nadat tellen is gedaan
Gaan wij er samen tegenaan
Kan kerkelijk werk doorgaan
Dat is waarvoor we lopen!

© loeshogeweg

Met dit zelfgemaakte lied (op de wijs van “Uit vuur en ijzer, zuur en zout”) beëindigden we op 4 november de avond over Kerkbalans die goed bezocht werd. Met een PowerPointpresentatie zijn gegevens gedeeld en in groepjes is gesproken over de volgende stellingen:

- Welke herinnering uit de kerk is zo kostbaar dat u die hier wilt delen. Noem een mooi moment, gebruik of symbool ...heden of verleden
- Wat u wilt meenemen de toekomst in.
- Waar wilt u geld aan uitgeven, geld dat er niet is, maar stel je voor dat...

Wat de uitkomst was delen we hier niet. Het waren persoonlijke woorden die gesproken werden. Het luisteren naar elkaar, het delen in de kleine groep, waar ieder het woord durft te nemen. Wij denken dat het een drijfveer kan zijn om op weg te gaan voor de kerk van morgen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Loes Hogeweg,
secretaris College van Kerkrentmeesters



kerkbalans.nl

2021

Actie  Kerkbalans

♥ 💬 🏛️ ✝️ €

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Jongeren theaterweekend 2022: geef je op voor de workshops



Hopelijk kunnen jongeren in januari weer een Bijbelverhaal in een eigentijds jasje steken tijdens het Theaterweekend. De voorbereidingen zijn in elk geval in volle gang. De keuze voor het verhaal is gemaakt: de felle en eigenzinnige profet Elia zal in de spotlights staan.

Onder voorbehoud van coronamaatregelen vindt het Theaterweekend plaats op 29 en 30 januari. Voor jongeren vanaf groep 8, tot 21 jaar. Je kunt je aanmelden voor de workshops Spel, Muziek, Decor, Foto/film of Klusteam via theaterweekend@gmail.com.

Iedereen kan het eindresultaat komen bekijken op zondagmiddag 30 januari. Op de website staat tegen die tijd of u de voorstelling live of online kunt bekijken.



Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman kan uw pastorale vraag

doorgeven aan de juiste persoon of

instantie (pastor, PVD, buurtcontactgroep).

Telefoon: 024 3541133 / 06 413 613 27 of

per e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net

In memoriam

Mieke van den Brandt

Het geloof in de Vader was voor Mieke de basis van haar zijn. Vol overtuiging maar ook altijd op zoek naar meer achtergronden en kennis. Thuis een boekenkast vol en op latere leeftijd de studie theologie volgen en afronden. Geïnspireerd door Paulus maakte ze een speciale Paulusreis door Turkije en volgde zijn voetspoor. Meerdere malen bezocht ze Israël en een volgende reis stond al op de agenda. Mieke wilde weten welke persoonlijke belevingen mensen hadden ervaren met God. En welke rol God speelde in hun leven. Mieke stond positief in het leven ondanks dat het niet altijd gemakkelijk was. Voor onrecht was ze allergisch. Ze was zeer betrokken binnen de kerk. Ze voelde weer een beetje haar oude vak bij de kindernevendienst, haar liefde voor de kinderen; "Zo fijn dat ik weer even een klasje heb". In het pastoraat lag haar hart, "Dat is het allerbelangrijkste". Als ouderling legde ze vele bezoeken af, ze hield van de ontmoeting met mensen en hun gesprekken, dat moest doorgaan zei ze. Ook de buurtcontactgroepen vond ze een mooi initiatief, Mieke had er de leiding. Strijdvaardig was ze wanneer het er op aankwam, ook binnen de kerkenraadvergadering. Tijdens haar ziek zijn bleef ze de hoop en het vertrouwen houden en gaf zich niet over aan de twijfel. Moedig hield ze stand want geborgen in Zijn liefde.

Ellen de Feijter



Oecumenisch Citypastoraat /
Stadskerk Nijmegen

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de

- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen

- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR

Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl

- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

Johan van der Werf

Op 5 november is overleden Johannes Simon van der Werf. Hij was al geruime ziek, zieker dan je zou vermoeden als je op bezoek kwam. Want als hij rustig in de stoel zat, vertelde hij nog honderduit. Over vroeger, over zijn tijd als organist en koorleider in de Petruskerk, over de vierdaagse, de beneden-stad, en zeker ook over het weeshuis waar hij is opgegroeid. Als één van de weinige kinderen in dat huis was hij er ook geboren, want zijn ouders waren 'wees-vader' en 'wees-moeder.' Als kind heeft hij het bombardement op Nijmegen meegemaakt, en daarbij zijn broertje verloren. Opgeleid als onderwijzer heeft hij altijd op scholen gewerkt. Van Drenthe naar Gorcum (waar hij zijn vrouw leerde kennen) naar Beesd, en uiteindelijk terug naar Nijmegen. Terug naar huis. Want hij was een Nijmegenaar in hart en nieren. Naast de school was muziek zijn grote passie. Orgel en piano, maar vooral ook: zang, koorzang.



Dat kenmerkte hem. Hoewel hij graag de orgelpijpen liet blazen (in de Petruskerk en als het even kon ook in de Stevenskerk) was toch de samenzang het belangrijkste. Niet de virtuositeit van de musicus, maar de harmonie van het gezelschap was waar het om ging. Geen wonder dat hij een gezelligheidsmens was. In een dienst van woord en gebed hebben we afscheid van hem genomen in zijn geliefde Petruskerk. Vanwege de Corona-maatregelen kon het koor niet zingen, maar wel klonk 'zijn' orgel en gaven voorzangers zijn lievelingsliederen stem. Met de beperkingen was het daarmee een waardig afscheid.

ds Wouter Slob

Cor (Cornelia) Boelens-Van Kempen

Op 5 november is Cor Boelens plotseling thuis overleden, in de leeftijd van 88 jaar.

Cor is geboren en getogen in Nijmegen. Ze is een heel betrokken gemeentelid geweest, de laatste jaren bijvoorbeeld bij de PVD-middagen en bij een buurt-contactgroep.

Vele jaren had ze met haar echtgenoot een hechte vriendschap met hun achterburen, Piet Vader en zijn echtgenote. Ze gingen met veel plezier samen op vakantie en deelden hun kerkelijke betrokkenheid. In een korte tijd na elkaar verloren Cor en Piet hun echtgenoten. Hun vriendschap bleef. Met het verstrijken van de jaren werd de zorg voor en om elkaar steeds intensiever. Even door het achterraam kijken of de gordijnen al open zijn, samen eten, samen grappige en heftige momenten beleven, samen rouwen bij verlies. Cor laat een grote lege plaats na.

Op 11 november hebben we in uitvaartcentrum Jonkerbos afscheid genomen van Cor.

We hebben onder andere stil gestaan bij een door haar geschreven briefje, met daarop een vers uit het liedboek. Lied 909: 3

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.

Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd

van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

We mogen er op vertrouwen dat ze in dat licht is welkom geheten.

We wensen Gods nabijheid toe aan haar kinderen en kleinkinderen, aan Piet Vader en ieder die om haar rouwt.

Ds Marije Soethout

Toos van der Meer-van Leijen

Mevrouw Toos van der Meer-van Leijen is op 13 november 2021 op 87-jarige leeftijd overleden.

Op vrijdag 19 november werd in het rouwcentrum van crematorium Jonkerbos in besloten kring afscheid van haar genomen. Als pastoraal medewerker mocht ik haar vele malen bezoeken. Toos was een vaste bezoekerster van de middagen die door de Vrouwen-dienst van de Ontmoetingskerk werden georganiseerd. Hier kwam ze samen met zus Thea waarmee ze, vooral nadat hun echtgenoten waren overleden, veel activiteiten ondernam. Met name de laatste tijd ging dit allemaal door haar afnemende gezondheid veel moeilijker. Nadat ze was gevallen was ze aan huis gebonden. Hier had ze het ondanks de goede zorgen van haar kinderen en verdere familie erg moeilijk mee. Haar kinderen, familie en vrienden wensen we veel sterkte toe.

Willy van der Stelt

Op 30 november 2021 is op 91-jarige leeftijd overleden mevrouw Willy van der Stelt. Willy heeft in haar leven veel meegemaakt. Haar gezondheid was met name de laatste jaren verre van goed. Zo was haar gezichtsvermogen zo slecht dat ze bijna niets meer zag. Ook het overlijden van haar harts-vriendin kwam hard aan.

Met name de laatste jaren bezocht ik haar regelmatig en we spraken veel over het geloof en de invloed daarvan op haar leven. Met name over de tekst die boven de rouwkaart staat: "Uw genade Heer, is mij genoeg" en over de liefde van God voor ons en onze liefde voor God en onze medemens. En altijd sloten we ons gesprek af met een gebed. Zondag 28 november bezocht ik haar voor het laatst in het Herstelcentrum op Dekkerswald. Op dinsdag 7 december namen we in besloten kring afscheid van Willy in de aula van begraafplaats Rustoord. We deden dat met de woorden van 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde, waarna we haar naar haar laatste rustplaats begeleidden. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

Piet van der Heide

Lydia Vuijk

Woensdagmiddag 8 december klonken de klokken van de Kleine Bartholomeus voor de herdenkingsbijeenkomst van Lydia Vuijk. De klokken die zij als koster zo vaak tot klinken had gebracht. Donderdag 2 december overleed zij op eenentachtigjarige leeftijd thuis in de Lindestraat in Beek omringd door haar dierbaren.

De Bartholomeuskerk was 37 jaar haar kerk. Zij voerde er die lange periode de scepter en verpande haar hart aan wat erin plaatsvond. Daar klinkt in door dat zij een stevig karakter had en stond voor wat ze deed en dat was ook zo. Zij deed er alles aan om zeker met de kerkelijke hoogtijdagen de kerk met bloemen en andere opsmuk in de juiste sfeer te brengen. Met veel plezier bouwde ze ieder jaar weer een historische kerststal op uit de collectie van Oriëntalis, waarmee ze als rondleidster een goede band had.

De lange periode besloeg de jaren 1980 tot 2017 en liep daarmee door tot ver in haar zeventigste jaren. Haar leven was verweven met het kerkje, wat ook tot uitdrukking kwam in de taak die zij voor de Stichting de Kleine Bartholomeuskerk vervulde. In het verlengde van haar kosterschap verzorgde zij voor de stichting de verhuur van de kerk voor trouwerijen, uitvaarten, concerten en andere gelegenheden met alles dat daarbij hoort. Dat betekende, dat zij ook een belangrijke rol had in het werven van gegadigden. Nog na haar afscheid als koster behield zij die taak een korte periode. Zij heeft in die rol veel voor de Stichting en daarmee ook voor de kerk betekend.

Lydia had vanuit een sterk gevoel voor spiritualiteit een volstrekt oecumenische instelling en meer dan dat, een open instelling voor diverse religieuze richtingen. Daarvan getuigde ook haar betrokkenheid bij museum Oriëntalis. Van huis uit katholiek was zij ook een protestant onder de protestanten. Al was het zeker zo dat haar Katholieke wortels haar goed vertrouwd deden zijn binnen de katholieke gemeenschap in Beek. Ze was thuis op de pastorie en kon in goede harmonie met de grote Sint Bartholomeus optrekken. Het verklaarde vast ook iets van haar affiniteit met Dick Piersma en zijn gevoel voor het Katholicisme.

Degenen die muziek maakten in de kerk, waaronder ik ook mijzelf mag rekenen, ervoeren dat zij daarvan genoot. Vandaar dat wij haar bij de dienst waarin zij als koster afscheid nam, een extra geluid in de kerk brachten met een spinet, waarop Atie Blankesteijn speelde als begeleiding van de cello. Ze had er altijd plezier in en zorgde er steeds voor dat er een presentje voor ons klaar lag.

Ik vermoed dat als het aan haar geestkracht had gelegen, ze was doorggegaan met haar kosterschap. De veroudering van haar lichaam gunde dat haar echter

niet. Dat zal haar verdriet hebben gedaan. Haar werk in het kerkje was voor haar van grote betekenis en speelde natuurlijk ook een belangrijke rol in haar sociale leven. Zij was een mens die goed op zichzelf kon zijn en verder was er steeds nog de aanloop van haar getrouwen. De zorg zowel professioneel als die van kinderen nam toe en heeft haar met liefde omringt tot in de laatste dagen.

Wij die haar meemaakten zullen haar blijven gedenken.

Paul van Woerkom



Protestantse Vrouwendienst

Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-middagen,
Wat een tegenvaller was het voor ons toen we te horen kregen dat we beter de kerstviering voor u niet door kunnen laten gaan i.v.m. corona.
De afgekondigde maatregelen zijn om de contacten te verminderen om zo het virus terug te dringen en daar houden we ons aan.

De voorbereidingen voor de kerstviering waren al in volle gang. Wij waren enthousiast begonnen om er een fijne kerstviering van te maken.
Er waren al een aantal dames, die de kerstliederen aan het oefenen waren. Maar helaas dit jaar geen gezamenlijke kerstviering en ook geen broodmaaltijd. We vinden het heel erg jammer, dat we niet bij elkaar kunnen komen voor onze kerstviering!

We hebben nog wel een mooi gedicht voor u van Diny Beijersbergen-Groot.

In 's werelds diepste duisternis,
lijkt het of er geen licht meer is.
Gaan vele deuren voor ons dicht,
en verdwijnt het blijde licht.

Maar eens klonk in een duistere nacht,
een lied waarop men had gewacht.
Eng'len lieten herders horen:
'Wees blij, Gods Zoon is nu geboren.'

Het is een troost in onze donkere dagen.
Gods liefde zal ons door het leven dragen.
Geboren kind, nu onze herder.
Met Zijn komst mogen wij mensen verder.

Alle medewerksters van de Vrouwen- dienst wensen u gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022 toe en hopelijk zien we elkaar weer snel een keer in het nieuwe jaar!

Hartelijke groeten en tot ziens,,
de dames van de Vrouwendienst

Zuid-West-Oost

Beste mensen, op 5 november kregen we 2 overlijdensberichten te verwerken: Cor Boelens en Johan van der Werf. Twee mensen, die de zondagse kerkdienst nooit wilden missen, evenmin de ouderenbijeenkomsten van de PVD.

Toen Cor plotseling weduwe werd, heeft zij heel veel steun ervaren van hun beste vrienden: Piet en Elly Vader. Nadat Piet zijn vrouw overleden was, raakten zij nog sterker op elkaar aangewezen. Toen de ouderdom ook bij hen met gebreken kwam, lieten ze elkaar weten weer op eigen benen aan de dag begonnen te zijn door de gordijnen te openen.
Cor was de laatste jaren erg slecht-zierend; ze heeft op de laatste PVD- middag veel verteld over haar meegebrachte foto's.
Haar angst was dat Piet eerder zou overlijden, "want dan weet ik niet wat ik beginnen moet". De ochtend van 5 november bleven haar gordijnen dicht; dat was voor Piet een alarmsignaal; ze bleek in haar slaap te zijn overleden.

Piet is onlangs 98 jaar geworden; hij gaat ons verlaten; krijgt een nieuw thuis bij zijn zoon in Maarssen.
We wensen hem daar een goede veilige thuishaven. In onze kerkgemeenschap zullen wij hen erg missen; ze waren beiden heel belangstellend in het wel en wee van de mensen om hen heen.

Ook Johan van der Werf is overleden op 5 november.

Als onderwijzer was hij een begenadigde en humorvolle verteller.

Jarenlang was zijn vrouw Annie medewerkster van de PVD. In de tijd dat de Petruskerk en Maranathakerk nog niet tot één wijkgemeente waren samengevoegd en daar een ook een zelfstandige PVD functioneerde was Annie een tijdlang voorzitter. Mede daardoor

raakte Johan na zijn pensionering sterk betrokken bij de PVD; zij bezochten ook samen veel mensen thuis. Op de ouderencontactmiddagen begeleidde hij de zang op de piano.

Hij was een heel goede organist; Johan speelde in de zondagse kerkdiensten en ook in de Stevenskerk op het grote Königorgel. Het kerkkoor Hees is onder zijn leiding groot geworden en heeft veel prijzen in de wacht gesleept.

Johan, die in zijn 90e levensjaar was toen Annie overleed, toonde tot kort voor zijn overlijden levenslust. Hij heeft het nog mogen meemaken, dat er een boek is uitgegeven over het Protestantse Weeshuis in Nijmegen, waar zijn ouders de weeshuisvader en -moeder waren en hij is opgegroeid. Hij heeft de historica en schrijfster van het boek veel kunnen vertellen; zijn geheugen liet hem op zo hoge leeftijd niet in de steek.

Hij had het moeilijk met de contactbeperkingen door Corona; het alleen zijn viel hem zwaar. Zijn "Fijn, dat je belt" klinkt me nog in de oren.

Tijdens het schrijven van de kopij kregen we nóg een overlijdensbericht: het betreft Mieke van den Brandt. Mieke was al langere tijd ernstig ziek. Er was geen goede medische behandeling meer voor haar: dat was een zeer verdrietige mededeling voor haar, haar familie en ook voor ons als Maranatha kerkgemeenschap. Ze is rooms katholiek opgegroeid, maar op latere leeftijd voelde ze zich meer thuis in de Protestantse Kerk.

Mieke is een zeer betrokken en actief gemeentelid bij ons geweest. Ze ging meewerken in de kindernevendiensten, waar ze met haar luisterend oor voor kinderen en onderwijservaring een waardevolle aanvulling was. Ze begon aan de studie theologie, werd ouderling, deed veel aan bezoekwerk en werd coördinator van een buurtgroep en leidde eetcaféavonden.
Ook zei ze: "Als ik iets kan doen voor jullie, de PVD, dan moet je het zeggen".

We bewaren heel goede herinneringen aan een PVD-middag, waarin ze aan de hand van zelfgemaakte foto's vertelde over haar reis naar Israël. Fotograferen was haar hobby. Totdat de ziekte haar te erg in beslag nam, heeft ze lief-en leedkaarten in de gemeente verstuurd van haar prachtige bloemenfoto's.

Bewonderenswaardig is ze omgegaan met de ziekte, die haar totaal sloopte. Ze bleef de kerkdiensten bezoeken en contacten onderhouden, ook al was het spreken bijna onmogelijk en de pijn ondraaglijk.

Maar geen klacht kwam over haar lippen; ze zei heel veel steun te hebben aan haar geloof. Het was haar echt een troost in leven en in sterven. Wijgedenken haar met veel respect.

Dat Mieke rusten mag in vrede.

De aangekondigde bijeenkomst voor 16 november met verhalenverteller Frank Antonie van Alphen over het harde leven van de Kaaisjouwiers is helaas niet doorgegaan vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Velen van u durfden het niet aan om te komen en wij vonden het niet verantwoord. Frank Antonie heeft beloofd om te komen vertellen, als de 'kust weer veilig is'.

Hoe jammer is het dat we als PVD ook niet samen Kerstfeest kunnen vieren. Traditiegetrouw vierde de PVD de geboorte van Jezus op feestelijke wijze in de sfeervol aangeklede zaal van de Maranathakerk. Er werden kerstliederen gezongen, het kerstverhaal werd met blijde eerbied gelezen en er werd een vrij verhaal verteld, waarin altijd een aspect van het grote verhaal doorklonk. Alles benadrukte een sfeer van verbondenheid.

Van rijkswege worden we er steeds op gewezen de coronamaatregelen te respecteren. De Kerkenraad heeft zich dat ter harte genomen en in De Omroeper, die gemeenteleden als e-mailbericht toegestuurd kunnen krijgen, het volgende geschreven:

"De ontwikkelingen in het aantal besmettingen met corona en de ziekenhuisopnamen dientengevolge hebben het crisisteam van de Protestantse Kerk Nijmegen doen besluiten tot verdere beperking van de kerkelijke 'bewegingsvrijheid'.

Zo geeft het crisisteam het dringende advies om de gebruikelijke kerstviering van de verschillende PVD-en (de protestantse vrouwendiensten) niet door te laten gaan. De vereiste onderlinge afstand van 1,5 m is moeilijk vol te houden, en speelt vooral bij het vervoer van de deelnemers in auto's. De pastores Wouter Slob, Marije Klijsma en Marije Soethout zullen samen met de besturen van de PVD-en aan alternatieve vormen van de 'kerstbeleving' werken."

"Maar . wij zitten niet bij de pakken neer", zo schreef ik vorig jaar. Ook nu hadden we met vooruitziende blik de PVD-kerstactie van vorig jaar ter hand genomen. Van groot belang vinden we het om onze kerkgemeenschap intact te houden, elkaar (zo nodig) te helpen en te bemoedigen.

We komen weer naar onze mensen toe met een kerst attentie als blijk van persoonlijke aandacht. Onze mensen; dat zijn niet alleen degenen, die elk jaar naar de kerstviering kwamen, maar dat zijn ook de mensen die in betere tijden bijeen komen in buurtgroepen of gesprekskringen en natuurlijk zij die steeds weer en zelfs in deze langdurige crisistijd hun onbaatzuchtige medewerking verlenen bij welke klus van de kerk dan ook.

Mede dankzij de laatste groep kunt u een kerst attentie aan huis bezorgd krijgen. Daarmee wenst de Vrouwen dienst u allen een Gezegend Kerstfeest. Dat het Licht u mag verlichten, dankzij de geboorte van Jezus, Hij, die ons bemoedigt en ons leven richting geeft.

Door het licht van kerstmis wordt in ons bestaan het verlangen en de hoop gewekt en daarmee voegen wij ons in een geschiedenis van mensen die in geloof hun weg gingen, vertrouwend dat dit leven het waard is geleefd te worden.

En zoals het thema dit jaar is 'Bloeien in de nacht':

Als appelbloesem
in de winter
bloeit hoop
en moed van leven.

Namens alle medewerksters van de PVD,

Addie Wanders,
tel 024-355 84 71



Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren of terugkijken.



Ga hiervoor naar:
www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

Elke zondag een kaars erbij, op weg naar Kerst. Ook in de kerk branden steeds vaker adventskaarsen, soms op een krans van dennengroen. Waar komt die traditie vandaan?

Adventskaarsen zijn een protestantse uitvinding. In 1839 maakte de Duitse, lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881) voor het eerst gebruik van kaarsen als aftelkalender naar Kerst. Hinrich runde een missieschool en het verhaal gaat dat zijn leerlingen rond december constant bij hem kwamen vragen of het al bijna Kerst was. Daarom besloot hij een voor de kinderen begrijpelijke aftelkalender te maken.

Wagenwiel

Het allereerste exemplaar was een flink gevaarte: Hinrich gebruikte een wagenwiel als basis. Daarop plaatste hij vier grote kaarsen met negentien kleinere kaarsen ertussenin. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden de kinderen precies zien hoelang het nog duurde tot het eindelijk Kerst zou zijn.

Licht van de wereld

Vandaag de dag maken veel protestantse kerken gebruik van een adventskrans, maar dan in een veel kleinere uitvoering dan het origineel: vier kaarsen op een (rond) onderstel, vaak versierd met dennengroen en eventueel kerstdecoraties. Meer dan het aftellen draait het nu om het symboliseren van het Licht van de wereld, dat met Kerst naar de aarde komt.

Kerst alweer mis!

"Kerstmis? Valt er wat te vieren dan?"

Ze is vijftien en zit in de vierde van het vmbo. Examenjaar en ze had zich er zo op verheugd. Kerstbal! Kerstgala en de jurk was al gekocht. Met lekker veel glitters. Haar zus van zeventien had het vorig jaar allemaal gemist door corona. Die deed de havo en heeft dit jaar examen gedaan. Nee, dit jaar zou het beter zijn. Ze had eerst nog getwijfeld of ze zich zou laten vaccineren, maar toen haar ouders haar zeiden dat zij dan niet mee naar Frankrijk kon in de herfstvakantie en de honden bij haar thuis moesten blijven, ja, toen sloeg de twijfel om in een "ja". Bijna iedereen op school is ingeënt en dan kan je toch gewoon een kerstgala geven? Kerstmis is goed mis dit jaar. Vorig jaar ook, maar toen was er nog uitzicht op een betere tijd.

Maar kerst is toch meer dan het kerstbal, de mooie jurk en ... Ze onderbreekt me. Dat kan allemaal wel, maar ja, "ik ben jong en dan ben je het goed zat!"

En ik kan haar gelijk geven. Een kind in een kribbe, een engel die de herders groet en zegt dat ze geen angst moeten hebben. Ze heeft haar eigen angst. Deze wereld is kapot. Niet alleen corona, ook het milieu, de stroom van vluchtelingen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen. Ze weet het allemaal, ze ziet het op het journaal, haar angst is er. Misschien lukt het me nog om te vertellen dat de engel haar kan toespreken dat ze niet bang hoeft te zijn. Er zal ooit een tijd van vrede aanbreken. Dat staat in de bijbel en daar mogen we op hopen, naar uitkijken.

Het gesprek kabbelt voort en dan ineens zegt ze: "Okay, dan gaan we toch maar voor het kerstfeest, want ik wil kerst niet missen, want eigenlijk heb ik nog een heleboel wel wat anderen niet hebben. En papa en mama hebben me laten dopen, later ga ik het misschien beter begrijpen, misschien... Vrolijk Kerstfeest en een beter nieuwjaar!"

Loes Hogeweg

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Voederbak

Met Kerst moet ik altijd aan Jesaja 1:3 denken. Dat komt doordat de evangelist Lucas de voederbak (voorheen 'kribbe') waar hij het kindje Jezus in legt daarvandaan heeft. Althans, zo'n overeenkomst kan ook toeval zijn maar onze kersttraditie van os en ezel gelooft niet in toeval.

En nu zag ik dat de nieuwe NBV ook in dit Jesajavers anders luidt dan de oude. Stond er eerst: 'een ezel kent zijn voederbak', nu lezen we: 'een ezel weet wie zijn voederbak vult'.

Het Hebreeuwse *chamor jada evoes bealaw* betekent letterlijk: 'een ezel kent de voederbak van zijn meesters'. Maar we moeten natuurlijk niet denken dat een ezel weet uit welke voederbak zijn meesters zitten te eten. Daarom vind ik de nieuwe vertaling echt een vondst; ze is inhoudelijk goed te verdedigen en ook nog eens prachtig van klank en ritme.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Rondgaand



'Rondgaand,' heet mijn rubriekje hier in Over & Weer. Ik wil er verslag in doen van wat ik als predikant zoals tegenkom en meemaak. Maar het begint er zo'n beetje mee dat ik niet rond kan gaan. Ik zit in quarantaine. Mijn vrouw is op verjaardagsbezoek bij familie besmet geraakt. Ik had een vergadering, kon niet mee en ben gespaard gebleven. En heb het ook in huis niet opgelopen. Ik verblijf op de logeerkamer, terwijl mijn vrouw de slaapkamer bewoont. We zien elkaar bij de maaltijd in de huiskamer, en bewaren dan de nodige afstand. Kennelijk heeft het gewerkt, want mijn test was negatief.

Het betekent wel dat ook ik de deur niet uit mag. Genoeg te doen, met de voorbereidingen van de verschillende kerstdiensten. En met de nodige aanpassingen aan allerlei kerkdiensten. We weten het weliswaar nog niet precies, maar het is nog maar de vraag of en hoe de kerkdiensten door kunnen gaan. Misschien moeten we het wel weer met opnames of uitzendingen doen.

Dat heeft veel nadelen; je ziet en ontmoet elkaar niet en maakt de dienst, vooral de liturgie, veel minder intensief mee. Toch is het mij anderzijds ook niet tegengevallen hoe de boodschap van de dienst over kan komen. Net als iedereen heb ook ik de achterliggende tijd veel achter het scherm gezeten als ik zelf niet voor hoefde te gaan. En ook tijdens deze quarantaine moest ik het met de uitzending doen. Ik heb de dienst van de Maranathakerk gevolgd, zag collega Klijnsma aan het woord en vond dat het allemaal goed overkwam.

Misschien had ik een voorsprong, moet ik erbij zeggen, want het was eigenlijk mijn preekbeurt en ik had de dienst dan ook voorbereid. Veel dank aan Marije dat ze haar bijdrage hieraan wilde leveren, en het woord heeft doen klinken! Zo kunnen we met wat passen en meten toch de lofzang gaande houden.

ds Wouter Slob

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
dominee@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

- Ds. Marije Soethout (werkzaam tot eind december):
tel. 06 - 306 464 39 /
m.soethout@protestantsekerk.nl



Een vreemde en mooie tijd

De laatste maand van het jaar is voor veel mensen een tijd om terug en vooruit te kijken. Wat gaat de tijd toch snel. Alweer bijna een jaar om. Voor mij heeft dat dit jaar een extra dimensie, omdat het einde van mijn tijd in Nijmegen en omgeving nadert. En wat een tijd is dat geweest. In ieder geval een heel andere tijd dan we hadden kunnen bevroeden in de eerste kennismakingsgesprekken.

Op de prachtige datum 02 – 02 – 2020 heb ik me voor het eerst voorgesteld aan de gemeente in een viering. Waarna een relatief rustige maand van kennismaking volgde. Waren er in januari en februari wat geluiden over een nieuw gevaarlijk virus, in maart ging alles in een stroomversnelling. In de tweede week van maart ging Christiaan, mijn echtgenoot, verplicht thuis werken. In de derde week gingen de scholen dicht. Voor iedereen, zowel zakelijk als privé, ging alles in de crisis-stand. Het plan was dat ik in Nijmegen veel huisbezoeken ging doen. De realiteit was dat we als crisisberaad wekelijks bij elkaar zaten om te leren roeien met de riemen die we nog hadden. De vespers van de Stille Week, Paasmorgen en de diensten daarna werden diensten met een minimale bezetting van alleen taakdragers en een camera. Achter de schermen een krachtpatting van een groep mensen die alles op alles hebben gezet om het voor elkaar te krijgen.

Positieve energie kregen we van de dingen die wel konden en (uiteindelijk) goed gingen. Grote zorg en onzekerheid hadden we over de gevolgen van alles wat niet kon plaatsvinden. Hoe houden we een beetje contact met elkaar zonder alle fysieke contactmomenten. Hoe kunnen we er zijn voor mensen die vereenzamen, voor de gezinnen waarin thuiswerken en thuisonderwijs een onmogelijke spagaat is, voor...

En inmiddels zijn we met golven van versoepelde en weer aangescherpte maatregelen bijna twee jaar verder. Zou ik eerst voor één jaar blijven, het werden er bijna twee. Een tijd met moeilijke beslissingen en uitdagingen die een enorme flexibiliteit vroegen van iedereen. Tegelijkertijd was het ook een mooie periode waar ik met dankbaarheid op terug kijk. Ik ben dankbaar voor de samenwerking met collega's en gemeenteleden. Fijn is het om voor elkaar een klankbord te kunnen zijn, vaak met een lach, soms met een traan.

Dankbaar ben ik ook voor de mooie ontmoetingen die ik ondanks de vreemde omstandigheden toch heb gehad. Als ik terugdenk, dan denk ik ook aan mensen waar ik mee heb opgelopen tot aan het laatste afscheid in dit leven. Bijzondere momenten zijn er geweest, die me bij zullen blijven. Op zondag 9 januari zal ik officieel in de viering in de Ontmoetingskerk afscheid nemen.

Voor mij wachten er in 2022 nieuwe uitdagingen in een nieuwe gemeente, waar ik weer tijdelijk ga meelopen, meedenken en meeleven. De PGN heeft een plekje in mijn hart veroverd en zal ik niet vergeten. Het is nog geen Nieuwjaar geweest, maar van mij alvast de beste wensen voor u allen en voor de gemeente. Voor mijn collega's Marije Klijnsma, Wouter Slob en Theo van Driel dat Nijmegen een mooie, inspirerende en leerzame werkplek blijft waar ze tot hun recht kunnen komen. Voor de kerkenraad wens ik in alle ontwikkelingen wijsheid, nieuw elan en nieuwe gezichten om op een goede manier samen kerk te kunnen zijn, met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Voor eenieder: houd moed en heb lief!

Gods zegen voor u en de uwen,

ds Marije Soethout



Vanuit de diaconie



Diaconale collecten in december

19 december

Jong Protestant: Jongeren doorleven het kerstverhaal

Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

25 december

Geef licht aan vluchtelingkinderen in Griekenland

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

26 december en 2 januari: Plaatselijke diaconie

De opbrengst van de collecten zijn bestemd voor algemene onkosten van de diaconie. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van bijdragen uit de gemeente.

9 januari: Schuldwegwijzer

SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële problemen zijn geraakt. Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel problemen opleveren. Een doos vol ongeopende post, onbetaalde rekeningen en verder olopemde schulden. Wanneer men het gevoel heeft dat de financiële situatie boven het hoofd groeit of als het niet lukt om de administratie op orde te houden, kan het tijd zijn om hulp te zoeken. SchuldWegWijzer beschikt over een groep vrijwilligers die mensen helpen weer grip te krijgen op hun situatie. Ze worden begeleid door professionals.

Blij met een kopje suiker

Het gebeurde zomaar op een middag in december. Ik heb een afspraak en ben op mijn werkkamer in de Haard als er gebeld wordt. Een mij onbekende man staat aan de deur en vertelt mij: "Ik heb een vreemde vraag. Mag ik een beetje suiker lenen, want ik krijg visite en zij drinken suiker in de koffie of thee. En ik moet mijn uitkering nog binnen krijgen." Ik denk terug aan vroeger, hoe vaak het niet gebeurde dat de buurvrouw aan de deur stond om een kopje suiker te lenen, omdat de winkels gesloten zijn. Mijn moeder ging dan steevast naar de keuken en gaf haar royaal mee en teruggeven hoefde niet, want een andere keer zaten we zelf in nood. Of aan de cliënt in de thuiszorg die zich schaamt als hij mij geen koffie aan kan bieden. Wat een contrast met de tegenwoordige tijd waarin we geneigd zijn om wantrouwend te zijn naar iedereen die ons om een kleine bijdrage vraagt. Ik besluit de man wat suiker mee te geven en krijg als reactie: jij verdient een plekje in de hemel, maar nog niet te snel hoop ik." Blij gaat hij naar huis en belooft natuurlijk dat hij het geleende terug komt brengen. Of hij echt komt? Ik weet het niet, maar ach wat doet het ertoe.

Als ik er die avond aan terug denk schiet mij een verhaal van Jezus te binnen over een vriend die midden in de nacht aanbelt om brood te lenen, vanwege de visite die voor de deur staat. Het is een gelijkenis om ons aan te sporen te blijven bidden en te vertrouwen. De dag daarvoor had ik net verteld hoe een bijna uitzichtloze situatie mij tot bidden had gebracht.

Wie was die man aan de deur? Was het een vreemdeling? Of een engel misschien? In elk geval voor mij een knipoo uit de hemel. Dank U, God!

Buiten de boot

In het vorige nummer van Over en weer schreef ik over het project wat we samen met het Huis van Compassie begonnen zijn om brood uit te delen aan mensen, die buiten de boot vallen, die net geen beroep kunnen doen op een regeling of op in aanmerking kunnen komen voor de voedselbank. We zijn inmiddels een paar weken onderweg en langzaam maar zeker begint het vorm te krijgen. Een paar dagen van tevoren mail ik met Clara, Gonnie en Ebbe en bel een aantal mensen op, die brood ontvangen.

Terwijl ik naar Clara loop om de sleutel op te halen van de Antonius van Paduakerk, gaat Gonnie of Ebbe naar twee bakkers om het laatste brood van deze week op te halen. Onderweg stoppen ze even bij de Noodopvang om wat brood te brengen voor de vluchtelingen. Zodra het brood is gearriveerd wordt het gesorteerd. Er zijn grote gezinnen bij, maar ook alleen gaanden. Mensen die zelf brood op kunnen halen en voor anderen meenemen en anderen die de straat niet op kunnen of durven. Als de laatste mensen zijn geweest kan ik op pad, een fietstocht van zo'n acht kilometer langs diverse adressen. Terwijl ik fiets gaat het hoe langer hoe harder regenen. Ik baal van dat slechte weer. Voor het oudere stel aan het eind heb ik wat zachte broodjes bewaard. Ze doen open, maar ik kan deze keer de tas alleen aan de deur zetten, want ook daar heeft corona toegeslagen. Ach, wat mopper ik over het weer, vergeleken met deze twee heb ik geen klagen en dankbaar fiets ik terug. Deze maand wordt er door het Oecumenisch Citypastoraat voor dit project gecollecteerd in de Stevenskerk. De bijdrage is o.a. bedoeld voor de mensen van de Noodopvang, die straks het brood rond gaan brengen en daarvoor een kleine bijdrage ontvangen, omdat ze verder geen inkomsten ontvangen.

Met de eerste vrijwilliger heb ik al kennis kunnen maken. Als Marten van de Stichting Noodopvang Vluchtelingen hem bij mij introduceert wordt er vanuit het Wereldvrouwenhuis een transportfiets gebracht, waarmee hij het brood kan rondbrengen. Hij is er blij mee, behalve met de roze bel, die moet eraf. Nou maar hopen dat onze laatste wens ook nog in vervulling kan gaan: een bedrukte dubbele fietstas met als opdruk: Buiten de boot.

Het is mooi om op deze manier mensen met elkaar te mogen verbinden. Gelukkig zijn er ook vrijwilligers gevonden om mee te helpen. Maar natuurlijk kunnen we altijd meer handen gebruiken in het kerkportaal.

Theo van Driel,
diaconaal werker, tel. 06 18193612

Pelgrimswandeling in Beek

Op 10 oktober hadden we een mooie pelgrimswandeling in Beek. We waren met 14 deelnemers van binnen en buiten de pgn, van jong tot oud en vanuit verschillende plekken van onze gemeente. Het thema was oogst. Tijdens de wandeling waren er momenten van bezinning, uitwisselen en oogsten. Boukje heeft een mooie poëtische impressie gemaakt.



Fruit oogsten
Fruit uit de natuur
Appelbessen met braam
Donkere verschroepelde bessen
samen met de appelbessen
gemaakt tot jam
Een oogstcadeau
Fruitleer gemaakt van olijfwilgbessen
Amandelen geplukt, geproefd en gegeten
Mispels onrijp, maar eetbaar
Kweeperen en vijgen
Gezien maar gelaten
De herfst is er nog maar kort

Gesprekjes met onbekenden
met bekende onbekenden
met onbekende bekenden
Zo leren we wat van de ander
en horen we nog eens wat

Hulp vragen
Hulp bieden
Hulp ontvangen
Het lijkt zo simpel
Maar niks is wat het lijkt

Overdenking
Over denken
Over
Nagaan wat
voor jou telt

Stilte in het bos
om je gedachten
te voelen, en los te laten
ruimte te maken,
voor nieuwe plannen.
Herfst in het bos



Kerstdienst

Zoals gebruikelijk zal er op Kerstavond weer een traditionele kerstdienst worden gehouden vanuit de Stevenskerk. Helaas moest vanwege de coronamaatregelen worden besloten om dat, net als vorig jaar, niet live maar met een opname te doen.

De ervaring om met een stampvolle kerk het kerstfeest samen te vieren zal opnieuw anders zijn, maar we doen er alles aan om er toch een mooie dienst van te maken.



De dienst zal zaterdag 24 december vanaf 22.30 uur online te volgen zijn via de site van de PKN Nijmegen en wordt ook om 22.30 uur uitgezonden via de regionale zender RN7 (Ziggo: kanaal 36, KPN: kanaal 1388 en Caiway: kanaal 61). RN7 herhaalt de uitzending op 25 december om 10.00 uur.

Oudejaarsdienst

De oudejaarsdienst die op 31 december om 19.00 uur in de kleine Bartholomeüskerk in Beek stond gepland is vanwege de coronaregels vervroegd. De dienst begint om 15.30 uur.

Het lied 'Door goede machten' van Bonhoeffer zal er niet minder mooi van worden! In verband met de maatregelen worden belangstellenden verzocht zich aan te melden via e-mail: mm.moggre@gmail.com of bel 06 - 251 101 41.



Kerstdroom

Een gedichtje voor kerst van Loes Hogeweg

Eens op een dag
wordt alles in de wereld anders
Eens op een dag
wordt het even overal heel stil
Eens op een dag
zijn nergens tegenstanders
Want op die dag
doet iedereen Gods' wil.

Eens op een dag,
wanneer kan ik niet weten.
Eens op een dag
komt God terug bij jou en mij
Eens op een dag
heerst vrede en is er genoeg te eten
Want op die dag
is heel de wereld vrij.

En op die dag met omgesmede zwaarden
Hoor ik ineens de legerleiders zingen, één groot koor
"God is de Koning, overal op aarde",
het klinkt de hele wereld door.

Mijn God, laat die dag spoedig komen
nu vraag ik er U er daag'lijks naar
Ik mag met Kerst van vrede blijven dromen
Maar toch, weet ik, eens wordt het werk'lijk waar.





Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoordoor52@live.nl

Algemene adressen

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. 06 - 347 787 98
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 4 januari binnen te zijn.
Een nummer voor 6 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 2 januari. Kopij via mail insturen
naar: redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols en Franz
van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2022

nummer 1 - 4 januari
nummer 2 - 15 februari
nummer 3 - 29 maart
nummer 4 - 10 mei
nummer 5 - 21 juni
nummer 6 - 23 augustus
nummer 7 - 27 september
nummer 8 - 1 november
nummer 9 - 6 december

*Verschijsning:
10 dagen na kopijdatum*



Zondag 19 december

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Jong Protestant (jeugdwerk PKN)
2. PGN

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Jan ter Avest
Ontmoetingskerk	09.30 uur	Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Vluchtelingkinderen in Griekenland
2. Sectiekas

Vanwege de beperkte ruimte i.v.m. 1,5 meter is voor de diensten op Kerstmorgen vooraf aanmelden verplicht:

- Ontmoetingskerk: aanmelden@ontmoetingskerk.net of 024 - 344 14 46
- Maranathakerk: koster@maranathakerk-nijmegen.nl of 024 - 355 45 20
- Bartholomeuskerk: mm.moggre@gmail.com of bel 06 - 251 101 41

In de Stevenskerk is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Zondag 26 december

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Machteld de Mik
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Jan ter Avest
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	dhr. Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Plaatselijke diaconie
2. PGN

Vrijdag 31 december Oudjaar

15.30 uur: Oudjaarsdienst

in de Bartholomeuskerk, voorganger ds. Wouter Slob

Vanwege de beperkte ruimte i.v.m. de 1,5 meter setting is voor de Oudjaarsdienst vooraf aanmelden verplicht:

mm.moggre@gmail.com of bel 06 - 251 101 41



Vrijdag 24 december

19.00 uur: Kerstavond met kinderkerstspel

online via de website van de Maranathakerk

22.30 uur: Kerstnachtdienst

online vanuit de Stevenskerk
voorgangers ds. Wouter Slob / ds. Wilma Hartogsveld
(via www.pkn-nijmegen.nl of de regionale zender RN7)



Zondag 2 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ton Bun
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. H. Allewijn

Collecte voor: 1. Plaatselijke diaconie
2. PGN

Zondag 9 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. PGN