

Heiligen

Onlangs stelde een gemeentelid na de dienst een vraag over de heiligen en hoe dat zit in de verschillende kerkelijke tradities. Dat thema van de 'heiligen' past zeker in deze tijd van het jaar.

Op 1 november werd de gedenkdag der heiligen (Allerheiligen) gevierd en het was juist aan de vooravond van deze kerkelijke feestdag dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kerkdeur van de slotkerk te Wittenberg heeft gepubliceerd. Dan kwamen er namelijk veel mensen in de kerk.

Dit nummer van Over & Weer verschijnt rond 11 november, ook een dag van een bekende heilige, Sint Maarten, en deze uitgave loopt door tot een andere zeer bekende heilige, de goed heilig man, Sint Nikolaas. Wist u dat over deze beide heiligen ook een lied in het nieuwe liedboek is opgenomen als lied 744 'Sint Maarten, strijdbaar man' en als lied 745 'Uit de schemer van de tijden' (Nicolaos, pleit voor ons) in de rubriek geloofsgetuigen.

Hoe zit dat nu met de heiligen in de verschillende kerkelijke tradities.

Op de gedenkdag der heiligen, Allerheiligen, worden zij die in de hemel zijn, herdacht.

Op 2 november, Allerzielen, worden de overledenen herdacht die zich nog in het vagevuur bevinden.

De heiligen die met hun naam als 'heilige' worden geëerd, zijn zij die als bijzonder goede gelovigen andere gelovigen tot voorbeeld kunnen zijn. Zij hebben de kerkelijke titel 'heilige' gekregen. Al vroeg werden in de christelijke kerk martelaren als heiligen geëerd.

Later kwamen er kerkvaders bij. In de middeleeuwen groeide het aantal heiligen enorm. Om dit enigszins in te perken, kwamen er vanaf de 10e eeuw regels en procedures voor de heiligverklaring, waarbij alleen de paus nog een heiligverklaring kon uitspreken.

De middeleeuwen kenden een uitgebreide heiligenverering. Daarbij hoorde dat men zich tot de heilige richtte en de heiligen om voorspraak bij God bad. Luther verzuchtte dat er voor zowat elke kwaal en nood een heilige te vinden was. "Wanneer iemand kiespijn heeft, zo vast hij en vereert de Heilige Apollonia; vreesst hij een brand, maakt hij de Heilige Lorenz tot zijn noodhelper, vreesst hij de pest dan doet hij een gelofte aan de Heilige Sebastian of de Heilige Rochus."

Luther was zelf ook met deze vanzelfsprekende heiligenverering opgegroeid. Zijn eigen voornaam 'Maarten' is verbonden met het gebruik dat een kind naar de Heilige van de doopdag werd vernoemd. Luther werd op 10 november 1483 geboren en op 11 november, de dag van Sint Maarten, gedoopt.

Hij was ook zeker vertrouwd met de Heilige Barbara, de beschermheilige van de mijnwerkers. Zijn vader werkte immers in de mijnbouw. En Luther zelf heeft als student in een heftig onweer de Heilige Anna aangeroepen en de gelofte gedaan monnik te worden. Een gelofte die vergaande gevolgen voor zijn leven had.

Door de opkomst van de vele heiligen waartoe de gelovige zich kon wenden, raakten God en Christus steeds meer op de achtergrond. God werd alleen nog maar gezien als de onbenaderbare, strenge en oordelende God.



Luthers herontdekking van de genadige God had ook vergaande gevolgen voor de heiligenverering. Christus is namelijk de enige middelaar die ons bij God brengt. In het licht van Christus als enige ware middelaar verbleekten de heiligen net als de sterren in de ochtend verbleken wanneer de zon opgaat.

De omweg via de heiligen is niet meer nodig. Zo keerde Luther zich tegen de verering van de heiligen, tegelijkertijd mochten de

beelden van de heiligen in de kerken blijven. Die heiligen kunnen namelijk de gelovigen wel een voorbeeld zijn en zo het geloof versterken. Een heiligenverering die afleidt van Christus stuit op kritiek van Luther, maar heiligen die de gelovige juist bij Christus brengen verdienen een plek in de kerk. Wij allen worden door de Heilige Geest in het geloof geheiligd en maken hierdoor deel uit van de gemeenschap der heiligen.

Wat is dan nu een protestantse omgang met de heiligen? We mogen denken aan de heiligen, dat wil zeggen de gelovigen uit alle tijden, die ons tot voorbeeld zijn geweest. We kunnen ons dan afvragen: Wie zijn mijn heiligen? Deze 'heiligen' hoeven geen bekende heiligen te zijn. Dat kan een vader, moeder, grootouder of elk ander persoon zijn die u tot voorbeeld en inspiratie is geworden en u dichter bij het geloof heeft gebracht. Zo gedenken wij -op een protestantse manier- de heiligen en mogen over hen zingen.



Zondag 13 november

Ontmoetingskerk + Maranathakerk	> 09.30 uur	<i>onderwegdienst in de Ontmoetingskerk: we zingen veel liederen</i>
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Lieke Noortman

Collecte voor: 1. Stichting De Instap
2. PGN

Zondag 20 november

Bartholomeuskerk	10.00 uur	Marije Klijnsma
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Peter van der Vange
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	diaken Theo van Driel

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Sectiekas

Zondag 27 november

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Peter van der Vange
Ontmoetingskerk	10.30 uur	oecumenische viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooijdonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W. Boon
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat: onderwijs in Colombia
2. PGN

Zondag 4 december

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat: banen voor jongeren
2. PGN

Zondag 11 december

Maranathakerk + Ontmoetingskerk	> 09.30 uur	<i>onderwegdienst in de Maranathakerk: 'Adventstijd: lezingen en liederen' door Cantorij Dukenburg</i>
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	10.30 uur	ds. M. Diepenbroek
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert

Collecte voor: 1. Binnenlands diaconaat: asielzoekers
2. PGN



Bijbelleesrooster

vrijdag	11 november	2 Koningen 9:30-37	dinsdag	29 november	Jesaja 9:7-16
zaterdag	12 november	Lucas 20:20-26	woensdag	30 november	Jesaja 9:17-10:4
zondag	13 november	Lucas 20:27-40	donderdag	1 december	Jesaja 10:5-19
maandag	14 november	2 Koningen 10:1-17	vrijdag	2 december	Jesaja 10:20-27
dinsdag	15 november	2 Koningen 10:18-36	zaterdag	3 december	Jesaja 10:28-34
woensdag	16 november	2 Koningen 11:1-20	zondag	4 december	Jesaja 11:1-10
donderdag	17 november	2 Koningen 12:1-9	maandag	5 december	Jesaja 11:11-16
vrijdag	18 november	2 Koningen 12:10-22	dinsdag	6 december	Jesaja 12:1-6
zaterdag	19 november	2 Koningen 13:1-9	woensdag	7 december	Filippenzen 3:1-11
zondag	20 november	2 Koningen 13:10-25	donderdag	8 december	Filippenzen 3:12-21
maandag	21 november	Lucas 20:41-21:4	vrijdag	9 december	Jesaja 13:1-5
dinsdag	22 november	Lucas 21:5-19	zaterdag	10 december	Jesaja 13:6-18
woensdag	23 november	Lucas 21:20-38	zondag	11 december	Jesaja 13:19-14:2
donderdag	24 november	Filippenzen 1:1-11	maandag	12 december	Jesaja 14:3-11
vrijdag	25 november	Filippenzen 1:12-26	dinsdag	13 december	Jesaja 14:12-23
zaterdag	26 november	Filippenzen 1:27-2:11	woensdag	14 december	Jesaja 14:24-32
zondag	27 november	Filippenzen 2:12-18	donderdag	15 december	Filippenzen 4:1-9
maandag	28 november	Filippenzen 2:19-30	vrijdag	16 december	Filippenzen 4:10-23

Niemand leeft voor zichzelf

Soms overvalt het me: hoe ontzettend eenzaam mensen kunnen zijn. Mensen die boodschappen gaan doen om iemand te kunnen spreken, mensen die bij verjaardagen, in het weekend of bij hoogfeesten niemand op bezoek krijgen of niemand hebben om bij op bezoek te gaan. Ik word er verdrietig van en het geeft me een machteloos gevoel.

Veel patiënten die bij Pro Persona in behandeling en opgenomen zijn hebben buiten de instelling nauwelijks netwerk. Familie en vrienden die er ooit waren hebben zich afgekeerd. Omdat mensen somber zijn, klagen soms, niet direct navolgbare woorden spreken, zich wat anders kleden dan de meeste mensen die we elders tegen komen. Als er een familiedag wordt georganiseerd komt er niemand voor hen.

Toch word ik door patiënten ook terug gefloten uit mijn sombere gedachten. Ik moet beter leren kijken. Zien hoe de ene patiënt zonder iets te zeggen een sigaret rolt voor de ander die het niet kan omdat zijn handen teveel trillen. Hoe de ene patiënt in de winkel een potje pindakaas koopt voor de ander die niet naar de winkel durft. Hoe de ene patiënt voor de andere koffie inschenkt en weet dat het met vijf klontjes suiker moet, omdat de ander juist dat lekker vindt.

Een afdeling van Pro Persona is een bijzondere wereld van mensen bij elkaar die elkaar niet gekozen hebben en tegen wil en dank geleerd hebben en elke dag weer leren elkaar te verdragen. En ze leren: een beetje ergernis geeft ook vitaliteit.

Maar er is niet alleen een vorm van verbondenheid tussen de patiënten onderling, maar ook met de hulpverleners om hen heen. Als een patiënt zondags in de dienst een gebed vraagt voor de medewerker die zwanger is 'dat alles maar goed mag gaan bij de bevalling', dan kantelen de verhoudingen.

De medewerker is niet alleen degene die voor de patiënt zorgt, maar de patiënt zorgt in haar gebed voor de medewerker. Er wordt weleens gezegd dat patiënten een belangrijke bijdrage leveren aan de zingeving van hulpverleners en ik denk dat dat zo is.

In deze maand herdenken we de patiënten en medewerkers die het afgelopen jaar overleden zijn. Ineens zie je allerlei verbanden als een netwerk van gistdraden. Wij hier, op wat voor manier dan ook verbonden met de mensen om ons heen, patiënten en medewerkers, maar ook met hen die ons zijn voorgedaan, zoals dat zo mooi heet. We herdenken hen met respect, beseffen dat zij een van ons waren en in ons herdenken nog steeds zijn. En staan stil bij het feit dat ze ons zijn voorgedaan en wij dus ooit zullen volgen.

Patiënten schreven samen met een collega een eigen Onze Vader. Een deel daarvan klinkt zo:

*Ontferm U over Uw wereld,
ontferm u over ons mensen.
Samen delen we een droom.
Een droom van een wereld
zonder oorlog en conflicten,
zonder misbruik, crisis en corruptie.
Een droom van een wereld
van vriendschap en vrede.
Laat Uw nieuwe wereld, Uw rijk kome.*

Moge dat zo zijn.

Stefien Jansen
Geestelijk verzorger Pro Persona



Activiteiten

Kerstproeverij

Kom met al je zintuigen kerstproeven op zaterdag 17 december, vanaf 15.00 uur in de Maranathakerk.

Warme ontmoeting bij de vuurkorf met een welkomstdrankje, binnen een kerstverhaal, kerst-kleed-je-aan, muziek en zang om te horen en andere lekkernijen om te proeven. "Kortom een gezellige middag! Neem je buurman, vriend of vriendin mee en proef samen kerst."

Met kerst-kleed-je-aan kun je jouw kerstkleedje voor dit jaar uitzoeken. Een glinsterend, elegant of juist bontige kerstuitstraling kun je allemaal vinden. Neem en ruil hiervoor minimaal 1 kerst-kleedje van jezelf mee. Zo hebben we een kleurige kledingruil en zit er voor iedereen iets tussen.

Wil je het (PGN en NGK)team Erika, Hermien, Geande, Nienke en Willem versterken met muziek, hapjes of verhalen? Meld je dan bij Willem van Tilburg: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Taizéviering 25 november

Soms is het fijn om even stil te zijn. Even geen lawaai om je heen te horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen rust te hebben, maar ook iets sterkers: échte stilte. Dat alles om je heen even stil is, en ook jijzelf. In de bijbel staat dat je in die stilte God kunt vinden. Meester Eckhart was een belangrijke laat-middeleeuws theoloog en filosoof en zei hierover: "niets lijkt zoveel op God als de stilte". Stilte is het thema voor onze Taizéviering van vrijdag 25 november.

Van harte welkom om samen te zingen, luisteren naar gedichten en overdenkingen en stil te zijn. De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. De viering vindt plaats in de kleine Bartholomeuskerk (Holleweg 2 Beek-Ubbergen).

Op onze Facebook-pagina 'Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen' kun je nieuws over de Taizévieringen volgen. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief kun je sturen naar m.norden@kpnplanet.nl.

Met vriendelijke groet,
Jeanette van der Zande en Martine Norden

Blik op de Kerkenraad (48)



Na het zomerreces pakte de Kerkenraad op 28 september de vergadercyclus weer op. Een kerkenraadsvergadering voor de laatste keer in 'oude stijl'. Hoezo 'oude stijl'? Even om weer in herinnering te roepen: eerder had de KR besloten om een nieuwe Kerkenraad op te zetten die met ambtsdragers uit de thematische werkgroepen bezet zou gaan worden. Daarnaast werd besloten (opnieuw) een Kleine Kerkenraad (KKR) samen te stellen, bestaande uit één ambtsdrager uit elke werkgroep naast de KR-voorzitter, predikant en scriba. Als een werkgroep geen ambtsdrager kan afvaardigen, zal een 'gewoon' werkgroep lid worden afgevaardigd naar de KKR, gedurende een overgangsjaar. Voorts heeft de KR op een breed scala aan onderwerpen mandaat verleend aan de KKR om besluiten te kunnen nemen die anders aan de KR zijn voorbehouden. Er is voor dit model gekozen om aan de ene kant een slagvaardiger bestuur te verkrijgen, aan de andere kant om 'besluitvormers' directer in verbinding te laten staan met wat er op de 'werkvloer' van de gemeente speelt. De KKR zal regelmatig gaan vergaderen – zo om de vijf weken. De (grote) KR komt slechts viermaal per jaar bijeen, waarvan de maart-bijeenkomst een soort 'kerkendag' zal zijn, met alle ambtsdragers (in KKR en KR) en alle andere werkgroep leden.

De laatste KR 'oude stijl' (28 september dus) werd onder meer stilgestaan bij het resultaat van het gevoerde overleg met de Stadskerk Nijmegen (voorheen OCP) en de Stichting Stevenskerk. Het ging over het gebruik door de PGN van de Stevenskerk en wie voortaan verantwoordelijk is voor de 'Dienst met veel kinderen' en de Kerstnachtdienst. Voor beiden is dat vanaf nu de Stadskerk geworden, waarbij de PGN een inhoudelijke bijdrage levert (zo mogelijk onze predikant). Ook werd gesproken over een redelijke kostenverdeling van deze diensten tussen Stadskerk en PGN.

De personele samenstelling van de Kleine Kerkenraad werd vastgesteld en ziet er als volgt uit:

- * Voorzitter: Barend de Gooyert (ouderling);
- * Scriba: Gerbrand Hoek (ouderling);
- * Predikant: Wouter Slob;
- * Werkgroep Beheer: Jan Hertgers (geen ambtsdrager);
- * Werkgroep Diaconie: (vooralsnog) Anja Ros (diaken);
- * Werkgroep Jeugd & Jongeren: Hendrik Jan Bosman (geen ambtsdrager);
- * Werkgroep Pastoraat: Michèle van der Steenstraten (ouderling);
- * Werkgroep Communicatie: Gerbrand Hoek (ouderling);
- * Werkgroep Inspiratie: Jenneke van de Streek (geen ambtsdrager);
- * Werkgroep Liturgie & Eredienst: Liesbeth Smallegange (geen ambtsdrager).

Een belangrijk punt was het gevoerde overleg met classispredikant dr. Jaap van Beelen. Voorzitter en scriba zijn daar op bezoek geweest om de zeer zorgwekkende onderbezetting te bespreken bij het College van Diakenen en evenzo – weliswaar in wat mindere mate – bij het College van Kerkrentmeesters. Er is nog geen oplossing gevonden, maar de classispredikant heeft toegezegd met ons naar oplossingen te willen zoeken. In dat licht is een bijzondere KR-vergadering op 25 oktober gepland, met aanwezigheid van de classispredikant en dhr. Roelof van den Broek, lid van het CCBB (classicaal college voor behandeling van beheerszaken).

Het onderbezettingsprobleem is bij het CvD zó groot, dat leden van dit college onverantwoord overvraagd worden. De ontstane situatie vormt

een groot probleem voor de noodzakelijke afwikkeling van financiële documenten, zoals de Jaarrekening 2021 en de Begroting 2023. Verder komt de opstelling van een gedragen, nieuw diaconaal Beleidsplan in de knel en ligt de ANBI-status van de Diaconie onder druk. De KR maakt zich over dit alles enorme zorgen en heeft de classis nadrukkelijk om hulp en advies gevraagd voor de korte én lange termijn. Wijzelf kunnen deze onderbezettingsproblemen niet meer oplossen. Er is al zoveel keer een oproep voor nieuwe ambtsdragers gedaan, helaas met nul resultaat.

Nog enkele personele zaken: er werd stilgestaan bij de op dat moment ernstige gezondheidssituatie van ouderling Frans Boorsma. Yvonne Sans (ouderling-kerkrentmeester) werd herkozen voor een tweede ambtstermijn en van Hetty Jongepier (secretaris CvD) heeft de KR afscheid genomen wegens het aflopen van drie ambtstermijnen. Het officiële afscheid in een eredienst zal in december plaatsvinden. Roelf Groenhuis werd onlangs door de KR verkozen tot diaken. Nu is gebleken dat de gemeente geen bemerkingen over de verkiezingsprocedure heeft ingediend, kan hij als diaken worden bevestigd.

NB. De bevestiging van Roelf en de 'herbevestiging' van Yvonne hebben inmiddels plaatsgevonden op zondag 23 oktober. Iets eerder, zondag 28 augustus, werden Michèle van der Steenstraten en Yolande van Dijk bevestigd als ouderling.

De Kleine Kerkenraad (KKR) kwam op donderdag 13 oktober voor 't eerst bijeen. Na een korte introductie van de nieuwe leden werd de stand van zaken van de nieuwe, thematische werkgroepen met elkaar gedeeld. Verder werd uitvoering stilgestaan bij de voortgang van de onderwerpen die de KR op 28 september ook al aan de orde had. Het inhoudelijke Jaarverslag PGN 2021 werd vastgesteld. Tot slot, er was een vervelend bericht binnengekomen dat de extern ingezette, tijdelijke voorzitter van het College van Diakenen, de heer Siem Smidt, heeft gemeend zijn functie per direct te moeten neerleggen. Zijn plotselinge vertrek en het aflopen van de ambtstermijn van de secretaris betekenen dat er vanaf nu in 't geheel geen dagelijks bestuur meer is. Op 25 oktober komt de classispredikant hierover met de gehele KR overleggen – hoe verder?

Gerbrand Hoek, scriba

Jaarverslag 2021 PGN

Het inhoudelijke jaarverslag van onze gemeente over het jaar 2021 is verschenen. Het bevat de hoofdlijnen waar de Kerkenraad zoal over heeft gesproken en besloten, het gaat in op het komen en gaan van de pastores, zegt iets over de PVD'en, en activiteiten die plaatsvonden in de secties (niet zoveel wegens corona), verder bijzondere gebeurtenissen in onze gemeente en personele aangelegenheden, et cetera, et cetera. Het verslag is per mail op te vragen bij Gerbrand Hoek: scriba.pgn@kpnmai

GO de woestijn in

Johannes de Doper verbleef onvoorstelbaar lang, naar ons idee, in de woestijn. Profeten voor hem deden dat en ook Jezus ging de woestijn in.

Wat doet de woestijn met een mens? Het vanzelfsprekende eten en drinken is er niet bij. Schaduw vind je heel soms bij een enkele boom, maar meestal niet. Een huis, een bed... ze zijn ver weg. Dat hele mooie leven met een dak boven je hoofd en een huis vol steeds mooiere spullen, een auto voor de deur en/of een elektrische fiets.... Overal is zand, zand, zand. Ja, dan kom je jezelf tegen; dan kun je niet meer om jezelf heen. Het zand schuurt en knarst en wast alle drukte rond je werk en alles wat je moet van jezelf of anderen weg. En er ontstaat ruimte; ruimte om te denken, te bezinnen, te ervaren en te geloven.

Als u dit leest zit ik in Jordanië op vakantie. Ik wil daar graag een keer op een dromedaris de woestijn in en 's avonds in het zand liggen en naar de sterren kijken en weinig slapen zoals ik lang geleden in Marokko ook gedaan heb.



Natuurlijk is dit een toeristisch gebeuren, maar net zoals je kunt mediteren bij een wandeling door de Hatertse Vennen, kan een mens ook zelf deze ruimte ervaren en ervoor kiezen even alles los te laten en de ruimte te belevén.

Michèle van der Steenstraten

GO@PKN-Nijmegen.nl



Verhalenavond



*Verwachten en Afwachten,
Meriam Deen vertelt adventsverhalen
Donderdag 8 december om 18.30 uur in de Maranathakerk*

In deze tijd van het kerkelijk jaar zijn we in afwachting van Kerst, de geboorte van het Christus Kind. Bij het onderwerp 'Verwachten en Afwachten' heeft Meriam Deen twee verhalen gekozen. Donderdagavond 8 december zij zal op de van haar bekende levendige wijze vertellen, omlijst door live muziek. De verhalen zullen vast gespreksstof opleveren.

We beginnen de avond met een maaltijdsoep. Voor het deelnemen aan deze avond, inclusief maaltijd wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, namelijk 7,50 euro (voldoen op de avond zelf).

U kunt inschrijven op de lijst die in alle 3 vierplekken zal komen te liggen. We hebben capaciteit voor 40 personen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn in de kerk te komen op de zondagen voorafgaand aan deze datum kunt u zich ook opgeven bij

Ineke Stoffels: 06-83129757 / glmstoffels@ziggo.nl

Ella Heusinkveld: 06-14439534 / jeheusinkveld@hotmail.com

Wij kijken verwachtingsvol uit naar deze avond!

Hartelijke groet
van de leden van de werkgroep inspiratie

Impressie van Pelgrimstocht

Hierbij een impressie van de Pelgrimstocht op zondag 16 oktober in Beek. De foto is van Cor Sikkens, het gedicht in de vorm van een elfje (elf woorden) is van Ineke Stoffels.



Zonlicht
glinstering in
een kabbelend beekje
wandelen in stilte zie
kleurenpracht



Vanuit het College van Kerkrentmeesters



Het jaar 2022 vordert gestaag en we zijn al hard bezig met de plannen voor 2023. Kerkbalans is het speerpunt om geld op te halen bij onze gemeenteleden. Het lijkt zo eenvoudig. In januari wordt een envelop gebracht met een brief waarin wij vragen om een jaarlijkse bijdrage. Je bent lid van de kerk en dan moet je contributie betalen. Maar in de kerk gaat het zo niet. Het is een van de weinige instellingen waarvan je lid kan zijn zonder die plicht. Het is nog steeds een vrijwillige bijdrage.

2023

Actie
Kerkbalans



Volgend jaar komt er nog iets bij wat lastig kan zijn, de acceptgiro vervalt. Misschien de tijd om eens na te denken of een periodieke schenking iets voor u is. Met een periodieke schenking kan iedereen zonder drempel de gift als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. In de folder die u januari ontvangt zal ik hier uitgebreid op ingaan.

Nu is het 1 november en we kunnen terugkijken op de resultaten van negen maanden bijdragen door u gegeven. De afgesproken bedragen worden goed overgemaakt en af en toe valt er ons iets extra toe, waarvoor onze dank. Degenen die aangegeven hebben een bepaald bedrag te geven zijn trouw in het betalen. Maar nog niet iedereen vermeldt zijn administratienummer als hij zelf geld overmaakt, maar ik zorg ervoor dat het netjes wordt ingeboekt. Natuurlijk gaat er toch nog wel eens iets fout. Bel of mail me en ik hoop dat we er dan samen uitkomen.

Op 10 november is de kick-off van de actie Kerkbalans 2023. Ik weet nu nog niet hoe het gegaan is. Kick-off, een Engelse term voor de start van een wedstrijd of actie, de aftrap.

Met elkaar kijken hoe het college werkt en met elkaar denken over de toekomst van de kerk. Dan zijn we beter toegerust om in januari op stap te gaan. De enveloppen wegbrengen, het liefst afgeven, zodat er aandacht is voor degene die de envelop krijgt. Ophalen hoeft niet, de enveloppen kunnen in de kerk, op het kerkelijk bureau of bij de coördinatoren gebracht worden of (maar dat kost de kerk geld) via de post.

Is er nog een toekomst voor de kerk? Ik geloof erin en hoop u ook, want zonder uw bijdrage is er straks geen kerk meer! Maar ook zonder bestuurskracht is er straks geen PG Nijmegen meer! We hebben DRINGEND versterking nodig. Een voorzitter en een archivaris. De voorzitter moet ambtsdrager zijn, ouderling-kerkrentmeester en dat houdt in dat je ook naar vergaderingen moet. Reken op een aantal avonden per jaar. Daarnaast stuur je ons college, dat goed aan het werk is, aan. De archivaris mag ambtsdrager zijn, maar het hoeft niet. Het archief is ondergebracht in het kerkelijk bureau en op dinsdagmorgen zijn we aanwezig om het te laten zien. Is dinsdagmorgen een probleem? Een ander moment kan altijd. Tot zover onze mededelingen deze keer.

O ja, wil je in januari meehelpen de enveloppen voor Kerkbalans rondbrengen? Vele handen maken hier ook licht werk. Mail ons dan: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Het college van kerkrentmeesters
(Jan Hertgers, plv voorzitter, Yvonne Sans, penningmeester,
Loes Hogeweg, secretaris)

Lezingencyclus

Albertinumgenootschap: De toekomst van de kerk - de kerk van de toekomst

We weten het allemaal, op dit moment verkeren kerken in zwaar weer. Door de vergrijzing en door afname van kerklidmaatschap verliezen de kerken leden. Kunnen kerken zich 'bekeren' tot hun oorspronkelijke opdracht om zo een kritisch engagement met de geseculariseerde samenleving te realiseren? Het zal allemaal kleiner worden, maar wordt het daarom minder? Die bezinning roept misschien nieuwe spanningen op, maar kan ook een teken van nieuw leven zijn. We zeggen met Jesaja 43, 18-19:
'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?' (NBV)



17 november: Het klooster en de leken

Sprekers: Johannes van den Akker, voorzitter van de Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen, abt van het Kleiklooster te Amsterdam en Marga Zwiggelaar OP te Nijmegen

24 november: Nieuwe omgangsvormen in de kerk - de synodale weg

Spreker: Laetitia van der Lans, voormalig hoofd levensbeschouwing KRO/NCRV, nu hoofd religieuze uitgeverij de Zalige Zalm

Algemene informatie

De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk te Nijmegen, bereikbaar via de ingang aan het kerkplein: Prof. Molkenboerstraat 5.

De entree bedraagt 7 euro.

De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf vierstemmig ingestudeerd zodat iedereen dat aan het eind kan meezingen. Ad de Keyzer verduidelijkt de betekenis van de cantate voor ons in deze tijd.

Iedereen is heel hartelijk welkom, de toegang is vrij (collecte na afloop).

Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 13 november om 19.30 uur:

Bach cantate BWV 38 - "Aus tiefer Not schrei ich zu dir"

Bach componeerde deze cantate in 1724, op een tekst van Luther uit diens bundel van 1524 waarin hij toen met liederen in de volkstaal probeerde de religieuze beleving dichterbij de mensen te brengen. Het is een bewerking van psalm 130, in Luthers tijd alleen bekend in het Latijn: "De profundis clamavi": een indringende roep vanuit de diepste diepten van het menselijk bestaan.

En Bach kiest voor deze noodkreet nu ook heel opzettelijk voor wat in zijn tijd gold als een antieke vormgeving. Het openingskoor en het slotkoraal staan in een oude,

"frygische" kerktoneel.

In het openingskoor wordt het koraal opgebouwd in de vorm van een renaissancistisch motet, elke zin opnieuw, stem voor stem, uitlopend op de sopranen die de hoofdmelodie (de cantus firmus) in lange noten boven alles uitzingen. De instrumenten spelen geen eigen partij maar ondersteunen de grote lijnen van het koor.

En dit beeld van ascetische gestrengheid wordt nog eens versterkt met koper in elke stem (Bach schrijft: met een Zink en drie Posaunen).



Na het grote openingskoor volgt een secco recitatief voor de alt, en daarop aansluitend een zeer melodieuze aria voor de tenor, begeleid door een hecht trio van dubbelrietblazers: twee hobo's en fagot. Dan zingt de sopraan haar recitatief, waar onder we in het continuo twee maal (op verschillende toonhoogten!) de koraalmelodie herkennen. En daarna horen we een groot terzet, voor sopraan-, alt- en bas-solo, over de schrijnende beproevingen van het "Trübsal", die echter ook wel weer worden doorbroken met een meer blijmoedig getoonzette "Trost".

Samen zingen we ter afsluiting het ontroerend geharmoniseerde slotkoraal.

P.S.: noteer ook alvast de cantate van zondag 11 december: BWV 186a.

Terugblik op maaltijd in Beek

Na lange tijd hebben we op 1 november in Beek weer een gezamenlijke maaltijd kunnen houden voor gemeentelieden van de Landwijk en voor bezoekers van de Taizévieringen. Met een heel gevarieerd gezelschap van 10 personen hebben we bij Ina Schultze Kool thuis aan een mooi gedekte tafel genoten van een heerlijke courgettesoep met diverse extra's. Als tweede gang was er een dessert met yoghurt, vla en stoffpeertjes.



Tussen de gangen door en na het eten hebben we stil gestaan bij het thema 'Vrijheid'. Marije Klijsma had voor ons een aantal teksten en een lied over verlangen naar vrijheid, vrijheid in de bijbel en vrijheid in de samenleving. Aan de hand daarvan wisselden we van gedachten, waarbij mij vooral is bijgebleven dat je kunt bijdragen aan je eigen vrijheid / bevrijding door aandacht te geven aan je verdriet en/of teleurstelling in jezelf en dit zo nodig ook uit te spreken naar iemand die je pijn hebt gedaan.

Tot slot luisterden we naar het lied 'Over de muur' van het Klein Orkest en concludeerden we dat de boodschap nog steeds actueel is: wat vrijheid lijkt (rijkdom, overvloed), is lang niet altijd vrijheid (afhankelijkheid, keuzestress).

Begin volgend jaar willen we een nieuwe gezamenlijke maaltijd plannen.

Jeanette van der Zande

Najaarsprogramma Ontmoetingskerk

Hoop

opdiepen en levend houden

Woensdag 16 november 19.30 uur
Uit de wanhoop komen
Verhalen en gesprek

Maandag 28 november 19.30
Lezing Palmyre Oomen
Geen optimisme, wel hoop!

Woensdag 7 december 14-16 uur
"doe-middag"

www.ontmoetingskerk.net

ONTMOETINGSKERK
Nijmegen-Dukenburg



INTERVIEW

Gesprek (deel II) met emeritus Jan Waagmeester over 'Zoon van zijn moeder'

De weergave van het gesprek met ds. Jan Waagmeester over zijn boekje 'Zoon van zijn moeder' eindigde in de vorige Over & Weer met het antwoord op mijn vraag waarom wij als 'gewone' gemeenteleden nauwelijks of minstens gebrekkig kennis hadden van de dubbele lagen in Bijbelteksten, althans in de niet al te vrijzinnige richtingen binnen de protestantse kerk. En dat er in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw zich een kantelpunt ging voordoen in de interpretatieleer van de Bijbel. In dit tweede deel vervolgen we ons gesprek.

Even door op die dubbele laag

Ik blijf nog even haken bij de kwestie om Bijbelverhalen al dan niet letterlijk te nemen. Zo komt ook ter sprake dat de kinder- en jeugdbijbels, zeker die van W.G. van der Hulst, die verhalen brachten als onomstotelijke waarheden. Met als gevolg dat mensen die daarmee waren grootgebracht de nieuwe theologische benadering maar moeilijk of eigenlijk niet konden verwerken. Jan: " 'Woord voor woord' van Karel Eijkman, een soort kinderbijbel, gaf wel wat meer interpretatieruimte, maar werd niet direct in onze kringen aan kinderen gegeven". Hij vervolgt: "In de jeugdbijbel van Nico ter Linden zijn nieuwe theologische inzichten verwerkt."

Heroriëntatie vindt zijn oorsprong in vragen die in de gemeente leven. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe inzichten over de positie van de vrouw of denk aan de ruimte voor lhbt+ers. Misschien gingen dominees met het verkondigen van de nieuwe inzichten over het algemeen behoedzaam om. Nieuwe inzichten brachten immers ook verontruste reacties. Als de gemeente erom vroeg – in gesprekskringen, huisbezoeken of anderszins – ging de predikant er pas op in, naderhand ook op de kansel, aldus Waagmeester.

Wat voor hem van wezenlijk belang is, is: "daar waar mensen in de Bijbel een houvast vinden, is dát juist voor hen waarheid. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Het krijgt meerwaarde en verdieping in gesprekken met elkaar daarover. Al pratend vindt verdere overdenking plaats en misschien ook

wel wat bijschaving aan je eigen opvatting. Zo met elkaar daarover hebben, belijd je je geloof. Vergeet ook niet dat niets onomstotelijk vaststaat – accenten die voor iemand belangrijk zijn kunnen gaandeweg verschuiven. Misschien omdat je in andere omstandigheden terecht komt, die ook andere vragen oproepen, of omdat je ouder wordt..... zeg het maar".

Dominee, zo'n uitleg heb ik nog nooit gehoord

Al verder filosoferend over de betekenis, de diepere betekenis van Bijbelverhalen komt mijn koffieggenoot met zijn overtuiging voor de dag, dat hoe meer iemand weet hoe meer vragen er opkomen. Jan: "Je komt nooit op het punt: nu weet ik het. Je blijft telkens weer ontdekken en je verwonderen. Doordat ik de Bijbel uiteraard ben blijven bestuderen, ging ik telkens weer nieuwe dingen zien waaraan ik binnen de exegetische uiting gaf. Dat klinkt misschien wat verheven, maar dat waren voor mij grote vreugdemomenten, die misschien voor anderen juist geen vreugdemomenten waren, misschien eerder een beleving van de poten onder de stoel weg zagen". Zo vertelt hij een anekdote over de reactie van twee ouderlingen na een zondagse preek in de consistorie op Schiermonnikoog. "Zonder het van elkaar te horen, zei de eerste ouderling: 'Dominee, zo'n uitleg heb ik nog nooit gehoord' (enthousiast, jôh), maar de ander zei: 'Dominee, zo'n uitleg heb ik nog nooit gehoord'. Het zat 'm in de intonatie. De eerste bleek blij verrast te zijn door een nieuw stukje inzicht, de ander betoonde zich ernstig bezorgd. Hoe verschillend kan het dus zijn". Een verhaal met een knipoog, waarbij de ingetogen humor van Jan Waagmeester naar voren komt.

Ruimte in Nijmegen

Jan vertelt verder dat hij in de loop van de jaren zijn enigszins natuurlijke terughoudendheid in het verkondigen van zijn 'ontdekkingen' door Bijbelstudie ging omzetten in meer vrijmoedigheid op dit vlak. "Toen ik vijftig was en besefte dat ik vanaf mijn twintigste jaar al met de Bijbel bezig was, drong het tot mij door dat ik zo langzamerhand wel wat mócht zeggen". Daarmee er op doelend dat hij voor hem nieuw inzichten, nieuwe interpretaties, dus meer onbevangen in preken is gaan verwerken. Volgens emeritus Waagmeester heeft hij in Nijmegen altijd de ruimte gevonden en gekregen om zijn inzichten, zijn 'ontdekkingen' in alle openheid op de kansel te brengen. Veel méér ruimte dan hij tot dan toe elders ooit had ervaren. Dat heeft hij altijd bijzonder prettig gevonden en ook erg gewaardeerd in de Nijmeegse kerkgemeente. Jan: "Ik ontmoette in Nijmegen eens een kerklid die tegen me zei: 'Dominee, we zijn het niet met u eens, maar we hopen dat u zo wel blijft preken'. Wéér die humor. Maar het schetste voor hem wel de ruimte die er in de gemeente was en is. "Het meest opmerkelijke vond ik, dat naarmate de kerk zich zo ging ontwikkelen juist dié kerk leegliep. Ik zou denken, juist nú is het leuk om erbij te horen."

Gerechtigheid en liefde

We komen nog kort te spreken over enkele belangrijke woorden in Jans' boekwerkje: gerechtigheid en liefde. Twee essentiële begrippen die noodzakelijke voorwaarden zijn voor een humane samenleving, een samenleving waar

mensen naar elkaar omzien en elkaar ruimte geven. Binnen de kerk worden deze woorden veel gehoord. Maar om je bij deze twee essenties te laten bepalen, heb je dan de kerk als instituut nog wel nodig, is mijn vraag. Jan beaamt dat de kerk je telkens bepaalt bij deze twee waarden en je 'bij de les kan houden'. Maar er zijn naar zijn mening ook andere instituties die dat zouden kunnen. De kerk biedt daarnaast in zijn opvatting wel een sociaal netwerk aan, een netwerk waarin naar elkaar wordt omgezien, "dus alles bijeen Ja, de kerk is toch wel nodig."



Nog meer pennenvruchten?

Mijn twee korte slotvragen voor dit gesprek: hoe lang ben je met het boekwerkje bezig geweest en hebben we nog meer van jouw hand te verwachten?

Dan twee korte antwoorden, want we moeten afronden. Het denkproces voor 'Zoon van zijn moeder' heeft enige jaren geduurd. Immers, er moet structuur komen, twijfels slaan toe (zit er iemand op te wachten, gaat het wel wat voorstellen?), toch weer doorgaan want er blijft iets borrelen en knagen.

Jan: "Dat denkproces meegerekend, ben ik ongeveer drie jaar bezig geweest. Het schrijfproces zelf was echter in een halfjaar geklaard." En: "Ga er maar vanuit dat er geen nieuw boekwerkje meer komt, althans zoals ik er nu tegenaan kijk."

We laten het hierbij. Er is ruim een uur verstreken, twee bakken koffie met gebak achter de kiezen en er moet weer verder worden gegaan met de dagagenda. Ik dank hem voor het aangename onderhoud.

Bij vertrek meld ik nog dat ik een korte recensie over zijn boekje aan het interview ga toevoegen.

(Noot van de redactie: deze recensie heeft u kunnen lezen in de vorige Over & Weer)

Gerbrand Hoek

Actie in Landwijk voor de Voedselbank

We houden weer een voedselinzameling voor cliënten van de Voedselbank in onze wijk (gemeente Berg en Dal). De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. U kunt weer meedoen.

De inzameling is in het weekend van 19 en 20 november. We vragen u om de levensmiddelen bij voorkeur naar de Oude Gracht 4 in Beek te brengen. Dat kan beide dagen van 13.00 tot 19.00 uur. Mocht dit echt niet lukken, dan kunt u op zondag uw bijdrage meenemen naar de kerk.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag: (alles minstens 12 weken houdbaar!!!)

- groente en fruit in blik/ pot
- pindakaas / chocoladepasta
- rijst / macaroni/ aardappelpuree
- kaas (vacuüm verpakt!)
- vis / vlees in blik of pot
- soep in pak/ blik / zak
- koffie/ thee
- houdbare melk
- olijfolie

Wasmiddel en tandenborstels/tandpasta zijn ook heel welkom. Wij rekenen op u! Alvast hartelijk bedankt.

Liesbeth van den Hof

Adventsretraite 'Vrouwen met Lef'

Eind november gaat de digitale retraite 'Vrouwen met lef - (voor)moeders van Jezus' van start. Deze keer gaat het om de generaties die vóór Jezus leefden. Tot Kerst lees je vier intrigerende Bijbelverhalen die ook pakkend kunnen zijn voor jouw eigen leven! Elke dag lees je er een klein stukje van en is er muziek, een filmpje, een afbeelding of iets anders. Je krijgt er vragen en beschrijvingen bij die je helpen om jezelf beter te leren kennen. Gedurende de retraite maak je een soort van tocht via de ervaringen van vrouwen die lastige en ingewikkelde situaties meemaken, maar er wel krachtigere personen door worden en bewust meebouwen aan een hoopvolle toekomst.

Voor wie?

Deze retraite is geschikt voor je, als je wel wat nieuwe inspiratie kan gebruiken of als je last van stress hebt. Hij helpt je om meer jezelf te worden en om op je eigen manier met geloven om te gaan. Het is een retraite voor mensen van alle geslachten! Vaak spelen mannen in Bijbelverhalen de hoofdrol. Deze keer is dat dus anders. Het draait steeds om de essentie die in de verhalen zit en deze is gericht op mens-zijn.

Meer informatie en aanmelding

website: www.zininmijnleven.nl/retraite/vrouwen-met-lef
e-mail: info@zininmijnleven.nl (ds. Annet Hogenbirk)



Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

- diaken Theo van Driel:
tel: 06 - 18193612
diaconie@pkn-nijmegen.nl

In memoriam

Frans Boorsma

Op 11 oktober jongstleden overleed Frans Boorsma. Hij was al enige tijd ziek, maar de behandelingen leken goed aangeslagen en samen met Rian was hij in september op vakantie. Even op en neer naar het ziekenhuis in Nijmegen voor een behandeling, liep echter uit op een opname. Het bleek veel ernstiger dan hij had gedacht en vervolgens ging het ook snel achteruit. Op 10 oktober hebben we met Rian, de kinderen en Frans' broer en schoonzus aan bed afscheid genomen en diezelfde nacht is hij al overleden. Samen met collega Dorst en ondergetekende had Frans allerlei voorbereidingen getroffen, ook voor de uitvaartdienst. Toelichtingen had hij gegeven bij zijn lied- en tekstkeus. Zo hebben we afscheid genomen van een 'bijzonder karakter'.

Frans is lange tijd werkzaam geweest als beheerder van Protestants Militaire Tehuizen. Uiteindelijk werd de toekomst daarin te ongewis, en werd het voortdurende verhuizen ook voor het gezin te belastend. Zo zijn de Boorsma's in Nijmegen gebleven. Het vaste inkomen kwam er wel mee te vervallen, en het viel niet mee om laat in de carrière nog een switch te maken. Samen met Rian heeft hij uiteindelijk zijn draai weer gevonden. Ook samen met Rian heeft hij zich zeer ingezet voor het kerkenwerk, en had het kort geleden nog over de verlenging van zijn ouderlingschap. Zo ver heeft het niet kunnen komen. In alle vertrouwen is hij echter heengegaan. Met de woorden die hijzelf vaak gebruikte, nemen ook wij afscheid: 'tot dan dan'.

Ds Wouter Slob

Mevrouw Schellevis-Haefelé

Op 4 oktober overleed Yvonne Sophie Schellevis-Haefelé. Zij werd geboren in StrasBourg (F) en bereikte de leeftijd van 98 jaar. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Sterreschans. Wij kennen haar als de echtgenote van ds Leen Schellevis, maar vooral als een vrouw die haar eigen plaats innam. Een aantal jaren woonden zij in Kameroen. Daar ontwikkelde ze programma's voor vrouwen.

Zij gaf een omschrijving van de sfeer van haar afscheidsbijeenkomst: "Waarom een dankdienst? Omdat ik zoveel te danken heb: een lang en rijk leven met een heel lieve man met wie ik alles kon delen, die mij de ruimte gaf om het leven met een Frans tintje te kleuren. Geloof, hoop en liefde was ons devies, en dan ook schatten van kinderen en kleinkinderen! Mijn dank gaat niet alleen naar mijn moeder die als jonge weduwe voor mij gezorgd heeft, maar ook naar al die mensen die mij geloof, wijsheid, steun en liefde gaven in de loop der jaren."

In een tekst van de Franse schrijver Jacques Leclercq herkende ze haar geloof, en daar vinden we een prachtig beeld van God: "dat jij de tederheid bent, mijn vrijheid ben je ook".

Jan Waagmeester

Mevrouw Diet van Ark- van der Zwet

Diet werd in 1932 in Bergen op Zoom geboren. In 1940 verhuisde het gezin naar Nijmegen, waar haar vader leraar aan de Klokkenberg kweekschool werd. Hier maakte zij de Tweede Wereldoorlog mee met angstige momenten.



**Onze eigen
PGN app is er!**

Zoek in de Play Store
of App Store op
PGNijmegen

Haar vader overleefde ternauwernood het bombardement, hun Joodse burens werden gedeporteerd.

Diet werd onderwijzeres, maar begon als au pair in Londen. Op haar eerste school ontmoette ze Roel van Ark, waarmee ze in 1956 trouwde. Naast de zorg voor haar gezin met 3 kinderen zette Diet zich actief in voor de kerk en de Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen. Vele jaren was ze medewerkster bij de Vrouwendienst in onze kerk, kordaat en humorvol. Samen met Roel zorgde ze voor een goed financieel beheer van de PVD. Naar hartenlust zong ze in het kerkkoor. Beiden maakten graag bergwandelingen, stonden altijd klaar voor hun kinderen, familie, vrienden en vele kennissen. Ze genoten als de kleinkinderen kwamen logeren. In 2016 hebben ze in dankbaarheid voor het lange leven samen hun 60-jarige bruiloft gevierd.

Enige tijd na het overlijden van Roel in 2018 verhuisde Diet naar De Honinghoeve, waar ze 14 september op 90-jarige leeftijd in haar slaap is overleden. Het afscheid in crematorium Jonkerbos werd geleid door Henk Smaling, die dit in memoriam van zoon Erik namens de familie heeft ontvangen.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Wij nodigen onze oudere gemeentelieden van harte uit voor de eerstvolgende ouderenniddag op donderdag 24 november.

Afgelopen jaren hebben wij in november een kerststukje gemaakt onder leiding van dames van Tuinwereld Wijchen, maar aangezien deze workshop erg duur is geworden, hebben we nu Ella Heusinkveld bereid gevonden om met ons een kerststukje te maken. Zij zal voor ons een voorbeeld maken en ons begeleiden, zodat uiteindelijk alle deelnemers een mooi kerststukje mee naar huis kunnen nemen. Wij vragen u, indien mogelijk, om uw eigen snoeischaartje, kniptangetje en een aardappelschilmesje, waarop u uw naam heeft geplakt, mee te brengen.

We beginnen om 14.00 uur met koffie of thee om bij te praten en daarna gaan we aan de slag. Voor het groen en een bakje met oase wordt gezorgd en er is hulp aanwezig. We vragen een eigen bijdrage van 5 euro per bloemstukje.

U kunt zich aanmelden via het strookje op uw persoonlijke uitnodiging. Daar kunt u ook aangeven of u eventueel gehaald en gebracht wil worden. We hopen u 24 november allen te zien.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik contactmiddag 18 oktober
Frank Antonie van Alphen heeft ons een bijzonder boeiende middag bezorgd met zijn verhalen over de Kaaisjouwens in Nijmegen. Dat het beroep van kaaisjouwener nog tot de zestiger jaren van de 20e eeuw heeft bestaan en dat wij dit harde leven ook nog hebben kunnen aanschouwen was een openbaring. Ze moesten met 60 tot 80 kilo op de rug hun kolen of graan soms vanaf het schip naar het Oud Burgeren Gasthuis in de Molenstraat brengen.

Dinsdag 15 november om 14.30 uur
Die middag komt de heer Peter Schipper, die ons door de jaren heen al menige interessante middag heeft bezorgd, vertellen hoe de mens door de eeuwen heen de tijd gemeten heeft. Hoe deed men dat vroeger? Soms bedachten onze voorouders daartoe vernuftige instrumenten. Hij zal aandacht besteden aan de ontwikkeling van het uurwerk: van pendule tot wandklok.

Rode draad vormen Nederlandse klokken, maar we maken ook kennis met vuur- uurwerken, staartklokken, comtoises en nog veel meer. Hij illustreert zijn verhaal met beelden op het grote scherm.



Kerstviering: dinsdag 20 december

Omdat de kans bestaat, zoals ook bij het oktobernummer, dat het kerkblad pas op dinsdag in uw brievenbus valt, geef ik nu de datum van de kerstviering door. Het thema is dit jaar: Verlangen, verlangen naar....

Tegen die tijd krijgt u natuurlijk weer een persoonlijke uitnodiging.

Met een hartelijke groet,
Addie Wanders:
telefoon: 024- 355 8471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Duitse Adventsbijeenkomst

De adventstijd heeft in de Duitse cultuur een eigen karakter. Behalve in de kerkdiensten kent Nederland geen afgezonderde adventstijd. Na Sinterklaas verschijnen overal meteen al de kerstbomen en kerstversieringen. Wie het niet van huis uit of op andere manier heeft meegekregen weet niet wat een 'Duitse' adventssfeer inhoudt.

In al onze kernen hebben we leden met een Duitstalige achtergrond. Daarnaast is de groep Duitsers de grootste groep buitenlanders die in Nederland woont. Met het organiseren van een Duitse Adventsbijeenkomst willen we de verbinding leggen met hen die uit Duitstalige landen naar Nederland zijn gekomen en de sfeer van een Duitse adventsbijeenkomst missen.

Ook is het fijn om eens in de moedertaal met elkaar te spreken en bekende liederen in die taal te zingen. Een bijeenkomst voor alle leeftijden van jong tot oud in een informele sfeer. En uiteraard zijn alle Nederlanders die het leuk vinden om in het Duits mee te doen van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten!

Drie kernen van de Lutherse gemeente houden Duitse adventsbijeenkomsten. In de Lutherse kerk in Nijmegen op zondag 11 december om 15:00 uur.

Vielleicht möchten Sie bei der Vorbereitung eines solchen deutschen Adventstreffens mitmachen. Neben der Vorbereitung des eigentlichen Treffens geht es auch darum, wie wir am besten die deutschsprachige Mitbürger erreichen können. Wer mitmachen will kann sich bei mir melden:

Susanne Freytag
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
oder 06-43955283

Vanuit de diaconie



Diaconale collecten van deze maand

13 november: Stichting de Instap

De Instap helpt ex-gedetineerden als zij terugkeren naar de samenleving. Bijvoorbeeld met een plek om tijdelijk te wonen en geld om van te leven. Daardoor vallen ze minder vaak terug in de criminaliteit. Als gedetineerden vrijkomen krijgen zij een reguliere tegemoetkoming. Maar die blijkt vaak niet genoeg om hun kosten te betalen. En het aanvragen van een voorschot op hun uitkering kost veel tijd. Soms is zo'n voorziening zelfs niet mogelijk. Dat geeft nogal eens problemen. Bijvoorbeeld als iemand medicijnen nodig heeft: Een uitkering heeft hij nog niet, maar bij de apotheek moet hij zijn eigen zorgbijdrage wel betalen! Zulke situaties zijn er vaak. En dan is het fijn als wij hulp kunnen bieden. Dankzij uw gift!

20 november: Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente.

27 november: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Werkende kinderen in Colombia

Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk. We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan.

4 december: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Syrische vluchtelingen in Libanon

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulp-projecten wereldwijd

11 december: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

Gespreksbijeenkomsten over geloof en duurzaamheid: thuis op aarde

Na de eerste avond over het thema "Thuis bij God" en de tweede over "Thuis op Gods aarde" staan op 13 december de dieren centraal in "Een huis vol dieren".

We leggen de verbinding tussen de ark van Noach, de kerststal en het kerstdiner.

Deze avond is op 13 december. De data in 2023 worden in overleg met de groep vastgesteld.



Opgave via: diaconie@pkn-nijmegen.nl

Bent u er niet aan toe gekomen om zich aan te melden? Geen punt, dan schuift u gewoon aan. En natuurlijk is jong en oud van harte welkom!

Geef vluchtelingenkinderen een stem: kom naar De Haard op 1 december

We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen, die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Juist deze kinderen en hun ouders willen we niet vergeten. We collecteren voor hen met kerst en advent. Dat is belangrijk.

Maar we roepen u dit keer op om meer te doen dan dat. Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. We kunnen niet langer wegkijken. Laten we dit onrecht daarom samen aankaarten.

Ik wil u vragen een brief of kaart te sturen naar politici in Den Haag, liefst van uw eigen partij. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland een stem.

U ben uitgenodigd om dat samen te doen op 1 december tussen 16.00 uur - 17.30 uur en tussen 19.30 uur - 21.00 uur in De Haard. Daar liggen voorgedrukte teksten klaar, die u over kunt schrijven op een dubbele kaart of briefpapier. De postzegel neemt de diaconie voor haar rekening. Uiteraard staat er koffie of thee en iets lekkers voor u klaar.

Maar u kunt ook thuis aan de actie meedoen door uiterlijk half december uw kaart of brief te versturen. Op www.kerkinactie.nl/vergeetzeniet leest u waar de kaart heen moet en welke tekst u daarop zou kunnen zetten.

Soepie Doen van de Groene Hof

In de vorige Over & Weer stond: "Heeft u weleens van de Groene Hof gehoord? De Groene hof is een moestuin en kruidentuin voor mensen met een kleine beurs, die graag samen bezig zijn en met de groenten uit de tuin soep willen maken om verbinding te leggen tussen buurtbewoners. Die mooie tuin bevindt zich op het terrein van de Haard en de vrijwilligers willen graag in samenwerking met de diaconie regelmatig soep maken op vrijdag rond lunchtijd."



Graag willen we daar op 11 november een begin mee maken. Elke vrijdag staat om 13.00 uur een kop soep en brood klaar. Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via schols@kerkinactie-nijmegen.nl of via ondergetekende.

Theo van Driel, diaconaal werker,
tel. 06 18193612

Hoe gaat het nu met de diaconie?

Het verslag van de kerkenraad dat u aantreft in deze Over & Weer eindigt een beetje in mineur en zo was het ook wel op dat moment. Maar wat zijn we blij als medewerkers op de Haard dat er een beetje licht gloort. Onze kersverse diaken Roelf heeft het voorzitterschap op zich genomen, Anja was bereid om voorlopig de taak van penningmeester op zich te nemen en Loes vervult secretariële ondersteuning. Voorlopig gaat Marc Haasjes ons ondersteunen om de financiële administratie op orde te brengen.

Met Sabine was ik vorige week op werkbezoek bij de diaconie van Arnhem en we keerden naar huis terug met goede moed en nieuwe ideeën. Robert keerde terug van vakantie en bewijst zijn kookkunst door het maken van overheerlijke linzensoep voorafgaande aan een werkmiddag. Samen met Kristel en Mies en de gemeente Nijmegen zijn we in gesprek hoe het werk van de schuldhulpverlening kan worden voortgezet.

In overleg met andere instanties willen we bekijken of de Haard de komende winter een wijkfunctie kan vervullen voor mensen die in de kou zitten.

Zijn er dan geen zorgen? Jazeker, als het gaat om de definitieve invulling van de vacatures in het bestuur van de diaconie en de vele vrijwilligers die nodig zijn.

Vorige week was het dankdag en ik denk dat we naast alle zorgen veel redenen hebben om dankbaar te zijn als gemeente. Ik hoop en bid dat die dankbaarheid ook wordt geuit in uw steun en medewerking om een bloeiende diaconie te houden.

"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboompje planten...", is een uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. Als medewerkers van de diaconie motiveert dat ons om vol enthousiasme aan de slag te gaan. Doet u mee?

Mede namens mijn collega's
Theo van Driel, diaconaal werker

Hebreeuwse miniaturen שלום

Hebreeuws op muziek

Je staat er niet dagelijks bij stil maar wie een Hebreeuws gedicht op muziek wil zetten krijgt vroeg of laat een probleem: Hebreeuws schrijf je van rechts naar links en het notenschrift wil toch echt de andere kant op, net als ons Latijnse alfabet.

Hoe lossen mensen dat op? Een spiegel-notenschrift zou natuurlijk fijn zijn maar is geen optie, dus wat je meestal ziet is dat de Hebreeuwse woorden dan maar worden weergegeven in Latijnse letters: bijvoorbeeld *sja-lom cha-ve-riem*. Probleem opgelost, behalve dat het er niet echt Hebreeuws uitziet.

Misschien daarom komt het een enkele keer voor dat men voor een hybride benadering kiest: Hebreeuwse letters, maar dan zo dat de lettergrepen alsnog in de Latijnse volgorde staan. Het werkt, maar oogt vreemd, alsof je leest: *riem-ve-cha lom-sja!*

Arian Verheij
Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Familieverhalen

Onlangs was ik op een begrafenis. 100 jaar was mijn tante geworden. De laatste van haar generatie in de familie van mijn vaders kant. Tante bezocht ik af en toe en we schreven met elkaar. Maar we spraken nooit over vroeger. Ze leefde in het heden, vierde geen verjaardag, tenniste en danste tot op zeer hoge leeftijd tot ze een paar jaar geleden haar heup brak en in het verzorgingshuis belandde. Daar stopte ze langzaam maar zeker met leven tot ze op een dag niet meer wakker werd.

De begrafenis was intiem en zo kwam ik weer in contact met mijn familie uit het buitenland. Haar drie dochters die ik veertig jaar geleden voor het laatst zag. Familie! Mijn zus en ik voelden ons verbonden met de dochters van tante, de jaren vielen weg. Na afloop gingen we mee naar de B&B waar mijn oudste nicht verbleef en daar wachtte mij een verrassing. Behalve een mooi schilderij van de Rotterdamse haven, dat altijd bij mijn grootouders hing, kreeg ik een doos met foto's en papieren. "Hogeweg" staat er duidelijk op en ik ben ontegenzeggelijk een Hogeweg. Meer dan mijn in het buitenland wonende familie.

Oude foto's, kaarten en brieven, maar ook handgeschreven arbeidsovereenkomsten van mijn opa, meer dan een eeuw oud, een editie van Trouw uit de oorlog, brieven en gedichten en allerlei andere informatie. Ik ben er blij mee, maar... wie kan mij erover vertellen, wie weet de verhalen die bij de knipsels uit de krant horen? Ineens mis ik mijn vader, hij is al in 1970 verongelukt, er was nooit een afscheid, mogelijkheid om zijn familieverhalen door te krijgen. En vroeger als kind sprak je nauwelijks over "vroeger" met je opa en oma. Wij gingen naar Blijdorp of poffertjes eten en altijd speelden we domino met oma. Opa was altijd weg, kerk, politiek, hij had overal zijn taak.

Familiegeschiedenis vertelt wie je bent. Wat je hebt geërfd aan karaktertrekken en eigenschappen. Waar je vandaan komt, uit welke streek en kerk je voorouders kwamen.

De Bijbelse geschiedenis die velen van ons vroeger op school leerden kunnen ons houvast geven in het christen zijn. Mijn tante kreeg geen kerkelijke begrafenis. Toch las mijn oudste nicht het bekende stuk uit Prediker. Alles heeft immers zijn tijd. De trouwtekst van haar ouders, een houvast voor haar ouders, haar moeder, die lang alleen verder moest, langer dan ik wist. Het "Abide with me" konden we meezingen en een neef zong op tantes verzoek het prachtige "Erbarme dich". Geen kerkelijke begrafenis? Nee, geen dominee, geen organist, maar wel zo persoonlijk mijn tante en haar geloof, haar niet knellende banden met haar gereformeerde verleden, want alles voor haar begrafenis had ze toch ooit vastgelegd. Met haar predikant, zo vertelde mijn nicht, maar die dominee was verhuisd en de nieuwe kende tante niet zoals ze was. Alles heeft zijn tijd, tantes tijd was gekomen en ze heeft ook mij iets geweldigs nagelaten: familieverhalen.

Geef je verhalen door. Neem er de tijd voor. Kinderen van nu vinden oude zwart-wit foto's leuk, het is weer eens wat anders dan op de telefoon of tablet. Daan van dertien heeft zich al een foto van zijn betovergrootvader toegeëigend en ik wist waarover ik moest schrijven: familieverhalen!

Een hartelijke groet,
Loes Hogeweg



Activiteit

Bijbel lunch

Wij nodigen u van harte uit één keer per maand met ons te lunchen. Dit is altijd op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur.



Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen.

Iedereen is welkom om aan te schuiven op:

- 15 november, 24 januari, 28 maart en 23 mei 2023 in Maranathakerk
- 13 december, 21 februari 2023 en 25 april 2023: in Ontmoetingskerk

We zien u graag.

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

Kruispunt zoekt vrijwilligers

Stichting Het Kruispunt is een kleinschalige organisatie die dak- en thuisloze mensen uit Nijmegen en omgeving een laagdrempelige plek en thuis biedt, ongeacht sociale, religieuze, culturele of persoonlijke achtergrond of problematiek. Kruispunt zoekt nieuwe vrijwilligers, zoals nieuwe bestuursleden, maar ook als je iets anders wilt bijdragen komen we graag met je in contact: info@kruispuntnijmegen.nl

Stichting Het Kruispunt zoekt gedreven bestuursleden die leiding willen geven aan een ideële stichting. We zoeken voor het bestuur: een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid.

Als algemeen bestuurslid maak je onderdeel uit van een actief bestuur van tenminste vier leden. Je geeft leiding aan het team van betaalde krachten en ca. twintig vrijwilligers. Je hebt affiniteit met de doelgroep en representeert van daaruit Het Kruispunt en haar belangen bij externe betrokkenen, zoals fondsenverstrekkers, gemeente en andere partijen in het werkveld. Je ziet toe op de uitvoering van de activiteiten door de betaalde krachten en de vrijwilligers, volgens het beleid. Je werkt samen met de pastoraatsgroep om beleid op te stellen dat aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep.

Kijk voor meer informatie op: www.kruispuntnijmegen.nl.

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54

Secretaris: Loes Hogeweg
Valkenaerhof 111, 6538TG Nijmegen
tel 06-36070007

Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen: door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoor52@live.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 6 december binnen te zijn.
Een nummer voor 5 weken.

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad
Auto-ophaalendienst: A. Schalk – 350
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 -
25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

De contactgegevens van onze pastores
kunt u vinden op de pagina 'Nieuws
vanuit de vierplekken'.

Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Data kopijsluiting 2022



nummer 9 - 6 december

Versijning:
10 dagen na kopijdatum

TAIZEVIERING

stilte

Beek-Ubbergen

Kleine Bartholomeuskerk

Vrijdag 25 nov. 2022 om 19.30 uur

Ik ben niet de eerste die een verband ziet tussen sport en religie. Waar ooit de godsdienst het gesprek van de dag kon zijn, lijkt nu sport dat te zijn. Het is daarbij zonder twijfel een zaak van levensbeschouwing, die het leven van begin tot eind kan begeleiden. Rompertjes met club-logo zijn er voor de aller-kleinsten, en verschillende topclubs bieden uitvaarten vanaf de middenstip aan. En wie Camp Nou bezoekt, het voetbalstadion van Barcelona, waant zich in een heuse kathedraal, compleet met alle relieken van de heiligen van de club.

Sport is gezond, en in competitie kunnen mensen zich aan elkaar scherp en het beste in elkaar naar boven halen. In principe is er niet veel mis met het verschijnsel. Maar net als godsdienst kan ook sport ontsporen. Ooit waren de belangen in de kerk zo groot geworden dat hoge posities aantrekkelijke doeltwitten waren voor mensen met verkeerde bedoelingen. Rijke families verdeelden centrale posities in de kerk en maakten zich meester van de kassen. In de kerk is dat gevaar flink gedaald, maar in de sport kunnen de belangen astronomisch zijn. In sponsor- en reclamegeld en bij de uitzendrechten gaat het om enorme bedragen. En ook politiek kunnen er grote belangen op het spel staan. Grote sportevenementen hebben, ondanks wat er soms wordt beweerd, alles met politiek te maken. Zeker als het om landenteams gaat.



Is het overdreven om dan over de Mammon en Caesar te spreken, de twee afgoden die in het Nieuwe Testament worden genoemd: geld en macht?

Zeker bij het WK in Qatar is het moeilijk om daar aan voorbij te zien. De toekenning was zoals bekend een zaak van omkoping. De voorbereidende werkzaamheden hebben duizenden doden geëist en het begrip slavernij van een nieuwe betekenis voorzien. En in de aanloop van het evenement kwamen er steeds meer lijken uit de kast: de arbeiders werden zonder aankondiging en zonder pardon uit hun woningen gegooid om plaats te maken voor supporters. En er blijken supporters (ook Nederlandse supporters) te worden ingehuurd om de stadions vol te krijgen, om leuk te doen, en om vooral veel goede berichten via social media de wereld in te slingeren. De vijftig uitverkorenen zien er geen enkel kwaad in.

Zo'n uitverkorene ben ik niet, en had ik de buitenkans willen laten lopen om op deze manier op een WK te komen? Misschien moet ik niet te hard 'ja' roepen. Maar de lust om met toeter en leeuwenpet dan maar voor de buis te gaan zitten, is inmiddels wat bekoeld. Misschien is een spelletje met mijn gezin wel zo leuk; dat haalt vast wat beters in me naar boven dan wat er rond het WK allemaal op is komen gisten.

Ds Wouter Slob