

## Nieuwe stilteruimte in Radboudumc

De meesten van u zullen wel eens in het Radboudumc komen, voor uzelf of u komt mee met iemand anders, of om een bekende of een familielid te bezoeken. Dan is het u vast opgevallen dat er al een tijdje stevig verbouwd wordt. Het ziekenhuis wordt een veel compacter geheel. Waar de gebouwen zich voorheen riant uitstrekten over het hele voormalige landgoed, wordt dat nu geheel anders. Alleen al in het kader van een zuiniger omgang met energie waren de oude gebouwen niet meer te handhaven en is compact bouwen verre te verkiezen. De oude gebouwen worden duurzaam gesloopt, dus dat duurt wel even, maar uiteindelijk komt er een mooi park op de opgevallende plekken.

Ook de oude stilteruimte in de lange gang is inmiddels gesloten en zal gesloopt worden. U weet wel, de ruimte achter de rode wand met een tekst van Huub Oosterhuis: *'Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat'*.

Maar wij als geestelijk verzorgers zijn erg gelukkig met de nieuwe stilteruimte die is gebouwd. Ook weer in de lange gang, maar nu aan de andere kant, bij de grote trap. Het is een veel grotere ruimte dan de vorige, met mooie materialen gebouwd. Lichter ook, met grote ramen waardoor je op een tuin uitkijkt, waar momenteel van alles staat te bloeien. Er zijn drie ruimtes, enigszins van elkaar gescheiden: een algemene ruimte in het midden, zonder religieuze symbolen, dan links een ruimte met een kruis, een Mariabeeld, bijbels en de mogelijkheid kaarsjes aan te steken, en rechts een islamitische gebedsruimte met zowel voor vrouwen als voor mannen een gelegenheid voor de kleine wassing.

De ruimte is nog in ontwikkeling, een en ander zal nog een beetje anders worden, maar de ruimte kan nu al gebruikt worden om rustig te zitten, wat te schrijven in het schrift dat daar ligt, te mediteren op een mediatiekussen of -bankje, een kaarsje aan te steken, te lezen, te bidden. En dat gebeurt ook al, mensen blijken deze nieuwe stilteruimte gelukkig goed te kunnen vinden. Loopt u vooral eens binnen als u toch in het ziekenhuis moet zijn!



En er is nog iets veranderd. De afgelopen 50 jaar werkten wij onder de naam 'Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat', sinds kort doen wij ons werk onder de noemer 'Afdeling Zingeving en Spiritualiteit'. Naar algemeen idee een meer eigentijdse aanduiding. Wijzelf worden overigens nog steeds geestelijk verzorger genoemd, dat dan weer wel.

En dat is nog niet alles, in de afgelopen maanden zijn 4 collega's van mij met pensioen gegaan. Misschien hebt u met één van hen wel eens gesproken, het gaat om Thomas van Heerde, Richart Huijzer, Ans Bertens en Wim Smeets. We hopen dat het hen goed gaat in hun nieuwe staat van zijn.

Mocht u in het Radboud behandeld worden of opgenomen zijn en u zou graag eens met een geestelijk verzorger spreken, aarzel dan niet en bel ons: 024 - 3613320.

We komen graag naar u toe!

Ds Anneke de Vries

### Kerkelijk Bureau is verhuisd

Onlangs is het Kerkelijk Bureau verhuisd van diaconaal centrum De Haard aan de Groenestraat naar een ruimte in de Maranathakerk. Het bezoekadres is nu: Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Het postadres blijft onveranderd: Postbus 31406, 6503CK Nijmegen.

Het Kerkelijk Bureau blijft geopend en bereikbaar op de dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

U kunt er terecht met uw vragen over uw kerkelijke bijdrage, leden-administratie of anderszins.



Telefonisch is het kerkelijk Bureau bereikbaar via 06 - 29811414 op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Het vaste nummer van het Kerkelijk Bureau blijft nog enige tijd in gebruik en schakelt door naar het mobiele nummer (06 - 29811414).

Het College van Kerkrentmeesters is ook te bereiken via e-mail: [kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl](mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl)

Mocht u vragen hebben, schroom niet en kom langs of neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet,  
Barend de Gooyert  
wnd. voorzitter College van Kerkrentmeesters  
e-mail: [kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl](mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl)



## Kerkdiensten

### Zondag 25 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Derk Jan Deunk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom

- Collecte voor:
1. Kerk in Actie: Wereldvluchtelingendag
  2. PGN: onderhoud gebouwen

### Zondag 2 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Anneke de Vries
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
  2. Landelijk jeugd en jongerenwerk

### Zondag 9 juli

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Hetty de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Janine Kallen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag (HA)

- Collecte voor:
1. SchuldWegWijzer
  2. PGN: werkgroepen

### Zondag 16 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Susanne Freytag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Vierdaagse dienst

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
  2. PGN

### Zondag 23 juli

Ontmoetingskerk	10.30 uur	diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	bijzondere dienst

- Collecte voor:
1. Protestantse Vrouwendienst
  2. PGN

### Zondag 30 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
  2. PGN: onderhoud gebouwen

### Zondag 6 augustus

Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastor Ton Bun
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	bijzondere dienst

- Collecte voor:
1. Moestuin bij De Haard
  2. PGN

### Zondag 13 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
  2. PGN: werkgroepen

### Zondag 20 augustus

Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	bijzondere dienst

- Collecte voor:
1. Hulp aan daklozen
  2. PGN

### Zondag 27 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
  2. PGN: onderhoud gebouwen

### Zondag 3 september

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Annet Hogenbirk
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld

- Collecte voor:
1. Huis van Compassie Nijmegen
  2. PGN

## Taizéviering op vrijdag 23 juni

### in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen

Het thema voor de volgende viering op vrijdag 23 juni is Liefde. De Libanese dichter Kahlil Gibran schreef hier een prachtig gedicht over. Daar hoeft verder geen woord aan toegevoegd te worden. De woorden spreken voor zich:

*Liefde geeft niets dan  
zichzelf en neemt  
niets dan zichzelf.  
Liefde bezit niet en  
wordt niet bezeten,  
want liefde is genoeg  
voor de liefde*

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Ben je eenmaal geweest, dan kom je vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend.

De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Iedereen is van harte welkom! Volg je onze Facebookpagina Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen al? Hier kun je ook informatie vinden over de vieringen.

Fijn om je 23 juni (weer) te ontmoeten.

Met liefdevolle groet,  
Jeanette van der Zande en Martine Norden

## Kleuterviering op zondag 9 juli

Op 9 juli is de derde viering speciaal voor peuters en kleuters. Deze vieringen zijn op zondagmiddag steeds om 15.30 uur. We willen kleine kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de verhalen die in de bijbel staan. Tijdens de viering zullen we vooral veel zingen op bekende melodieën van kinderliedjes met andere teksten. Na ongeveer 40 minuten sluiten we de viering af met limonade en koffie.



Op 9 juli gaat het over de Ark van Noach en komen we samen in de Ontmoetingskerk.

**Voor wie?** gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar  
**Wanneer?** zondag 9 juli om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33

De volgende keren zijn na de zomervakantie. De data laten we nog weten. Wees welkom!

Namens de werkgroep kleutervieringen,  
Els Geelen, Renske Schoenmaker en Wouter Slob

# TAIZÉVIERING

*Liefde  
is genoeg  
voor de liefde*

*-Kahlil Gibran-*

*Thema:*  
**LIEFDE**

*Beek-Ubbergen  
Kleine Bartholomeuskerk  
Vr 23 juni 2023 om 19.30 uur*



## Bijbelleesrooster

dinsdag	20 juni	Matteüs 8:23-34	zaterdag	29 juli	Spreuken 30:1-9
woensdag	21 juni	1 Timoteüs 4:11-16	zondag	30 juli	Spreuken 30:10-14
donderdag	22 juni	1 Timoteüs 5:1-16	maandag	31 juli	Psalm 119:65-72
vrijdag	23 juni	1 Timoteüs 5:17-25	dinsdag	1 augustus	Spreuken 30:15-23
zaterdag	24 juni	1 Timoteüs 6:1-10	woensdag	2 augustus	Spreuken 30:24-33
zondag	25 juni	1 Timoteüs 6:11-21	donderdag	3 augustus	Spreuken 31:1-9
maandag	26 juni	Psalm 49	vrijdag	4 augustus	Psalm 119:73-80
dinsdag	27 juni	Matteüs 9:1-17	zaterdag	5 augustus	Matteüs 14:1-12
woensdag	28 juni	Matteüs 9:18-24	zondag	6 augustus	Matteüs 14:13-21
donderdag	29 juni	Matteüs 9:35-10:10	maandag	7 augustus	Matteüs 14:22-36
vrijdag	30 juni	Matteüs 10:11-20	dinsdag	8 augustus	Spreuken 31:10-20
zaterdag	1 juli	Matteüs 10:21-33	woensdag	9 augustus	Spreuken 31:21-31
zondag	2 juli	Matteüs 10:34-11:1	donderdag	10 augustus	Psalm 119:81-88
maandag	3 juli	Matteüs 11:2-19	vrijdag	11 augustus	2 Koningen 16:1-9
dinsdag	4 juli	Matteüs 11:20-30	zaterdag	12 augustus	2 Koningen 16:10-20
woensdag	5 juli	Spreuken 26:1-12	zondag	13 augustus	Romeinen 9:1-5
donderdag	6 juli	Spreuken 26:13-19	maandag	14 augustus	Romeinen 9:6-18
vrijdag	7 juli	Spreuken 26:20-28	dinsdag	15 augustus	Romeinen 9:19-29
zaterdag	8 juli	Psalm 79	woensdag	16 augustus	Romeinen 9:30-10:4
zondag	9 juli	Spreuken 27:1-10	donderdag	17 augustus	Romeinen 10:5-13
maandag	10 juli	Spreuken 27:11-18	vrijdag	18 augustus	Romeinen 10:14-21
dinsdag	11 juli	Spreuken 27:19-27	zaterdag	19 augustus	Romeinen 11:1-12
woensdag	12 juli	Matteüs 12:1-21	zondag	20 augustus	Romeinen 11:13-24
donderdag	13 juli	Matteüs 12:22-32	maandag	21 augustus	Romeinen 11:25-36
vrijdag	14 juli	Matteüs 12:33-42	dinsdag	22 augustus	Matteüs 15:1-20
zaterdag	15 juli	Matteüs 12:43-50	woensdag	23 augustus	Matteüs 15:21-28
zondag	16 juli	Matteüs 13:1-23	donderdag	24 augustus	Matteüs 15:29-39
maandag	17 juli	Matteüs 13:24-33	vrijdag	25 augustus	Matteüs 16:1-12
dinsdag	18 juli	Matteüs 13:34-43	zaterdag	26 augustus	Matteüs 16:13-20
woensdag	19 juli	Matteüs 13:44-58	zondag	27 augustus	Matteüs 16:21-28
donderdag	20 juli	Psalm 119:41-48	maandag	28 augustus	2 Koningen 17:1-12
vrijdag	21 juli	Spreuken 28:1-9	dinsdag	29 augustus	2 Koningen 17:13-23
zaterdag	22 juli	Spreuken 28:10-20	woensdag	30 augustus	2 Koningen 17:24-33
zondag	23 juli	Spreuken 28:21-28	donderdag	31 augustus	2 Koningen 17:34-41
maandag	24 juli	Psalm 119:49-56	vrijdag	1 september	2 Koningen 18:1-12
dinsdag	25 juli	Spreuken 29:1-9	zaterdag	2 september	Matteüs 17:1-13
woensdag	26 juli	Spreuken 29:10-18	zondag	3 september	Matteüs 17:14-23
donderdag	27 juli	Spreuken 29:19-27	maandag	4 september	2 Koningen 18:13-25
vrijdag	28 juli	Psalm 119:57-64	dinsdag	5 september	2 Koningen 18:26-37



*We wensen iedereen een mooie zomer  
toe en een fijne vakantie.  
En voor de vakantiegangers onderweg,  
een goede reis toegewenst!*

## Kerken verenigd

Onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn per 1 mei twee kerken verenigd, de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het woord "vrijgemaakt" zal overigens niet direct uit het spraakgebruik verdwenen zijn, nog deze week kwam ik iemand tegen die het over "artikel 31" had, en die aanduiding is toch al heel lang buiten gebruik gesteld. Maar dat is bijzaak.

Ik ervaar deze eenwording als een klein wonder, of misschien zelfs gewoon als een wonder. De scheuring voltrok zich in de jaren 1964 – 1967. Het valt niet mee om de reden van de scheuring uit te leggen en ik doe er dan ook even niet mijn best voor om dat te doen.

Ik maakte het mee als betrokken (jong) kerklid, en de voortekenen van die scheuring waren al een heel poosje voelbaar. Er bestond al jaren spanning over de overheersende mening dat de Vrijgemaakte kerk de "ware kerk" zou zijn, en dus ook over de "ware leer" beschikte. En toen het zover was: alsof behang wordt doorgeknipt, de delen rollen snel en ver uiteen. Zelf heb ik toen, stijf van de zenuwen, in een gemeentevergadering er voor gepleit geen nieuw kerkgenootschap op te tuigen, maar aansluiting te zoeken bij bestaande kerken, maar de ontwikkelingen leidden tot het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde kerken.

Ds Henk de Jong vergeleek de beide kerken met een tram en een trolleybus: ze hebben een zelfde bovenleiding, maar op de grond heeft de een meer speelruimte dan de ander. Dat was een aardige relativering. Maar zo'n scheuring roept in feite de vraag op of het juist met die bovenleiding wel goed zit.

Als ik het goed gevolgd heb, is de fusie vooral mogelijk geworden doordat het klimaat aan de vrijgemaakte kant in de laatste decennia veranderd is. In het Nederlands Dagblad begon een minder exclusief vrijgemaakte wind te waaien. Het GPV ging op in de Christen Unie. De vrijgemaakte generale synode maakte excuses voor wat medegelovigen is aangedaan.

Misschien ook vanuit gegroeid besef dat een kerkelijke strijd niet direct enthousiasme oproept voor het verschijnen kerk. En geloof ook al niet geloofwaardiger maakt.

Henk de Jong ontving enkele jaren geleden de doktorstitel honoris causa van de Theologische Universiteit (Kampen). Ik woonde de promotie bij, om tot tranen geroerd te zijn dat hij dat nog mocht meemaken en de aanwezigen met hem. De emotie werd overigens versterkt door het zingen van enkele stevige psalmen, in de monumentale Bovenkerk van Kampen, met enkele honderden aanwezigen die het zingen bepaald niet verleerd waren.

Over zingen gesproken: enkele jaren geleden kreeg ik een filmpje doorgestuurd: een bijeenkomst in het kader van de plannen tot eenwording, en men zingt psalm 133: "Ziet toch hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen van het zelfde huis als broeders samenwonen." Zo is dat.

Bij de opening van de vergadering van onze generale synode heeft scriba René de Reuver een felicitatie uitgesproken. "We feliciteren de zusters en broeders van deze kerken met dit samengaan. Met veel bewondering heb ik de voortgang gezien waarbij zij tot deze hereniging gekomen zijn. Waar wij als hervormden, gereformeerden en lutheranen 40 jaar over deden, hebben onze gereformeerde zusters en broeders in 5 jaar voltooid. En dan ook nog met een unaniem besluit.... Meer nog dan onze felicitatie wil ik onze dankbaarheid uitspreken voor het samengaan van deze twee zusterkerken." Ik sluit me hier graag bij aan, en ik denk eigenlijk namens ons allen.

Jan Waagmeester

Zie voor de hele toespraak van Ds de Reuver: <https://protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-rene-de-reuver-feliciteert-ngk-en-gkv-met-hun-eenwording/>



## Het Luisterbankje

Iedere dinsdag en donderdag (10.00 - 11.30 uur) is iedereen welkom in de Ontmoetingskerk om een kaarsje aan te steken in de stiltekapel, voor een luisterend oor of even rust.

Op het bankje in de hal is een vrijwilliger of een pastoraal medewerker aanwezig.

Kom gerust binnen als u langsloopt of de bloeiende tuin bezoekt met een nieuwe poëzieroute.

In de schoolvakanties is het 'Luisterbankje' alleen op dinsdagmorgen.

# Nieuws vanuit de vierplekken



## Contactadressen pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:  
tel. 06 - 191 778 44  
[wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

- Marije Klijnsma:  
tel. 06 - 190 474 40  
[marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl)

- diaken Theo van Driel:  
tel. 06 - 181 936 12  
[diaconie@pkn-nijmegen.nl](mailto:diaconie@pkn-nijmegen.nl)

## Doop

Op 27 augustus zal Tobias Verheesen worden gedoopt in de dienst in de Maranathakerk.

Zijn zusje Celine is eerder door ds Gols gedoopt, die ook de ouders Maurice en Leonieke Verheesen heeft getrouwd. Vanwege Corona, en de drukte van een jong gezin, is Tobias die geboren is in mei 2020 nog niet gedoopt, maar dat gaat binnenkort alsnog gebeuren. (Opnieuw!) van harte welkom.

Tot op hoge leeftijd is ze betrokken geweest bij het kerkenwerk, bij de Klaasmarkt, de Vrouwendienst en het bezoekwerk.

Ze had een grote inzet. Dat werd volop gezien, maar mogelijk door haarzelf niet altijd op waarde geschat. Jammer, want het had haar misschien meer rust kunnen geven dan ze vinden kon, of zichzelf gunde.

We mogen erop vertrouwen dat ze in de vrede van Christus die rust heeft kunnen vinden. Verenigd mogen we haar weten bij haar man. 'Geloof, hoop, en liefde' stond er boven de kaart. Maar 'de meeste van deze is de liefde', mogen wij weten. We hopen dat dit ook ons tot steun en troost zal zijn.

Op 20 mei namen we in een dienst van woord en gebed afscheid van Marry van der Zwan.

Ds Wouter Slob



## In memoriam

### mw Marry van der Zwan

Op 13 mei 2023 overleed mw Margje (Marry) van der Zwan – Boon. In de leeftijd van 90 jaar was ze op. Het afscheid was daarbij eigenlijk al verschillende jaren eerder begonnen, toen Margje de grip op het leven verloor en aan dementie ging lijden.

Van oorsprong afkomstig uit het westen, kwam het gezin van der Zwan na Den Haag en Leiden terecht in Nijmegen waar haar man Dick werk had gevonden. Wellicht dat hij nog wel weer eens terug had willen gaan naar de streek van oorsprong, maar Margje had haar draai in Nijmegen gevonden. In het werk bij de supermarkt, maar zeker ook in de Ontmoetingskerk.

## Bij de diensten

Zondag 25 juni is ds Conny van den Berg in de Maranathakerk. Ds Derk Jan Deunk gaat voor in de Ontmoetingskerk.

Op zondag 2 juli zal ds Anneke de Vries in de Maranathakerk aandacht besteden aan Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij. De dienst begint om 9.30.

In de Ontmoetingskerk is een oecumenische ontmoetingsviering in de openlucht. Ds Kroesbergen van Heumen zal de protestantse inbreng vertegenwoordigen. De dienst begint om 10.30.

Vanaf 9 juli wordt er samen gekerkt! Om 10.30 dienst in de Ontmoetingskerk en voorganger is ds Hetty de Reus.



## Onze eigen PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op PGNijmegen

In de middag is er om 15.30 een kleuter-  
viering in de Ontmoetingskerk.

Op 16 juli gaat ds Susanne Freytag voor  
in een gemeenschappelijke dienst in de  
Maranathakerk. Aanvang 9.30.

Op 23 juli leidt diaken Theo van Driel  
de gemeenschappelijke dienst in de  
Ontmoetingskerk: 10.30.

Op 30 juli is ds Slob weer terug en  
hoopt hij de reeks vragen te vervolgen.  
'Wat moeten we aan met het (moeilijke)  
boek Openbaring?' Een vraag naar  
profetie en toekomst. We lezen (natuur-  
lijk) uit Openbaring 1:1-3. En we lezen  
Matt. 24:32-36. We komen samen in de  
Maranathakerk (9.30).

Op 6 augustus sluit een andere vraag  
ook bij het thema van toekomst aan: 'als  
de menszoon komt, zal Hij dan geloof  
vinden?'. We lezen uit het evangelie  
volgens Lucas 18: 1-8. Het verhaal  
gaat over een onrechtvaardige rechter;  
in Psalm 94 is dat ook niet onbekend.  
Voorganger is ds Slob; de dienst is in  
Ontmoetingskerk (10.30).

Op 13 augustus staat een hedendaagse  
vraag op de rol: 'hoe kan je taal in de  
kerk begrijpelijk houden voor ieder-  
een?'. Een belangrijke vraag, want niet  
zelden wordt de liturgie ervaren als een  
'chinese opera'; vast prachtig, maar on-  
begrijpelijk. En wat voor taal geldt, geldt  
ook voor muziek. Maar kan de kerkelijke  
taal zomaar door andere taal worden  
vervangen? Kan het ook een voordeel  
zijn dat het geheimzinnig klinkt? Of  
verlies je dan alle contact? Ds Slob gaat  
voor in de Maranathakerk (9.30). We  
lezen uit Handelingen 17: 16-23.

Iedereen die de Bijbel leest heeft de  
ervaring: wat moeten hier nu mee aan?!  
Moeilijke passages. Soms moeilijk om  
te snappen wat er staat, maar vaker om  
te snappen wat er wordt bedoeld; waar-  
toe de tekst oproept. Wat te denken van  
de gruweligheden die in 2 Kon 10: 1-8  
staan beschreven? We lezen het in de  
dienst van 20 augustus in de Ontmoet-  
tingskerk. Voorganger is ds Slob

Op 27 augustus staat in de Maranatha-  
kerk (9.30) een onderwerp op het  
programma: 'vertrouwen!'. Inderdaad,  
zoals de vraagsteller bedoelt, is dit de  
inzet van geloof. Maar ook buiten direct  
kerkelijk verband van groot belang: en  
bedreigd in onze samenleving! In de  
kerk leven we ervan. En dat drukken we  
o.a. uit in de doop. Deze zondag wordt  
de doop bediend aan Tobias Verheesen.  
Ds Slob is vooranger. We lezen uit  
Romeinen 4: 1-5 en uit 1 Kor. 13: 8-13.

## Protestantse Vrouwendienst

### PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Als u dit bericht leest, heeft de heer  
Ton Grote het één en ander verteld en  
laten zien uit het door hem gemaakte  
fotoboek. In dit boek heeft hij vastge-  
legd wat hij aantrof in het ouderlijk huis  
na het overlijden van z'n ouders. Het  
waren heel herkenbare voorwerpen, die  
wij hebben gezien.

Op donderdag 29 juni hebben wij  
alweer onze laatste bijeenkomst vóór de  
zomervakantie.

Wij nodigen u van harte uit om 's och-  
tends om 11.00 uur een kopje koffie /  
thee met iets lekkers te komen drinken  
in de Tuinkamer van de Ontmoetings-  
kerk. Daarna zullen wij met een aantal  
personenauto's naar een pannenkoek-  
restaurant rijden om gezamenlijk  
een pannenkoek te gaan eten.  
Als u met ons mee wilt gaan, dan kunt  
u zich aanmelden op het strookje bij  
uw persoonlijke uitnodiging, die wij bij u  
zullen afgeven.

Wij wensen u alvast een mooie zomer-  
periode en hopen u op donderdag 28  
september om 14.00 uur weer in goede  
gezondheid te mogen ontvangen op  
onze volgende middag.

We hebben een gift mogen ontvangen  
van € 50,-. Wij willen de gever heel  
hartelijk bedanken voor deze royale gift!

De dames van de Vrouwendienst

### PVD Maranathakerk

#### Terugblik samenkomst 16 mei

Nadat we een kunsthistorische blik op  
Jezus' Hemelvaart hadden gekregen  
dankzij een boeiende presentatie van  
Koos en Trix Willemse, werd de laatste  
bijeenkomst van dit seizoen aangekon-  
digd.



### Uitstapje op 27 juni naar 't Van Lindenhoutmuseum

Die dag zullen we van 11 tot 3 uur ver-  
blijven in de voormalige Weezenkapel  
van Kinderdorp Neerbosch.

Programma met een presentatie over  
de geschiedenis van het weeshuis  
en de voogdij instelling, een lunch ter  
plekke verzorgd door Blixem en daarna  
informatie bij de nieuwe tentoonstelling  
over de Hongaarse Kinderreinen na de  
oorlog.

Wie geen eigen vervoer heeft, wordt  
opgehaald en thuisgebracht.

Daarna is het vakantietijd.  
In de maanden juli en augustus zijn  
er geen PVD bijeenkomsten.

In september komen we niet de 3e  
dinsdag (19 september is Prinsjesdag)  
bij elkaar, maar de 2e; dat wordt dus 12  
september. Na 2 'lege' maanden schui-  
ven we een week naar voren.  
We zullen dan een vertelmiddag hou-  
den; vertellingen door medewerkers en  
bezoekers!

Voor nu wensen wij, PVD medewer-  
kers, ieder een mooie zomertijd toe en  
we hopen u allen in september weer te  
ontmoeten.

Met een hartelijke groet, namens ons  
allen,

Addie Wanders,  
tel. 024 355 84 71  
e-mail: [abaddiewanders@hotmail.com](mailto:abaddiewanders@hotmail.com)



## GO op de koffie

GO@PKN-Nijmegen.nl



Het is bijna zo ver: de zomer komt eraan. Lekker buiten van alles doen of misschien al op vakantie gaan. Het zomert ook in de kerken. In juli begint een nieuw rooster van kerkdiensten, waardoor we de ene week in de Ontmoetingskerk zitten en de andere in de Maranathakerk. "Kom over de brug!" roepen we naar elkaar.

Veel mensen komen om weer een mooie dienst mee te maken, maar ook om anderen te ontmoeten bij het koffie drinken. Het is trouwens heel fijn dat er steeds weer mensen zijn, die koffie willen schenken en de zaken daaromheen regelen. Ja, die mogen best een keer genoemd en geroemd worden.



Wanneer we bij elkaar kerken zijn we mogelijk (of hopelijk) met meer bezoekers. Het is dan zaak dat er voor personen, die niet zo lang kunnen staan, ook genoeg stoelen zijn. Daar gaan we in de Maranathakerk mee aan de slag. En misschien is het ook leuk om na de diensten af en toe in de tuin te zitten.

Toen het coronatijd was, kon er digitaal koffie worden gedronken. Wie thuis naar de dienst kijkt en luistert, wil dat misschien nu weer. Dat wordt uitgezocht.

In Jordanië zag ik veel mensen socializen met een waterpijp. Ik heb het geprobeerd, maar dat is niets voor mij. Ik houd het op samen aan de koffie of de thee zitten en na het samen luisteren, zingen en bidden, elkaar te ontmoeten in het gesprek.

Michèle van der Steenstraten

## Vanuit de diaconie



## Diaconale collecten van juli en augustus

**2, 16 en 30 juli; 13 en 27 augustus: Plaatselijke diaconie**  
De opbrengst van deze collecten zijn bestemd voor algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin we nauwelijks rente ontvangen en dus afhankelijk zijn van bijdragen uit de gemeente.

**9 juli: Schuldwegwijzer**

SchuldWegWijzer biedt kosteloos praktische ondersteuning aan mensen in de regio Nijmegen die in financiële problemen zijn geraakt. Door omstandigheden kunnen rekeningen zich opstapelen en schulden ontstaan en dat kan veel problemen opleveren. Een doos vol ongeopende post, onbetaalde rekeningen en verder olopemde schulden. Wanneer men het gevoel heeft dat de financiële situatie boven het hoofd groeit of als het niet lukt om de administratie op orde te houden, kan het tijd zijn om hulp te zoeken. SchuldWegWijzer beschikt over een groep vrijwilligers die mensen helpen weer grip te krijgen op hun situatie. Ze worden begeleid door professionals die wekelijks spreekuur houden in de Haard.

**6 augustus: Protestantse Vrouwendienst**

De Protestantse Vrouwendienst (afgekort P.V.D.) stelt zich dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden. Dit seizoen hopen we weer samenkomsten samen te houden. Het onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. De Protestantse Vrouwen Dienst bestaat uit enthousiaste medewerksters die onze oudere gemeenteleden bezoeken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verjaardagen, jubilea, ziekte of een andere reden.

**20 augustus: Hulp aan daklozen**

Hoewel het spreekuur in de Lutherse kerk is opgeheven, houden hulpverleners nog steeds contact met de daklozen. Zij kunnen bij hen terecht voor bijvoorbeeld hulp door een huisarts en vragen over opvang. Soms vloeien daar onkosten uit voort, die niet op een andere manier gedekt worden en waarvoor we uw bijdrage vragen.

**Mededeling van de diaconaal werker**

Van 15 juli t/m 14 augustus hoop ik vakantie te houden van het werk voor de diaconie. Daarna gaat er nogal wat veranderen, omdat de diaconie besloten heeft mijn contract terug te brengen tot twee dagdelen, die vooral besteed worden aan het werken aan en voor het presentieproject. Dat betekent dat ik vanaf 15 augustus alleen de maandagmiddag en donderdagmiddag in Nijmegen ben met een uitloop naar de avond, vanwege de taken die ik verricht als onafhankelijk voorzitter van de Raad van Kerken. Mocht u een afspraak willen maken, dan kan dat dus alleen op die dagen. Graag wens ik u allemaal een goede vakantietijd toe!

Theo van Driel, diaconaal werker,  
[theo52@live.nl](mailto:theo52@live.nl) / tel. 06 - 181 936 12



## Geduld, rust en vertrouwen

Ergens, eens, ik weet niet meer waar het was of wanneer, las ik het volgende: "De avond van het leven neemt zijn eigen lampen mee: geduld, rust en vertrouwen".

De avond van het leven. Wanneer is dat? Als we oud zijn, denk ik.

Tegelijk rijst dan de volgende vraag: Wanneer ben je oud? Ben ik oud? Is daar een leeftijd aan gekoppeld?

's Morgens voel ik me best oud, hoewel is 'pas' 71 ben.. Ik heb moeite met opstaan, op gang te komen. Stijf en stram ben ik in zo vroeg op de morgen. Ik voel me best oud. En versleten ben ik ook. Tenminste mijn lichaam. Maar de artsen doen er alles aan om mijn lijf te vernieuwen. Ja, ze zijn knap tegenwoordig. Nieuwe knieën, heupen, enkels en schouders. Orthopeden kunnen zich uitleven op versleten lichaamsdelen en gelukkig gaat het meestal goed en voel je je weer jong. Oud is dus heel relatief.

De lampen voor de avond van het leven. Geduld, Rust en Vertrouwen. Ik schrijf ze maar eens met hoofdletters. Het zijn immers mooie eigenschappen die we graag willen hebben.

Het klinkt mooi, maar in deze jachtige maatschappij zijn we het misschien vergeten. Alles moet snel, sneller, nog sneller. Alsof ik hijgend onszelf achterna lopen.

Geduld, Rust en Vertrouwen, de lampen voor de avond van ons leven. Wanneer hebben we ze nodig? Wanneer is die tijd aangebroken? Of gaat dit geleidelijk.

Zal de tijd het ons leren.

Ik denk het wel. Maar, die lampen moeten we wel zelf aansteken, want als we dat niet doen, blijft het donker.

En een donkere tijd wens ik niemand toe.

Ook ik moet eraan geloven. Met Geduld, Rust en Vertrouwen mag ik verder op mijn hopelijk nog lange levensweg. Maar mijn levensritme wordt nog steeds bepaald door vrijwilligerwerk, familie, vrienden en verplichtingen. Het zou goed zijn mijn smartphone eens weg te leggen en de e-mails een dag niet te lezen. Een dag Rust te nemen. Vertrouwen hebben dat het ook een dag later kan. Met Geduld eens naar mijzelf luisteren. Een half uurtje mediteren per dag doet wonderen.

Herkent u dit misschien? Dat u, net als ik, deze lampen eens kan aansteken door iets niet te doen.

De kerk is een plaats waar ik deze lampen leer aansteken, om ze door de week brandende te houden. Het gaat niet altijd vanzelf, maar met Gods hulp zal het vast wel lukken. Dat wens ik u ook toe. Jong en oud: Geduld, Rust, en Vertrouwen om licht in het leven te brengen en te houden.

Een hartelijke groet van Loes Hogeweg



## Hebreeuwse miniaturen

שלום

## Doelpunten

Net als vorig jaar rond deze tijd is het weer bijna Jom Ha Voetbal, het landelijke Joodse voetbaltoernooi. Een mooie aanleiding om wat nader in te gaan op Hebreeuwse doelpunten, want dat is toch waar het spelletje uiteindelijk om gaat.



Bij de onvolprezen twitteraar @HebreWords lees ik dat het Hebreeuws twee woorden kent voor 'doelpunt'. Het ene is het ook bij ons gebruikelijke Engelse woord goal. Dat laat zich zonder meer importeren, het is makkelijk in Hebreeuwse letters te schrijven en verder hoeft je er niks meer aan te doen: *gol*.

De tweede term vind ik eigenlijk interessanter. Die is ontleend aan het Duitse woord Tor, dat behalve doelpunt ook poort betekent (Brandenburger Tor). Dit woord heeft het Hebreeuws echter niet als zodanig opgenomen, misschien omdat *tor* al in Hooglied staat als tortelduif. In dit geval is gekozen voor een vertaling.

De Bijbel staat vol met poorten. Een poort heet daar *sjaär* en dat is nu ook het andere Hebreeuwse woord voor doelpunt) geworden.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

[www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen](http://www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen)

## Kaartspel over geloof en leven

Heb jij het lef? Onder dat motto lanceert Youth for Christ het nieuwe en unieke kaartspel LEF, waarmee tieners en opvoeders elkaar beter leren kennen door middel van verrassende vragen en uitdagingen. Het spel is gratis aan te vragen.

LEF stimuleert opvoeders en jeugdleiders om in gesprek te gaan met hun tiener(s) over geloof en leven. Zo komen luchtige vragen aan bod als 'welk schoolvak mogen ze van jou per direct skippen?' en 'welke superkracht zou je willen hebben?', maar ook zwaardere vragen als 'ben jij bang voor de dood?' en 'waar denk jij dat seks om draait?'

Het spel gaat pittige onderwerpen niet uit de weg.

De vragen en opdrachten worden zo geformuleerd dat ze jongeren ondersteunen, maar ook stimuleren om te delen wat hen bezighoudt. U kunt het spel gratis aanvragen via: [youthforchrist.nl/lef](http://youthforchrist.nl/lef)



## Orgelconcerten in de Stevenskerk

In het concertseizoen 2023 komt het König-orgel weer volop tot klinken, nadat het vorig concertseizoen wegens een verbouwing niet gebruikt kon worden. Van harte welkom!

De toegangsprijs voor de concerten bedraagt 15 euro. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar via de webshop van Ik ben aanwezig. Mocht u problemen ondervinden met deze vorm van reserveren dan kunt u contact opnemen met secretariaat@nijmeegseorgelkring.nl

De concerten zijn de hele zomer wekelijks op dinsdag vanaf 20.30 uur (behalve tijdens de week van de Vierdaagse). Hieronder ziet u een greep uit de concerten. Het volledige overzicht en meer informatie vindt u op deze website: [www.nijmeegseorgelkring.nl/concertagenda/](http://www.nijmeegseorgelkring.nl/concertagenda/)

**27 juni: Erwin Wiersinga - Vater unser im Himmelreich**  
Het kerklied Vater unser im Himmelreich dat door Maarten Luther is gedicht en gecomponeerd heeft een prachtige combinatie van tekst en melodie die heel veel componisten heeft geïnspireerd. De barokke componist Johann Ulrich Steigleder maakte maar liefst 40 bewerkingen van het lied. Wiersinga speelt van hem een Toccata.

**4 juli: Dirk Luijmes - Driewerf Bach**  
Dirk Luijmes maakte een mooie keuze uit de vele orgelwerken van Bach. De Preludium en fuga in e-moll is monumentaal: een van de meest uitgebreide preludia en fuga's, concertant en virtuoos. Alsof een groot orkest speelt, afgewisseld met solopassages. De Triosonate in d is speelse kamermuziek met voor beide handen en de voeten een zelfstandige partij, waardoor het lijkt alsof drie solisten samenspelen.

**1 augustus: Peter van Dijk en Hester Westra - Muziekreis door 17e-eeuws Europa**  
Dit is het eerste concert waarin alleen het historische Ardennen-orgel klinkt en het König-orgel even zwijgt. Het concert in het koor van de kerk heeft een intieme sfeer. Organist Peter van Dijk neemt u met mezzosopraan Hester Westra mee op reis door het 17e-eeuwse Europa. In een afwisseling van orgel solo, zang begeleid door orgel en solozang, hoort u instrumentale werken en liederen van Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Spaanse bodem.

**29 augustus: Jetty Podt - Fantaisie Française**  
Een fantasie, een dagdroom, een mijmering, of een groots visioen: zonder de kracht van de verbeelding zou het leven plat en eendimensionaal zijn. De verbeelding brengt mensen in beroering en vervoering, ze opent nieuwe vergezichten en maakt het alledaagse bijzonder. Sluit je ogen en laat je meenemen door de muzikale fantasie van Franse topcomponisten als Maurice Duruflé, Jehan Alain, Olivier Messiaen, Louis Vierne en César Franck.

**5 september: Hayo Boerema en Dick de Graaf - Jazz**  
Saxofonist Dick de Graaf en organist Hayo Boerema treden regelmatig als duo Split Level op in kerkgebouwen in en rond Rotterdam, bij festivals zoals het Rotterdamse orgelfestival en Northsea Round Town. De essentie van hun spel: ongehinderd door de afstand tussen de Graaf beneden in de kerk en Boerema hoog boven achter het orgel ontspint zich spontaan een intense en spannende interactie.

## Tieners zamelden voedsel in

Hoewel het inmiddels al een tijdje geleden is, vertellen we u graag over een initiatief van de tieners uit de Ontmoetingskerk.

Tijdens één van de TienerDiensten in de 40-dagen tijd spraken we over armoede. Toen kwam de wens vanuit de tieners om iets te doen voor gezinnen in Dukenburg die in armoede leven. We hebben afgesproken om samen levensmiddelen te verzamelen waarbij wij, als leiding, naar de adressen van gezinnen zouden informeren.

Zo konden we op 1e en 2e Paasdag drie gezinnen blij maken met een mooi gevulde boodschappentas. De gezinnen waar we deze tas hebben afgegeven waren hier erg blij mee!

Namens de tieners,  
Fred en Irma

## Ga jij studeren in Maastricht?

Ben of ken jij iemand die na de zomer in Maastricht gaat studeren?! Neem dan een kijkje bij Lux ad Mosam, dé christelijke studentenvereniging van Limburg! Altijd welkom!



## Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar:  
[www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online](http://www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online)

## Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

### Kerkenraad

**Scriba:** G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28  
e-mail: [scriba.pgn@kpnmail.nl](mailto:scriba.pgn@kpnmail.nl)

### Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.  
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen  
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag  
van 10 tot 12 uur  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op  
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54  
**Penningmeester:** Yvonne Sans  
**Bank:** NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN  
**Correspondentie:** bij voorkeur per mail  
[kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl](mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl)

**Collectebonnen:** door overmaking van  
50 euro of een meervoud op  
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot. Gemeente te Nijmegen in  
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

### Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen  
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur  
tel. (024) 322 84 80, e-mail:  
[administratie@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:administratie@kerkinactie-nijmegen.nl)  
**Rekeningnr:** NL52 INGB 0000 9026 39  
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

### Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612  
[theodoor52@live.nl](mailto:theodoor52@live.nl)

## Algemene adressen

### Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
[www.maranathakerk-nijmegen.nl](http://www.maranathakerk-nijmegen.nl)

**Koster:** Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail:  
[koster@maranathakerk-nijmegen.nl](mailto:koster@maranathakerk-nijmegen.nl)

**Sectiekas:** rekening NL16 RABO 0373  
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad

**Auto-ophaalendienst:** H. Wiedhaup,  
tel. (024) 360 21 32 / 06 - 25 024 667

### Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27  
e-mail: [hendrik.jan.bosman@gmail.com](mailto:hendrik.jan.bosman@gmail.com)

### Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56  
[www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)

### Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

### Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.  
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

### Bereikbaarheid pastoraat

De contactgegevens van onze pastores  
kunt u vinden op de pagina 'Nieuws  
vanuit de vierplekken'.

### Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

### Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande  
e-mail: [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl)  
tel. 06-253 073 69.

### Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a  
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91  
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53  
e-mail: [marieke.fernhout@ru.nl](mailto:marieke.fernhout@ru.nl)  
website: [www.ru.nl/studentenkerk](http://www.ru.nl/studentenkerk)

### Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79  
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,  
[ds.freytag@lutherszuidnederland.nl](mailto:ds.freytag@lutherszuidnederland.nl)

### Pro Persona

mw. Stefien Jansen  
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

### Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /  
mobiel: 06 - 229 875 97  
e-mail: [b.zondag@pompestichting.nl](mailto:b.zondag@pompestichting.nl)

### Radboudumc

ds. Anneke de Vries,  
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,  
e-mail: [anneke.devries@radboudumc.nl](mailto:anneke.devries@radboudumc.nl)  
tel. (024) 361 33 20

### Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69  
e-mail: [andrea.visser@cwz.nl](mailto:andrea.visser@cwz.nl)

### Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina  
tel. (024) 684 77 77

### Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening  
e-mail: [info@stadskerkinijmegen.nl](mailto:info@stadskerkinijmegen.nl)

## Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de  
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

### Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:  
[over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl)  
Per post kunt u uw kopij sturen naar:  
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk  
zondag 20 augustus aanleveren.  
Dit nummer verschijnt op 5/6 september  
en loopt t/m 22 oktober (6 weken).

U vindt de laatste uitgaven van  
Over & Weer ook als PDF op:  
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

### Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal  
centrum. Indien voorradig kunt u een  
vervangend exemplaar ophalen.

### Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols  
en Franz van Vlaanderen (redactie)  
Cor Sikkens (fotografie)

### Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36  
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

### Druk en verzending:

Editoo (Arnhem)

## Data kopijsluiting 2023



- nr 6 - zondag 20 augustus
- nr 7 - zondag 1 oktober
- nr 8 - zondag 12 november

Verschijsning:  
16 dagen na kopijdatum

# Pelgrimage ds Wouter Slob

Reisblog van Wouter en Nicoline: [www.polarsteps.com/WouterSlob4](http://www.polarsteps.com/WouterSlob4)



RONDGAAND



Ik vond het een eervolle uitnodiging om dit jaar de Eckhartlezing in de Dominicuskerk te mogen verzorgen. Een jaarlijkse lezing georganiseerd door het Albertinumgenootschap.

De vraag was of ik over veranderende godsbeelden zou kunnen spreken, en dat leek me meteen een mooie uitdaging. Vooral omdat ik niet zo van het begrip 'godsbeeld' houd. In de Bijbel worden we daar al voor gewaarschuwd (wij mogen immers geen beelden van God maken...), maar het lijkt mij ook dat het geloof er méér om gaat dat wij worden gekend, door God, dan dat wij Hem overzien. Juist die gedachte sluit echter aan bij de middeleeuwse mystiek zoals die ook door Eckhart wordt verwoord. Het paste dus goed.

In de hedendaagse filosofie begint dit inzicht hernieuwd gehoor te krijgen, en dat biedt ruimte om een oude discussie achter ons te laten. De discussie namelijk over de vraag of God wel of niet bestaat. De discussie tussen atheïsten en theïsten. Als wij God niet overzien, dan kunnen we daarin toch ook geen beslissing nemen? Misschien moeten we de vraag naar het bestaan van God dan vervangen door

de vraag naar de betekenis van God, die daarmee een geleefde realiteit kan zijn. In de filosofie spreken we wel van 'post-theïsme' als het over deze opkomende manier van denken gaat.

Inmiddels is de lezing achter de rug en de aanwezigen zullen moeten oordelen of het de moeite waard was.

Eén ding waar ik me op had verheugd heb ik helaas niet ter sprake kunnen brengen: een opvallend verschil tussen rooms-katholieke en protestante post-theïsten.

Katholieke collega's benoemen in dit post-theïstische verband dikwijls het mysterie van God. Ik als protestant zou eerder bij de menselijke beperktheid beginnen, -waar op de achtergrond het zondebesef in mee klinkt. Maar die verschillen doen er niet echt toe. In beide gevallen gaat het om het aangaan van een relatie met de levende God. Die in de lofprijzing realiteit wordt. Deze manier van denken begint eerder bij de liturgie dan bij godsbewijzen.

Wie het eens na zou willen lezen: de tekst van de lezing staat op [www.pkn-nijmegen.nl/lezingen](http://www.pkn-nijmegen.nl/lezingen)

Ds Wouter Slob