

Kerkbalans: je geeft voor je kerk

De kerk is niet van ons

'Mijn' kerk - daar geloof ik niet in. 'Ik geloof de heilige katholieke kerk', belijden wij met de oudste (Apostolische) geloofsbelijdenis. Katholiek: dat is de verbinding met wat onszelf en onze groep overstijgt. Wie gedoopt wordt, gaat horen bij een groot en divers geheel: bij een levend lichaam dat uit vele ledematen bestaat. Bij een eenheid die verscheidenheid insluit. Wie liever een clubje gelijkgezinden heeft, van hetzelfde ras, dezelfde kleur en voorkeur, dezelfde kerkelijke richting, kiest voor de sekte. De sekte selecteert op 'ons soort mensen', het eigen volk, de overzichtelijke kring van gelijkgezinden. Maar kerk is de veelkleurigheid, het huis met de vele woningen, de heilige ruimte voor joden en niet-joden, bazen en werknemers, man en vrouw en alle varianten, huisgenoten vanouds en pas gearriveerde vreemdelingen. Zo is de kerk tot heil van het volk, ze doorbreekt de starre muren die tussen mensen in staan, ze is het verrukkelijke lijf van Christus, waarbinnen de oude tegenstellingen tot vrede worden genezen.

Die heilzame katholieke kerk is de moeite waard te ondersteunen: door haar lief te hebben en talent en tijd en geld voor haar in te zetten.

Geloven doe je niet in je eentje

Als je gedoopt wordt, word je het lichaam van Christus binnengedoopt. 'Losse' dopen, met een puur individuele betekenis, bestaan niet. Als gedoopten behoren we automatisch tot een wereldwijd netwerk. Verre christenen in Soedan en China, in Syrië, de Randstad en Bolivia zijn onze zusters en broeders. Ook bisschop Ambrosius van Milaan (4e eeuw), abdis en mystica Beatrijs van Nazareth (13e eeuw), Calvin en Luther, maar evenzeer paus Franciscus, behoren tot onze naaste familie. In de koffiepauze tussen de protestantse en de nederlands-gereformeerde zondagse kerkdienst in de Maranathakerk gaan vanzelfsprekend hartelijke groeten heen en weer. Want samen zijn wij flonkeringen van het ene geheim van Christus, wezenlijk met elkaar verbonden vormen wij zijn naadloze kleed.

De kerk is een plek van ontmoeting. Na de kerkdienst zoeken we het gesprek met elkaar. In buurtcontactgroepen, gesprekskringen en werkgroepen delen we elkaars armoede en rijkdom, ellende en vreugde, elkaars zoektochten en vindplaatsen. De Dinsdagmorgenkring in de Maranathakerk en de bijbelkring in de Ontmoetingskerk zijn al lange tijd volop oecumenisch van samenstelling: als christenen van

verschillende komaf bekloppen we samen de rijke traditie van bijbel en kerk en boren we bronnen aan die, hoewel eeuwenoud, onuitputtelijk en sprankelend blijken te zijn.

Het is de moeite waard de kerk te ondersteunen, omdat ze een van de kostbare plekken is waar mensen elkaar tegenkomen die niet vanzelfsprekend prettig bij elkaar horen: die elkaar niet hebben uitgekozen hebben maar elkaar —lastig en verrijkend tegelijk — vanwege Christus gegeven zijn.

Een plek waar het verhaal bewaard wordt en doorgegeven

Ik ontving een kerstkaart maar daarop een tekst van Freek de Jonge, waarin ik de opdracht van de kerk zeer herken. Een paar losse fragmenten:

*We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe.
We kunnen het redelijkerwijs niet meer
geloven.*

*Laten de oren hangen naar het
consumptieve,
zijn de strekking moe.*

(...)

*Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter.
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?*

Blijf Het Verhaal vertellen.

De wereld kan niet zonder.

(...)

We ondersteunen de kerk omdat zij, hoe gebrekkig ook, het 'Verhaal' bewaart, vertelt en doorgeeft. Een Verhaal waar velen vandaag de dag zich liever van distantiëren. Toch is het Verhaal uit onze Europese cultuur (schilderkunst, architectuur, filosofie en alles wat met zinvol en *mindful* te maken heeft) niet weg te denken.



Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Van 18 januari t/m 1 februari vindt Kerkbalans 2020 plaats. In het magazine middenin deze Over & Weer leest u wat deze actie voor onze kerken betekent.



De kerk is volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u.

Uw bijdrage is heel hard nodig! Doet u mee? Geef voor je kerk!

'De Ziel' terug van weggeweest?



In het moderne denken lijkt er geen plaats voor de ziel. Het lijkt alsof 'de wetenschap' zoals de neurowetenschappen geen ruimte laten voor de ziel. We zijn ons brein en alles is vandaaruit te verklaren. En verder zijn we meer gericht op het ik, op het doen, op het veranderen, alles wat we concreet kunnen omschrijven. Het klinkt dan heel ouderwets om te spreken van een ziel.

Hoe het woord 'ziel' gaandeweg ouderwets is geworden zie je ook terug in de verschillende Bijbelvertalingen. Voor wie houdt van cijfers: in de Statenvertaling vindt je het woord 'ziel' 757 keer. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap in 1951 staat het nog 232 keer. In de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) vind je de ziel nog maar 114 keer en in de Bijbel in Gewone taal (2014) zelfs maar 19 keer. Hoe meer hedendaags de vertaling hoe minder het woord 'ziel' er nog in voorkomt. Daarbij gaat het allemaal om de vertaling van dezelfde oorspronkelijke Bijbeltekst! Ik zei weleens dat ze de 'ziel' uit de Bijbel weg hebben vertaald.

Hoewel het woord 'ziel' uit onze dagelijkse omgangstaal grotendeels is verdwenen blijft de ziel in sommige uitdrukkingen bewaard, zoals 'op onze ziel getrapt', 'zijn ziel en zaligheid verkopen', 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd', 'met zijn ziel onder de arm lopen', 'met hart en ziel', 'eelt op zijn ziel hebben', 'de ogen zijn de spiegels der ziel' enz.

Maar blijkbaar is er een kentering gaande. Acht jaar geleden werd 'de ziel' als thema gekozen in de nacht van de filosofie. Nu kiest de Protestantse kerk 'De Ziel' als thema voor de komende tijd, vanaf november 2019 tot de startzondag, september, 2020. En zij omschrijft de ziel als 'De ziel is het ongrijpbare denken. Het ondenkbare horen. Het onhoorbare grijpen.' Laten we het dan over de 'ziel' hebben, of kan dat juist niet? De ziel is niet grijpbaar, we komen aan de randen van wat we met woorden kunnen omschrijven. De ziel is namelijk onlosmakelijk met ons Zijn verbonden. C.W. Lewis omschrijft het treffend: 'Je hebt een ziel, je bent geen ziel. Je hebt een lichaam.' Wie een overlijden heeft meegemaakt herkent dit.

Niet alleen het leven maar ook de ziel is uit het lichaam verdwenen. De ziel wordt wel eens als de niet-materiële onsterfelijke kern van de mens gedefinieerd.

De ziel is misschien wel de essentie van wie we zijn. De basis van ons persoon-zijn, de diepste laag van ons zijn, die we zelden voelen en ervaren maar die er wel is als het er op aankomt, als een soort fundament en bakken van ons zijn. De ziel is de plaats waar we onszelf steeds weer terugvinden en waar we onszelf herijken. De ziel heeft ook met relaties te maken. De ziel is betrokken bij onze relaties met anderen. Zo kennen we ook het woord 'zielsverwant'.

De ziel is ontvankelijk. Een ziel kan vol bitterheid, nood, vreugde of liefde zijn. Wat dragen we in onze ziel mee? Onze ziel schenken we vaak te weinig aandacht. Als ik u zou vragen 'Hoe gaat het met uw ziel?' Wat zou u dan antwoorden? Er zijn een aantal alledaagse pleisters voor de ziel. Muziek en zelf muziek maken is een beproefd medicijn voor de ziel. Stille en wandelingen door het bos ervaren velen als heilzaam voor de ziel. Zelfs het ouderwetse huishoudelijke werk kunt u beoefenen als een zorg voor je ziel: 'schoonmaken – is ruimte maken voor je ziel' kopt Happinez.

Wat heeft de ziel met geloof te maken? Ik denk dat geloven niet alleen iets van het verstand is. Geloven woont in de ziel. Onze ziel raakt in het geloof verbonden met God. Geloven doe je met hart en ziel en verstand (Matteüs 22:37). De zondagse eredienst is vooral voedsel voor de ziel. Want de ziel ontvangt het Woord van God. Zij is de ontvanger van de boodschap van de onvoorwaardelijke liefde van God. Zo kan het geloof in onze ziel een dragende kracht en bron worden van ons bestaan die overvloedig in alles wat we vanuit onze ziel bezielt doen.

Ds. Susanne Freytag

Bijbelleesrooster

vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22	dinsdag	4 februari	Matteüs 5:27-37
zaterdag	18 januari	Jesaja 61:1-11	woensdag	5 februari	Matteüs 5:38-48
zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12	donderdag	6 februari	Deuteronomium 28:1-14
maandag	20 januari	Psalm 96	vrijdag	7 februari	Deuteronomium 28:15-26
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19	zaterdag	8 februari	Deuteronomium 28:27-44
woensdag	22 januari	Spreuken 1:20-33	zondag	9 februari	Deuteronomium 28:45-57
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22	maandag	10 februari	Deuteronomium 28:58-69
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11	dinsdag	11 februari	Psalm 31:1-14
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25	woensdag	12 februari	Psalm 31:15-25
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12	donderdag	13 februari	Deuteronomium 29:1-14
maandag	27 januari	Psalm 139:13-24	vrijdag	14 februari	Deuteronomium 29:15-28
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20	zaterdag	15 februari	Deuteronomium 30:1-10
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35	zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13	maandag	17 februari	Psalm 18:1-16
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27	dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35
zaterdag	1 februari	Psalm 149	woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51
zondag	2 februari	Matteüs 5:1-12	donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14
maandag	3 februari	Matteüs 5:13-26	vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22

vervolg van voorpagina

Opvallend is dat in de Kerstnacht zeer velen juist vanwege dat Verhaal tóch naar de kerk komen — ook al hebben ze verder naar eigen zeggen weinig met kerk en christelijke geloof. Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst opnieuw naar het Verhaal zal worden gevraagd. Wat van waarde is komt vroeg of laat weer terug. Soms moet je alleen maar dat wat voor een tijdje uit de mode is, zorgvuldig willen bewaren. Bewaren is liefhebben in goede en slechte tijden. Zelf heb ik het Verhaal lief. Mijn preek is een eenvoudige maar hartstochtelijke dienst aan het Verhaal, dat groter is dan ik, en mij en mijn tijd ruimschoots zal overleven.

De kerk verdient onze steun, juist omdat zij voor komende generaties het Verhaal levend houdt.

Waar de nieuwe werkelijkheid gevierd wordt

In de kerk wordt niet alleen maar gezongen, gepreekt, koffie gedronken en gepraat. Er wordt ook lijfelijk contact gemaakt met de nieuwe werkelijkheid waar Christus voor staat. Onze huidige wereld is een zomaar voorbijge werkelijkheid. De nieuwste mode is al gauw passé. Maar in de kerk belijden wij de werkelijkheid van Christus die altijd nieuw is. In de kerk maken wij met dat nieuwe contact via de sacramenten, vooral via het sacrament van de eucharistie. Als wij eucharistie vieren, stroomt vrede binnen die groter en anders is dan wat wij bedenken en klaarspelen. Wij zeggen God dank met het koor van alle eeuwen en plaatsen en ontvangen het brood uit de hemel, de wijn van het koninkrijk dat komt, lichaam en bloed van Christus: zijn nieuwe werkelijkheid verbindt zich met ons bestaan. Waarvan wij hopen dat het komen zal, is er al even. Ook al voelen we ons mislukt, zijn we gescheiden, ziek, gehavend en wanhopig, even al zien wij elkaar bij Gods licht en ervaren wij dat wij geliefde kinderen van God zijn, volledig door Hem aanvaard en opgetild naar het prachtige beeld dat Hij van oudsher al van ons had en waarnaar Hij bezig is ons te veranderen. Dit bijzondere moment, de viering van de heilige Tafel, tilt ons boven alle denkbare misère uit. Wij vieren dat wij niet leven van wat wij zelf presteren maar van wat ons in grote liefde gegund wordt.

Het is de moeite waard om de kerk te ondersteunen: die rituele plek van transformatie en heelwording, waar zicht komt op en geproefd wordt van de vernieuwing van mens en schepping.



Vrijwilligers bereiden de Actie Kerkbalans voor

Waar hulp geboden wordt

De kerk blijkt een plek waar velen geïnspireerd worden om zich voor een ander mens in te zetten: In allerlei vormen van vrijwilligerswerk, in pastoraat en diaconaat, in welwillende aandacht, een luisterend oor, een helpende hand. Ook in onze protestantse gemeente bestaan, naast het Diaconaal Centrum De Haard, o zo kostbare netwerken van onderlinge betrokkenheid. Er wordt en plein public of in het verborgene actie ondernomen om kwetsbare medemensen in de samenleving te ondersteunen. Leed en onrecht elders in de wereld worden benoemd, in de gebeden opgenomen, bestreden o.a. via de kanalen van Kerk in Actie en de schrijfacties van Amnesty International.

De kerk is vallen en opstaan

Zeker, in de kerk gaat ook van alles mis. De kerk is ook een plek van ruzie en verdeeldheid, bekrompenheid, misbruik en vernedering. De kerk is net zo erg als wij stuk voor stuk zijn: in de praktijk vallen we tegen, dekken de mooie woorden de lading niet, doen we het slechte en niet het goede. Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Juist in de kerk vieren we ons telkens weer toe naar een nieuw begin. Na elke enorme valpartij worden we weer overeind geholpen. Boven de puinhoop die we zelf veroorzaken blijkt toch de belofte niet verdwenen. De kerk is meer dan wat wij ervan maken. De kerk is niet van ons. De kerk is van Christus.

Die kerk - daar geven we voor!

Henk Gols

Diaconale collecten



Zondag 19 januari -

Algemeen diaconaal werk

Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 26 januari - Sectiekeuze

De diakenen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectedoel. Let op de afkondigingen in de kerk.

Zondag 2 februari - Werelddiaconaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer(in) te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Zondag 9 februari - Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Het Wereldvrouwenhuis biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen uit de regio Nijmegen, die geen verblijfspapieren hebben.

Zondag 16 februari - Noodhulp voor Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

Week van gebed voor de eenheid

Op donderdag 23 januari is er een viering in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen. 'Buitengewoon' is het thema voor de internationale Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken op Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.

Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid, waarin we, komende uit verschillende tradities, elkáár ontvangen.

Donderdag 23 januari om 19.30 uur is er een gezamenlijke viering in de Nieuw-Apostolische Kerk, Graafseweg 101, Nijmegen. De Raad van Kerken Nijmegen en omstreken nodigt u van harte uit om in de boot van de oecumene te stappen. Dit jaar is het wereldwijde thema 'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons'. De gestrande reiziger ervaart een vriendelijk ontvangst — zo willen wij elkaar ontmoeten.

Week van gebed voor de eenheid
donderdag 23 januari 2020

“Zij waren
buitengewoon
vriendelijk voor ons”
naar Handelingen 28 vers 2

aanvang 19:30 uur
Nieuw Apostolische Kerk
Graafseweg 101, Nijmegen

Taizéviering op 31 januari

Op vrijdag 31 januari om 19.30 uur houden we een Taizéviering in de Kleine Bartholomeuskerk, met als thema: Een nieuw begin. Een nieuw jaar is begonnen. Dit nieuwe jaar gaat ons vast en zeker allerlei nieuwe ervaringen, ontmoetingen, gedachten en gevoelens opleveren. Het mooie van zo'n onbeschreven jaar is dat alles mogelijk is. Wat je deed, dacht, voelde, wenste... alles kan veranderen. In de prachtige Kleine Bartholomeuskerk staat de verwarming op 31 januari aan en branden de kaarsen. Samen met andere mensen zingt u mooie meditatieve liederen en is er tijd voor ontspanning en bezinning.



Een Taizéviering is voor iedereen. Onze ervaring is dat als mensen eenmaal weten hoe fijn deze vieringen zijn, ze vaak terugkomen. Dus: zegt het voort! Gun uzelf en misschien ook uw vrienden of familie dit rustgevende moment. Na de viering kunt u napraten onder het genot van een drankje. Van harte uitgenodigd voor zang, stilte en een nieuw begin.

De weg van de liturgie

We leven in de weken van Epifanie, de 'verschijning' van de Heer. In de kerkdiensten vieren we hoe Jezus openlijk zijn entree maakt in onze wereld. Van zondag op zondag volgen wij het prille spoor zoals het loopt door de evangeliëverhalen over Jezus' eerste optreden.

De Epifaniëntijd is onderdeel van de Kerstcyclus, die met de Advent is begonnen en wordt afgesloten op 2 februari, het vroeg-christelijke feest van de Opdracht van Jezus in de tempel, veertig dagen na zijn geboorte. Het feest opent op de vooravond, met de Engelse koorvesper in de Stevenskerk op zaterdag 1 februari om 16 uur.

Na 2 februari kantelt de tijd. Hoewel het nog volop winter kan zijn, zit het licht van het vroege voorjaar al in de lucht. We vieren niet meer bij Epifanie vandaan, maar keren ons voorzichtig naar het Paasfeest in verte, in die hoopvolle oriëntatie gesteund door alsmaar toenemend vogelgezang.

Henk Gols



Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



24 januari: filmavond met 'Rosetta'

Vrijdagavond 24 januari bent u van harte uitgenodigd om te kijken naar de film 'Rosetta'. Het verhaal speelt zich af in de onderklasse van een voormalig industriegebied in Wallonië, waar de werkeloosheid tot ongekende hoogte is gestegen. Op een troosteloze camping woont Rosetta samen met haar alcoholistische moeder, die zich tegen betaling van geld en bier laat gebruiken door allerlei mannen. Rosetta haat haar moeder en haat de hele wereld. Ze heeft maar een doel: de camping verlaten en leven zoals 'normale' mensen. Rosetta zet daarvoor werkelijk alles op het spel...

Op het filmfestival van Cannes werden de Waalse broers Dardenne voor deze film onderscheiden met de Gouden Palm en werd de jonge actrice Dequenne bekroond als beste actrice, voor deze rauwe kijk op het armzalige leven van de jonge Rosetta.

Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, in een ontspannen sfeer en onder het genot van een drankje.

Aanvang: 19.45 uur, inloop 19.30 uur.

Toegangsprijs 7,50 of naar draagkracht. Inclusief koffie en drankje. Aanmelding is niet nodig.

17 januari en 21 februari: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie.

Dé plek waar u elke 3e vrijdag van de maand terecht kunt voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café bezoeken.



De eerstvolgende Repaircafés zijn op vrijdag 17 januari en 21 februari van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.



4 februari: Spreken met compassie

Kletsen, keuvelen, kwebbelen: je kunt op veel manieren met elkaar praten. Echt spreken met elkaar is iets anders. Dat vergt aandacht en tijd.

Iedere eerste dinsdag van de maand gaan we een socra-tisch gesprek voeren, waarin de dialoog centraal staat.

We stellen een thema vast of begeleider Mariëlle Polman doet een voorstel, en onderzoeken met elkaar waar het nu werkelijk om draait. Daarbij gelden bepaalde regels en stappen, die je al doende onder de knie krijgt.

Data: 4 februari, 3 maart, 7 april, 9 juni, 7 juli van 19.30 – 21.30 uur

Kosten: 5, 8 of 10 euro, afhankelijk van uw portemonnee
Aanmelden: via een mail naar info@mariellepolman.nl

Van de schoonheid en dood: lezing vanuit kunst en filosofie

Compassie heeft niet alleen met het leven te maken, maar ook met de dood. Met compassie sterven, gedenken, rouwen, dat is een hele kunst. In november zijn Christine Elkhuizen en Mariëlle Polman een reeks van 5 lezingen gestart, waarin zij raken aan het leven en voorbij het leven, belicht vanuit een filosofisch, muzikaal en kunstzinnig perspectief. Er staat nog één lezing op het programma, op dinsdag 28 januari van 19.30 – 21.30 uur. Thema is deze avond: Lamentaties.

Kosten: 10, 15 of 18 euro, naar draagkracht.

Aanmelden: via een mail (met uw adres en tel. nummer) o.v.v. 'Van de schoonheid en de dood' naar: Christine Elkhuizen, info@datisdekunst.nl of Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl

27 januari: Vrijwilligerscafé over Contact maken

In veel vrijwilligerswerk werk je met mensen. Het is fijn om goed met een ander te kunnen communiceren. Soms loopt een contact moeilijk. Dat kan komen omdat de ander er niet open voor staat. Dat kan ook door je eigen houding komen. Wat vertel je een ander zonder woorden, alleen door je gedrag?

Op maandag 27 januari van 15.00 – 16.30 uur onderzoeken we samen het contact maken en contact houden. We wisselen ervaringen uit en doen oefeningen. Deze middag is een vervolg op de workshop Contact maken in september, maar kan ook apart gevolgd worden. De nadruk ligt deze middag op jouw omgang met de wereld in houding en emoties. Mariët Mensink van Stichting KUS (Kunst van Samenleven) zal de middag begeleiden.

Iedereen is welkom: vrijwilligers van Nijmeegse organisaties en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis. Opgave is niet nodig. Meer info: poels@huisvancompassienijmegen.nl

Eet & Ontmoet: 3 februari

Maandag 3 februari hebben wij weer een gezellige Eet & Ontmoet avond ingepland. Ilda, een van onze vrijwilligsters, gaat een presentatie houden over Turkije. Wees welkom. We starten om 18.00 uur.



Ons vaste kookteam van vrijwilligers kookt een maaltijd uit de internationale keuken. We hebben nog plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan! Dat kan via een mailtje aan: post@huisvancompassienijmegen.nl of bel: 322 84 80 (ma t/m do van 09.00 tot 13.00 uur). Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs, afhankelijk van uw financiële draagkracht.

Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):
scriba@ontmoetingskerk.net
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):
ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat:
prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Bespreeking kerkruimtes:
via de website (zoek op 'zaalbeheer')
Rekeningnummer sectiekas:
NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer:
redactie@ontmoetingskerk.net
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (werkdagen
van 7.00-23.00u); secretariaat@ontmoetingskerk.net
Of neem contact op met de kerkelijk werker:
Marije Klijsma: tel. 06-19047440;
e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl
(werkdagen maandag en woensdag)
Voor dringende vragen kunt u op dinsdag,
donderdag en vrijdag contact opnemen met
ds. Henk Gols: tel.: 06-51999262; e-mail:
henkgols@planet.nl

In memoriam

Op 23 december is overleden: Jan IJkema op de leeftijd van 89 jaar. Jan woonde sinds 2017 in Gouda in de buurt van zijn dochter. Ook in 2017 was zijn vrouw Hannie, waarmee hij meer dan 60 jaar was getrouwd, overleden. Jan heeft eerst naast zijn werk en later als gepensioneerde veel vrijwilligerswerk verricht, o.a. in diaconie en Fibon. Een man met karakter, die hart had voor de mensen en zaken waarmee hij zich verbonden voelde. Ook het kerkkoor/cantatekoor was deel van zijn passie. Daar was het dat hij enige jaren geleden een hartstilstand kreeg, maar na snelle reanimatie nog verder mocht met zijn leven. In de Aldenhof waar hij vanaf het begin van de wijk woonde was zijn thuis, zijn tuin, zijn uitvalsbasis voor al zijn bezigheden. Nu hebben we afscheid van hem genomen op 31 december in een dienst in Gouda. Zijn touwtekst mocht weer klinken net als bij de afscheidsdienst voor Hannie: "En ga de weg met liefde" Efeze 5: 1, 2.

Johan Dorst

Bij de diensten

De vieringen van advent en het kerstfeest zijn voorbij. Het nieuwe jaar is begonnen met een oecumenische Ontmoetingsviering met na afloop de traditionele nieuwjaarsreceptie. De liturgische kleur is, na het paars van advent en het wit van de kersttijd, weer groen. In de dienst van 19 januari is Ds. Paul Oosterhoff onze voorganger. In deze viering worden Anja Ros en Yvonne van Alebeek herbevestigd als diaken en wordt Gré Berkelaar bevestigd als ouderling. Op 25 januari zal Mw. Ds. C. v.d. Berg voorgaan in de dienst. In de kerk is dan al duidelijk te zien dat er op zaterdag volop gewerkt is door de jongeren en vrijwilligers van het Jongerentheaterweekend 2020. Het thema is dit jaar 'Gewoon opnieuw beginnen?', het verhaal van Noach en de regenboog staat hierin centraal. Op zondag 25 januari om 17.00 uur is iedereen welkom om het eindresultaat te komen bekijken. De 1ste zondagviering van 2 februari is om 10.30 uur. De voorbereidingsgroep werkt samen met Marije Klijsma en het koor Joy aan een mooie viering voor jong en oud. Ds. Bauk Zondag zal in de dienst op 9 februari voorgaan. Op 16 februari verwelkomen we Ds. J. Ruijs als voorganger. In de Ontmoetingskerk is er op 23 februari geen dienst om 9.30 uur. Wel is er een viering om 10.00 in de St. Stevenskerk waarin Ds. Henk Gols afscheid

neemt van het OCP en de PGN. Elders in deze O&W vindt u nadere informatie en de uitnodiging.

Iedere zondag is er Kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

Op 26-01 en 9-02 is er ook crèche voor de allerkleinsten.

Ten slotte is er voor de jongeren Tienerdienst op 19-01, 02-02 en 16-02.

Collecte 24 december

In de kerstnachtdienst van 24 december, waarin het reüniekoor van TIE zong werd gecollecteerd voor twee schoolprojecten: Edumais, voor onderwijs in de sloppenwijken van Rio de Janeiro en Hushe, het scholingsproject in Noord Pakistan, waar we als Ontmoetingskerk een jarenlange band mee hebben. De collecte bracht €531,67 (!!) op, waarvan dus beide projecten de helft krijgen.

Johan Dorst

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Het Kinderkoor Dukenburg organiseert een Sing-a-long middag. Gezellig samen zingen is het uitgangspunt. Verder is er een leuke quiz. Jong en oud, iedereen is welkom op zondag 9 februari van 13.00 - 15.00 uur in de Ontmoetingskerk. Graag opgeven via singalongmid-dag@gmail.com. De toegang is gratis.

Werk in uitvoering

Voor het geval wij, Marja Theunis, Ton Buitenhuis en ondergetekende, u gemist hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari: voor 2020 wens ik u namens de SectieRaad een prachtig en vooral liefdevol jaar toe! U ziet hierboven dat 'namens de SectieRaad' betekent namens 3 personen. De SectieRaad kan, zoals u wellicht weet, al geruime tijd extra ondersteuning goed gebruiken. De taken die er liggen rusten nu op 3 paar schouders. Het zal heel prettig zijn om die taken in de toekomst te kunnen verdelen, dat verlicht de druk! Komt u ons ondersteunen? Heel erg graag!

Het is goed om hier te vermelden dat de dienst op Kerstavond, georganiseerd door de tieners en leiding van de TienerDienst in samenspraak met Johan Dorst, als een bijzonder prettige en ook indrukwekkende dienst wordt beschouwd. Uiteraard heeft ook de deelname van T.I.E., in reünie samenstelling, daar zeker een grote bijdrage aan geleverd. Tijdens deze dienst is er gecollecteerd voor EduMais in Brazilië en Hushe/Skardu in Pakistan. Beide doelen krijgen vanuit de Ontmoetingskerk elk 265 euro extra ondersteuning. Een mooi gebaar!

Niet alleen de dienst op Kerstavond was bijzonder, ook het Kerstfeest voor de oudere gemeenteleden was een succes!

Daar hoort een heel hartelijk dank bij richting alle vrijwilligers die door hun inzet dit én andere activiteiten mogelijk hebben gemaakt.

Namens de SectieRaad,
Irma van de Kamp (scriba)

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert

De medewerksters van de PVD wensen u een gezegend en gezond 2020. Ongetwijfeld hebben we ook dit jaar weer een aantal fijne middagen met elkaar. We kunnen in ieder geval terugkijken op een mooie kerstviering eind december.

De eerste ouderenmiddag is op donderdag 30 januari. We starten het seizoen weer met onze traditionele BINGO. We hebben voor een aantal verrassende prijsjes gezorgd. We starten om 14.00 uur met koffie/thee en een traktatie. Gelegenheid genoeg om lekker bij te kletsen. Daarna spelen we dus enkele rondes bingo.

Mocht u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 28 januari contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld.

In verband met de verschijningsdatum van de eerstvolgende Over en Weer willen we u nu alvast attenderen op de daaropvolgende ouderenmiddag. Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 februari. Wat het programma die middag zal zijn, leest u op uw uitnodiging of in de zondagsbrief.

We hopen u allen te zien op donderdag 30 januari.

De Vrouwendienst

Maandelijks bijeenkomsten

Voor hen die zich in bepaalde onderwerpen, teksten etc. willen verdiepen zijn er maandelijks bijeenkomsten in de Ontmoetingskerk. U bent altijd van harte welkom.

Geloven Nu

woensdag 22 en vrijdag 24 januari:
10.00 uur

Deze groep buigt zich maandelijks over een Bijbeltekst. Afwisselend begeleidt Theo van Grunsven of Ineke Keizers deze groep.

Volgende bijeenkomst: woensdag 19 en vrijdag 21 februari

Ontmoetingsgroep 25+

woensdag 22 januari: 20.00 uur

Je bent tussen de 25 en 40 jaar en benieuwd hoe anderen midden in een drukke en chaotische wereld zin en richting zoeken in hun leven?

Dan kun je je aansluiten bij de maandelijkse ontmoetingsgroep. Begeleiding: Joska van der Meer.

Volgende bijeenkomst: 19 februari

Bijbelkring vol bedevaarstliederen

woensdag 29 januari: 20.00 uur

Deze groep buigt zich over de zogenaamde Pelgrimsliederen ("psalmen van de opgang"). Centraal staan bij deze samenkomst de psalmen 132-133 en 134.

Als u zich aanmeldt bij henkgols@planet.nl krijgt u de nodige teksten toegestuurd.

Leesgroep

woensdag 19 februari: 19.30 uur

Deze groep leest boeken over godsdienst in de breedste zin van het woord. En wie leest, wil er ook over praten. Onderwerp is deze maand het boek van Ylva Eggehorn: : Verantwoordelijk voor God: denken en doen van Etty Hillesum & Dietrich Bonhoeffer". Interesse? Neem dan contact op met gespreksleider Hans van Gennip: j.vangennip@its.ru.nl of bel met het secretariaat (024-3443956).

Volgende bijeenkomst: dinsdag 10 maart om 20.00 uur

Boekbespreking

woensdag 12 februari: 20.00 uur

Jettie de Graaf bespreekt "Verloren grond" van Murat Isik.

De twaalfjarige Mehmet groeit op in Turkije in een dorp dat ooit door de Armenen werd gesticht. Zijn zachtvaardige vader Selim is een geliefde verhalenverteller, zijn moeder Asme een krachtige vrouw. Door een ongeluk van Selim verhuist het gezin naar diens geboortedorp waar ze een strijd moeten leveren op leven en dood.

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.



Ga hiervoor naar de website van PGN: www.pkn-nijmegen.nl (onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25

024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling

tel. 024-6639584; mail: miekevdbbrandt@zonnnet.nl

zonnnet.nl

U kunt ook contact opnemen met Ds. Henk

Gols: tel.: 06-51999262; e-mail: henkgols@planet.nl

of bij dringende vragen op maandag

en woensdag met Marije Klijnsma: tel. 06-

19047440; e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl

kerk.nl

Protestantse Vrouwendienst Zuid/West/Oost

Uren, dagen, maanden, jaren rijgen zich aaneen in het leven, maar 'rijgen' gaat voor velen in een veel langzamer tempo dan wij de jaren aan ons voorbij voelen gaan.

We denken terug aan de kersttijd met mooie vieringen. Zo ook onze P.V.D.-kerstmiddagen: rijk aan inhoud, waarin de betekenis van Jezus' geboorte opnieuw beleefd kon worden door het altijd weer zo bijzonder aansprekende kerstevangelie, door de gezongen liederen, de overdenking, prachtige muziek, door gedichten en het vrije kerstverhaal.

Om krachtvoer op te doen voor het nieuwe jaar nodigen wij u, alle ouderen van de PGN- Zuid/West/Oost, uit om op 28 januari om 14.30 uur naar de Maranathakerk te komen voor een bijeenkomst met een drankje én een stevige hap, nl. een stampottenmaaltijd,



waarbij gekozen kan worden uit diverse soorten. Voordat we aan tafel gaan, is er ruimschoots tijd om elkaar de beste wensen voor 2020 te doen toekomen. Nadere invulling van de middag blijft een verrassing: komt u naar deze gezellige middag, dan wordt het duidelijk.

Van harte welkom alle senioren op deze nieuwjaarsreceptie, ook als u nog niet eerder geweest bent! Kunt u 28 januari niet komen, misschien door ziekte geveld, dan wensen wij, vrijwilligers van de Protestantse Vrouwendienst, dat heil en zegen in 2020 u toch geschonken zal worden.

Omdat het volgende nummer van Over & Weer in februari kort voor de contactmiddag zal verschijnen, deel ik u nu ook mee, dat we 25 februari om half 3 weer bij elkaar hopen te komen voor het thema: "Koude Winters, Warme feesten".

Voor de vrijwilligsters van PVD- Zuid-West: vergadering op woensdag 12 februari om 2 uur in de Maranathakerk.

Hartelijke groeten voor ieder,
Addie Wanders: tel. 3558471

PVD-Oost

Alweer een jaar voorbij! Een jaar waarin PVD Z/W en PVD Oost hun samenwerking nog hechter maakten. De contactmiddagen werden om en om georganiseerd. Alleen de Paas- en Kerstvieringen deden we nog apart. De grote zaal van de kerk is, om deze altijd drukbezochte vieringen samen te houden, te klein. Ook de onderlinge samenwerking is prima: zo groeien we langzaam maar zeker naar één PVD. De kerstviering van Oost wal héél sfeervol. De zaal was, mede met hulp van onze onvolprezen koster Willem, in mooie kerstfeer. We hadden een prachtige liturgie samengesteld met mooiste kerstliederen. Deze werden, zoals al zoveel jaren begeleid door de heer Esveld op het orgel. Ook was er een bijzonder spannend kerstverhaal, dit jaar verteld door mevrouw Akkie Tijsma. Na afloop dronken we samen nog een glaasje sap. Bij het weggaan kregen alle gasten een prachtige kerstster mee. Degenen die deze middag niet konden bijwonen kregen een plant thuisbezorgd door de medewerkers.

Op 28 januari organiseert PVD Z/W de contactmiddag. U leest er beslist over in deze Over & Weer. Daarna, op 25 februari, is "Oost" weer aan de beurt met een interessante middag over koude winters en warme feesten. We hopen U allen te zien op 28 januari én op 25 februari. Tot dan!

Anneke Jansen, tel. 3221489



Oecumenisch Citypastoraat / Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl) postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen) - St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl) - Titus Brandsma kapel (Doddendaal) Pastorale contactadres: Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk

- Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd.
- Het wekelijks vrijdagmiddaggebed, om 13 uur in de Stiltekapel van de Stevenskerk, wordt onderbroken in de wintermaanden januari en februari. Op Wereldgebedsdag 6 maart wordt het hervat.
- Engelse Koorvespers met Capella Cumerana zijn er op (bijna) elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur. De eerstvolgende keren: 1 februari (aan de vooravond van het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel); 7 maart (Veertigdagen); 4 maart (Passie-tijd).

Sint-Jacobskapel

De Sint-Jacobskapel aan het Glashuis in de binnenstad is een statie op de oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Zondag 9 februari, 11.30 uur: 'Jacobsviering voor mensen onderweg', voorganger: Bärbel de Groot-Kopetzky.

Bijbelkring in de binnenstad

In de oecumenische bijbelkring in de binnenstad lezen wij het boek Handelingen. Maandelijks komen wij bijeen in de Petrus Canisiuskerk aan de Molensstraat. Voor meer informatie: henkgols@planet.nl

Bachcantate in Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schepondomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan meezingen.



Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij. Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 12 januari, 19.30 uur: Cantate BWV 124: "Meinen Jesum laß ich nicht"

In het nieuwe jaar beginnen we weer een nieuwe serie cantates van Bach in de Petruskerk. Op 12 januari openen we met zijn prachtige "Meinen Jesum laß ich nicht". De evangelietekst van deze eerste zondag na Driekoningen is het verhaal van Josef en Maria die hun zoon Jezus kwijt zijn, om tenslotte te ontdekken dat hij in de tempel in gesprek is geraakt met joodse geleerden. In Bachs cantate komt dit thema vooral terug in meer algemene zin: wij zoeken Jezus zoals de ouders hun zoon. De gelovige klampt zich aan Hem vast bij leven (recitatief 2) en dood (aria 3); en na de dood (recitatief 4) tot in de hemel (duet 5). "Meinen Jesum laß ich nicht" is het kernmotief, waarmee het openingsdeel (1) begint en het slotkoraal (6) eindigt.

In het openingsdeel geeft Bach de concertante hoofdrol aan de oboe d'amore en de strijkers, met een grote doorlopende lijn, waarbinnen het koor de regels van het eerste couplet van het koraal zingt met de cantus firmus (de melodie) in lange noten door de sopranen. Vervolgens zingt de tenor in een recitatief hoe hij zijn leven aan Christus wil geven, en in de daarop aansluitende aria hoe hij ook in zijn doodstrijd Jezus niet los zal laten, door Bach ontroerend georkestreerd met brede troostende motieven van de oboe d'amore tegen angstige akkoorden van de violen en altviolen. De bas volgt met een levendig recitatief vol smartelijke harmonische wendingen. En dan zingen de sopraan en de alt een duet, waarin zij blijmoedig het leven achter zich laten om het ware geluk in de hemel te vinden.

Samen ronden we de cantate af met een ingetogen slotkoraal.



De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen en het Oecumenisch CityPastoraat te Nijmegen nodigen u van harte uit voor de kerkdienst op zondag 23 februari 2020 om 10:00 uur in de Stevenskerk te Nijmegen.

In deze dienst zal Ds Henk Gols afscheid nemen van de Protestantse Gemeente te Nijmegen in verband met zijn emeritaat. Na afloop van deze dienst bent u ook van harte welkom bij de koffie en afscheidslunch, waar gelegenheid zal zijn Ds Henk Gols te ontmoeten. Graag vóór 15 februari aanmelden voor de lunch via webpagina www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/henkgols.

Barend de Gooyert, voorzitter kerkenraad PGN
Harry de Vries, voorzitter OCP Nijmegen

Tijdens de dienst is er kindernevendienst en oppas voor de allerkleinsten

Henk blijft wonen op zijn huidige adres: John Lennonstraat 40, 6663 GP Lent,
e-mail: henkgols@planet.nl, tel: 06-51999262

Uitnodiging

40-dagenretraiteprogramma 'Verlangend naar Leven'

Vanaf Aswoensdag (26 februari) kun je meedoen aan het door ds. Annet Hogenbirk geschreven en begeleid retraiteprogramma 'Verlangend naar Leven'. Als pkn-predikant (zzp) werkt zij vanuit haar praktijk 'Zin in mijn Leven' in Nijmegen en gaat vaak voor in vieringen in pkn-gemeenten in de regio. Zij begeleidt al vijf jaar retraitegroepen in de 40-dagetiijd en de advent. En zij schrijft sinds 2019 ook het dagelijkse meditatiemateriaal hiervoor.

Je kunt aan het retraiteprogramma op verschillende manieren deelnemen. Alle deelnemers krijgen per mail gedurende 6 ½ week tweemaal per week actueel meditatiemateriaal toegestuurd. Dat bestaat uit een stukje Bijbeltekst in twee vertalingen naast elkaar: de Naardense Bijbel en de Bijbel in Gewone Taal, korte toelichting, aandachtsvragen om bij jezelf stil te staan, inspirerende foto's, eigen gedichten, links naar muziek op internet en enkele gebeden. Het materiaal is ontstaan uit haar eigen Bijbelmeditatie en creativiteit en spreekt steeds meer mensen persoonlijk aan.

Naast de – liefst dagelijkse - meditatiemomenten die je op je eigen plek hebt, kunnen er tien personen meedoen aan de wekelijkse uitwisselingsgroep in Nijmegen-Oost en nog eens tien aan een persoonlijk begeleide retraite door uitwisseling met ds. Annet via mail. Daarbij kan de deelnemer ook twee maal telefonisch bespreken wat hij/zij op de retraiteweg tegenkomt.

Naast deze binnenactiviteiten kun je nu ook deelnemen aan de Startwandeling, die op zaterdag 29 februari in de Hatertse Vennen wordt georganiseerd. Samen werken aan een liefdevolle samenleving is ds. Annets missie. En die begint met het (terug)vinden van inspiratie en het ervaren van Liefde. Mediterend stilstaan bij Bijbelwoorden en bij jezelf verandert je leven in Leven met een hoofdletter. Het krijgt meer glans!

Aanmelden kan tot 22 februari. Kijk voor meer informatie en voor een gratis proefaflevering van het retraitemateriaal op: www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite

Bij het aansteken van de kaars

Schijn als een licht in onze ogen
JJ – Mysterie, Bron van ons leven.
Verbind ons
met onszelf en met elkaar
met de wereld om ons heen
door Jouw Liefde
verwarm ons hart
dat wij vurige mensen zijn
levend vanuit een brandend verlangen

©Annet Hogenbirk

Hebreeuwse miniaturen שלום

Misdaad en straf

De Bijbel is van lang geleden uit een land hier ver vandaan, en dat geldt zeker voor de Hebreeuwse Bijbel. Eigenlijk is het een godswonder dat we er überhaupt enige chocola van weten te maken. En dat lukt ook niet altijd, al moet je soms verschillende bijbelvertalingen naast elkaar leggen om daar achter te komen. (Of Hebreeuws leren!)

Neem nou Genesis 4:13. Kaïn heeft Abel vermoord en is daarom zojuist door God vervloekt. Niet zo leuk allemaal. Maar wat zegt-ie dan? Volgens sommigen (Willibrord, NBV): 'Die straf is te zwaar om te dragen.' Anderen (Herziene SV): 'Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden.' Of (Oussoren): 'te groot is mijn misdaad om te dragen.'

Er zijn hier twee Hebreeuwse woorden die allebei twee dingen kunnen betekenen: *awòn* is 'misdaad' of 'straf' en *nasá* is 'dragen' of 'vergeven'. Van de vier mogelijke combinaties ontbreekt hierboven alleen 'mijn straf is te zwaar om te vergeven'. Maar die is dan ook wel erg onwaarschijnlijk. Voor de rest is het in wezen nattevingerwerk, zij het boeiend nattevingerwerk.

Arian Verheij

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Engelse Koorvesper op 1 februari

Zaterdag 1 februari om 16 uur wordt weer een Engelse Koorvesper gehouden in de Stevenskerk. Het is dan de vooravond van het vroeg-christelijke feest van de Opdracht van Jezus in de tempel te Jeruzalem. Volgens het evangelieverhaal (Lukas 2:22-29) zingt Simeon bij die gelegenheid zijn lofzang. Hij zingt over licht dat door het was heen breekt dat rond de volken hangt. Vanwege Christus wordt de wereld helder. De vesper wordt gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Onno van Ameijde. De vespers worden zo goed bezocht dat het aan te bevelen is al vroeg in de kerk te zijn, als u prijsstelt op een zitplaats.

Henk Gols

Nieuwscafé over Vrede en Vrijheid

Er zijn veel initiatieven rond vrede en vrijheid nu we 75 jaar vrede herdenken. Helpen al die activiteiten om onze huidige vrede en vrijheid te behouden of waar nodig te verbeteren? Daarover gaat het Nieuwscafé dat georganiseerd wordt door de Vredesambassadeurs van 2020 en Stichting KUS, in samenwerking met het Huis van Compassie en journalist Rob Jaspers.

Het eerste Vrede en Vrijheidsnieuwscafé is 31 januari van 17.00 tot 18.15 uur in de Vredesambassade (aan de Groenestraat 170). Na afloop kunt u een vegetarische maaltijd eten voor 5 euro. Daarvoor graag opgeven bij post@huisvancompassienijmegen.nl



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
 Uitvaartzorg en verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
 Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
 Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 11 februari binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 6 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 9 februari.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2020

nummer 2 - 11 februari
nummer 3 - 24 maart
nummer 4 - 28 april
nummer 5 - 23 juni
nummer 6 - 18 augustus
nummer 7 - 22 september
nummer 8 - 27 oktober
nummer 9 - 1 december

*Versijning:
10 dagen na kopijdatum*



Zondag 19 januari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	Daniëlla Martina
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Paul Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastor Joke Kolkman
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Hans Schilderman
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	10.30 uur	pastor J. van der Wal
Radboud umc	10.00 uur	Thomas van Heerde

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
 2. Zondag voor de eenheid

Zondag 26 januari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Conny v/d Berg
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Ekkehard Muth
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	geen dienst	
Kalorama	10.30 uur	Berder Overdijk

- Collecte voor:
1. Sectiekeuze
 2. PGN

Zondag 2 februari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1e zondagsviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooijdonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	H. B. Val
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	10.30 uur	pastor S. Jansen
Radboud umc	10.00 uur	J. van Nieuwenhuijzen

- Collecte voor:
1. Werelddiaconaat: boeren in Oeganda
 2. PGN

Zondag 9 februari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	viering
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ton Bun
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Jos Geelen
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	geen dienst	
Kalorama	10.30 uur	Daniëlla Martina

- Collecte voor:
1. Stichting Wereldvrouwenhuis
 2. Catechese en Educatie (JOP)

Week van gebed voor de eenheid
donderdag 23 januari 2020

“Zij waren
buitengewoon

vriendelijk voor ons”

naar Handelingen 28 vers 2

aanvang 19:30 uur
Nieuw Apostolische Kerk
Graafseweg 101, Nijmegen



Vrijdag 31 januari

19.30 uur in de kleine Bartholomeüskerk:

Taizéviering ‘Een nieuw begin’

Meer informatie op pagina 4

Zondag 16 februari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. Ruud Stiemer
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Janneke Ruijs
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	viering
Pro Persona	10.30 uur	pastor J. van der Wal
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Kalorama	geen dienst	

- Collecte voor:
1. Kerk in Actie: noodhulp Kameroen
 2. PGN: plaatselijk jeugdwerk